

Nummer 6 | juni 2024 | 100e jaargang | Verschijnt iedere maand

het Zoeklicht

leven uit verwachting



id:0110101010101



id:0101010100001

Staat van Toezicht: *van Romeinen 13 naar Openbaring 13*



De wereld op z'n kop | 12



AI als alternatief voor God? | 24

In dit nummer



4 Tijdspiegel

Hoe moeten we omgaan met overheidstoezicht?

7 Spreuken

In de wereld is liefde een gevoel, maar in de Bijbel een opdracht.

8 Vragen

Drie namen voor de antichrist.

11 Redactie

Het belang van de Tempelberg.

12 Bijbel en maatschappij

We moeten tegenwoordig alles maar goedvinden.

16 Bestuur

Een nieuw hoofdstuk voor Het Zoeklicht: verhuizing naar Amersfoort.

18 Pastoraal

Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?

21 Uit het leven

Een weg naar iemands hart zoeken.

22 Bijbelstudie

Verborgenschap van de lichamelijke verandering.

24 Praktische Bijbelstudie

Hoop: God heeft de touwtjes in handen.

29 Nadenker

Wil je God dienen? Dan moet je Hem eerst ontmoeten!

30 Achtergrond

Algoritme of kunstmatige intelligentie is geen alternatief voor God.

33 Puzzel

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs

Het **einde komt**, maar **onze verlossing ook**

Als ik deze woorden schrijf leven we in het weekend van Bevrijdingsdag. Op YouTube kijk ik naar de toespraak van de Finse politica Päivi Räsänen die zij hield bij haar bezoek aan Nederland de afgelopen dagen.

De Finse schreef ruim vijf jaar geleden een Tweet aan haar eigen Finse evangelisch-lutherse kerk over hun deelname aan een Pride-evenement. Ze citeerde daarbij Romeinen 1 en verwees naar het kerkreglement van dit genootschap. Meer niet. Het was voor het Finse Openbaar Ministerie genoeg om haar aan te klagen voor 'opruiing tegen een minderheidsgroep'. De Finse politica waarschuwt haar toehoorders in haar speech voor de aanval op de vrijheid van godsdienst. Ze zegt: "Je mag nog wel geloven wat je wilt, maar progressief-liberale krachten willen niet dat je ermee naar buiten treedt. In het publieke domein is daar geen ruimte (meer) voor."

NAUWGEZET VOLGEN

Deze zaak raakt mij, want het potentieel ervan is verstrekkend. Wordt de politica veroordeeld, dan kan dat, omdat Finland bij de EU hoort, voor alle christenen in Europa gevolgen hebben (zie pagina 27). Daarom volgen wij als Het Zoeklicht

deze zaak nauwgezet (vooral op onze site: www.zoeklicht.nl).

En dan lees ik voorts het artikel van Roy Kloet over 'Een staat van toezicht' (pagina 4). Roy signaleert een aantal zaken rond de surveillance-drang van de Nederlandse staat en hoe problematisch dit is. Terecht geeft hij daarbij de nuance dat we voorzichtig moeten zijn in hoe we dit beoordelen. Nederland is bijvoorbeeld (nog) geen China, waar alles en iedereen nu al gemonitord wordt via de middelen van de techniek.

ANTICHRISTELIJK RIJK

En toch... Het zet me in het weekend van Bevrijdingsdag aan het denken. Ja, we zijn geen China, maar alles in Nederland en Europa ligt er inmiddels wel klaar voor. Alle technische middelen en wetgeving om een absolute controlestaat op te tuigen en om mensen met onwelgevallige meningen te monitoren, is gereed. De profetische tijden bereiden zich! Waar we ons dertig jaar geleden nog afvroegen hoe het technisch en juridisch mogelijk zou moeten zijn om een antichristelijk rijk te creëren, zoals in Openbaring 13 staat beschreven, is die vraag inmiddels echt wel beantwoord. Het einde komt met rasse schreden dichterbij, maar... daarmee onze verlossing ook!



 **Roelof Ham**
Hoofdredacteur



Een Staat van Toezicht

Onlangs kopte de NOS: "Privacywaakhond uit zorgen om verkeerslichten die je kunnen volgen." Wat blijkt: op verschillende plekken in Nederland staan er zogenaamde 'volgverkeerslichten'!

Niet alleen laten deze verkeerslichten weggebruikers wachten. Ze maken ook contact met hun mobiele telefoons. Ze tellen het aantal verkeersdeelnemers, meten hoe zij zich verplaatsen, en helpen om de doorstroom te verbeteren. Maar volgverkeerslichten kunnen meer dan het regelen van verkeer. Deze verkeerslichten verzamelen ook gegevens uit je telefoon. Hoeveel gegevens en wat daarmee gebeurt, dat is niet duidelijk. Het komt terecht bij de bedrijven die ze beheren. De Autoriteit Persoonsgegevens maakt zich er zorgen over.

Verkeerslichten die ons kunnen volgen zijn maar één voorbeeld van hoe onze omgeving verandert. Nieuwe technologieën die ons gedrag bestuderen vullen de straten. En we slepen ze onze huizen binnen. Ze helpen ons ontspannen, of bij werk- en zorgtaken. En ze faciliteren onze bankzaken. Heel praktisch ontwikkelt zich zo een omgeving die ons soms beter kan volgen dan wij onszelf.

Ik geef u nog een paar voorbeelden uit een doorsnee dagelijks leven:

- U gaat voor een boodschap op pad, en u laat bewust uw mobiele telefoon thuis. Want u weet, hij luistert soms stiekem mee en dat vindt u niet pluis.
- U doet uw voordeur dicht en loopt de eerste meters, langs het huis van de buren. Zij hebben een slimme deurbel, die 'en passant' kan meegluren (Het zou ook best eens handig kunnen blijken, wanneer we beelden op *Opsporing Verzocht* terug willen kijken).
- Over het volgverkeerslicht dat u laat wachten, hebben we het net gehad. Zodra hij op groen springt vervolgt u uw pad.
- Eenmaal bij het winkelcentrum aanbeland, staat u bij diverse beveiligingscamera's al op de (spreekwoordelijke) band.
- U doet uw boodschappen en krijgt via een kortingskaart enig voordeel op uw aankopen. 'Bedankt' zegt de ondernemer, die informatie over wat u koopt al ziet binnenlopen.
- (Nu nog fictief, maar technisch mogelijk:) Heeft



u, smaakvol, een slavink of tartaartje teveel in uw mandje gezet, dan wordt deze afgetrokken van uw klimaatbudget.

- Ah, u wilt ook nog eens pinnen? Dan zal een datastroom over uw uitgavepatroon naar de bank weldra beginnen.
- “Vervelend, al die bemoeienis”, denkt u. “De volgende keer laat u het wel thuisbezorgen.” Helaas: dat is de datastroom van morgen.

UW GEGEVENS: EEN STEEDS BETER BEELD

Ongemerkt komen (en zetten wij zelf) onze gevoelige gegevens op straat.¹ Al die gegevens zijn te combineren. En met kunstmatige intelligentie op patronen te analyseren. En dus vormt zich een scherp beeld van wat u belangrijk vindt en doet. Bent u maatschappelijk voorbeeldig? Gedraagt u zich goed? Bovendien zijn de gegevens te kraken, dus moeten we ze goed bewaken.² Een schat aan informatie, voor grenzeloze combinatie. ‘Wie volgt het nog?’ En: ‘Wie volgt ons toch?’ Dat is de frustratie.

UW GEGEVENS ZIJN GELIEFD

Achter de schermen voltrekt zich 24/7 een kat-en-muis spel over uw gegevens. Een spel tussen data-hongerige bedrijven met slimme marketingstrategieën die u of uw (klein)kinderen tot de aanschaf van hun producten willen overhalen. En een strijd met oplichters, die graag uw gegevens krijgen om zich als u voor te doen. Om op uw naam dingen aan te schaffen, of om uw gegevens voor een paar dollar te verkopen aan de hoogste bieder op het ‘dark web’.

Sommige mensen kunnen bij alle moderne technologieën nog wegdromen. Anderen zouden er liever aan ontkomen. Het gaat zo vlug, geen weg meer terug. Geen utopie, maar een nachtmerrie voor je privacy.

DE PARATE STAAT

Het is niet vreemd dat burgers hier iets verwachten van de overheid. Zij verlangen bescherming van hun privacy en veiligheid. En ook moet de overheid opkomen voor het publieke belang. Moderne mensen zijn verslaafd aan veiligheid; ze blijken regelmatig kwetsbaar of bang. Maar weet u: een overheid die hierop moet toezien, dat is nog niet zo eenvoudig! Want is zo’n ontwikkeling niet per ongeluk een mogelijke opmaat naar een surveillancestaat?

VOORZICHTIG MET CONCLUSIES

Ik denk wel dat we, ondanks dit alles, terughoudend moeten zijn met harde conclusies en oordelen.

Allereerst mogen we dankbaar zijn voor het land waarin wij leven. Het kan immers ook zo zijn:

- De Chinese overheid beschikt over dezelfde technische mogelijkheden. Daar leven mensen in een controlestaat. Gezichtsherkenning (biometrie), warmtecamera’s, sociale kredieten die goed gedrag belonen en slecht gedrag bestraffen. Ze zijn er al tijden ingeburgerd.
- Moskou heeft een van de grootste surveillancenetwerken met biometrische camera’s ter wereld. Uiteraard bedoeld voor de veiligheid van Russische burgers. Daarin zijn Poetin en het Kremlin namelijk ‘zeer geïnteresseerd’.
- Iran gebruikt ook zo’n systeem voor de identificatie en registratie van vrouwen die zonder hoofddoek de straat op gaan.
- De Verenigde Arabische Emiraten hebben een surveillancesysteem én een ‘Ministerie van mogelijkheden’. De overheid ‘gebruikt het systeem

1 ‘Al surveillance’ gebruikt geavanceerde technieken om massa’s data te verwerken en patronen te ontdekken.

2 Heeft u ook al zoveel lange moeilijke wachtwoorden?

om goed gedrag te stimuleren.' Wie zich opstelt als brave burger verdient punten. En die punten zijn een wettig betaalmiddel.

In de tweede plaats denk ik dat het in Nederland op het gebied van toezicht soms wel doorslaat of misgaat:

- *Bijvoorbeeld als instanties verzamelde gegevens niet goed beschermen.* Zo lekte de GGD een paar jaar geleden de gegevens van iedereen die een coronatest liet doen. Vermoedelijk werden deze gevoelige gegevens daarna op grote schaal verhandeld.
- *Of wanneer organisaties disproportioneel veel gegevens verzamelen.* Bijvoorbeeld in 2023, toen bleek dat inlichtingendiensten op grond van een enkel signaal, hele bevolkingsgroepen hadden onderzocht. Dat mag niet van de wet, aldus hun eigen toezichthouder.
- *In de prijzenkasten* van verschillende (voormalige) ministers en een Eurocommissaris³ prijken al verschillende 'Big Brother Awards' voor het bekluren van burgers.

Ten derde: het wordt allemaal niet beter. Dat kunnen we weten vanuit Gods Woord (zie maar eens in Openbaring). En onderzoek laat zien dat surveillance kan leiden tot de concentratie van macht in de handen van een kleine groep. Macht die zij kunnen gebruiken voor politieke doeleinden. Of voor acties tegen specifieke groepen vanwege hun geloof, overtuigingen of connecties.

Let op ontwikkelingen op nationaal-, EU- en wereldniveau. Zitten we echt te wachten op een digitale euro: de Central Bank Digital Currency? Is het nieuwe motto van de EU soms 'Follow the money?' Houdt de WHO een gepast oogje in het zeil voor uw gezondheid? Of heeft zij ook een oogje op u?

Ten vierde wil ik relativeren. In deze laatste dagen zal een publieke organisatie het eigenlijk ook nooit goed kunnen doen. Beleid op uw veiligheid en privacy, in balans met de algemene veiligheid, is zelfs voor een goedbedoelende bestuurder en beleidsmaker op eieren lopen. En dweilen met de kraan open. Onberispelijk gezag zal er komen, in het vrederijk.

HOE KUNNEN WE ONS NU TOT EEN 'STARENDE STAAT' VERHOUDEN?

Mensen gaan (begrijpelijk!) heel verschillend met overheidstoezicht om.

Sommigen raken fel gekant tegen de staat. Met als gevolg dat zij vatbaar zijn voor populistisch gepraat. En men zichzelf isoleert, omdat men het 'eigen gelijk' beweert en eigen ruimte prefereert. Zij kiezen voor autonomie⁴ (die je trouwens vaak onder populisme juist

verliest). Al hebben populistten soms gelijk. Het gevaar is een ik-gerichtheid en de nadruk ligt op een eigen oordeel over rechtvaardigheid. Hoe anders is de oproep: neem uw kruis op u en volg Mij!

Anderen halen de schouders op. "Ach, ik kan er niet aan ontkomen en heb niets te verbergen, dus wat maakt het uit." Beseffen zij dat, als de massa zwijgt, het surveillancenet zich wel sneller sluit? Mensen die weten dat zij misschien in de gaten worden gehouden, durven impopulaire meningen⁵ minder sterk te uiten, uit angst voor negatieve gevolgen. Ze zullen activiteiten vermijden die anderen verdacht zouden kunnen vinden. Door dit 'chilling effect' gaat men sociaal gewenst gedrag vertonen. En dat bedreigt de solidariteit met een minderheid.

BELANGRIJKST: WAT WIJ MOGEN DOEN

Zorgelijk is het zeker, als staten meestaren. Maar wat is uw en mijn taak? Om de opkomst van de surveillancestaat te verkondigen? Of hebben wij een andere Boodschap?

Mijn slotsom: laat de omstandigheden uw getuigenis niet te zeer domineren. Want hoe we deze ontwikkelingen ook taxeren, we moeten vooral oog hebben voor wat God ons wil leren. En wees getroost over Zijn toezicht: '(...) er is niets verborgen wat niet geopenbaard zal worden; en er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen' (Markus 4:22).

Al maken we ons over een Staat van Toezicht misschien grote zorgen en vrezen we voor onze privacy en vrijheid voor morgen. Óf al kijken we voor onze bescherming juist naar Vadertje Staat. Vanuit de Bijbel moeten we weten dat het gezag, in de laatste dagen, onvermijdelijk veranderen gaat. *Van Romeinen 13, naar Openbaring 13.* We weten wat de wereld wacht: een korte tijd komt de antichrist aan de macht.

Maar daarvóór mag de gemeente haar Bruidegom al tegemoet zien. Zich klaarmaken en voortdurend waken. Biddend strijden voor verliezende regeringen en verloren mensen, opdat hun ogen mogen opengaan. Dat zij tijdig hun knieën zullen buigen, zich bekeren en weldra mee opgaan.

Maranatha, Hij komt er aan!

 Roy Kloet

3 Yesilgöz en Grapperhaus (Justitie en veiligheid), Bruins Slot (Binnenlandse zaken), De Jonge (toen VWS) en Johansson.

4 Autonomie betekent 'jezelf tot wet worden' en dat is geen christelijk streven.

5 Bijvoorbeeld de vrijheid om Israël te steunen, als de rest van de bevolking zwijgt of luidruchtig voor Arabische Palestijnen op de barricades gaat.



Eén alleen is niet compleet



**‘De eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte’,
(Spreuken 18:1).**

Wie zich terugtrekt van mensen, krijgt geen aanvulling en correctie van anderen meer. Je bent dwaas om te denken dat je dit niet nodig hebt. Maar één alleen is niet compleet. Een mens heeft anderen nodig. In gemeenschap leven is echter niet zo eenvoudig.

Vroeger woonden we naast een dierenasiel. Het meisje dat het beheerde zei: “Geef mij maar een hond. Die stelt je niet teleur.”

STEKELS

Ja, er zijn mensen die zo gekwetst zijn in relaties, dat ze er niet meer aan beginnen. Zij zijn net als twee stekelvarkens op de Noordpool. Omdat ze het zo koud hadden, zochten ze elkaar op voor warmte. Hoe dichter ze echter bij elkaar kwamen, hoe meer ze de stekels van elkaar voelden. Daarom gingen ze maar weer uit elkaar. Ze wilden liever koud zijn dan pijn ervaren.

Helaas zijn mensen soms ook zo. Elke dag weerhouden gekrenktheid en desillusie honderdduizenden mensen ervan om te genieten van vriendschap en gemeenschap.

Jammer! Mijn advies is: uithuilen en toch opnieuw beginnen. U mist zoveel als u op een eilandje blijft zitten uit angst om weer gekwetst

te worden. Maar u heeft daarvoor wel de Heere nodig en misschien pastoraat en gebed.

EIGENAARDIGHEDEN

Juist in familieverhoudingen en vriendschappen, waarin we elkaar goed kennen en dicht bij elkaar leven, kunnen we nogal eens last hebben van de ‘stekels’ die ieder mens heeft.

Elk mens heeft eigenaardigheden waaraan we ons kunnen ergeren, niemand is daarvan uitgezonderd. Door elkaar te accepteren met ons lek en gebrek, mogen we de rijkdom van het leven in gemeenschap beleven. Daarbij moeten we heel reëel incalculeren dat het soms ook pijn kan doen. Er zijn geen rozen zonder doornen.

GEROEPEN

In Romeinen 15 vers 1 en 7 schrijft Paulus: *‘Wij moeten rekening houden met de gevoeligheid van anderen. (...) Aanvaard elkaar net zoals Christus ons allen aanvaard heeft’* (verkort weergegeven, HTB).

Bij de gelovigen in Rome lagen de gevoeligheden op het godsdienstige vlak. Maar ik denk dat we dit rustig toe kunnen passen op allerlei irritaties die in relaties kunnen spelen. We zijn geroepen om elkaar in liefde te aanvaarden!

In de huidige wereld is liefde vooral een gevoel. Maar in de Bijbel is het een opdracht. Het houdt in dat, als we gekwetst werden, we niet verbitterd worden en het kwade niet toerekenen (1 Korinthe 13:4-5).

Wat is die liefde broodnodig in onze maatschappij en zeker ook in onze gemeenten!

Els ter Welle



 Theo Niemeijer

? WEES STERK EN MOEDIG

Onlangs las ik in Jozua 1:9 het volgende: 'Heb ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en wordt niet verschrikt want de Here uw God is met u, overal waar gij gaat'. Deze tekst is duidelijk bedoeld voor Jozua (en het volk Israël), maar ik ben geneigd - en velen met mij denk ik - deze tekst ook op mij persoonlijk toe te passen. Maar klopt dit wel? Hoe moeten we hier als christen mee omgaan? Ik vind dit namelijk erg lastig. (B. B. te @)

Antwoord:

Het is belangrijk te weten dat, vanaf Genesis 12, het hele Oude Testament over de geschiedenis van Israël gaat. Daarin vinden we vele afspraken die de Heere God met Israël gemaakt heeft en beloften die voor dit volk bedoeld zijn. Al deze afspraken en beloften kun je niet zomaar een-op-een op de kerk toepassen. Het is mooi om de honderdvijftig Psalmen in onze kerken te zingen, maar vergeet daarbij niet dat ze in de eerste plaats betrekking hebben op de relatie tussen Israël en de

Heere God. Zo gaan de 'Bedevaart liederen' (Psalm 120 - 134) in de eerste plaats over het optrekken van Israël naar Jeruzalem en naar de tempel die daar stond. Deze Psalmen gaan dus niet primair over het optrekken van gelovigen naar de kerk. Bij de uitleg van deze Psalmen moet hier dus altijd rekening mee gehouden worden.

Zo zien we dit ook in het boek Jozua. Wanneer staat: 'Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef ik u lieden' (1:3), dan betekent dit nog niet, dat dit ook voor ons een aanleiding vormt om zogenaamde 'gebedswandelingen' te maken, waarbij we een gebied voor de Heere claimen en opeisen. Zo ook vers 8 waarin de Heere voorspoed belooft, wanneer we Zijn Woord lezen en gehoorzamen. Deze voorspoed en aardse zegeningen heeft de Heere inderdaad aan het volk Israël beloofd, wanneer ze Hem gehoorzamen (zie Deuteronomium 28), maar niet aan de gemeente! Aan de gemeente heeft Hij niet in de eerste plaats aardse- en stoffelijke zegeningen

beloofd, maar veel meer geestelijke zegeningen. Vanaf het begin van de gemeente leed de gemeente ontbering en werd de gemeente vervolgd, juist omdat ze Hem gehoorzaam was!

Natuurlijk mogen wij als christenen veel leren van de wijze waarop de Heere met Zijn volk Israël omging, en dat nog steeds doet. Alles wat Israël meegemaakt heeft 'is ons tot voorbeeld geschied', lezen we in 1 Korinthe 10:6 en kunnen wij van leren. Wanneer de Heere Zijn volk in Jozua 1:9 oproept sterk en moedig te zijn, dan wordt dit in het Nieuwe Testament voor ons christenen door Paulus bevestigd, wanneer Hij schrijft dat wij geen geest van lafhartigheid, maar van kracht ontvangen hebben (2 Timotheüs 1:7). En heeft de Heere Jezus Zelf niet beloofd, 'al de dagen tot aan de voleinding der wereld met ons te zijn', net zoals de Heere met Zijn volk Israël beloofde te zijn? (Jozua 1:9)

Zo is het belangrijk te weten dat niet alles wat we in de Bijbel lezen 'over ons' gaat, maar wel 'voor ons' bedoeld is.



SCHARE DIE NIEMAND TELLEN KAN

In Openbaring 7:9-14 wordt over een 'schare die niemand tellen kan met witte gewaden en palmtakken' gesproken. Ze staan hier voor de troon van het Lam. Betekent dit, dat zij, nadat de gemeente vóór de grote verdrukking opgenomen is, daarna, tijdens de grote verdrukking opgenomen zijn? (J. W. te M.)

Antwoord:

In Openbaring 7:13 wordt gevraagd, uit wie deze grote schare bestaat. Het gaat om 'hen die

uit de grote verdrukking komen' is het antwoord in vers 14. Al in Openbaring 6:9-11 wordt over deze schare geschreven. Hier lezen we dat ze in de grote verdrukking gedood zijn en nu onder het altaar verblijven en een wit gewaad ontvangen. In Openbaring 7:9-14 zien we hen weer terug en staan ze vóór de troon van het Lam met hun witte klederen, maar nu met palmtakken als teken van overwinning. Er is hier nog geen sprake van één of andere 'opname', nee ze zijn, net zoals zij die nu ontslapen zijn, in de hemel, maar

nog niet met een verheerlijkt lichaam. In Openbaring 15:2 wordt deze schare 'De overwinnaars van het beest en van zijn beeld en van het getal van zijn naam' genoemd. Pas in Openbaring 20 vs.4 zien we dat deze schare aan de opstanding deel krijgt en zullen ook zij hun verheerlijkt lichaam ontvangen om zo met Christus duizend jaar over de aarde te regeren. De opstanding en de eventuele opname van deze 'schare die niemand tellen kan' vindt dus plaats aan het begin van het Messiaanse vrederijk.



DRIE NAMEN VOOR DE ANTICHRIST

In 2 Thessalonicenzen 2 vers 4 wordt gesproken over de komst van 'de mens der wetteloosheid, de zoon des verderfs, de tegenstander die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet, zodat hij zich in de tempel zet, om aan zich te laten zien, dat hij een god is'. Wie wordt hiermee bedoeld? (J. D. te E.)

Antwoord:

Hiermee kondigt Paulus de antichrist aan, die na de afval van de gemeente ('apostasia', wat letterlijk vertaald betekent: loslaten, afstand nemen, vertrekken), zich zal presenteren. De komst van de antichrist wordt voorbereid door de 'geest van de antichrist' die nu al in de wereld is' (1 Johannes 4 vs.3). De geest van de antichrist is momenteel bezig om de wereldpolitiek voor te bereiden voor de 'grote wereldleider' die straks het roer stevig in handen zal nemen. Ook de maatschappij

wordt momenteel beïnvloed en klaargemaakt voor de regering van de antichrist. Zo zien we, via de ontwikkelingen binnen de informatica, dat alles en iedereen na te trekken is en alles gecontroleerd kan worden. Ook de toename van het elektronisch geldverkeer is een opmaat naar Openbaring 13:17 waarin beschreven wordt dat niemand meer kan kopen of verkopen dan alleen met de code 666 van de antichrist. Daarnaast zien we ook de ontwikkelingen in de samensmelting van de wereldgodsdiensten tot één machtige kerk oftewel een interreligieus systeem. Zeer waarschijnlijk zal dan de 'tempel' in Jeruzalem gebouwd worden waar de drie monotheïstische godsdiensten (Jodendom, islam en christendom) via het Abrahamitische verbond, één God zullen aanbidden. De antichrist zal zich presenteren als de messias, de redder van de wereld en zal

door velen aanvaard worden. In Openbaring 13:2 lezen we, dat hij de kracht, heerschappij en grote macht uit de handen van satan ontvangt en dat allen, die na de opname van de gemeente nog op aarde leven, hem zullen aanbidden (behalve de schare waarover het in de vorige vraag gaat)! In 2 Thessalonicenzen wordt de antichrist met drie namen genoemd: ten eerste 'de wetteloze', iemand die de Bijbel, Gods Woord verwerpt. Daarnaast wordt hij als 'de zoon des verderfs' naar Judas vernoemd, die zijn meester verraadde (Johannes 17:12) en uiteindelijk alleen maar verderf zal brengen. Tenslotte wordt hij ook 'de tegenstander' genoemd, de mens die zich tegen de Heere, Zijn volk en de gelovigen zal keren. De geest van de antichrist heeft in onze tijd alles in gereedheid gebracht, het zal dan ook niet zo lang meer duren dat hij zich zal presenteren aan de wereld, die klaar is om zijn wereldleider te ontvangen.

ROECHAMA Hulp aan Joodse mensen in Oekraïne en Wit-Rusland



VOEDSELPAKKETTEN VOOR OEKRAÏNE



Producten voedselpakket

1. 1 kg suiker	32 grivna
2. 1 kg vermicelli	35 grivna
3. 1 kg boekweit	65 grivna
4. 1 kg rijst	53 grivna
5. 1 liter zonnebloemolie	65 grivna
6. 1 blik gecondenseerde melk	65 grivna
7. 1 kilo meel	20 grivna
8. 1 blik conserven	53 grivna
9. 1 pak theezakjes	45 grivna
10. 1 pak havermoutvlokken	40 grivna
11. 1 reep chocolade	12 grivna
12. 1 pakje kaakjes	25 grivna
13. 1 plastic tas	5 grivna
Totaal:	515 grivna

1 voedselpakket +/- 515 grivna = € 12.50

Direct steunen?  IBAN NL54 RABO 0362 4394 86

Of kies ervoor een Joods gezin structureel te gaan helpen! Kijk op roechama.nl

AK Garage KROONDIJK

ALLROUND AUTOMONTEUR (32-38 uur)

Voor onze universele dorpsgarage in Haulerwijk (Friesland) zoeken wij een allround automonteur

Ben jij de collega die wij zoeken? Neem dan contact met ons op.

Tel.: 0516 – 422 095
Email: info@garagekroondijk.nl

Postbezorging Zoeklicht in 2024

HIER EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHIJNINGSDATA:

7. juli	2 of 3 juli
8. augustus	30 of 31 juli
9. september	3 of 4 september
10. oktober	1 of 2 oktober
11. november	29 of 30 oktober
12. december	3 of 4 december

Tien aansprekende zendingsverhalen



TROUW EN TOEGEWIJD
Alexander Scheider en Gerrid Setzer

O.a. William Carey, John Paton en Gladys Aylward.
Prachtig gebonden boek. Formaat A5, 156 pagina's, voorzien van illustraties (zwart-wit)

Bestelcode: 6136 | ISBN: 978 90 5907 6136

PRIJS: 14,95

Uit het Woord der Waarheid
Postbus 260, 7120 AG Aalten | Tel. 0543-471746
e-mail: info@uhwdw.nl | www.uhwdw.nl

Vraag ons jaarprogramma boekje aan!



Bezoek onze conferenties in Ter Apel!

**Alle prijzen zijn p.p. all-in*

- **Midweek van rust en toewijding**
3 - 8 juni, € 341,50*
Met Aart & Mieke Haverkamp
Thema: "Moed houden in deze tijd"
- **Fietsweek**
22 juni - 29 juni, € 395,50*
Met Johan & Anneke Zijlstra
- **Vakantieweek 1**
6 - 13 juli, € 458,-*
Met Jack & Nel Nugter
met dag uit per bus
- **Vakantieweek 2**
13 - 20 juli, € 458,-*
Met Peter & Nicolien Kits
met dag uit per bus
- **Vakantieweek 3**
10 - 17 augustus, € 458,-
Met Cor & Nel Barten
met dag uit per bus
- **Vakantieweek 4**
17 - 24 augustus, € 458,-*
Met Dick Wolbers
met dag uit per bus

6 - 20 juli: 2 vakantieweken vol pension voor: € 879,-
10 - 24 aug. : 2 vakantieweken vol pension voor: € 879,-

Telefoon: 0599-582984
Website: www.ccc-de-ark.nl



Het belang van de Tempelberg wordt steeds groter

Wat is de belangrijkste berg in de wereld, denkt u? De Mount Everest als hoogste en grootste? De Kilimanjaro als de meest iconische berg van Afrika? De fotogenieke Fuji van Japan? Wellicht de Olympus in Griekenland? Vele bergen, vele opties. De Bijbel echter laat er geen twijfel over bestaan: de belangrijkste berg in deze wereld is de berg Moria (ook wel de berg Sion genoemd), beter bekend als de Tempelberg.

Als berg stelt deze heuvel op zichzelf niet veel voor met een hoogte van slechts 740 meter, maar hoogte zegt niet alles, want wat deze berg in hoogte mist, maakt ze goed in historische en religieuze betekenis. In de Bijbel komen we de berg Moria al in Genesis 22 van God de opdracht Izak te offeren en daarvoor moet hij naar deze plaats. Het is daarna David die in 2 Samuel 24 een dorsvloer koopt van de Jebusiet Arauna gelegen op deze berg om daar een altaar voor God te bouwen als basis voor de latere tempel (2 Kronieken 3:1).

VERSCHILLENDE GROEPEN

Wanneer vervolgens Salomo de eerste tempel erop heeft gebouwd, zijn het in 586 voor Christus de Babyloniërs die deze tempel vernietigen. Maar daar houdt het verhaal van de berg niet op. Als het volk na zeventig jaar uit de Babylonische ballingschap terugkeert, herbouwt zij de tempel op dezelfde plaats. Deze tweede tempel staat in al haar schoonheid op de berg, totdat de Romeinen in 70 na Christus het complex opnieuw vernietigen en er 'geen steen op de andere steen hebben gelaten', zoals de Heer al profeteert in Mattheüs 24:2.

Sindsdien is de berg in het bezit geweest van verschillende groepen. De Romeinen richtten er na de verwoesting een altaar op voor hun goden. Na hen kwamen de christelijke Byzantijnen. Later, in de middeleeuwen, was de Tempelberg voor de meeste tijd in handen van moslims. Zij bouwden er in

de zevende eeuw de Al-Aqsa of Rotskoepel, omdat dat dit de plek zou zijn waar Mohammed naar de hemel ging. Daaromheen is het tempelplein, inclusief een moskee aan de rand van dat plein, een islamitisch heiligdom geworden onder dezelfde naam.

BELANGRIJKE PLEK

En zo is de berg altijd relevant gebleven tot op de dag van vandaag voor miljoenen mensen: onderaan de Tempelberg bidden Joden, op de Tempelberg moslims en wij als christenen weten dat op deze plek God Zijn eeuwige woonplaats zal hebben nadat Christus het tempelplein door de Goudenpoort (ook wel de Schone Poort genoemd, zie Handelingen 3:2) binnentreedt bij Zijn terugkomst op de Olijfberg.

De Tempelberg is daarmee historisch en archeologisch belangwekkend. Daarnaast is het een religieuze focuspunt van de drie monotheïstische religies met gezamenlijk miljarden aanhangers. Politiek gezien is het vandaag de dag inzet van het grote conflict tussen Israël en de Palestijnse, Arabische wereld. De verschrikkelijke pogrom van 7 oktober noemde Hamas zelf veelzeggend 'Al-Aqsa Storm'. Voor hen was een aanleiding voor hun daad het voornemen van orthodoxe Joden om de tempel te herbouwen en daarbij specifiek de plannen om het ritueel met de rode vaarsen te uit Numeri 19 uit te voeren (zie onze website). Er is geen andere berg of hoogte in de wereld met zo een belangrijke

betekenis als middelpunt van historische, religieuze en politieke belangstelling.

ALLES KOMT BIJ ELKAAR

En dat gaat naarmate het einde dichterbij komt niet minder worden. Sterker nog, we kunnen de tegenwoordige controverse rondom deze berg niet los zien van profetische ontwikkelingen. De Tempelberg is immers niet alleen de plek waar Christus zal staan, maar het is ook de plaats waar de antichrist zich zal laten aanbidden als god in de grote verdrukking. Christus zegt hierover in Mattheüs 24: 'Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarover gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats - laat hij die het leest daarop letten' (vers 15).

Alles komt zo bij elkaar: de focus van de islam, de plannen voor de herbouw van de tempel, de politieke betekenis van dit deel van Jeruzalem en de passie die het gebied oproept bij verschillende (religieuze) groepen. Verzoening tussen de geloven, die noodzakelijk zal zijn voor het verdrag van schijnvrede dat de antichrist zal sluiten met het Joodse volk (Daniël 9:27), kan niet zonder een oplossing rondom deze berg. Het is daarom een getuigenis van de waarheid van God, Zijn Woord en Zijn plan dat tot op de dag van vandaag deze heilige berg, zo centraal staat.

 **Roelof Ham**

Kijk op onze website voor meer van dit soort artikelen: www.zoeklicht.nl.



Wakers gearresteerd, andere demonstranten gaan vrijuit

Soms begrijp ik helemaal niets meer van wat er in ons land gebeurt. Het lijkt erop dat er een 180 graden draai is gemaakt. Wat jaren geleden nog goed was, wordt nu onthaald op boe-geroep, veroordelingen en arrestaties. Hoe vrij is Nederland nog voor christenen om hun geloof in de openbare ruimte te uiten?

Alles kan en mag, zolang je iedereen maar vrij laat. Maar o wee, als je pal staat voor de beschermwaardigheid van het leven, opkomt voor Israël of de Bijbel na wilt blijven spreken over zaken als het huwelijk en gender... Dan slaat de tolerantie van velen om in intolerantie. 'Heere, ontfermt U Zich over ons.'

TEGEN ALLE WETTEN IN

Afgelopen tijd werd verschillende keren een waakster bij een abortuskliniek gearresteerd. Tegen alle wetten in, omdat acties van één persoon nooit als demonstratie

mogen worden gezien. Deze waakster stond in alle rust bij een abortuskliniek folders uit te delen. Nooit drong ze iemand een folder op, altijd vroeg ze vooraf aan mensen of ze een folder wilden hebben. Ze stond er met een gebed tot de Heere in haar hart, met het diepe verlangen ongeboren kinderen te redden van de dood in de abortuskliniek. En ze weet het, er zijn kinderen door gered, God zij dank!

Tegelijkertijd vinden er tal van demonstraties plaats, veel heftiger, antisemitisch, waar niet of nauwelijks tegen wordt opgetreden. Pro-Palestina

demonstraties in de Tweede Kamer, op stations, op universiteiten, waar de meest afschuwelijke leuzen worden gescandeerd en met Palestijnse- en soms Hamasvlaggen wordt gezwaaid... het mag en kan kennelijk allemaal. Klimaatdemonstraties, waarbij snelwegen worden geblokkeerd, wat regelmatig tot levensgevaarlijke situaties leidt... ook dat vinden we oké.

Maar een 'eenzame' waker bij een abortuskliniek, die niemand belaagt, geen overlast bezorgt, wordt urenlang opgesloten. Hoe ver zijn we weggezonden in dit land.

FEL VEROORDEELD

Alles moeten we maar goed vinden: de zelfgekozen dood, het homohuwelijk en het hele gendergebeuren. Maar als wij ons uitspreken vóór Israël, vóór het leven en vóór het huwelijk van één man met één vrouw en oproepen tot bekering, dan worden we in het gunstigste geval nog meewarig aangekeken, maar soms ook fel veroordeeld.

Er woedt een geestelijke strijd om de ziel van ons volk. Soms krijg je de indruk dat de dood wordt verkozen boven het leven. Mensen moeten immers vrij zijn hun zelfgekozen dood te krijgen, terwijl de baarmoeder, met daarin nieuw leven, de meest gevaarlijke plaats op aarde is geworden.

Zo'n cultuur, zo'n samenleving zal uiteindelijk zichzelf vernietigen. De woorden van Mozes dringen zich op: *'Ik roep heden de hemel en de aarde tot getuigen tegen u: het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek! Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht'* (Deuteronomium 30:19).

SCHEPSEL WORDT VEREERD

Onze samenleving, die voorheen nog te kenschetsen was als Joods-christelijk, krijgt steeds meer de trekken van een samenleving die beschreven wordt in de tweede helft van Romeinen 1. Een samenleving waarin het schepsel wordt vereerd boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid (vers 25). Ons land is al zover gezonken dat je in plaats van 'het schepsel' inmiddels beter kunt spreken van 'bepaalde schepsels'. Want sommige schepsels zijn niet langer gewenst, zoals ongeboren sommige kinderen en Joden. God spreekt Zijn oordeel uit over zo'n samenleving, die doet wat goed is in eigen ogen en niet langer wenst te leven naar de wil van de Schepper.

U wel, hoop ik. Laten we trouw zijn aan de Heere, te midden van een wereld die wegzakt in de duisternis. *'...opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en*

ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld' (Filippenzen 2:15). Laat zo ons leven zijn!

GETUIGEN VAN HEM

Zie op de Heere Jezus, wees een getuige van Hem, wat het u ook kost. Zoals ook Paulus ooit beleed: *'Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om te getuigen van het Evangelie van Gods genade'* (Handelingen 20:24).

Bid voor ons land, ons volk, in verootmoediging, om een herleving, een terugkeer tot de Heere. En zeg nu niet: "We leven al zo ver in de eindtijd, dat gaat niet meer gebeuren." Wie weet, God mocht genade hebben en Zich over ons ontfermen. Opwekkingen vonden in het verleden altijd plaats in tijden van grote geestelijke duisternis.

'De Heere vertraagt de belofte niet (...) maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen' (2 Petrus 3:9). Ook uw man misschien, ook uw vrouw, uw kind, uw kleinkind, als zij nog niet geloven in de Heere Jezus. Hij is *'bij machte ver te doen boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is'* (Filippenzen 3:20).

HIJ REGEERT

Houd er maar rekening mee dat het ons ook in dit land wat kan gaan kosten als we in alles trouw willen blijven aan Gods Woord. Dan ontvang je heus niet altijd het applaus van deze wereld. Laten we daarom ons vertrouwen voor honderd procent op de Heere Jezus alleen stellen. Dan hoeven we niet te vrezen voor de toekomst. Hij regeert. Handelingen 5:41 zegt dat de apostelen zich erover verheugden dat ze waardig geacht werden om vanwege de Naam van de Heere Jezus smaadheid te moeten lijden. Dan moet ik nog veel leren, zeg ik u eerlijk.

Mooi is wat 1 Petrus 4 zegt: *'Verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig...'* (1 Petrus 4:13-14a). Dit mag ook een bemoediging zijn voor die waaksters die werden opgepakt.

Aan Hem komt toe alle lof, eer en aanbidding van nu aan tot in eeuwigheid. Laat uw leven zijn tot eer en glorie van Zijn grote Naam en tot zegen van velen.

 Dirk van Genderen

Zoeklichtdag 2024

Thema: **Groot is Uw trouw, o Heer**

Zaterdag 5 oktober



Wietse van der Hoek



Wim Grandia



Oscar Lohuis

Muzikale medewerking van Delise en band



10.00 uur t/m 15.30 uur

De Basiliek in Veenendaal

Kinderprogramma: 4 t/m 12 jaar (geen crèche)

**Toegangskartjes* zijn halverwege juni 2024
verkrijgbaar via:**

www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag

*€ 3,50 p.p. (kinderen 4-12 jaar zijn gratis)



Wachlijsten ggz steeds langer

Het aantal mensen dat te lang moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (ggz), stijgt nog altijd.

In december 2023 waren er 97.450 wachtplekken, terwijl dat het jaar ervoor nog 87.114 waren. Er is dringend actie nodig, zeggen psychologen, psychiaters en patiënten. Het betekent overigens niet automatisch dat 97.450 mensen wachtten op behandeling, want iemand kan bij meerdere aanbieders op een wachtlijst staan

en dus dubbel worden geteld. De wachttijden zijn het hoogst voor mensen met depressieve stemmingsstoornissen en trauma- en stressgerelateerde stoornissen. De wachlijsten komen door personeelstekorten en doordat meer mensen ggz nodig hebben. (Bron: RTL Nieuws)



Invloed China en Rusland

De afgelopen tijd zien we steeds vaker berichten dat China en Rusland op diverse manieren invloed proberen uit te oefenen op het Westen. Een opsomming van de afgelopen weken:

- China heeft geprobeerd zich te mengen in de afgelopen twee Canadese verkiezingen, maar de resultaten werden er niet door beïnvloed. Dat zegt de Canadese premier Justin Trudeau in een officieel onderzoek naar buitenlandse inmenging. Het zou gaan om de Canadese verkiezingen van 2019 en 2021. Volgens de Canadese geheime dienst heeft China zich 'clandestien en op bedrieglijke wijze' bemoeid met beide verkiezingen, schrijft *The Guardian*.
- Peking is de komende maanden van plan om de relaties met Moskou verder uit te diepen. Dat maakte Wang Yi, de Chinese

minister van Buitenlandse Zaken, bekend tijdens een zeldzame persconferentie. China en Rusland hebben volgens hem 'een nieuw model' van vriendschap gesmeed dat niet te vergelijken zou zijn met 'de aanpak tijdens de Koude Oorlog'.

- Tsjechië ontmantelt 'Russisch desinformatienetwerk' in aanloop naar de EU-verkiezingen. Met hulp van pro-Russische politici in een aantal Europese landen werd volgens het Tsjechische ministerie van Buitenlandse Zaken geprobeerd om 'de territoriale integriteit, soevereiniteit en vrijheid' van Oekraïne ter discussie te stellen.

Verder zijn er leden van het Europees Parlement door Moskou benaderd en omgekocht om Russische propaganda te verspreiden.

- Dat Rusland met desinformatie en propaganda invloed probeert uit te oefenen op het Oekraïne-beleid van westerse landen en de EU is niet nieuw. Twee maanden geleden nog legden de Verenigde Staten sancties op aan twee Russische bedrijven, die via

online-campagnes probeerden om westerse steun aan Oekraïne te dwarsbomen.

- Ook de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) bevestigt in hun jaarverslag dat de dreiging vanuit Rusland groot is. Directeur Peter Reesink zegt: "Nederland is een aantrekkelijk doelwit, onder meer omdat het een belangrijk militair knooppunt is. Ook liggen er in de Noordzee veel dataknooppunten, waarin Rusland geïnteresseerd is om mogelijk fysiek te saboteren."

- Brussel grijpt in bij Facebook-moederbedrijf Meta, omdat het bedrijf te weinig doet tegen de verspreiding van desinformatie op Facebook en Instagram. Daardoor bestaat de kans dat bijvoorbeeld Russische verspreiders van nepnieuws de aankomende Europese verkiezingen beïnvloeden. Volgens Brussel is het nu nog veel te makkelijk om nepnieuws te verspreiden. Daarom gebruikt de Europese Commissie de nieuwe DSA-technetwet om in te grijpen bij moederbedrijf Meta. (Bronnen: NOS, Telegraaf, BNR, EW, NRC, NU.nl)





Een nieuw hoofdstuk voor Het Zoeklicht: verhuizing naar Amersfoort



Het Zoeklicht gaat *verhuizen!*

Het Zoeklicht is al 105 jaar een organisatie in beweging. Daarbij is onze missie onveranderd. Ons doel is om het Evangelie van Jezus, onze Heer, uit te dragen in de breedste zin van het woord met daarbij het accent op de Maranatha-boodschap van Zijn wederkomst. De manier waarop we deze opdracht invulden is door de jaren heen verschillend geweest: van tentevangelisatie tot vakantieweken, van een Bijbelschool tot jongerenwerk en ga zo maar door.

We hebben in al deze, steeds veranderende, activiteiten de zegen van God mogen verspreiden en ervaren. En nu is een nieuw moment op deze boeiende weg aangebroken: wij gaan als organisatie het terrein van buitenplaats Schoonoord te Doorn verlaten en verhuizen naar een nieuwe locatie in Amersfoort. Daarmee begint een nieuw hoofdstuk voor onze stichting.

WAAROM AMERSFOORT?

Het gebouw in Amersfoort is centraal gelegen op bedrijventerrein De Hoef en is uitstekend bereikbaar. Het ligt vlakbij zowel de A1 als de A28 en bevindt zich op slechts enkele minuten loopafstand van station Amersfoort Schothorst.

Dit pand is zeer geschikt om onze missie voort te kunnen zetten op een wijze die past bij deze tijd. Het biedt wat dat betreft veel mogelijkheden! Zo laat het nieuwe pand ons toe de bestaande werkzaamheden voort te zetten en geeft het de

ruimte om deze verder uit te breiden en door te ontwikkelen, zodat nog meer mensen met de boodschap van het Evangelie bereikt kunnen worden. Verder biedt het mogelijkheden voor het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

Door de aard van het nieuwe pand kan het gebouw zelfs inkomsten gaan genereren voor het uitvoeren van onze missie.

Waar we tot nog toe veel middelen en tijd kwijt waren aan het onderhouden van het bestaande terrein, zal dit straks dus andersom zijn!

We zien de aankoop van dit pand al met al als een grote zegen voor onze stichting. Het terrein in Doorn was met de jaren niet meer rendabel vanwege de stijgende kosten van de schilderachtige, historische locatie en het onderhoud daarvan. Daarbij diende onze vestigingsplaats te Doorn ook steeds minder de invulling van onze missie voor de 21e eeuw. Ondanks al het moois dat Het Brandpunt ons door de jaren heen gegeven heeft, met alle warme herinneringen die daarbij horen, zijn we dan ook



zodat we bij de verhuizing een vernieuwd gebouw kunnen betrekken, geheel aangepast aan onze wensen.

Zo komt er voor de Kapeldiensten een moderne, grotere zaal beschikbaar in Amersfoort. Ook zijn er in het nieuwe pand voor het eerst zalen beschikbaar voor activiteiten als het kinderwerk en de bidstonden van de Kapel en is er een volledig ingerichte foyer om elkaar ook na de samenkomst te ontmoeten. De tv-studio, die nu nog een tijdelijk karakter heeft, zal in het nieuwe pand een permanente, eigen plaats krijgen. Hierdoor kunnen we onze presentie in de media versterken. De kantoren en de uitgeverij zullen na de verhuizing een nieuwe, moderne en voor hen ontworpen afdeling ter beschikking hebben.

EEN DANKBAAR HART EN EEN BELOFTE

Wij zijn de Heer dankbaar voor Zijn voorzienigheid. Hij heeft ons vele jaren de zegen gegeven van Het Brandpunt. Nu heeft Hij ons verder geleid en mogen we het pand in Amersfoort ontvangen uit Zijn hand en daarin de zegen van wat we nodig hebben om onze bediening in deze tijd te kunnen vervullen. We zien dan ook uit naar alles wat de Heer ons op de nieuwe locatie zal geven en willen iedereen die aan ons gedacht heeft bedanken voor alle gebeden die zijn opgezonden in de afgelopen maanden.

verheugd met de stap naar het pand in Amersfoort. We krijgen er een mooie locatie voor terug, die niet alleen beter bereikbaar is voor onze achterban en bezoekers, maar die ons ook in staat stelt onze middelen beter aan te wenden voor onze missie in deze tijd.

EEN NIEUWE PLAATS MET DE BLIK VOORUIT

De verhuizing naar Amersfoort zal niet onmiddellijk plaatsvinden. We zijn voornemens aan het einde van dit jaar over te gaan. Tot die tijd zullen we al onze activiteiten (inclusief de Kapeldiensten) op onze huidige plaats te Doorn blijven voortzetten. Vanaf deze zomer zal er gestart worden met werkzaamheden aan het nieuwe pand in Amersfoort,

Totdat we eind van dit jaar naar Amersfoort verhuizen, blijven we voorlopig dus nog actief op onze huidige locatie in Doorn. We nodigen u uit om deel te nemen aan onze activiteiten en samenkomsten en we hopen u te ontmoeten op onze nieuwe thuisbasis zodra de verhuizing voltooid is. Laten we samen blijven bidden en werken aan de verspreiding van het Evangelie en de boodschap van Jezus' terugkomst.

Het Bestuur

Frits Boekhoff, Arno Lam en Peter van der Weerd





Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?

- Standvastig Bijbellezen.
- Volhardend blijven bidden.
- **Gods wapenrusting gebruiken.**
- Wat kunnen we als gemeente betekenen?

Gods wapenrusting gebruiken

Deel
3

Iedere wedergeboren christen staat in de frontlinie van een geestelijke oorlog. Er speelt zich namelijk een enorme strijd af in de hemelse gewesten tegen Gods tegenstander: de satan met zijn afvallige engelen. Deze strijd - die zijn uitwerking heeft op aarde - wordt steeds heftiger, want satan weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

De apostel Paulus beveelt daarom dat het van groot belang is dat christenen zich bekleden met Gods wapenrusting om stand te kunnen houden tegen de verleidingen en leugens van de duivel (lees Efeze 6:10-18).

In dit Bijbelgedeelte wordt een aantal gebieden genoemd waarin de duivel probeert twijfel te zaaien en leugens te vertellen. Zijn belangrijkste doel is Gods plannen te ontwrichten en hij zal alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen. Het is daarom uitermate belangrijk dat we de gehele wapenrusting gebruiken, zodat we niet op een onbeschermd plek alsnog geraakt worden.

WAAROP ZIJN DE AANVALLEN VAN SATAN GERICHT?

In de vorige delen in deze serie (Zoeklicht nr. 2 en 4 - 2024) lazen we al over het belang van standvastig Bijbellezen en volhardend gebed. Deze beide 'wapens' zijn essentieel om staande te blijven, omdat kennis van de Bijbel kan voorkomen dat twijfel wortel schiet. Het Woord van God is een zwaard dat in de strijd alleen goed kan worden gebruikt als dat wordt ingezet met

de kracht van de Heilige Geest. In ons gebed mogen wij hierom vragen. Bidden is - in legertermen - een continue verbinding met het Hoofdkwartier. We mogen God vragen onze wapenrusting sterk te houden, zodat er geen zwakke plekken zullen ontstaan.

Naast het Woord en het gebed worden in Efeze 6 genoemd:

- De gordel van de waarheid;
- Het borstharnas van de gerechtigheid;
- Voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede;
- Het schild van geloof;
- De helm van de zaligheid.

DE GORDEL VAN DE WAARHEID

In de wereld om ons heen hebben we helaas steeds vaker te maken met leugens. Veel mensen worden door satan op allerlei manieren misleid en aangezet tot verkeerde keuzes of ze worden beïnvloed door dwaalleringen. Ook Bijbelse principes worden meer en meer losgelaten. Het is dus niet voor niets dat in Efeze 6 'waarheid' als eerste wapen genoemd wordt. Als we namelijk de waarheid niet scherp meer zien, kunnen we

de overige onderdelen van Gods wapenrusting ook niet meer goed toepassen. Maar hoe komen we er achter wat waarheid is? Het eenvoudige antwoord is: richt je blik op Jezus Christus alleen. Hij heeft van Zichzelf gezegd dat Hij dé Waarheid is (Johannes 14:6). Wanneer we bidden en de Heilige Geest om hulp vragen, zullen we steeds meer gaan zien en begrijpen wie Jezus is en wat échte waarheid is. Een gevolg hiervan zal waarschijnlijk zijn dat we eerlijker en oprechter naar onze medemens zullen zijn.

HET BORSTHARNAS VAN DE GERECHTIGHEID

Het borstharnas was een belangrijk onderdeel van de uitrusting van een soldaat. Door dit pantser werden belangrijke organen (zoals hart, longen en andere vitale lichaamsdelen) beschermd tegen aanvallen van de tegenstander. Zo is het ook met het borstharnas uit Efeze 6. Het is essentieel dat we juist ons hart beschermen tegen alle soorten van kwaad. Als we in de Bijbel het woord 'gerechtigheid' lezen, kunnen we dit (meestal) vervangen door 'rechtvaardigheid'. Ook bij dit onderdeel van de wapenrusting staat Christus centraal. Alleen door Hem wordt onze rechtvaardigheid mogelijk gemaakt (Efeze 2:8-10). Bij een oprecht geloof hoort tevens een rechtvaardige levenswandel en een rein geweten. Dit is alleen mogelijk door ons oog op de Heere Jezus gericht te houden, door één met Hem te blijven. Alleen dan kunnen we volharden (Hebreeën 12:2).

VOETEN GESCHOEID MET BEREIDHEID VAN HET EVANGELIE VAN DE VREDE

Met onze voeten kunnen we naar mensen toegaan en Gods vrede - het goede nieuws - aan hen bekendmaken (Jesaja 52:7). Vaak worden we hierin door allerlei omstandigheden belemmerd en satan zal dan ook alles in het werk stellen om de boodschap van het Evangelie tegen te houden. Toch is het goed om wél op weg te gaan. Onze bereidheid daartoe is erg belangrijk (Efeze 6:15). We mogen - met Gods hulp - vechten tegen satans leugens en het Evangelie van de vrede brengen.

HET SCHILD VAN GELOOF

Het geloof maakt je minder kwetsbaar voor verleidingen en moeilijkheden - dé brandende pijlen die de duivel zo graag op je afvuurt. Door je schild te gebruiken sta je sterker, juist als er moeilijke periodes zijn in je leven. Het maakt dat je je ogen naar boven kunt richten en hoop houdt. Zonder het schild van geloof op de juiste manier te gebruiken, zul je eerder de moed verliezen. Brandende pijlen kunnen ook op ons afkomen in de vorm van dwaalleraren en valse profeten. Het is belangrijk dat je deze zult herkennen. Het vasthouden aan de gezonde leer is nodig om (samen) sterk te staan in de strijd, om zo verwarring en verdeeldheid te voorkomen (2 Thessalonicenzen 2:15).

DE HELM VAN DE ZALIGHEID

Onze zaligheid (redding) staat vast: De Heere Jezus Christus heeft die voor ons verkregen (Handelingen 4:12). Door deze helm van de zaligheid 'op te zetten', kan God ons verlossen van twijfels en ons verzekeren dat wij Zijn kinderen zijn. Dit houdt in dat het gaat om de bescherming van het denken van de gelovige. De zekerheid van gered te zijn, hangt niet af van onze eigen inspanning en onze werken. Door geloof in Christus hebben wij vrede met God ontvangen (Romeinen 5:1). Bij de helm van de zaligheid gaat het ook om de hoop en de zekerheid van onze toekomstige redding, wanneer Hij komt om Zijn gemeente te verlossen van de komende toorn: de opname (1 Thessalonicenzen 1:10 en 5:8-9). De helm is daarnaast een troostvolle zekerheid bij zware verdrukkingen, om te allen tijde in de overwinning te blijven staan (Openbaring 12:11).

ER WORDT OM ONS GEVOCHTEN!

Persoonlijk blijf ik het toepassen en gebruiken van de wapenrusting moeilijk vinden. Vaak denk ik er pas aan om het te gebruiken wanneer ik volop aangevallen word. Het is daarom goed om er dagelijks bij bepaald te worden dat we deze belangrijke wapenrusting ter beschikking hebben én dus ook moeten gebruiken! We zouden iedereen om ons heen moeten laten weten dat er om ons gevochten wordt! De besproken onderdelen van de wapenrusting moeten niet afzonderlijk worden gebruikt - ze vormen één geheel (Efeze 6:13a). Laten we daarom de 'volledige' wapenrusting van God aantrekken en daarbij aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest (Efeze 6:18). Het is bemoedigend om te weten dat we in de strijd mogen delen in Christus' overwinning. Met Hem zijn wij zelfs meer dan overwinnaars (Romeinen 8:31-39).

Wijlen Hans Kruisman heeft het gebruik van de wapenrusting prachtig samengevat: "Als wedergeborene ben ik reeds bekleed met de waarheid (gordel), gerechtigheid (pantser) en de vrede (schoenen) en wens ik een levenswandel die daarmee in overeenstemming is. Om stand te kunnen houden tegen de duisternis ben ik paraat door de hoop (helm) die mijn denken richting geeft naar de wil van God en zal hierbij - ongeacht de omstandigheden - voortdurend Hem in het geloof voor mij houden (schild) en naar Woord en Geest (zwaard/gebed) handelen."

 Wendy Born

Voor meer achtergrondinformatie over dit belangrijke onderwerp verwijs ik graag naar het boekje 'Standhouden in de eindtijd - de wapenrusting Gods' van Jeep van der Schoot. Het is verkrijgbaar bij de webshop van Het Zoeklicht.



In Zijn voetsporen

**Levenslessen uit het land
waar Jezus liep**
Max Lucado

Dit boek neemt je mee langs plekken en mensen die een grote rol speelden in Jezus' leven op aarde. Elke plek lijkt een boodschap te bevatten. 'Onderweg' leer je wat het inhoudt om in Jezus' voetsporen te lopen. Hoe kun je meer op Hem gaan lijken? Hoe blijf je op koers in je leven? Dit boek doet je stilstaan bij Gods beloften. Hoe ga je om met vernederingen of zorgen? Hoe is jouw relatie met je hemelse Vader? Als je in de voetsporen van de Verlosser loopt, zul je je bestemming bereiken!

228 pag. hardcover € 24,99



Wandel in waarheid te midden van een wereld vol leugens

Steve Gallagher

Een aantal gebieden van ons leven wordt onderzocht, dat door toedoen van de vijand doordrenkt is met leugens. Dit boek geeft inzicht in de tactieken van satan en het leert ons de geesten te onderscheiden. Het leert ons hoe we staande kunnen blijven te midden van de leugens.

226 pag. paperback € 11,50



Genderdiversiteit en het nieuwe Bijbellezen

Ger de Koning

Er komen steeds meer variaties op ofwel vervalsingen van Gods schepping van man en vrouw. Om niet in dit woud van afwijkingen verstrikt te raken, is oriëntatie nodig. Oriëntatie vinden we in het Woord van God. Gods beoordeling is volkomen zuiver. In dat licht biedt dit boekje oriëntatie aan, zodat je niet verdwaalt...

54 pag. paperback € 6,95



Hunkeren naar God

A.W. Tozer

Verlang jij naar geestelijke realiteit? Wil jij je niet langer tevreden stellen met woorden alleen of een juiste interpretatie van de waarheid? Heb jij een honger naar God? Een dorst naar God? Wil jij drinken uit de fonteynen van het Levende Water? Dan is dit boek voor jou! Want... we zijn niet geroepen om slechts in God te geloven, we zijn bedoeld voor een leven mét God!

168 pag. hardcover € 17,50



Marsorders voor de eindstrijd

Corrie ten Boom

In haar voorwoord stelt Corrie ten Boom: Het is goed om in deze tijd de Bijbel, de grote lijnen van de Bijbelse profetieën, te vergelijken met de nieuwsberichten. Dan begrijpen we dat Jezus spoedig kan komen. Er zal een zware strijd zijn voor Zijn wederkomst en het is daarom goed je daarop voor te bereiden. Maar wij weten: Jezus was Overwinnaar, Jezus is Overwinnaar, Jezus zal Overwinnaar zijn!

112 pag. paperback € 14,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.



Een weg naar iemand's hart zoeken



Ik houd van de late avonden. Wanneer de wereld stiller wordt, de ruis verdwijnt en dwarrelende gedachten in de stilte tot meer diepzinnige mijmeringen worden. Die stilte werd echter plots onderbroken!

En sissend piepen maakte dat ik snel naar mijn hamsterkooi liep. Mijn kleine hamster was, zoals elke avond, gezellig op slopers pad gegaan. Dat is haar favoriete bezigheid, die haar dit keer duur kwam te staan. Een draadje van haar stoffen schommeltje had zich om haar pootje gewikkeld, als een strik waar een stroper jaloers op zou zijn. Woedend angstig wrong ze zich in allerhande bochten... en daarmee trok ze onbedoeld het draadje alleen maar strakker om haar pootje.

OPGELUCHT ADEMHALEN

Hamster-lief kent en vertrouwt me. Maar waar ze zich anders zo laat oppakken of zelf in mijn hand klimt, wilde ze zich nu in haar paniek loswurmen en beet ze me lelijk. Ik hield haar voorzichtig, maar echt stevig vast en wachtte. Het duurde even, maar toen registreerde haar hamsterbreintje dat ze veilig was en dat ik wilde helpen. Toen werd ze rustig. Pas toen kon ik haar pootje pakken en voorzichtig het draadje verwijderen. Kort daarop zat zal alweer haar snuit te poetsen en poetste gelijk ook even een vinger van mij erbij. Crisis over. Hamster happy en baasje-lief kon weer opgelucht ademen.

Wat een beeld! Ook wij kunnen zo gezellig ons eigen ding doen, zelfverzekerd rondstappend in ons wereldje. Totdat... Soms zelf veroorzaakt, maar nooit gewenst, komen we klem te zitten. We schrikken op, rechte onze schouders en zetten ons beste beentje voor – alleen maar om dieper in de prut verstrikt te raken. Dan worden we boos. Op onszelf: “hoe kon ik nu zo stom zijn?!” of op anderen: “dit is jouw schuld!” en we vechten ons een weg om los te komen. Terwijl onze kaken samengeklemd zijn van de inspanning, wringen we nog een lach op ons gezicht tevoorschijn, want stél je voor dat iemand ziet dat we eigenlijk aan het vastlopen zijn.

GEEN LASTIGE VRAGEN

We hebben onze handen vol aan onszelf en trekken ons wat terug uit vriendschappen. Even geen lastige vragen, straks kom je wel weer tevoorschijn. En dan is daar die zuster die je vraagt: “Hoe gaat het met je?” Je voelt je opgelaten en rolt de bal snel terug: “Goed hoor, maar, hoe gaat het met jou dan?” Dat is de keurige variant. Loopt de druk nog wat verder op, dan blijft het bij een bits “gaat wel hoor” en de grimlach op je gezicht kan de toon van je stem niet verhullen. Je bijt van je af.

O, wat een zegen die zuster te treffen die zich laat ‘bijten’. Die weet hoe het is om vast te lopen en juist daardoor zich naar jou uitstrekt, omdat ze zelf gered werd en jou dat ook zo gunt. Die tegen een stootje kan, doordat ze weet dat wonden-van-de-werkvloer heel goed door de olie van de Herder te genezen zijn. Ze heeft van de Heere vasthoudende liefde gekregen en zet die in – voor jou. Ze dringt zich niet op, maar accepteert ook geen afstand en zoekt standvastig een weg naar jouw hart. Ze geeft niet op, maar wacht rustig tot jij haar toelaat. En die wachttijd benut ze om jou, op handen van gebed dragend, voor Gods aangezicht te brengen en Zijn zegen voor jou te vragen.

Zou jij zo'n zuster toelaten? Durf je het aan om iemand langszij te laten komen, waardoor je samen, door de Heere geleid, een weg uit jouw prut kunt vinden?

Wil jij zo'n zuster zijn? Heb jij incasseringsvermogen? Wil jij Gods uitstreckende liefde uitdelen, ook als je hierdoor bezeerd kunt worden?

Corine Daane



Geopenbaarde

verborgenheden (6)



Verborgenheid van de lichamelijke verandering

'Zie, ik vertel u een geheimenis (verborgenheid): Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden en dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden' (1 Korinthe 15:51-53).

Paulus mag hier iets openbaren van wat er met ons als de gemeente, de Bruid van Christus, gaat gebeuren als onze Bruidegom, Jezus Christus, ons komt halen.

Deel
6

Hij kan ons niet meenemen in onze vergankelijke en sterfelijke lichamen, want die zijn niet geschikt voor de eeuwigheid. Daarom zullen de gestorven gelovigen eerst worden opgewekt. Ook de gelovigen, die bij Zijn komst nog leven, zullen een ingrijpende verandering ondergaan. Allen ontvangen namelijk, van het ene op het andere moment, een onvergankelijk en onsterfelijk lichaam waarmee ze het Koninkrijk van God wél kunnen binnengaan (vers 50).

BEKEND IN HET OUDE TESTAMENT

Dát mensen moeten sterven was uiteraard bekend. Dat is nu eenmaal de (af)loop van het leven. En dat de doden eens weer op zouden staan, wisten de mensen in het Oude Testament ook. Althans, ze konden het weten, het was geen verborgenheid.¹ Een

heel duidelijke aanwijzing dat die wetenschap over de opstanding zeker al bestond, vinden we bijvoorbeeld in het gesprek van de Heere Jezus met Martha, toen haar broer Lazarus net gestorven was. Martha zei: *'Ik weet dat Hij zal opstaan bij de opstanding op de laatste dag'* (Johannes 11:24). Ook de Sadduceeën wisten van een lichamelijke opstanding, ze geloofden het alleen niet.²

DE GROTE VERANDERING

Maar dat het mogelijk zou zijn dat een groep mensen de eeuwigheid in zou gaan zónder te sterven, dat had niemand kunnen bedenken. Dat was in het Oude Testament niet bekend gemaakt. En ook die plotselinge verandering van vergankelijke en sterfelijke lichamen in onvergankelijkheid en onsterfelijkheid. Dat was, tot dat moment, een verborgen onderdeel

in Gods plan. Totdat Paulus het mocht openbaren: *'Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden.'* Alhoewel de Heere Jezus in dat gesprek met Martha al een tipje van de sluier had opgelicht, toen Hij zei: *'ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid'* (Johannes 11:26). Wij worden *bekleed met onvergankelijkheid en onsterfelijkheid*. Ons nieuwe lichaam zal zelfs gelijk zijn aan dat van Christus Zelf: *'Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan Zijn verheerlijkt lichaam'* (Filippenzen 3:21a).

VERBINDING MET DE OPNAME

Dit gedeelte uit 1 Korinthe 15 wordt vaak verbonden met 1 Thessalonicenzen 4:13-18, waar Paulus schrijft over de opname van de gemeente. Maar daar brengt Paulus dit niet als een verborgenheid. Dat is best wel opmerkelijk, want die brief aan de Thessalonicenzen dateert men zo'n 4 jaar eerder dan die aan de Korinthiërs! Hemelsbreed liggen Korinthe en Thessalonica ca. 300 km. uit elkaar. Ik weet niet of men toen al iets van 'gemeentecontacten' onderhield.³ Maar kijkend naar de inhoud van de boodschap: 'de opname van de gemeente' zou je verwachten dat mensen vanuit Thessalonica naar de omliggende gemeenten, (waaronder Korinthe), zouden zijn gerend om daar dit grote en geweldige 'breaking news' te brengen! "Moet je nu eens horen wat Paulus schrijft!" Maar nee, Paulus deelt het als een verborgenheid aan de Korinthiërs mee.

Als we deze twee Bijbelpassages vergelijken, zien we een paar overeenkomsten: de opwekking van de doden en het klinken van de bazuin. Ook wordt in beide gedeelten gesproken over gelovigen die nog leven en niet zullen sterven. In 1 Thessalonicenzen 4 spreekt Paulus echter meer over de opstanding van de reeds gestorven gelovigen en de opname, als toekomstige gebeurtenis, zelf. Terwijl hij in 1 Korinthe 15 meer de nadruk legt op de verandering van de levenden (nadat hij in vers 20-24 al geschreven had over de volgorde van de opstanding van de reeds gestorven gelovigen). Beide gedeelten bieden hetzelfde prachtige vooruitzicht!

ALS DE LAATSTE BAZUIN KLINT...

Dit alles zal plaatsvinden onder het geklank van de laatste bazuin. Als God spreekt, is dat vaak verbonden met het geluid van een bazuin.⁴ Het kan goed zijn, dat als Jezus Christus terugkomt om ons te halen, dat Hij ons bij onze naam roept, zoals een herder zijn schapen.⁵ Maar dat de wereld een verbijsterend geluid, als een donder zal horen.⁶ In deze verborgenheid wordt gesproken over de 'laatste bazuin',⁷ maar wanneer zijn die vorige bazuinen dan geweest?

We hebben hiervan een prachtig beeld in de geschiedenis van het oude Israël in de woestijn (Exodus 19:9-20). God had tegen Mozes gezegd dat het volk zich moest voorbereiden, omdat Hij neer zou dalen op de berg Sinaï, om tot hen te spreken. Op de derde dag (!) waren er donderslagen, bliksemflitsen en bazuingeschal. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet, tot onder aan de berg. De berg beefde hevig en het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. De HEERE riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven om daar met Hem te spreken.

Zo moet de gemeente zich ook voorbereiden op de komst van en de ontmoeting met haar Heere. Zoals God afdaalde tot de top van de Sinaï, zo zal Jezus Christus eens naar beneden komen in de lucht tot op de wolken. Daarbij klinkt de eerste bazuin. Als de tweede bazuin klinkt, staan de 'doden die in Christus zijn' op. En als de laatste bazuinstoot klinkt, worden zij met de nog levende gelovigen veranderd en krijgen een onvergankelijk en onsterfelijk lichaam. Daarna 'worden ze opgenomen in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen zij altijd bij de Heere zijn' (1 Thessalonicenzen 4:16-17).

ALLEMAAL BEKEND...

Als Paulus ons vandaag een brief zou kunnen sturen, dan denk ik dat hij over de opname zou zeggen: "Van de opname van de gemeente hebt u niet nodig dat ik u schrijf".⁸ Voor ons is het immers allemaal al zó bekend! Het is geen verborgenheid meer. Of, anders gezegd: een verborgenheid die het meest en op allerlei wijzen is geopenbaard en uitgelegd. De vraag is nu: bent u op Zijn komst voorbereid? Bent u reisvaardig? Verwacht u Hem, met verlangen? Elke dag leven in verwachting! Dat is wat de Heere graag wil en wat Hij van Zijn Bruid vraagt.

 Jules Hollebrandse

1. Zie bijvoorbeeld Job 19:25-27; Jesaja 26:19a; Daniël 12:2 (door Jezus geciteerd in Johannes 5:28-29).
2. Zie Mattheüs 22:23; Markus 12:18; Lukas 20:27; Handelingen 23:8.
3. Kolosse en Laodicea hadden dat wel, zie Kolossenzen 2:1; 4:13,15,16.
4. Exodus 19:19; 20:18; 1 Thessalonicenzen 4:16; Openbaring 4:1.
5. Naar Johannes 10:3b,4b, "Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam", "en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen".
6. Naar Johannes 12:28-29, waar de Vader tot Zijn Zoon sprak met een stem die Hij verstaan heeft, maar het volk dat daarbij stond hoorde een donderslag.
7. De bazuin van de 'stem van God' moet men niet verwarren met de bazuin van het 'oordeel van God' in Openbaring 8, 10 en 11. Bovendien klinkt die bazuin pas in het midden van de verdrukkingstijd.
8. Vergelijk 1 Thessalonicenzen 1:8b, 4:9 en 5:1).



Hoop: God heeft de touwtjes in handen



Rouw, verdriet, afwijzing en pijn zijn zo aanwezig in ons leven, dat we geneigd zijn de hoop te verliezen. Het lijkt soms een te makkelijke oplossing om elkaar met hoop te bemoedigen. Toch is dit wat we in moeilijke tijden nodig hebben en waar we elkaar mee willen aansporen. Deze studie helpt ons om deze vaste, onwrikbare hoop terug te vinden en om elkaar te kunnen richten op deze hoop.

Deel
1

Komende maanden hopen we een aantal thema's te bespreken dat we veel in counseling tegenkomen. Deze studies kunnen gebruikt worden in jouw persoonlijk leven, het gezin of in de gemeente.

HEMELSE HOOP

Gedurende ons leven zijn we vaak bezig met het verlangen naar aardse zaken, zoals gemak, luxe en gezondheid. We zijn onder de indruk van mensen die in rijkdom en goede gezondheid leven, maar we moeten begrijpen dat dit niet gelukkig maakt. Bedenk dat zij "still haven't found what they are looking for"

(U2, Ierse rockband). Want onze grootste vervulling is te vinden in het feit dat God belooft dat Hij onder de mensen wil wonen en dat we Zijn aangezicht zullen zien. Onze ervaring is vaak dat we onze hoop proberen te vinden in de tijdelijke dingen van het leven. We zullen ons moeten verdiepen in wat God bedoelt met het goede leven. Waar mogen we dan op hopen? Wat is de rijkdom van de belofte? Hoe worden we weer hoopvolle mensen?

Door ons te richten op het hemelse. Door te overdenken wat onze toekomst is en door de beloften van God voor ogen te houden. We mogen de dingen



van boven bedenken en niet ons hart richten op de dingen die op de aarde zijn (Kolossenzen 3:1-4).

HOOP AANLEREN AAN DE HAND VAN PSALM 131

We zullen ten eerste, zo leert Psalm 131, een nederige houding voor God moeten ontwikkelen (vers 1). David begrijpt dat er een soort kennis is, die buiten het bereik van de mensen ligt. Hij kan veel weten, maar er blijft nog veel meer over wat hij niet weet. Als hij zijn hoop had gevestigd op zijn eigen vermogen om het

leven te begrijpen, zou hij zeker wanhopen. David is er tevreden mee om als schepsel voor de alwetende God te leven. Hij steekt zijn neus niet in Gods zaken. Trotse mensen doen het tegengestelde. David begrijpt dat speculeren over de goddelijke raad, het lijden en de wanhoop alleen maar verergert. Daarom was hij vastbesloten een nederig hart voor het aangezicht van God te ontwikkelen. Een hart dat zich niet bezighield met de verborgen dingen van God. Dit is de eerste stap naar het ontwikkelen van een hoopvol leven.

De tweede stap leren we uit vers 2. We moeten een kinderlijke tevredenheid aankweken. David zegt eigenlijk dat hij vastbesloten is om zijn ziel te kalmeren en tot rust te brengen met Gods hulp. Hij is volkomen tevreden met God, hij is stil en rustig. Davids vertrouwen is volledig in God. Een volwassen gelovige rust in God vanwege Wie God is en vanwege wat God heeft gedaan. We gebruiken God niet om onze eigen verlangens te vervullen. Wanneer we een hoopvol leven willen leiden, zullen we moeten beginnen met ons tevreden te stellen in de Persoon van God. We moeten beseffen dat God meer van ons houdt dan onze aardse moeders.

Ten slotte gebiedt David ons in het laatste vers om, ongeacht onze omstandigheden, ons vertrouwen in God te stellen. Hij schudt Israël wakker om hun vertrouwen op God te stellen, wat de omstandigheden ook zijn. Degenen die een houding van nederigheid ontwikkelen en gaan leven met een kinderlijke tevredenheid in God, kunnen niet anders dan hoopvol zijn.

KENNEN WE DIE TEVREDENHEID?

God heeft ons verteld wat we (in de toekomst) van Hem zullen ontvangen. Die belofte is zeker, omdat God betrouwbaar is en niet liegt. God Zelf is de vertegenwoordiger van onze hoop, Hij kan niet worden gedwarsboomd, want wat Hij belooft zal volbracht worden. Waar kunnen we dan ons hart mee tevredenstellen? Wat is dan deze hoop die Hij geeft?

- Het is de belofte dat zelfs de schepping bevrijd zal worden van de gevolgen van de zondeval (Romeinen 8:20-21).
- Het is de belofte van onze volledige verlossing en vrijheid van zonde en onze aanneming als Gods zonen (Romeinen 8:23-25).
- Het is de rijkdom van de heerlijkheid en de komende erfenis, die we hebben als heiligen (Efeze 1:18).
- Het zijn de beloften die door God voor ons in de hemel bewaard worden (Kolossenzen 1:5, 27 en 1 Petrus 1:4).
- Het is alles wat ons door Christus geopenbaard en

geschonken wordt (1 Timotheüs 1:1). Hij is onze hoop. Als we Hem hebben, hebben we de volle inhoud van onze hoop.

- Het is de belofte dat God ons alle goede dingen geeft om van te genieten uit Zijn rijke schatten (1 Timotheüs 6:17).
- Het is de belofte van onze toekomstige opstanding, gebaseerd op de opstanding van Christus (1 Petrus 1:21).
- Het is een hoop die niet teleur zal stellen (Romeinen 5:5).

NEDERIG EN TEVREDEN ONDANKS ALLE OMSTANDIGHEDEN

In 1 Korinthe 10 worden we opgeroepen om nederig te leren van Israël. Wij moeten niet denken dat we beter zijn. God wil dat we ons denken vernieuwen en Bijbels leren denken. We worden gewaarschuwd dat we niet doen als Israël. Zij hebben veel zegeningen gezien, maar dwalen toch af. We worden gewaarschuwd geen afgodendienaars te worden en ons vertrouwen op andere dingen te stellen dan op God. Vers 13 is een moeilijk vers om te begrijpen en al helemaal om toe te passen in ons denken. Maar deze waarheid zal de manier waarop we door moeilijkheden heen gaan veranderen. We denken dat onze ervaringen uniek zijn, maar Gods Woord zegt dat onze ervaringen nooit uniek zijn. Wij zeggen: "nobody knows the trouble I have seen". Met deze gedachte isoleren we onszelf van anderen en van de waarheid. Maar... er is niets nieuws onder de zon. Mensen zeggen: "Als je begrijpt wat ik meegemaakt heb, zal je wel begrijpen dat er voor mij geen hoop is. Je begrijpt niet hoe ik me voel." Je zult nooit iets meemaken wat een ander niet zou kunnen meemaken.

Jezus zegt in Hebréeën 4:15 en in Hebréeën 2:18 dat Hij ons kan begrijpen. Hij zal ons bijstaan, omdat Hij weet waar we doorheen gaan. We kunnen ons afvragen hoe we de rest van ons leven in moeten met de beschadigingen die we opgelopen hebben. We moeten God betrekken in ons denken. God is er, en wat doet Hij? Hij werkt Zijn plan uit, Hij is trouw. Hij zal zorgen dat het niet ondragelijk zal zijn. Het leven zal nooit overweldigend zijn. We moeten de waarheid van Gods karakter zien en de waarheden van de Bijbel gaan denken. Met de verzoeking zal God de uitkomst geven. Al lijkt het en voelt het alsof we er nooit doorheen komen, we moeten die gedachten gevangennemen en de waarheid daarvoor in de plaats zetten. Hij zal genade geven om er doorheen te gaan. We hoeven niet te zondigen. Hij zal altijd de kracht geven er op een godvrezende manier doorheen te komen (Psalm 27:14). We mogen wachten op de Heere. Leer geduld en laat God je de weg bekend maken. Stop je energie niet in pogingen om Gods raadsbesluit te doorgronden. Maar stop je energie in het tot rust brengen van je hart, door tevredenheid in de hoop op de Heere.

DE ZEKERHEID VAN DE HOOP

Onze hoop is een zekere en heerlijke verwachting. Onze hoop ligt inderdaad in de toekomst, maar de realiteit ervan is zeker vanwege Degene Die het belooft (God de Vader), Degene Die het veilig stelt (Christus) en Degene Die het garandeert (de Heilige Geest). Niets kan dit vertrouwen wegnemen, zelfs de dood niet. Het is een levende hoop en deze hoop zal blijven leven, omdat onze Heiland in leven blijft. Niets kan Zijn leven wegnemen, niets kan ons van het leven beroven. Omdat onze hoop een realiteit is, is onze 'realiteit' niet hopeloos. Wij zijn niet degenen die deze hoop garanderen en veiligstellen. Dat betekent dat onze hoop gegarandeerd en vast is. Dus we moeten stoppen met 'wishful thinking', waarbij we ervan uitgaan, dat als we maar genoeg hopen en verlangen, dit verlangen misschien vervuld zal worden. Maar we moeten beginnen met hoopvol denken in alle nederigheid en tevredenheid.

GESPREKSVRAGEN:

- Lees Psalm 131.
- Probeer je te begrijpen wat te wonderlijk is? Ben je bezig met het ontrafelen van Gods raadsbesluit?
- Breng je je ziel tot rust bij God? Hoe doe je dat?
- Vergelijk je je met anderen, waardoor jouw leven moeilijker lijkt?
- Hoe kan het behulpzaam zijn om te weten dat Christus al je lijden kent?
- Welke omstandigheden zorgen ervoor dat je de hoop weleens verliest?
- Hoe kun je je hart weer richten op de hoop, zodat je opgericht wordt?
- Hoe breng je op zulke momenten Kolossenzen 3:1-4 in de praktijk?
- Hoe kan 1 Korinthe 10:13 jou hierbij helpen?

GEBED:

- Dank voor alle beloften die we hebben gekregen, waardoor onze realiteit niet hopeloos is.
- Dank voor het feit dat we Gods karakter steeds beter mogen leren kennen en dat daarin onze hoop verankerd is.
- Dank voor het volbrachte werk van Christus, waardoor onze toekomst vast en zeker is, en waardoor we in dit leven altijd tevreden kunnen zijn in alle geestelijke zegeningen in Christus.
- Bid dat degenen die lijden (of jijzelf) bemoedigd mogen worden door de wetenschap dat God in het lijden uitkomst geeft en de kracht om het lijden te doorstaan.
- Aanbid God, zodat je hart weer opnieuw gerustgesteld wordt.

 Martin en Jeanet Penning



Kopen door gezichtsherkenning

Wie een pakje sigaretten koopt, komt op steeds meer plekken in Nederland een gezichtsscanner tegen.

Door middel van kunstmatige intelligentie wordt de leeftijd van de klant geschat. Het moet voor

tankstations en tabakszaken de kans op fouten verminderen. (Bron: RTL Nieuws)

Finse staat opnieuw in beroep

Na twee keer te zijn vrijgesproken, wordt de Finse parlementariër Räsänen opnieuw aangeklaagd, ditmaal bij het hoogste hof van Finland, voor een tweet aan haar eigen Lutherse Kerkgenootschap over deelname van de denominatie aan een Pride-event.

Wanneer het beroep zal plaatsvinden, is nog niet bekend. Officieel is ze beschuldigd van 'opruiming tegen een minderheidsgroep', wat in Finland onder het kopje 'oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid' valt. Räsänen is al twee keer eerder vrijgesproken van de beschuldigingen tegen haar. Ze heeft zich niet schuldig gemaakt aan haat zaaien of andere vormen van discriminatie, zo bepaalden eerdere gerechtshoven. *Reactie Zoeklicht:* Deze rechtszaak rondom geloofsvrijheid en de vrijheid van meningsuiting is belangrijk voor potentieel alle christenen van Europa.

Als de stap van nationale rechtsgang is genomen en dit pad geheel is bewandeld, is er namelijk altijd nog de route naar het Europese hof. Een uitspraak daar is bindend voor alle lidstaten van de EU. Het zou zomaar kunnen dat dit een opmaat is naar een beperking van de christelijke (geloofs)vrijheid in Europa. Het past hiermee naadloos in het patroon van toenemende vijandigheid jegens christenen, die openlijk voor de Bijbelse waarden staan, ook inzake lhbt-kwesties. Zo gaan in zowel Frankrijk, Malta en Ierland stemmen op om onwelgevallige geluiden de kop in te drukken, is in Schotland een omstreden wet

tegen haat zaaien aangenomen en in Nederland ligt de zogenaamde 'homo- en genderconversiewet' nog steeds voor in de kamers. De zaak Räsänen is dan ook een kwestie die we nauwgezet zullen blijven volgen.



Kabinet wil limiet op cash

Contant geld staat ter discussie in Nederland. Zo werkt het demissionaire kabinet aan een voorstel om contante betalingen boven de 3.000 euro te verbieden, om witwassen te voorkomen.

De bedoeling was eerst dat dat pas zou gebeuren als er een nieuw

kabinet zat, maar daardoor kan Nederland 600 miljoen euro van de Europese Unie mislopen. Een ander opmerkelijk bericht is, dat een kwart van de tieners hun betalingen contant doet. Gemiddeld doen Nederlanders 20,5 procent van hun betalingen met contant geld, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Bij tieners is dat dus meer: 25,1 procent van alle betalingen. Dat

jongeren in generatie Z (geboren tussen 1995 en 2010) relatief vaak contant geld gebruiken, komt volgens DNB-econoom Jelmer Reijerink door hun ouders en door de dingen waaraan ze hun geld uitgeven. "Sommige ouders geven hun kinderen contant zakgeld. Ook wonen deze jongeren vaak nog thuis, dus hoeven ze weinig grote uitgaven te doen." (Bronnen: Metro en Nu.nl)



Neem nu een abonnement

Kies een welkomstgeschenk en ontvang
elke maand het magazine.



Wij geloven in de Bijbel als het volmaakte Woord van God. Zeker in een wereld die in beroering is, biedt de Bijbel ons houvast. De schrijvers van magazine Het Zoeklicht zijn hier van overtuigd. Iedere maand geven zij opinies op het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere nodig is voor een **leven uit verwachting**.



Word abonnee

Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren! Kies een jaarabonnement met €10,- korting of geschenk.

MIJN GEGEVENS:

Naam

Straat

Postcode

Plaats

Telefoon

E-mail

KIES UW WELKOMSTGESCHENK:

Jaarabonnement (€ 43,50/jaar)* met:

€ 10 korting (1e jaar voor €33,50)

het boek

'Is de grote verdrukking begonnen?'

€ 10,-
korting



* Voor onbepaalde tijd,
na 1 jaar maandelijks opzegbaar

BETALING

Het bedrag mag afgeschreven worden van:

Rekeningnummer Bank

N L [] [] [] [] 0 [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

Datum

Handtekening

Opgeven kan ook via onze website www.zoeklicht.nl/word-abonnee of telefonisch: 0343-413300. U kunt dit formulier opsturen naar Het Zoeklicht, Antwoordnummer 2020, 3940 VB Doorn.

zoeklicht.nl/word-abonnee

☎ 0343 - 41 33 00

het
Zoeklicht



God ontmoeten en veranderen

God doet je uit Hem geboren worden, zodat jij, hoewel je Hem uit jezelf niet ernstig zoekt, Hem aanneemt. Het leven van de Geest zal door jou heen zichtbaar worden (vgl. Johannes 3:1-21). Geestelijk leven komt niet tot stand door te doen wat je moet doen, maar in het ontmoeten van God, waarna je vanzelfsprekend doet wat je moet. Geestelijk leven heeft eerst ontmoeting met God nodig. Dat wekt geestelijke gehoorzaamheid. Je kunt niet God ontmoeten en onveranderd blijven.

De tien geboden vallen niet zomaar uit de hemel. Wat eraan voorafgaat, is de openbaring van God in donder en vuur. Het volk beeft en ziet: De HEERE is God! Daarna volgt de wet en daarna belooft het volk gehoorzaamheid. Wanneer ontstaat morren en tegenspraak? Op het moment dat ze meer op de omstandigheden kijken dan op Gods openbaring. Jesaja ziet de HEERE op de hemelse troon en de tempel beeft. De indrukwekkende verschijning van Gods majesteit doet hem roepen: "Wee mij..." (Jesaja 6). In het licht van de Heilige is hij machteloos, onbruikbaar, besmet door de zonde en de dood. Maar de HEERE geeft

reiniging. Wanneer de HEERE dan vraagt "Wie zal ik zenden", kan Jesaja niet anders dan zeggen: "Zend mij". Hij ontmoette God. Het veranderde zijn hart. En hij volgde.

De oproep om je lichaam te wijden als een levend offer, is eveneens een gevolg van een openbaring van God (Lees Romeinen 11:33-36). Wil je God dienen? Dan moet je Hem eerst ontmoeten!

 Jef De Vriese





Algoritme of kunstmatige intelligentie is geen alternatief voor God

God telt weinig mee in onze westerse maatschappij. Toch blijkt dat de mens met die ontstane leegte niet altijd raad weet. Die leegte vullen we met onder andere drugs, antidepressiva, slaapmiddelen, pepmiddelen, enzovoort. We zoeken, als rationeel mens, continu naar een alternatief voor God. Alle religieuze of spirituele alternatieven zijn goed zolang het maar zonder God is.

Veel westerse christenen verlaten God omdat ze in Hem teleurgesteld zijn. Hen is vaak alleen eenzijdig verteld dat God zorgt en gebeden verhoort. De belevingswereld is dan anders dan de beloofde wereld. Job heeft erg veel strijd en teleurstelling moeten verwerken. Habakuk vroeg zich af waarom God niets deed en daarna waarom God zo 'onlogisch' reageerde. Ondanks teleurstelling bleef bij beiden hun geloof in God vaststaan. Zij accepteerden dat God hoger staat dan de mens. Dat is erg moeilijk voor de rationele en beter-wetende westerse christen. Deze christen heeft dan een dilemma: hij wil niet verder met die onbegrijpelijke God, maar ook niet helemaal leven zonder God. Als alternatief proberen we God continu aan te passen als iemand Die we begrijpen. Dit gebeurde ook zeer regelmatig onder het volk Israël,

ze maakten hun eigen religieuze afgoden. Israël 'leende' vaak de goden van de andere volkeren, zoals de westerse christen vaak de begrijpelijke goden van de omringende maatschappij 'leent'. Begrijpelijke goden, die vanuit de maatschappij als heel gewoon door ons worden overgenomen, zoals: individualisme, materialisme, wetenschap, secularisatie, humanisme, keuzevrijheid, regie in eigen hand, enzovoort.

GODSBEELDEN VOOR CHRISTENEN

In prediking en literatuur zien we veel variaties van God voorbijkomen. Van een strenge God tot een populaire God. Voor de één is God een afstandelijke heerser, Die vanuit de hemel over het heelal heerst. Voor de ander is God juist een Vader, Die graag met ons een relatie aangaat. Of we zien God als een positieve energie, oerkracht, of als een orakel, leidraad



of een soort wegwacht als we vastzitten. We hebben genoeg keuzes om onze goed-passende-God te kiezen.

In onze nieuwe technologische tijd krijgen we er nog een alternatief bij: een soort digitale God.

GODS GEDACHTEN VERSUS MENSELIJK DENKEN

Op verschillende plaatsen wijst de Bijbel ons op het grote contrast tussen Gods gedachten en de gedachten van de mens. Zie Jesaja 55: *'Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE'* (vers 8).

Gedachten van de mens zijn *'verduisterd in hun verstand'* (of Kolossenzen 1:21). Zonder God lopen we op essentiële punten vast: *'Hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun*

onverstandig hart' (Romeinen 1:21). Gods denken en handelen is voor de mens onbegrijpelijk, van een hoger niveau, en daarom niet in menselijke 'algoritmes' te vatten.

Als we God en Zijn Woord niet meer (willen) begrijpen, dan proberen we God en Zijn Woord aan te passen. In Galaten wordt beschreven hoe Paulus zich verbaast dat de christenen snel allerlei extra's aan hun geloof toevoegden, een soort geloof-plus (God-plus). In onze huidige maatschappij zijn we meer bezig met een geloof-min (God-min). We degraderen dan Gods absolute Woord tot Gods verhalenboek. Gods opdrachten en de ingewikkelde delen cancelen we.

WAT IS EEN ALGORITME?

Een algoritme is niet meer dan een aantal instructies om een bepaald probleem op te lossen. Bij een algoritme heb je vaste repeterende regels, die handelingen uitvoeren. Dit soort processen zijn vaak opgebouwd uit 'als ... dan ...' regels. Onbewust maken we heel veel van dit soort regels: als het gaat regenen, dan nemen we een paraplu mee. Onze navigatie is ook gebaseerd op veel algoritmes. Tegenwoordig kunnen we computers ook instructies geven om zelf algoritmes te leren, dat heet Artificial Intelligence (AI), oftewel kunstmatige intelligentie.

AI is niet onafhankelijk, ook niet onpartijdig, ze versterkt bestaande meningen, opvattingen en geeft polarisatie. Mensen worden niet als echt mens gezien, maar gedataficeerd, opgedeeld in data. AI kan ook (nog) niet zelfstandig antwoorden geven op vragen zoals: bestaat God of is er een hemel?

ALGORITME & AI IN RELIGIE

Er worden al experimenten uitgevoerd of personen en handelingen in en rond de kerk kunnen worden vervangen door robots: handig als er een tekort aan voorgangers is. De rooms-katholieke kerk in Polen heeft robot SanTo en de Joden krijgen robot Rabbi, vol gestopt met hun leer. De robot Mindar vervangt de boeddhistische god Kannon en wordt zelfs aanbeden¹. De conclusie van deze experimenten is, dat deze robots hun werk goed doen, maar wel zonder ziel. De BBC heeft hierover een korte documentaire gemaakt². Velen denken dat jongeren religie-robots interessant vinden. Ik betwijfel dat; religie-robots zullen voorlopig cliché antwoorden geven waar jongeren juist een hekel aan hebben.

1 De Volkskrant 'Alle hoop gevestigd op Mindar' (18 augustus 2019).

2 <https://www.bbc.com/news/av/technology-58983047>

Naast ondersteuning van een robot staan we nu op het punt de opkomst te zien van religies, die zich toeleggen op de aanbidding van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens Neil McArthur³ kunnen we verwachten dat AI-aanbidding onderdeel zal worden van onze cultuur, als een nieuwe bron van zingeving. Geef AI alle wensen die je hebt en je krijgt een nieuwe religie: AI zal een geloofsprogramma maken of een geheel nieuwe bijbel op maat, aangepast aan jouw 'wensen'. Naast allerlei nieuwe AI-religies, probeert men ook een universele bijbel (zonder een centrale rol voor Christus) te maken, waarin alle verschillende gelovigen zich kunnen vinden.

ZOEKEND NAAR EEN ALTERNATIEF VOOR GOD

De **mens** begrijpt God niet en verwerpt Hem, wil zonder God. Ze zoekt rationeel naar een alternatieve zingeving. De kans is dan ook heel groot dat met behulp van AI eigen religies zullen ontstaan⁴. We willen een religie die vrijheid en voldoening geeft en waarin Christus geen Koning is.

De **christen** begrijpt, onder invloed van onze maatschappij, steeds minder van God, maar wil niet helemaal zonder Hem. De kans is dan ook groot dat we onze bekende, vertrouwde religie aanpassen aan onze eigen wensen. Als ons huidig geloof niet meer is dan het zoeken naar zingeving, ergens bij willen horen, goede werken doen, goed gevoel hebben, enzovoort, dan kan AI een begrijpende god voor je maken.

GEbruikt GOD ALGORITMES?

God wil een relatie en geen algoritme met de mens. Gods doel is mensen te vernieuwen naar het beeld van Jezus. In verschillende gebeurtenissen spreekt God: "Als jullie ... dan doe Ik...". Dat lijkt een algoritme. Toch is Gods handelen en resultaat steeds verschillend. Bijbelse geschiedenissen tonen aan dat God steeds op Zijn eigen manier met een mens omgaat. Heel boeiend en ook ongrijpbaar. God werkt gelukkig niet met vastgestelde repeterende algoritmes. God vraagt om bekering, doet een oproep, maar Hij dwingt nooit, ook niet via algoritmes. God heeft de mens geschapen met een vrije wil. Gods handelen is maatwerk en God zet dus geen algoritme in ons.

God is een moreel wezen dat goedheid, liefde en rechtvaardigheid vertegenwoordigt. Geen enkel algoritme heeft morele waarden of emoties. God geeft passie, algoritmes niet.

CONCLUSIE

God is niet te 'vangen' in algoritmes. Wij hebben niet de controle over God. Hij wil een relatie met ons. Gods gedachten zijn gelukkig veel hoger dan we kunnen begrijpen. God heeft wel op Zijn manier controle over ons. Hij gebruikt daarbij gelukkig geen algoritmes. Hij

“ ‘Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; (...) zij zullen grote tekenen en wonderen doen. (...) Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit.’

doorgrondt de mens ook in de diepte, legt motieven bloot en vraagt, zonder druk, aan ons om te handelen naar Zijn normen en waarden.

De westerse **mens** heeft God min of meer vaarwel gezegd en zoekt een alternatief zonder God voor de leegte in zijn ziel/hart. AI kan daarin helpen om een aangepaste nieuwe religie en zingeving te scheppen. De westerse **christen** vindt God steeds moeilijker en zoekt alternatieve religie, waar God nog een bijrol mag spelen. Als we ons geloof en onze relatie met God reduceren naar religie, waarbij regels of traditie op de eerste plaats staan, dan kunnen we ons goed vinden in een moderne nieuwe AI-religie. Zelf gemaakt, met een eigen ontworpen alternatieve bijbel, zonder verplichtingen.

Als we willen vasthouden aan een persoonlijke relatie met God, als Vader, als Schepper, dan zijn we toch wel dom dat we die relatie willen inruilen voor een AI-religie of een God-min. Een geloofsrelatie met God, waarbij God centraal staat, kan gelukkig niet vervangen worden door AI.

In Mattheüs 24:23-27 staat: 'Als iemand dan tegen u zegt: Zie, hier is de Christus of daar, geloof het niet; (...) zij zullen grote tekenen en wonderen doen. (...) Zie, Hij is in de woestijn; ga er niet op uit.'

Een moderne variatie op deze verzen is: "Als je hoort, daar is de robot-messias, hij doet grote wonderen... geloof het niet, ga er niet naar toe."

 Dick Slikker

3 Neil McArthur, Directeur, Centrum voor Professionele en Toegepaste Ethiek, Universiteit van Manitoba; Goden in de machine? De opkomst van kunstmatige intelligentie kan leiden tot nieuwe religies (theconversation.com)
4 idem



Woordzoeker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.

C	M	I	S	T	I	G	B	O	X	E	R
I	E	H	S	U	E	S	R	E	P	U	E
O	I	D	A	R	V	T	B	E	C	W	N
O	T	M	E	A	R	S	E	O	I	A	E
R	L	F	L	R	A	A	L	N	S	T	L
P	U	U	A	R	S	A	A	L	B	E	E
L	T	L	E	R	S	N	N	E	M	R	T
A	C	O	I	P	A	T	E	M	G	S	S
T	M	V	A	H	L	T	U	M	A	L	E
J	D	O	C	I	E	L	O	I	A	A	N
E	N	I	R	A	T	C	E	N	R	X	K
A	L	E	F	F	A	G	R	G	D	T	E

ABUIS

ASBEST

BADER

BAZIG

BEROERTE

BETFAGE

BISAM

BUITENAF

CANCAN

DINHABA

EXOGEEN

GIDONI

INEENS

KANIS

KENDO

KENNISSEN

KOREN

MACHINE

MEMUCHAN

MENORA

MIDJAN

OCEAAN

ONGEIN

PLUIZEN

ROEIER

SCHIEDAM

SLOEP

SOPRAAN

VAREN

VLECHTEN

Oplossing:

Kruiswoordpuzzel



Horizontaal: 1 witjes 4 op welke wijze 7 robuust 11 pausennaam 12 partij in rechtszaak 14 ontkenning 15 buitenlijn 16 cel 17 bloeimaand 18 pl. in Gelderland 19 natuurlijke aanleg 22 adellijk 24 sieraad 26 defect 27 eng 30 een beetje 32 wees gegroet 34 schone jongeling 36 binnenkomst 37 paling 38 tanden en kiezen 40 vlies 41 hoofd v.e. moskee 42 achterkant v.d. hals 43 watervogel.

Verticaal: 1 grof gebouwd 2 honingbij 3 fors gebouwd 4 samentrekking v.h. middenrif 5 Olympische Spelen 6 eikenbast 8 alleen maar 9 stuk chocolade 10 tuinvogel 12 simpel 13 opbrengst 20 komisch nummer 21 eenieder 22 vordering 23 tijdperk 25 zwenking 26 brede sjaal 28 made 29 kunstuiting 31 eerste man 33 grondstof voor turf 35 vreemde munt 36 loofboom 39 schapengeluid.

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de

twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/juni

Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via

de **post** (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of **telefonisch** (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek 'Op de golven van het verleden' van schrijfster Roseanna M. White.

De antwoorden van de vorige keer waren: 'hemelvaart' en 'vaderhuis'.

WIN!



het
Zoeklicht

Het insturen van de oplossingen kan tot en met vrijdag 28 juni 2024



U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Alphen aan den Rijn

Vrijdag 14 en 21 juni

Thema: *Bijbelse Toekomstverwachting*

Spreker: Theo Niemeijer

Vergadering van Gelovigen

Gebouw de Ontmoeting, Dillenburg 2-B

Aanvang: 20.00 uur

Hattem

Woensdag 4 september, 2 oktober, 6 november
en 4 december

Thema: *De profeet Ezechiël: Israëls ballingschap
en herstel*

Spreker: Wim Zwitser

- 04-09 De troon en regering van God (Ezechiël 1-2)
- 02-10 Gods heerlijkheid verlaat de tempel (Ezechiël 3-11)
- 06-11 Israël in ballingschap en de tempel verwoest (Ezechiël 12-20)
- 04-12 De volken rondom Israël (Ezechiël 21-28)

Vrije Baptisten Gemeente Bethel,
Hessenweg 84

Aanvang: 20.00 uur

Veenendaal

Woensdag 4, 11 en 18 september

Thema *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Locatie Evangeliegemeente de Regenboog,
De Grote Pekken 12

Aanvang: 20.00 uur

Noordhorn

Dinsdag 17 september, 15 oktober, 19 november
en 10 december

Thema: *Wachten op Zijn komst. Waak en Bid*

- 17-09 Zuiver christendom (Mattheüs 5-7)
- 15-10 Groeiend aantal christenen (Mattheüs 13)

- 19-11 Wachten duurt lang (Mattheüs 25)
- 10-12 Wijsheid van boven (brief van Jakobus)

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61C

Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Donderdag 3 en 17 oktober, 7 en 21 november

Thema: *Kleine profeten. Grote betekenis*

- 03-10 Joël
- 17-10 Habakuk
- 07-11 Zefanja
- 21-11 Haggai

Spreker: Wim Zwitser

Baptistengemeente Maranatha, Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

Haarlem

Woensdag 23 oktober, 6 en 20 november

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Koningkerk Haarlem,
Kloppersingel 57

Aanvang 20.00 uur



**HET ZOEKLICHT
OP YOUTUBE**

Bekijk via ons kanaal
verschillende toespraken
en seminars terug.



Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

02 juni	Dirk-Jan Jansen
09 juni	Jacco Ronhaar
16 juni	Theo Niemeijer (avondmaal)
23 juni	Roelof Ham
30 juni	Johan Schep
07 juli	Teun van Ommen
14 juli	Jacco Ronhaar

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Crèche en zondagsschool zijn aanwezig en door de week zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Hoogevenen

Donderdag 17 oktober
Thema: n.n.b.
Spreker: Bert Boer
Baptistengemeente 'Beth-El',
Boekweitlaan 65-A
Aanvang: 20.00 uur

Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo
Postbus 99, 3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl

Ook
bij u in de
gemeente/
kerk!

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letteren op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)
Arno Lam (penningmeester, secretaris)
Frits Boekhoff

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer en Roy Kloet

ADVERTENTIES

BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia
Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
Telefoon: 06 - 54 27 42 44
E-mail: r.abraham@bdu.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn
Telefoon: 0343 - 41 33 00
E-mail: abonementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag. Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 66,50 per jaar, € 37,50 per half jaar
Losse nummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswijkel) vermelden.

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen).
Ik legatee, vrij van rechten en kosten aan stichting
Het Zoeklicht een bedrag van €...
Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden
overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888
t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.



VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock bureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.



Boeken van Warren W. Wiersbe

Dit is het leven!

NIEUW!!



Hebben we gewoonten waarin we gevangen zitten? Negatieve houdingen die ons beheersen? Zorgen die ons ontmoedigen? Uitdagingen die ons beangstigen? Mensen die het ons moeilijk maken? Wiersbe laat ons zien hoe we daarmee moeten omgaan. En... God heeft ons zoveel meer beloofd - en Hij komt Zijn beloften altijd na! Laat dit bemoedigende boek je gids zijn om te genieten van alle zegeningen en voorrechten van een leven in geloof!

176 pag. paperback € 16,95



Hoofdstuk voor hoofdstuk door de Bijbel

Wiersbe legt in eenvoudige, trefzeker bewoordingen uit wat in de Bijbel staat. Dit boek:

- helpt je bij het systematisch doorlezen van de Bijbel.
- legt uit wat God in ieder hoofdstuk tegen je zegt.
- maakt moeilijke Bijbelgedeelten begrijpelijker.
- geeft je meer inzicht in de opbouw van de Bijbel.

478 pag. gebonden € 21,50



365 dagen leven uit de Psalmen

Met dit dagboek kun je iedere dag de rijkdom van deze liederen ervaren. Wiersbe peilt de diepten van de Psalmen in persoonlijke overdenkingen waarvan je het hele jaar door zult

willen genieten. Als je, net als de gelovigen van vroeger, ernaar verlangt om de Psalmen tot een deel te maken van je dagelijkse uitdrukking van liefde en dankbaarheid jegens God, is dit boek een uitstekend hulpmiddel!

Gebonden € 19,95



365 dagen groeien in het Woord

Een uniek dagboek vol onderwijs, bemoediging en uitdaging. Thematisch, relevant en inspirerend. Elke dag wordt een zorgvuldig gekozen Bijbelgedeelte behandeld waarin praktische, alledaagse onderwerpen aan de orde komen, gevolgd door een vraag die aanspoort tot persoonlijke overdenking. 365 Dagen groeien in het Woord geeft je een jaar van geestelijke groei

Gebonden € 19,95



Be Transformed - De brief aan de Romeinen

In de brief aan de Romeinen geeft de apostel Paulus ons een systematische uiteenzetting van het christelijk geloof. Je leert belangrijke begrippen kennen, zoals zonde, oordeel, rechtvaardiging, geloof, wet, genade, heiliging en verheerlijking. Ook wordt uitvoering aandacht besteed aan het verleden, het heden en de toekomst van Israël. Als je deze brief leest, kan het niet anders of je leven wordt veranderd. Je zult God danken, loven en prijzen!

92 pag. paperback € 8,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop: www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten, binnen Europa € 7,95 portokosten.