

Nummer 8 | augustus 2024 | 100e jaargang | Verschijnt iedere maand

het

Zoeklicht

leven uit verwachting

Liefde kent grenzen

*Gebrokenheid neemt
de plaats van zonde in*



Wie is de antichrist? | 12



Bidden voor Israël. Maar wat precies? | 16

In dit nummer



4 Tijdspeigel

Bijbelse liefde en waarheid is soms hard en confronterend.

7 Spreuken

De plicht om elkaar lief te hebben.

8 Vragen

Wanneer begint de grote verdrukking?

11 Opinie

Wat wij kunnen leren van ex-christenen.

12 Bijbel en maatschappij

De antichrist is er op dit moment niet.

16 Midden-Oosten

Wat moeten we bidden voor Israël?

18 Bijbelstudie

De verborgenheid van de weerhouder.

21 Uit het leven

Maakt kennis van de Bijbel eenzaam?

22 Pastoraal

Wat wij als gemeente kunnen betekenen en hoe we standhouden.

24 Praktische Bijbelstudie

Depressie is niet alleen een emotioneel, maar ook een theologische probleem.

29 Nadenker

Geestelijk leven begint in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van God.

30 Actueel

Waar komt de weerstand tegen het pro-life geluid vandaan?

33 Puzzel

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

Een nieuwe periode

Voor u ligt de eerste editie volgend op het jubileumnummer voor de 100ste jaargang. Daarmee beginnen we aan een nieuwe periode van Het Zoeklichtmagazine. Het doet me dan ook deugd om als hoofdredacteur u dit nummer te kunnen aanbieden. Het is volgens mij wederom een echt Zoeklichtnummer geworden en dat is iets om verheugd over te zijn!

Misschien vraag u zich af wat dan een nummer van ons maandblad tot een 'echt' Zoeklichtnummer maakt in mijn ogen? Ik noem een aantal zaken.

TRENDS EN KENMERKEN

Als stichting Het Zoeklicht zijn we al vanaf het allereerste begin bezig met het onderzoeken van de Schriften en de tekenen der tijden, in en rond verzoening, vervulling, verwachting. Dit staat voorop in elk nummer. Zo bekijken we zoals altijd de trends en kenmerken van de huidige tijd en samenleving en duiden deze naar en op Bijbelse gronden.

Armand Gimbrère schrijft voor de Tijdspiegel bijvoorbeeld over seksualiteit en de Bijbel in relatie tot het lhbt-denken dat zo sterk in onze tijd zijn stempel drukt, helaas ook in veel kerken.

Verder is er een artikel over de beschermwaardigheid van het ongeboren leven en abortus. Corine Daane schrijft over hoe we voor Israël kunnen bidden en wat we daarbij kunnen bidden in deze roerige tijden rondom het land en het volk.

WAARHEID EN LIEFDE

Er zijn in dit nummer daarnaast twee artikelen die gaan over de antichrist en de weerhouder. En dit alles wordt – zoals dat hoort – geschraagd door een stevig Bijbels fundament, waarin we scherp en duidelijk in waarheid en met liefde willen spreken en schrijven. Bij Het Zoeklicht schuwen wij Gods Woord niet!

Als team van Het Zoeklicht hopen wij dan ook dat u de zegen uit dit nummer mag ontvangen en dat u genieten mag van de opbouwende inhoud. Ik begon al door te wijzen op de nieuwe periode na het jubileumnummer. Ik zie nummer 8 van 2024 daarom als het mooie begin van dit nieuwe tijdperk van de tweede eeuw van het magazine, waarin we hopelijk net zoveel mogen betekenen en tot zegen mogen zijn voor de gelovigen en de kerken van Nederland en België, als in de periode daarvoor. Dit nummer is de eerste stap van hopelijk velen die volgen. Dankbaar gaan we door, totdat Jezus komt. Maranatha!

 **Roelof Ham**
Hoofdredacteur





Liefde zonder grenzen?



De positie van de lhbt'ers in de kerk speelt steeds meer een belangrijke rol. Dat zien we bijvoorbeeld in de NGK en CGK, maar ook in diverse kerken van de PKN en op andere plaatsen. Een van de snelst groeiende kerken in Nederland heeft onlangs in een aantal bijeenkomsten laten weten dat de lhbt+-gemeenschap welkom blijft en ook taken mag uitvoeren in de gemeente, maar dat het verbinden in het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht voor hen een brug te ver is.

Bij het online beluisteren van deze bijeenkomsten, heb ik mij verwonderd dat er bij de toelichting benadrukt werd om vooral niet veroordelend te zijn naar elkaar en om de genade van Christus te blijven beoefenen want, zo zegt men, genade kost elke christen 'wat'. We leven tenslotte in een gebroken wereld met gebroken mensen, aldus de voorganger. Om de gebrokenheid van de ander te accepteren, heeft elke christen een offer te brengen en ja, dat geeft spanning. Dus gemeenteleden moeten leren omgaan met die spanning. Die spanning is volgens hem helemaal niet erg, sterker nog het wordt als gaaf benoemd. Met andere woorden: er is een grijs gebied waarin we elkaar niet moeten veroordelen, maar elkaars tekortkomingen en andere zienswijzen juist dienen te respecteren.

OPMERKELIJK

Het probleem van deze uitleg is dat gebrokenheid de plaats inneemt van zonde. Besef van zonde is dat je weet dat je leven niet synchroon loopt met de heiligheid en het Woord van God. Om van de consequenties van de zonde gered te worden, is het verlossende werk van Jezus Christus nodig. Als besef van zonde wordt vervangen door gebrokenheid, dan suggereert dit dat iemand slachtoffer is van de omstandigheden en zou zo iemand in dat geval geen verantwoordelijkheid hoeven dragen. Het offer van Jezus Christus is dan niet nodig. Als homoseksuele omgang en de daarmee gepaarde geaardheid als gebrokenheid wordt gekwalificeerd, is het slechts een worsteling waar een ander dan maar begrip voor moet hebben. De redenering is dat we als christenen 'slechts' geroepen zijn om in navolging van de genade van Christus de ander niet te (ver)oordelen, in liefde om hen heen te staan en hen te accepteren in hun gebrokenheid, ook al ben je zelf een andere mening toegedaan. Dat zou Christus tenslotte ook gedaan hebben. Het is op zijn minst opmerkelijk dat homoseksuele omgang niet als zonde wordt beschouwd, maar er wel een grens wordt getrokken bij het voltrekken van een huwelijk tussen twee mensen van hetzelfde geslacht.

ENORME IMPACT

Deze manier van redeneren komt ernstig dicht in de buurt van het oordeel dat Jezus aan de gemeente van Laodicea geeft. *'Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit Mijn mond spuwen'* (Openbaring 3:15-16). Dit alles heeft de laatste tijd een enorme impact gehad op gelovigen die als gevolg van lauw onderwijs (wereldgelijkvormigheid en het missen van radicaliteit) niet in staat blijken om Bijbelse doctrines als huwelijk en gender op de juiste manier te verdedigen.

De gecreëerde verwarring rondom vraagstukken als homoseksualiteit en huwelijk mikken op de kern van het christelijke geloof, namelijk op de vraag: wie is de mens? We zijn op het punt aangekomen dat dit zelfs in onze maatschappij heeft geleid tot ontkenning van de binaire geslachtelijke identiteit van man en vrouw. De Bijbel leert dat seksuele intimiteit en seksuele gemeenschap goed zijn en de zegen van God hebben, mits binnen de context van een huwelijkse relatie tussen een man en een vrouw. Seksuele gemeenschap binnen welke andere relatie dan ook is zonde. Zo keurt God in de Bijbel met sterke bewoordingen groepsseks af, maar ook seks met dieren, seks met dode mensen en alle vormen van homoseks.

PRINCIPE OF VOORKEUR

De wereld wil daar niets van weten. De wereld haat God en dringt christenen moedwillig en onvermoeibaar hun denkbeelden en ideeën op, voortgestuwd door demonische krachten (Efeze 6:12). Als we ons daar niet bewust van zijn, dan voelen we ook de noodzaak niet om ons denken elke dag te vernieuwen (Romeinen 12:2) en krijgen de principes en doctrines van de Bijbel geen kans om zich in diepe overtuiging te wortelen in ons leven en worden we voer voor de duivel. Als de Bijbel ons niet kan corrigeren en er bestaat geen echte, objectieve standaard buiten de mens zelf, dan is er geen enkele basis is op grond waarvan wij bepaalde seksuele praktijken zouden kunnen veroordelen, los van onze eigen persoonlijke voorkeuren (waar we wel of niet van houden). In dat geval bepalen mensen de standaard en doen wat juist lijkt in hun eigen ogen. Dit geldt overigens niet alleen voor seksuele praktijken, maar voor alles in moraal en ethiek: geen objectieve basis, maakt alles subjectief.

Als wij immers zelf de waarheid kunnen definiëren dan is een objectieve waarheid die buiten onszelf ligt, per definitie niet iets waar we op terug kunnen grijpen. Dit zijn de spanningen en de conflicten waar we mee te maken hebben in onze huidige postmoderne cultuur. We kunnen de discussie over homoseksualiteit echter alleen maar plaatsen in hoe God seksualiteit bedoeld heeft: namelijk binnen het door God ingestelde huwelijk in termen van heteroseksuele monogamie.

LIEFDE IS TOCH EEN GIFT?

Een veel gehoord argument is dat liefde een gift van God is en dat om die reden liefde tussen twee mensen, ook van hetzelfde geslacht, altijd Zijn goedkeuring heeft. Liefde is inderdaad een gift van God, maar het is nooit de enige factor om te kunnen bepalen of iets goed of fout is. Louter en alleen liefde tussen twee mensen maakt deze nog

niet rechtsgeldig. Een man kan diepe en echte liefde voelen voor de vrouw van een andere man, maar dat keurt overspel nog niet goed. Alle echte liefde tussen mensen is door God gegeven, maar de verschillende manieren waarop die liefde kan worden geuit, ordent de Bijbel: de seksuele uitdrukking van liefde is alleen voorbehouden aan man en vrouw binnen het huwelijk.

In het boek Genesis staat dat de mens als Gods evenbeeld geschapen is, als man en vrouw (Genesis 1:26-28), bestemd om elkaar aan te vullen en geroepen tot vermenigvuldiging. De verbindende liefde tussen man en vrouw (die haar vervulling vindt in het kind) is een beeld van de liefde van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat God liefde is, heeft Hij de mens uit liefde geschapen en tot liefde opgeroepen. Middels seksuele liefde heeft Hij de mens tot medeschepper van de mens gemaakt. Daarom is de praktiserende homoseksualiteit tegengesteld aan de realiteit en bedoeling van de schepping van de mens. De homoseksuele praktijk zondert de mens af van God en uiteindelijk van zijn eigen bestemming.



GRENZEN

Gedrag dat de mens van God afzondert wordt in de Bijbel zonde genoemd. Homoseksuele gedragingen worden niet alleen in diverse, afzonderlijke passages veroordeeld: de gehele Bijbel spreekt van een scheppingsorde die aan de mens is geopenbaard en die hij op eigen risico overtreedt. God heeft aan seksualiteit grenzen gesteld, die niet overschreden mogen worden: wordt de grens van geslachtelijke tegenstelling overschreden, dan heet dit homoseksualiteit, de overschreden grens van verwantschap is incest en zo wordt bij seksuele omgang met dieren de grens van de soort overschreden. De eerste tot de laatste bladzijde van

de Bijbel toont de analogie van bruid en bruidegom voor de relatie tussen God en de mens. God heeft daarbij de liefdesrelatie tussen man en vrouw voor ogen: *'zoals de bruidegom blij is met zijn bruid, zo zal uw God zich verblijden om u'* (Jesaja 62:5).

DWAAL NIET

Paulus, die als apostel de leer van Jezus openbaart, zegt in 1 Korinthe 6 het volgende: *'Dwaal niet! (andere vertalingen zeggen; word niet misleid!) Ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknappen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het Koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd, in de Naam van de Heere Jezus en door de Geest van onze God'* (vers 10-11).

Dwaal niet, wordt niet misleid: Paulus wist dat deze waarheid ten prooi zou vallen aan misleiding. En dat is waar we vandaag mee te maken hebben. Voor deze waarheid kunnen we en mogen we onze ogen niet sluiten. De kerk kreunt onder de druk van misleidende modewoorden als 'inclusiviteit', 'eenheid', 'liefde' (soms verward met lust) en 'acceptatie'. We worden meegesleept in de misleiding dat de Bijbelse waarheid over homoseksualiteit geen liefdevolle waarheid is - het zou een harde en kille waarheid zijn, waarvan het beter is dat die niet gedeeld wordt. We zijn gaan geloven dat Gods woorden voor deze generatie slechts liefde en geen oordeel zijn.

We mogen elkaar niet meer aanspreken op gedrag, want de ander zou daardoor gekwetst kunnen worden. Dat klinkt liefdevol maar is in feite liefdeloos. Bijbelse liefde en waarheid is soms hard, is confronterend en kwetst soms gevoelens. De spanning die dat voortbrengt, moeten we niet uit de weg gaan (hoe moeilijk dat soms ook is en voelt) door de zonde als gebrokenheid te duiden. Wij dienen met begrip en compassie de ander lief te hebben zoals Jezus ons heeft liefgehad, in het besef dat zonder Zijn liefde wij verloren gaan en dat Hij door Zijn offer op het kruis, de onmetelijke straf betaalde voor de zonden van elk mens. Zijn vergiffenis is beschikbaar voor elke zondaar - heteroseksueel of homoseksueel - die zich bekeert door zich te keren tot God in geloof, Zijn vergiffenis ontvangt, en gelijk daarmee Zijn gave van eeuwig leven.

 Armand Gimbrère



Liefde een plicht?

*'Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op
de tafel van uw hart'
(Spreuken 3:3).*



Toen in de jaren tachtig het fenomeen evangelisch feminisme in Nederland zijn intrede deed, raadden de initiatiefnemers ervan Herman en mij aan om het bekende boek te lezen van Simone de Beauvoir 'De Tweede Sekse'. Zij wordt wel de moeder van het feminisme genoemd.

Ik heb het nog even doorgebladerd. Ongelooflijk hoe zij het huwelijk met de grond gelijk maakt. Ze omschrijft het als een vreemde uitvinding en zelfs als een vloek.

*"Een relatie is gedoemd ten onder te gaan zodra een huwelijk wordt aangegaan. Want liefde en plicht kunnen niet samengaan. Om echt te zijn, moet de liefde eerst en vooral vrij zijn."*¹

Wil je liefde? Dan moet je volgens haar absoluut niet trouwen.

LIEFHEBBEN EEN BESLUIT

Als je trouwt, zeg je bij de sluiting van het burgerlijk huwelijk, 'ja', op de vraag of je alle wettelijke plichten van het huwelijk wilt vervullen. Die zijn

- ter bescherming van het huwelijk - uitgebreid in ons wetboek beschreven. Eén zo'n plicht is dat de echtgenoten elkaar huwelijksgetrouwheid verschuldigd zijn. Wow!

De Bijbel voegt daarbij nog een andere plicht; namelijk **de plicht om elkaar lief te hebben**. Het huwelijk is niet alleen gebaseerd op een gevoel van liefde, dat zou een erg wankel basis zijn. Liefhebben doe je niet alleen met het hart, maar ook met het hoofd. Je besluit om niet alleen nu, maar ook in de toekomst van de ander te houden. Dát is trouwen, het is het werkwoord van trouw.

HOUDEN AAN HET VERBOND

Spreuken 3 vers 3 spreekt echter niet over liefde en plicht, maar over liefde en trouw. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. Liefde zonder trouw is in mijn ogen vooral eigenliefde.

Trouw zijn in het huwelijk is je houden aan het verbond dat je hebt gesloten, je belofte nakomen, niet vreemdgaan. Mijn man zei altijd: "Toen ik trouwde met Els, koos ik vóór haar en tégen een intieme relatie met welke andere vrouw ook, voor de rest van mijn leven."

Als je trouwt, bind je je aan elkaar en dat doe je uit liefde voor elkaar. Je belooft officieel in voor- en tegenspoed bij elkaar te blijven. We nemen deze plicht op ons, een aangename plicht die ook best moeilijk kan zijn. Soms zijn er heel ernstige hinderpalen die bijna of niet te nemen zijn. Maar voor nu wil ik huwelijksgetrouwheid hoog op de standaard zetten en van zijn stof ontdoen, omdat de Bijbel dat doet!

 Els ter Welle

In antwoord



Theo Niemeijer

? TUSSEN HEMELVAART EN PINKSTEREN

Na de hemelvaart moesten de apostelen tien dagen in Jeruzalem wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. Betekent dit dat de Heere deze tien dagen geheel afwezig was van de aarde? (A. t. L. te B.)

Antwoord:
Vanuit Psalm 139:7-8 weten we dat de Heere God altijd bij ons is: *'Waarheen zou ik gaan voor uw aangezicht? Steeg ik ten hemel, gij zijt daar, of maakte ik het dodenrijk tot mijn sponde, Gij zijt er.'* De Heere God is alomtegenwoordig, dus ook in deze tien dagen was Hij bij de apostelen. Bij de komst van de Heere Jezus op aarde, kwam Hij echter bij de mensen wonen en leefde drieëndertig jaar onder ons, maar daaraan kwam een einde na Zijn hemelvaart. In de veertig dagen na Zijn opstanding hebben we eigenlijk een soort tussenfase, waarin Hij regelmatig aan de apostelen verscheen, maar niet bij hen woonde. Hierover lezen we bijvoorbeeld in Lukas 24:44 het

volgende: *'Dit zijn Mijn woorden die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was.'* Hij verscheen op dat moment aan de apostelen en stond vlak bij hen, maar toch zegt Hij: *'toen Ik nog bij u was'*, waarmee Hij aangaf, dat de tijd, dat Hij onder hen woonde voorbij was. Zijn plaats was nu in het paradijs, de hemelse heerlijkheid, waarvan Hij na veertig dagen weer terugging naar Zijn hemelse Vader. In deze periode van wachten op de Trooster, waren de apostelen zeker niet alleen. In Handelingen 1:12-26 wordt deze periode beschreven, waarin ze de lege plaats van Judas met een ander apostel op wilden vullen. Hierbij baden ze: *'Wijs Gij Heere, Die aller harten kent, die ene aan, die Gij van deze twee uitgekozen hebt, om de plaats van deze dienst in dit apostelschap in te nemen'* (vers 24-25). In dit gebed zien we duidelijk dat de apostelen rekening hielden met de aanwezigheid van de Heere in hun midden. Pas toen Gods Geest uitgestort werd, kwam Hij door Zijn Geest weer onder hen-

ja zelfs in hen wonen! In Johannes 7:39 wordt gezegd, dat *'de Geest er nog niet was'*. Hoewel we in Genesis 1:2 al over *'de Geest Gods Die over de wateren zweefde'* kunnen lezen, weten we dat Gods Geest tot Pinksteren wel op aarde werkte, maar er nog niet woonde. Pas vanaf Pinksteren kwam Gods Geest in het hart van de gelovigen wonen en daarmee ook God de Vader en God de Zoon (Johannes 14:23).

“In deze periode van wachten op de Trooster, waren de apostelen zeker niet alleen.”



KRIJG JE ALLES ALS JE ERVOOR BIDT?

In Mattheüs 18:19 lezen we: 'Als twee van u op aarde iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten deel vallen van mijn Vader, Die in de hemelen is'. Betekent dit, dat we mogen verwachten dat God ons alles geeft, wanneer we Hem eenparig iets vragen? (J. B. te V.)

Antwoord:

Wanneer je een Bijbeltekst leest en op jezelf toepast, zonder daarbij het verband, waarin dit vers staat, te kennen dan gebruik je de Bijbel op een verkeerde manier. Het 'iets' dat in bovenstaand vers genoemd wordt, betekent niet dat we alles, wat we van Hem vragen, ook

daadwerkelijk zullen ontvangen. De uitdrukking 'In Mijn Naam', die we in het volgende vers (20) tegenkomen, betekent veel meer dan alleen maar een soort 'toverformule', waardoor alles mogelijk wordt. In Johannes 11:41 lezen we dat de Heere Jezus tot Zijn Vader zei: 'Zelf wist Ik, dat Gij Mij altijd verhoort'. We weten, dat het gebed van de Heere Jezus altijd in overeenstemming met de wil van de Vader was. Zo bad Hij in de hof van Getsemane: 'doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt' (Mattheüs 26:39, 42). In Johannes 14:13-14 maakt de Heere Jezus ons duidelijk dat we altijd 'in Zijn Naam' moeten bidden: 'en wat gij ook

vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen, opdat de Vader verheerlijkt worde. Indien gij iets vraagt in Mijn Naam, Ik zal het doen'. Dit is echter geen 'card blanche', die de Heere ons geeft! De verhoring van ons gebed heeft alles te maken met de 'Naam van de Heere Jezus' en 'de Vader Die verheerlijkt wordt'. Wanneer we 'bidden in Zijn Naam' dan wordt ons gebed één met het gebed van de Heere Jezus Zelf en dan gaat het altijd om de verheerlijking van God de Vader en Zijn plan. Zo wordt bidden niet alleen een verlanglijstje aan de Heer voorleggen, maar het zoeken naar Gods wil en Zijn verheerlijking.



WANNEER BEGINT DE GROTE VERDRUKKING?

Begint de grote verdrukking pas op het moment, waarop de antichrist zich in de tempel zet en zich tot God verheft, of direct na de opname van de gemeente? (I. d. V. te @)

Antwoord:

De grote verdrukking wordt ook wel 'de laatste jaarweek' genoemd (zie Daniël 9:27) en duurt zeven jaar. In het midden van deze zeven jaar wordt 'de gruwel der verwoesting opgericht' (Mattheüs 24:15), hetgeen betekent dat de antichrist zijn troon in de tempel te Jeruzalem zal plaatsen en zich als God laat aanbidden (zie ook 2 Thessalonicenzen 2:4). De drie-en-een-half jaar daarvoor zullen Gods

oordelen over de aarde komen en de drie-en-een-half jaar daarna zal een gedeelte van het volk Israël de woestijn in vluchten en door de Heere buiten het gezicht van de antichrist verborgen blijven. Zo valt de grote verdrukking dus uiteen in twee delen van drie-en-een-half jaar. In het boek Openbaring begint de grote verdrukking in hoofdstuk 6. De oordelen die vanaf dit hoofdstuk beschreven worden, beginnen bij het verbreken van zegels van de boekrol uit Openbaring 5 en starten mijns inziens direct na de opname van de gemeente. Nadat in Openbaring 2 en 3 de periode van zeven gemeente beschreven wordt en daarmee de geschiedenis

van de gemeente tot de eindtijd, zien we in Openbaring 4:1 dat Johannes in de hemel opgenomen wordt, waarmee de opname van de gemeente voorgesteld wordt. Vanaf dat moment hebben we te maken met 'hen die in de hemel wonen' en 'hen die op de aarde wonen' (zie bv. Openbaring 13:6, 8, 12 en 14). De 'toorn van het Lam' (Openbaring 6:16) die tijdens de eerste helft van de grote verdrukking over de aarde uitgegoten wordt, zullen we als gemeente niet mee hoeven te maken. Als gemeente zien we niet uit naar de 'toorn van het lam' (zie 1 Thessalonicenzen 5:9) maar naar onze verlossing door onze Heiland, de Heere Jezus.



Bouw Mee Met Het Hadassah Ziekenhuis

Door de oorlog zijn sinds 7 oktober duizenden Israëli's gewonden geraakt. Velen van hen hebben (meerdere) operaties ondergaan en moeten revalideren om weer goed te functioneren in de samenleving.

Het Hadassah ziekenhuis bouwt in Jeruzalem aan een nieuw revalidatiecentrum om meer gewonden de beste revalidatiezorg te kunnen bieden. Stichting Nachamu Nachamu Ami wilt het Hadassah Ziekenhuis hierbij ondersteunen. Bouwt u met ons mee?

U kunt doneren op NL67 RABO 0309 3627 92, tnv Stichting Nachamu Nachamu Ami onder vermelding van "Hadassah", of scan de QR code



Voor meer informatie kijk op:
<https://nachamu.org/hulp-in-nood-hadassah-ziekenhuis-in-jeruzalem/>



Postbezorging Zoeklicht in 2024

HIER EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHIJNINGSDATA:

8. augustus	30 of 31 juli
9. september	3 of 4 september
10. oktober	1 of 2 oktober
11. november	29 of 30 oktober
12. december	3 of 4 december

Maak kennis met Het Zoeklicht



Wij geloven in de Bijbel als het volmaakte Woord van God. Zeker in een wereld die in beroering is, biedt de Bijbel ons houvast. De schrijvers van magazine Het Zoeklicht zijn hier van overtuigd. Iedere maand geven zij opinies op het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere nodig is voor een **leven uit verwachting**.

Laat je maandelijks bemoedigen, opbouwen en informeren.

Kies bij een jaarabonnement van € 43,50 uit een welkomstgeschenk (€ 10,- korting of een boek).

Meer informatie:

www.zoeklicht.nl/abonnee-worden

☎ **0343 - 41 33 00**



Wat wij kunnen leren van ex-christenen

OPINIE



Er is vandaag de dag in de media veel aandacht voor mensen die zeggen niet langer christelijk te zijn. Dit proces kent vele namen: geloofsafval, secularisatie, kerkverlating. Het is al decennialang aan de gang en het gaat nog steeds voort. Wat kunnen we daarvan leren?

De Bijbel leert dat tegen het einde van de tijden er grote afvalligheid van het geloof zal zijn. 2 Thessalonicenzen 2:3 beschrijft: *'Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag (van de komst van de Heere Jezus) komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is.'* Deze afval wordt hier rechtstreeks gekoppeld aan de opkomst van de antichrist en de machten die daarbij horen.

In 1 Timotheüs 4 staat: *'Maar de Geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen'* (vers 1). Ja, de mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebber van God (2 Timotheüs 3:1-2).

Of er bij de huidige ex-christenen sprake is van afval, hangt af van de vraag of ze echt gelovig zijn geweest of niet?

WARE GELOVIGEN?

Als je de verhalen van ex-christenen bekijkt inclusief de redenen om het geloof vaarwel te zeggen, dan krijg ik persoonlijk de indruk dat er nooit echt bekering heeft plaatsgevonden. Kijk, het is niet aan ons om te oordelen over het geloof van individuen en de weg die zij gaan. Dat is voorbehouden aan God. Maar wat er concreet gezegd wordt kunnen we wel inhoudelijk wegen. En dan valt mij oprecht op dat veel argumenten om niet meer te geloven laten zien dat er nooit echt sprake kan zijn geweest van

wedergeboorte en een levende relatie met God, gebaseerd op de Bijbel en het Bijbelse Evangelie. Neem nou een uitspraak van ex-gelovigen als: "Nu pas voel ik me echt vrij. Ik heb geen last meer van het juk van het moeten van geloven." Dit is bijvoorbeeld iets dat de maakster en ex-christen Hanneke van Zessen van de podcast 'Een kind van God', meermalen zegt. Voor mij is dit bewijs van het ontbreken van een Bijbels, levend geloof, want Gods Woord leert dat geloven juist geen moeten en een juk is, maar een willen uit dankbaarheid en liefde. Je haat als wedergeboren kind van God de zonde en de goddeloosheid en je wil daar het liefst niets mee te maken hebben. In plaats daarvan wil je juist doen wat God vraagt. Daarom ook leert onze Heer zelf 'mijn juk is zacht en mijn last is licht' (Mattheüs 11:28).

Ook het begrip hel, roept vele vraagtekens op bij ex-christenen. Ik herinner mij een gesprek met iemand die mij zei dat er geen geloof meer was, omdat die niet kon geloven dat mensen naar de hel gingen. De partner van deze persoon was ongelovig en daar kon die persoon niet mee uit de voeten. Ten diepste hield diegene meer van de partner dan van God. En het klinkt radicaal, maar Jezus leert al: *'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard. En wie zijn niet kruis op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.'* En ook dit is geen last, maar een logische uitwerking van Bijbelse wedergeboorte. Is dat er niet, is er dan sprake van geloof?

Uiteindelijk is het een clash tussen je eigen ik en Gods waarheid. Al het bovenstaande komt immers neer op: ik bepaal het zelf, want ik ben mijn eigen maat. Ik kan mij niet voorstellen dat God (vul een Bijbelse waarheid in), en als ik het me niet kan voorstellen dan... Maar is geloven niet precies het tegenovergestelde door genade? Niet ik maar Christus, leeft in mij (Galaten 2:20)!

AANDACHT VOOR DE KERN

Hierin zit daarom een essentiële, fundamentele waarheid. Het laat zien hoe belangrijk de kernpunten van het Evangelie zijn in de basiswaarden van wedergeboorte, toewijding en volledige overgave. Dit zijn niet zomaar zaken om voor lief te nemen of overheen te stappen! De boodschap van God in de Bijbel is die van bekering, het afleggen van het oude en van wedergeboorte in een nieuw leven vol toewijding dat daaruit voortkomt. En dat is niets anders dan totaal, radicaal en volledig. Het is alles bepalend en alles veranderd. Het is geen juk, maar een leven vol toewijding uit liefde en dankbaarheid. Het is in blijdschap en vreugde je onderwerpen aan de wil van God en zo vrij zijn. Of dit ooit heeft plaatsgevonden in mensen die beweren ex-christenen te zijn, is nogmaals voorbehouden aan God. Voor ons is het van belang dat we hierin sterk blijven. Het komt in een steeds goddeloosere wereld hier steeds meer op aan. En vergeet daarbij niet: daarin zit al 2000 jaar grote kracht voor jou en mij en de wereld!

 Roelof Ham



Wie

is de

ANTICHRIST?

Wie is de antichrist, wiens komst in de Bijbel wordt aangekondigd? Die vraag stellen mensen zich al eeuwen en er zijn dan ook al heel wat antwoorden op gegeven: Napoleon, Hitler, verschillende Romeinse keizers, de paus (al dan niet gespecificeerd naar een bepaalde paus), etc. Ook in onze tijd hebben sommigen een vermoeden, of zelfs een lijst met verdachten, waarmee ze willen zeggen: dit zou hem zomaar eens kunnen zijn!

Ja, als je hierin geïnteresseerd bent, dan komen vele namen voorbij. Zo wordt tegenwoordig de Franse president Macron met regelmaat genoemd, maar ook Jared Kushner, de schoonzoon van Donald Trump. De huidige paus is en blijft voor sommigen een goede kandidaat. Anderen menen in Russische president

Poetin de antichrist te zien. Weer anderen wijzen naar Donald Trump zelf. En dan zijn er nog zij die wijzen op de islam waaruit een leider zal opstaan (de Mahdi) die de wereld zal verleiden. Ach, ik zou de rest van dit artikel kunnen vullen met opsommingen van mogelijke kandidaten en verdachten.



WIE IS DE ANTICHRIST?

Voor al deze namen en personen zijn argumenten te geven vanuit Gods Woord, want de Bijbel leert ons veel over deze komende figuur. Zo wordt hij in het Bijbelboek Daniël al beschreven, maar ook in Openbaring, in de brieven van Paulus, in de brieven van Johannes en op nog meer plaatsen. Een aantal kenmerken van hem zijn:

- De antichrist zal bovenal Jezus als Christus en Zijn komst als Verlosser in het vlees loochenen (1 Johannes 2 en 4).
- De antichrist zal zichzelf presenteren als de verlosser van de mensheid en beweren dat hij gekomen is om de mensheid te redden (Openbaring 6 en 13).
- De antichrist zal de wetteloze mens zijn, die de wereld zal misleiden met valse tekenen en wonderen (2 Thessalonicenzen 2). Hij zal de

grote misleider zijn die komt met leugen en bedrog (Daniël 8).

- De antichrist zal regeren over een wereldwijd rijk waar hij absolute macht zal hebben (Daniël 7, Openbaring 13).
- De antichrist zal aanbeden worden door de wereld als een god (Openbaring 13) en verderop in zijn bewind zal hij zichzelf ook zo presenteren, compleet met de religie van het beest (zie Mattheüs 24, Daniël 9), de valse profeet, gedwongen aanbidding door alle mensen, het merkteken en zelfs een sprekend beeld (Openbaring 13). Deze valse religie zal de gestalte hebben van een lam, maar het wezen van de draak (Openbaring 13): het zal dus vroom en zelfs christelijk lijken aan de buitenkant, maar van binnen de duivel zelf zijn.
- De antichrist zal zichzelf verheerlijken en zich bedienen van grootspraak en opschepperij (Daniël 8, Openbaring 13).

Leggen we de vele namen die genoemd zijn én worden genoemd naast bovenstaande punten, dan zullen die op een of meerdere van deze kenmerken goed scoren. De een zal meer de rol van verlosser innemen en zich pretenties als redder en messias aanmeten. Een ander zal een grote misleider zijn en met sterke propaganda zijn invloed laten gelden. Een derde zal streven naar een wereldrijk en uitgaan om te overwinnen.

OP DIT MOMENT IS HIJ ER NIET

En toch zijn ze niet de antichrist. Die antichrist zal namelijk niet een of een paar, maar al deze kenmerken in zich verenigen en dat zien we bij al deze potentiële 'kandidaten' nog niet. Daarnaast begint de antichrist op een hele specifieke manier aan zijn opmars. In Openbaring 6 lezen we daarover als de zegels worden geopend door de Heer Jezus. Er worden dan vier paarden met ruiters getoond. Het eerste paard behorend bij het eerste zegel, is een wit paard met een ruiter die uitgaat om te overwinnen. Hij heeft een kroon en een boog. Vers 2 zegt het in de NBV zo: *'Ik zag dit: een wit paard met een ruiter, die een boog droeg. Hij kreeg een zegekrans en trok op als een overwinnaar, de overwinning tegemoet.'*

Deze ruiter op zijn witte paard is de antichrist. Ik kies daarom bij het bovenstaande citaat bewust voor de weergave van vers 2 uit de NBV, want - vreemd genoeg - ziet de HSV dit niet. De vertalers daar kiezen voor een vertaling die naar Christus wijst door 'Hij', 'Die' en 'Hem' met hoofdletters weer te geven (de Griekse grondtekst kent geen hoofdletters, dat is een bewuste keuze). Dat klopt niet. Als Christus namelijk komt, ziet dat er heel anders uit. In Openbaring 19 kunnen we daarover lezen. Jezus onze Heer komt niet

met een boog, maar met 'een scherp zwaard uit zijn mond' (Openbaring 19:15) en Hij draagt niet één kroon of krans, maar velen (Openbaring 19:12). In vergelijking met de beschrijving van de overwinnende Heer in dit negentiende hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, steekt deze ruiter in Openbaring 6 maar schraal af. De antichrist is de slappe na-aper, de goedkope rip-off van de Heer.

MEER EEN NELSON MANDELA, DAN EEN DONALD TRUMP

En toch zal de antichrist uitgaan om als nep-christus te overwinnen. Hem wordt daarvoor de macht gegeven; hij krijgt immers de overwinningskrans, de kroon, die daarbij hoort, lezen we. Als dus de antichrist ten tonele verschijnt en zich openbaart, dan zal hij dat met en in overwinning doen. De wereld zal deze persoon verwelkomen en aanbidden daarvoor, zelfs al wordt hij dodelijk verwond (Openbaring 13:3-4). Hij zal vrede brengen in de wereld, vooral en in de eerste plaats in het Midden-Oosten rond Israël (Daniël 9). Hij is dus een verbinder, universeel geliefd en verheerlijkt. De persoon van de antichrist zal daarom in mijn ogen eerder een Nelson Mandela, dan een Donald Trump zijn. Althans, om te beginnen. Later zal hij wel zijn ware aard tonen, maar zo start het niet. En hoe ik ook om mij heen kijk, ik zie op dit moment niet zo'n verbinder en vredestichter in de wereld.

DE WEERHOUDER

Verder leert Gods Woord dat de antichrist zal worden geopenbaard als de 'weerhouder' wordt weggenomen. 2 Thessalonicenzen 2 zegt over de antichrist: *'En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt'* (vers 6).

Er zijn vele uitleggingen hierover, maar kijken we naar Openbaring 4 tot en met 6 dan komen we tot

“Maar deze antichrist komt tegelijkertijd ook niet op in vacuüm. Hij is een mens zoals jij en ik en zal daarom al aanwezig zijn voordat hij zich openbaart. Daarbij moet de wereld en met name de toestand met en rond Israël, klaar zijn voor hem en zijn plannen en daar kunnen we nu al naar kijken.’

een duiding. Want in de eerste drie hoofdstukken van Openbaring is er nog volop sprake van de gemeente, maar daarna wordt zij hoofdstukken lang niet meer genoemd. Bij hoofdstuk 4 en 5 zit wat dit betreft de break. Het is daar niet toevallig dat Johannes wordt uitgenodigd om naar de hemel, de woonplaats van God te komen. Als je gelooft – zoals wij bij Het Zoeklicht – dat deze break er is, omdat de opname van de gemeente van Jezus plaatsvindt (in Openbaring dus voor de grote verdrukking die in hoofdstuk 6 begint), dan is het voorstelbaar om in de weerhouder de gemeente te zien en de Geest van God Die daarin werkzaam is in de genadetijd waarin wij leven. Met andere woorden: zolang wij hier nog zijn, zal de antichrist zich niet openbaren.

WAAKZAAMHEID BLIJFT GEBODEN

Maar deze antichrist komt tegelijkertijd ook niet op in vacuüm. Hij is een mens zoals jij en ik en zal daarom al aanwezig zijn voordat hij zich openbaart. Daarbij moet de wereld en met name de toestand met en rond Israël, klaar zijn voor hem en zijn plannen en daar kunnen we nu al naar kijken. Sterker nog, daar moeten we onze ogen en oren op gespist houden. Met een dusdanig profetische blik mogen en kunnen we onderscheiden en in deze verdorven wereld op Christus wijzen. Want vergis je niet, er is steeds minder kennis over deze zaken, ook onder gelovigen. Tegelijkertijd leven er steeds meer vragen, bij steeds meer mensen over onze tijden. Laten we daarom met blijdschap en hoop de wereld ingaan en mensen vertellen van Gods plan voor redding en verlossing in Jezus en Zijn komst. Daarbij mogen we aandacht hebben voor de antichrist en wat de Bijbel over hem leert, maar hij is en blijft slechts een trede, een klein onderdeel, in Gods grote plan: het gaat uiteindelijk om Christus en de hoop die wij in Hem mogen hebben. Aan Hem heeft de wereld behoefte. De duivel weet dit ook en zijn dienaar zal zich daarom presenteren als een heilige, goede man die alle oplossingen heeft, als de pseudo-christus die de ware Christus loochent met de boodschap: kijk, ik ben de 'ware' verlosser waar de wereld al zolang op wacht.

Nu echter is het nog niet zover. Nu is nog de tijd van genade. Ga daarom en verkondig aan allen hoe het werkelijk zit. Jezus is de Verlosser, de Enige weg tot God, de Enige Die eeuwig leven geeft en waarlijk vrij maakt. In Hem is leven en God zal Zijn verlossingsplan door Hem werkelijkheid laten worden. Hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen die dat willen gered worden en ook dat uitzicht hebben!

 Roelof Ham



Cyberaanval via koelkast

Wasmachines, audioapparatuur, koffiemachines, thermostaten en deurbellen: steeds vaker is er een slimme variant beschikbaar. Maar met elk apparaat dat je verbindt met je wifinetwerk, wordt de kans op digitaal misbruik groter.

“Een slim apparaat is in feite een piepkleine computer, die gekraakt kan worden”, aldus Paul Wijninga van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI), een toezichhoudend onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Volgens hem informeren fabrikanten en verkopers onvoldoende over de risico's van

apparaten die met het internet verbonden zijn, en dat kan tot problemen leiden. “Als een oven, tv of koelkast niet goed is beveiligd, dan kunnen hackers daar namelijk gemakkelijk misbruik van maken en ook toegang krijgen tot andere apparaten in je wifinetwerken. (Bron: RD)



Jongeren missen de zin van het leven

Nederlandse jongeren zijn pessimistischer dan vijftigplussers. Ook ervaren zij het leven als minder zinvol, blijkt uit onderzoek.

Er zijn tal van zaken waar Nederlanders niet gerust op zijn: woningtekort, klimaatverandering, migratie, een mogelijke derde wereldoorlog. Toch zit het verschil tussen de generaties niet in de visie op die grote thema's. Het

echte onderscheid tussen de jongeren en de vijftigplussers zit op het gebied van zingeving en perspectief in hun persoonlijke leven. Van de jongeren onder de 35 reageert slechts iets meer dan de helft bevestigend

op de stelling ‘het leven heeft onder alle omstandigheden zin’. Ter vergelijking: onder mensen tussen de 50 en 64 is dat ruim 70 procent, en onder 65-plussers zelfs 85 procent. (Bron: ND)

Het einde van de streepjescode in zicht

Het is vijftig jaar geleden dat de streepjescode in gebruik werd genomen. Maar binnenkort komt er een einde.



Door de streepjescode te scannen wordt het fysieke product gekoppeld aan een digitaal systeem. Na ruim vijftig jaar zal de vertrouwde streepjescode dus van de verpakkingen verdwijnen. In 2027 maakt die plaats voor de geblokte QR-code. De belangrijkste reden is dat de nieuwe code naast een identificatiecode nog veel meer

informatie kan bevatten. En de code kan gekoppeld zijn aan allerlei informatiebronnen. Daarnaast kunnen consumenten QR-codes zelf met hun smartphone scannen. “Hierdoor kun je oneindig veel informatie delen. Bijvoorbeeld over de duurzaamheidsaspecten van producten. Denk aan certificaten, herkomst of recycle-informatie.” (Bron: ND)



‘Bid voor Israël’

Voorbede voor Israël was een vast item op het gebedslijstje van veel gemeenten en gezinnen. We merken echter dat dit in toenemende mate ter discussie staat. Want, zo wordt er aangegeven, moeten we eigenlijk wel bidden voor Israël? En wat moeten we dan eigenlijk bidden? Herken je deze vragen? Komen jouw gebeden vaak ook niet meer verder dan: “Heere God, U weet wat ze nodig hebben, zegen hen!”?

In dit artikel wil ik hierover met je nadenken. We laten Vaders Boek, Gods onfeilbare Woord spreken, en onze gedachten en verlangens door Hem vormen. Laten we eerst wat mist verjagen door een paar lastige issues te tackelen. Dit zal ons helpen om onze blik weer helder en onze focus goed ingesteld te krijgen. Daarna kunnen we ons richten op de praktische kant van de vraag: wát kunnen we bidden voor Israël?

MIST VAN MISVERSTANDEN

Eerst dus wat opklaren. Ik benoem hier een paar issues zonder het idee te willen wekken hiermee compleet te zijn. Je zult snappen – dat is niet haalbaar in één artikel. Waarschijnlijk herken je ze direct uit je eigen afwegingen of heb je ze gehoord in gevoerde gesprekken hierover.

Om ‘goed’ te kunnen bidden, moet je goed op de hoogte zijn.

Zeker, het is belangrijk om naar Gods wil te bidden. Gods wil wordt geopenbaard in Zijn Woord en

dus gaat gebed en Bijbellezende hand in hand. Deze waarheid moet echter geen struikelblok worden (een veel gebruikte tactiek van onze tegenstander!) en onbedoeld een grote druk op je leggen tot je zelfs blokkeert. Want, zo gaat de gedachtegang dan, als je niet goed weet wat je moet bidden, kun je dan niet maar beter stoppen? En, zeker rond de zo complexe en snel veranderende actualiteit rond Israël... goed op de hoogte zijn is in alle redelijkheid toch onbegonnen werk? Paulus schrijft in 1 Korinthe 13: ‘wij kennen ten dele’ (vers 9). Ons weten, ons kennen, zal aan deze kant van de eeuwigheid altijd incompleet zijn. Een voorbeeld hiervan zien we in het leven van Ezechiël. Hij bad voor Israël en ontdekte door visioenen die hij kreeg van God, dat wat hij tot die tijd had geweten maar één klein onderdeel was van een overweldigend groots, niet te bevatten plan van God. De Heere vraagt ons het gesprek met Hem aan te gaan over dat wat we wel weten, onder andere in de vorm van voorbede. Wanneer we daarbij het voorbeeld van onze Heiland volgen in Zijn gebed “laat niet Mijn wil maar de Uwe geschieden” (Lukas 22:42) onderwerpen we ons aan Gods plan en Zijn wil met

Israël en tegelijk herinneren we onszelf eraan dat we het niet allemaal weten.

Een groeiend besef van ons beperkt weten, maakt ons nederig en dankbaar voor alles wat de Heere wél geopenbaard heeft in Zijn Woord. Dit besef zou in gemeenten en gezinnen zomaar een angel en boze ondertoon uit veel gesprekken over Israël kunnen halen!

In de Bijbel staat meerdere keren: "bid niet voor dit volk". Moeten we dan nog wel voor ze bidden?

Een heikel punt, denk je ook niet? Want het klopt, tot drie keer toe zelfs staat dat de Heere tegen Jeremia zegt dat Hij niet wil dat er voor Israël gebeden wordt (zie Jeremia 7:16, 11:4 en 14:11-12). Het voert voor nu te ver om elk aangehaald Schriftgedeelte uit te pluizen (ga vooral zelf op onderzoek!), maar deze uitspraken staan in een specifieke context waarin Jeremia niet meer hoeft te bidden voor uitstel (of liever, nog afstel) van Gods oordeel over de zondige Israëlieten. Gedrag heeft consequenties, en, al is de Heere God erg geduldig, er zijn grenzen en die waren bereikt. Straf zou komen. En kwam ook in het leven van Jeremia zelf al. Betekenen deze teksten dan dat er vanaf dat moment niet meer voor Israël gebeden mag worden? Nee! Verre van zelfs. Zo zien we nadat de straf gekomen is, het gebed van Daniël die pleit voor herstel van zijn volk, voor terugkeer naar huis, een einde aan de straf. Nog verderop in de Bijbel zegt Paulus God te smeken om de bekering van zijn volksgenoten.

EN NU PRAKTISCH: WÁT KUNNEN WE BIDDEN?

Met een paar issues kort besproken, kunnen we ons nu richten op de uitvoering van de oproep 'bid voor Israël'. Ook hierin laten we ons leiden door Vaders Boek - we gaan de Bijbel bidden. God in Zijn taal, met Zijn Woorden benaderen. Dus pak je Bijbel erbij, zoek de verzen op en vind hierin waarheid en woorden voor je gebeden.

ISRAËL IN HET 'GROTE PLAATJE' VAN GODS PLANNEN:

- Bid om nog 'even' geduld van God met Zijn wederkomst, zodat er meer tot bekering komen (2 Petrus 3:9).
- Bid dat de bedekking nu al in Christus zal worden weggenomen (2 Korinthe 3:14-16).
- Bid tegen de opkomst van het streng religieuze leven, waar zelfredzaamheid uitgeput raakt en wordt vervangen door 'geestelijke' goede werken, zonder bekering van hun hart (Jeremia 7:1-27, Jeremia 14:11-12).
- Bid om een zo licht mogelijke grote verdrukking (Mattheüs 24:15-22).
- Bid om de vrede van Jeruzalem, regering door de Vredevorst (Psalm 122:6, Jesaja 9:5).

ONGELOVIGE JODEN

- Bid voor hun behoud, geloof in de Heere Jezus tot redding van hun zielen (Ezechiël 33:11, Romeinen 10:1).
- Bid om werkelijk berouw. Geen spijt (alleen met verstand inzien dat het niet goed gaat), geen wroeging (alleen jezelf ontzettend naar voelen dat het niet goed gaat), maar werkelijk berouw: een verandering van inzicht, waardoor er een houdingsverandering plaatsvindt en het andere daden tweegbrengt (Ezechiël 20:43, 2 Korinthe 7:10).

GELOVIGE JODEN

- Dat ze lichtdragers zullen zijn zoals Mozes (Exodus 34, maar dan met een onbedekt gezicht), zoals een kandelaar (Mattheüs 5:14) en zo Jezus Zelf als het Licht van de wereld laten zien (Johannes 8:12).
- Dat ze 'brooddelers' zullen zijn zoals Prediker 11:1 zegt en daarin het Brood, Christus uitdelen (Johannes 6:51-59).
- Dat ze dorstlessers zullen zijn als een bevoeide hof (Jeremia 31:12b), dat hun woorden dorstlessend zullen zijn (Spreuken 18:4) en er stromen van levend water uit hun binnenste zullen vloeien, voortkomend uit de Heere Jezus, het Levende Water (Johannes 7:37-38).

VIJANDEN VAN ISRAËL

- Bid om bescherming van de kinderen en kwetsbaren, want God heeft compassie met hen (Jona 4:11).
- Bid om vergeving, want ze raken Gods oogappel aan (Zacharia 2:8).
- Bid voor de leiders en de uitvoerders van aanvallen. Het is Gods plan Israël te oordelen, maar wee degene die zich hiervoor wil inzetten (Mattheüs 26:24).
- Bid om bekering, redding van hun zielen! (1 Timotheüs 2:1-6).

ACTUALITEIT VAN ISRAËL

- Bid voor de gegijzelden (Psalm 79:11).
- Bid voor het leger (2 Samuël 10:12).
- Bid om bescherming en redding van mensenlevens (Ezechiël 18:32).
- Bid om goede leiders (en Jesaja 9 vers 15 en Mattheüs 15:14).

Mag dit een startpuntje zijn aan de hand waarvan nog vele punten van voorbede toegevoegd zullen worden.

 Corine Daane

Op onze website zoomen we verder in op onszelf als bidder. Ga naar www.zoeklicht.nl en lees dit artikel.



Geopenbaarde verborgenheden (8/slot)



Verborgenheid der ongerechtigheid

Deel
8/slot

'Want het geheimenis (de verborgenheid) van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is' (2 Thessalonicenzen 2:7).

We zijn aan het einde van de artikelserie gekomen over zeven, aan Paulus geopenbaarde verborgenheden. Zes ervan openbaren verschillende aspecten van Gods heilsplan. De zevende verborgenheid staat daar echter haaks op, want die openbaart iets van de plannen van Gods grote tegenstander, de satan. Ook hij heeft een plan: het 'programma van wetteloosheid'.

EEN GROOT CONTRAST

We begonnen deze serie met de bespreking van de 'verborgenheid der godzaligheid' (1 Timotheüs 3:16). Daarin gaat het over Jezus Christus, Die als Zoon van God werd geboren uit de maagd Maria (Lukas 1:35). Hij is 'God geopenbaard in het vlees'. We sluiten af met de 'verborgenheid der ongerechtigheid' (2 Thessalonicenzen 2:7). Daarin gaat het over de antichrist, de 'zoon des verderfs' of de 'mens der zonde' (2 Thessalonicenzen 2:3). Hij is 'satan geopenbaard in het vlees'.

Een groter contrast lijkt me niet denkbaar! Want hier staan het 'zaad van de vrouw' (Christus) en het 'zaad van de slang' (de antichrist) tegenover elkaar. De antichrist is de imitatie-messias, de na-aper van Gods plan en staat zo lijnrecht tegenover de ware Messias (zie Genesis 3:15).

PROGRAMMA VAN WETTELOOSHEID

Satans' 'programma van wetteloosheid' is gericht op het aan de macht brengen van de antichrist, het scheppen van chaos en totale destructie. Dit in tegenstelling tot Jezus Christus Die juist zal komen om orde op zaken te stellen en om te regeren over een rijk van vrede.

'Wetteloosheid' houdt meer in dan alleen het overtreden van de wet. Het is het volledig gaan voor eigen individuele wensen en verlangens. Zonder rekening te houden met (belangen van) anderen en zonder ook maar één gebod, regel of wet in acht te nemen. En ook zonder enige onderwerping aan welke vorm van gezag dan ook. Laat staan Gods gezag. Wetteloosheid is het wezen van de zonde. Johannes schrijft daarover: 'Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid' (1 Johannes 3:4).

Hoewel het nog eeuwen zou duren voordat de antichrist zich openbaart, was de wetteloosheid al werkzaam in Paulus' dagen. Johannes schrijft later: *'elke geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God; maar dat is de geest van de antichrist, waarvan u gehoord hebt dat hij komt, en die nu al in de wereld is'* (1 Johannes 4:3).

WAT IS DE VERBORGENHEID?

Wat is eigenlijk nog de verborgenheid als de geest van de antichrist, de wetteloosheid, in Paulus' dagen al actief was? Dat is een terechte vraag. Bovendien was veel van wat Paulus in hoofdstuk 2 van de brief aan de Thessalonicenzen schrijft ook al bekend in het Oude Testament. Daniël had daar al over geprofeteerd (zie Daniël 9,11,12), en ook de Heere Jezus Zelf had daar over gesproken in Zijn rede op de Olijfberg (Mattheüs 24). Wat echter nieuw is, is dat *'iemand hem nu weerhoudt'* (vers 7). Er is iemand die de enorme eruptie van wetteloosheid en ongerechtigheid nog tegenhoudt; tot in onze tijd aan toe. Zolang dat het geval is, kan die grote wetteloze nog niet toeslaan en volledig de overhand over alles nemen. En gaan ook al die dingen die voorzegt zijn nog niet in vervulling. Dit duurt voort *'totdat hij (de tegenhouder) uit het midden verdwenen is'*. Dan zal de antichrist zich openbaren, door onder andere plaats te nemen in de tempel en door de *'gruwel der verwoesting'* in te stellen, middenin de verdrukkingstijd.¹

WIE IS DIE 'WEERHOUDER'?

Er is al veel gespeculeerd over de vraag wie toch die 'weerhouder' is. Sommigen menen dat het hier over de overheid gaat of over een engel die de verkondiging van het Evangelie begeleidt. Anderen zeggen dat die weerhouder de laatste paus is die nog uit zijn ambt ontzet moet worden. Weer anderen zien in die weerhouder van de antichrist, drie van de tien koningen die in Daniël 7:24 worden genoemd. Nadat de derde koning is vermoord, zullen de overige zeven zich, met hun regeringen, aan de antichrist onderwerpen. Dat baant voor hem de weg naar de totaalheerschappij over de gehele aarde.

Maar als we vers 6 van 2 Thessalonicenzen 2 er ook eens bijnemen, dan valt op dat daar gesproken wordt over **'wat** hem weerhoudt'. In vers 7 gaat het over **'iemand** die hem weerhoudt'.

In **'wat** hem weerhoudt' moeten we mijns inziens de gemeente zien. Zolang zij op de aarde is, verspreidt zij een licht en is zij een zoutend zout (Mattheüs 5:13-16). (Zout wordt gebruikt om het verderf tegen te gaan). Die **'iemand** die hem weerhoudt' duidt op de Heilige Geest, ook al wordt Hij verder in de Bijbel nergens een 'weerhouder' genoemd. En ook al heeft God juist aan de mensen zelf opgedragen het kwaad te bedwingen en dat als taak op de schouders van de overheid gelegd (zie Romeinen 13:1-7).

HET EINDE VAN DE WEERHOUDING

In de eerdere artikelen van deze reeks zagen we dat de Heilige Geest in de gemeente, als het Lichaam van Christus, woont.² Zolang de gemeente op aarde is, wordt de wetteloosheid nog beteugeld.

Maar die weerhouding heeft een einde. We lezen in vers 7: *'totdat hij uit het midden verdwenen is.'* Een voorbeeld: Stel, u neemt deel aan een buurtbarbecue. Uw burens weten dat u christen bent en houden zich uit respect voor u in en gedragen zich netjes. Maar, als u om 23.00 uur naar huis gaat, dan voelen ze zich vrij om 'uit hun dak te gaan'. Want u, die de 'weerhouder' voor hen was, bent weg! Dan ontstaat er alle ruimte voor harde muziek, overmatig alcoholgebruik, losbandige praat, zedeloos gedrag, enzovoort.

Als de gelovigen worden opgenomen, wordt ook 'de Geest Die in haar woont' en die op unieke wijze in en door de gemeente en de gelovigen werkt, van de aarde weggenomen. De Heere Jezus had immers beloofd dat de *'Geest van de waarheid bij hen en in hen zou blijven'* (Johannes 14:17).

Toch is het werk van de Heilige Geest op aarde dan nog niet gedaan. Want in de Verdrukingsperiode komt nog *'een grote menigte, die niemand tellen kan'* (Openbaring 7:9) tot geloof. De Heilige Geest woont weliswaar niet meer op de aarde, maar Hij werkt er nog wel! Vergelijk dit met de Heere Jezus Die sinds Zijn hemelvaart ook niet meer op aarde is, maar in de hemel aan de rechterhand van God voor ons bidt (Romeinen 8:34).

UIT HET MIDDEN VERDWENEN

Deze uitdrukking geeft aan dat er een groep mensen achterblijft als de weerhouder wordt weggenomen. Best wel aangrijpend, want die mensen missen de opname en moeten door de verdrukkingstijd heen. Het is de tijd waarin de wetteloosheid en de ongerechtigheid in sneltreinvaart zullen toenemen. Het is ook de tijd van Gods vreselijke oordelen die de aarde en de mensheid zullen treffen. Zorg dat u er **niet** bij bent! U mag ervan verzekerd zijn dat u dit niet mee zult maken, als u de Heere Jezus als uw persoonlijke Borg en Zaligmaker kent en belijdt (Romeinen 10:9). Als dat (nog) niet zo is, dan raad ik u aan: *'Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is; roep Hem aan, terwijl Hij nabij is'* (Jesaja 55:6).

 Jules Hollebrandse

1 Zie Daniël 9:27; 12:11; Mattheüs 24:15; Openbaring 11:1,2.
2 Zie 1 Korinthe 3:16; Efeze 2:22.



Een lied in de schaduw

Lynn Austin

De oorlog plaatst drie vrouwen voor een hartverscheurende keuze. Lena woont met haar gezin op het platteland en ziet hoe haar dochter Ans een baan vindt als begeleidster van Eloise, een welgestelde vrouw die kamp met een bipolaire stoornis. Het geluk lijkt compleet. Maar alles verandert als de Duitsers Nederland binnenvallen. Lena besluit onderduikers op te vangen. Ans sluit zich aan bij het verzet en haar nieuwe vriendin zoekt naar veiligheid, maar dat blijkt een illusie.

480 pag. paperback **lechts € 20,-**



Een onverwachte zegen

Beverly Lewis

Sylvia Miller is gelukkig met haar leven in Lancaster County. Als ze op een dag de werkplaats van haar vader schoonmaakt, ziet ze dat zijn geliefde tondeldoos open is. Omdat ze nooit heeft mogen

weten wat erin zit kijkt ze tegen beter weten erin. Een besluit waarmee ze onbedoeld een lang verborgen geheim aan het licht brengt, dat veel verwarring en pijn veroorzaakt. Die verwarring wordt alleen maar groter als Adeline Pelham onverwacht op de proppen komt.

590 pag. paperback **slechts € 17,50**



Begraven of cremeren. Wat zegt de Bijbel?

Ger de Koning

In het jaar 2003 vond de omslag plaats. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn er meer mensen gecremeerd dan begraven. Dat heeft heel veel te maken met de ontkerkelijking in Nederland. Maar ook christenen laten meer en meer hun bezwaren vallen tegen crematie. En de Bijbel? Heeft de Bijbel iets te zeggen over begraven? Dit boekje gaat op duidelijke wijze op dit onderwerp in.

88 pag. paperback **€ 8,95**



De sterren vertellen

Ds. W.J.J. Glashouwer

Al sinds het begin van de mensheid spelen sterrenbeelden een belangrijke rol. Ze werden en worden nog steeds vaak toegepast voor sterrenwielarij, occulte waarzeggerij en moderne vormen van astrologie. Maar het is Gods schepping, Zijn universum, Zijn sterren, Zijn mensheid, Zijn toekomst! Heeft God Zelf een boodschap voor ons in de sterren geschreven? En als de sterrenbeelden spreken, wat zeggen ze ons dan? En zeggen ze iets over de toekomst van de wereld?

380 pag. paperback **€ 24,95**



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.

Superenthousiast word ik ervan: Bijbelgedeelten die ineens gaan leven. Pas nu begin ik ze te begrijpen. Als ik mijn ontdekkingen met een paar christenen deel, kijken ze me met grote ogen aan. Een broeder zegt: "Lees je niet een beetje te veel in de Bijbel?"

Thuis vraag ik aan God hoe Hij wil dat ik in deze tijd sta. Want ik voel me eenzaam en alleen. Veel christenen verdragen de gezonde leer niet meer: ze zijn kittelachtig van gehoor en verzamelen leraren om zich heen die hen naar de mond praten. Maar ik wil kennis opdoen en de profeten en profetieën kennen. Alleen merk ik nu dat kennis ook eenzaam maakt. Ik vraag God snikkend wat ik nog voor Hem beteken. Ik wil zoveel, maar ik heb het gevoel dat ik zo weinig kan.

De volgende dag heb ik drie interviews voor een zorginstelling. Ik voel me ellendig, ben er met mijn hoofd niet bij en stap in de verkeerde bus. Ik bel de mevrouw met wie ik het eerste interview heb en vertel haar dat ik er niet op tijd kan zijn. Ze vindt het geen probleem. "Kom maar na je andere interviews bij mij", zegt ze.

SAMEN OP HET BANKJE

Op het busstation in Emmen moet ik dertig minuten wachten en neem plaats op een bankje. Een verwarde man komt dicht bij mij staan. Hij praat in zichzelf. "Ik weet het niet meer", zegt hij met opgeheven handen, "mijn kinderen willen me niet meer zien." Ik vraag hem of hij bij me in het zonnetje komt zitten. De man vertelt dat hij verslavingsproblemen heeft en alles is kwijtgeraakt. "Mevrouw", zegt hij, "wat doet u wanneer alles misgaat?" Ik glimlach. "Dan huil ik en vertel de Heere Jezus over mijn pijn." Het is het begin van een mooi gesprek. Ik vertel hem het Evangelie en dat raakt hem. "Hoe moet ik bidden?" vraagt hij. Ik reageer: "Gewoon uw handen vouwen en tegen de Heere Jezus praten."

Dan geef ik de man een hand, want ik moet naar de bus. "Mijn naam is Yvonne en hoe heet u?" Hij zegt dat hij René heet, en het op prijs zou stellen dat ik voor hem bid.

HAAR HOUVAST

Als ik de eerste twee interviews heb gehad, kom ik bij de geduldige oude vrouw. Ze vindt het geen probleem dat ik een paar uur later ben. We hebben het even over haar mooie appartement, waarna het interview begint. Halverwege het gesprek vraag ik wat haar houvast is. "Mijn kleinkinderen", reageert ze met stralende ogen, wijzend naar een foto.

"Ik zie dat u een kruisje draagt", zeg ik. De vrouw is even stil. "Ja", reageert ze, "maar God heeft een hekel aan mij." Verrast door haar antwoord, blijf ik even stil. Dan zeg ik: "Ik stap even uit mijn rol als journalist, want ik merk dat het me raakt wat u zegt." De vrouw vertelt daarop dat ze haar kind heeft verloren. "Als dat je overkomt, dan moet God toch wel een hekel aan je hebben?" "Wat erg mevrouw", reageer ik, "ik denk dat dit één van de moeilijkste dingen is die een mens kan overkomen."

Ze knikt en staart verdrietig voor zich uit. Ik vertel haar dat ik christen ben en God zie als een liefdevolle Vader. Dat Hij nooit heeft gewild dat ze haar kind verloor. We raken erover in gesprek en ik leg haar het Evangelie uit: het scheppingsverhaal, de Hof van Eden, een gebroken wereld, de komst van de Heere Jezus en Gods belofte van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zullen alle tranen van onze ogen gewist worden, maar tot die tijd leven we in een wereld waarin ons de afschuwelijkste dingen kunnen overkomen. Eén troost blijft dat God erbij is. "Ja", besluit ze met een voorzichtige glimlach, "dan denk ik ook dat God geen hekel aan mij heeft."

BELANGRIJKER DAN OOI

Onderweg naar huis probeer ik mijn tranen te verbergen voor de mensen in de bus. Plotseling overvalt me een warm gevoel en ik denk terug aan de avond ervoor. Ik vroeg God wat ik nog voor Hem betekende. Ineens zie ik hoe onzinnig deze vraag was en moet ik een beetje om mijn klacht lachen.

Tuis lees ik Spreuken 9 en vind hier het antwoord dat ik zocht. Ik mag mij gaan richten op de mensen die over God en de Heere Jezus willen horen, zoals ik vandaag had gedaan. Ik mag gaan staan op de plek waar God mij heeft geplaatst en ik mag zoveel in de Bijbel lezen als ik wil. Want hoe had ik deze mensen vandaag het Evangelie kunnen uitleggen zonder kennis?

 **Yvonne de Noord**



Wat kunnen we als gemeente betekenen?

Hoe onderhoud je in de eindtijd je relatie met God?

- Standvastig Bijbellezen.
- Volhardend blijven bidden.
- Gods wapenrusting gebruiken.
- **Wat kunnen we als gemeente betekenen?**

Wat komen er veel verleidingen af op de gemeente van Jezus Christus. Christenen staan voor grote uitdagingen wanneer ze trouw willen blijven aan het Woord van God en aan de navolging van de Heere Jezus.

Deel
4/slot

Naast het belang van Bijbellezen, het gebed en het gebruik van Gods wapenrusting (zie de drie eerdere delen in deze serie), is het van grote betekenis om scherp te krijgen wat we als gemeente kunnen doen om in de eindtijd onze relatie met God te onderhouden. De gemeente – het lichaam van Christus – is namelijk een groot goed. Hij heeft ons als gelovige broeders en zusters aan elkaar gegeven. We mogen samen naar Gods Woord luisteren en het bestuderen, mét en voor elkaar bidden en in het dagelijks leven elkaar helpen en ondersteunen. Jezus Christus – het Hoofd van de gemeente – wil ons daarbij leiden. Wat kunnen wij als gemeente betekenen en hoe houden we stand?

HET WOORD VAN DE WAARHEID RECHT SNIJDEN - 2 TIMOTHEÛS 2:15

In veel kerkelijke gemeenten staat tegenwoordig het Woord van God niet meer centraal. Het gaat veelal om wat de mens zelf nodig heeft, om 'mooie' muziek of om de sfeer in een dienst. Daarnaast zijn er talloze dwaalingen en wordt het Evangelie op allerlei manieren aangepast aan de tijdgeest. Het centraal stellen van de mens en zijn belangen is volgens de wereld zaligmakend, maar volgens de Bijbel is dat juist de oorzaak van veel ellende. Alleen als we blijven bij

het Evangelie van redding van zonde en schuld, zijn wij trouw aan Gods Woord. We mogen als gemeente niet afdrijven en met allerlei winden meewaaien. In het laatste deel van deze serie wil ik dan ook een vurig pleidooi houden om Gods Woord centraal te stellen in de samenkomsten. De Schriftlezing en de overdenking die daarop volgt, moeten mijns inziens de belangrijkste plaats hebben in de eredienst. Alleen Gods Woord is richtingbepalend in ons leven. En alleen zó kan een gemeente functioneren zoals God het bedoeld heeft.

ACHT SLAAN OP DE PROFETIEËN - 2 PETRUS 1:19-21

Als gemeente kunnen we elkaar bemoedigen door tijdens de diensten de gebeurtenissen in de wereld, zo mogelijk, te duiden aan de hand van profetieën in de Bijbel. Pijnlijk is het om te moeten constateren dat er in veel (traditionele) kerken nauwelijks het Bijbelboek Openbaring wordt gelezen. Voorgangers weten er zelf soms geen raad mee en kunnen het dus ook niet uitleggen aan de gemeente. Maar om de gebeurtenissen in de wereld te kunnen duiden, is het nodig om kennis en inzicht te hebben in toekomstige gebeurtenissen zoals ze in Gods Woord staan opgetekend. Het Bijbelboek Openbaring en ook andere boeken in het Oude Testament staan vol

met voorzeggingen over de eindtijd en zijn belangrijk voor ons leven nú. Laten we ons in elk geval zelf in de profetische boeken verdiepen en bidden dat de Heilige Geest ons inzicht en helderheid geeft om eindtijdgebeurtenissen te kunnen duiden.

BIDDEN MÉT EN VÓÓR ELKAAR - GALATEN 6:10

Om als gemeente stand te houden in de eindtijd, en staande te blijven onder allerlei aanvallen en verleidingen, is het van groot belang om voortdurend te blijven bidden voor elkaar. In de brieven in het Nieuwe Testament zie je dit telkens terugkomen. Paulus bidt voor zijn broeders en zusters en zij bidden voor hem wanneer hij het moeilijk heeft.

Wij bidden om elkaar te kunnen steunen in de strijd die we moeten leveren, want alleen op die manier kunnen we het volhouden en zullen we groeien in ons geloof. Dat kan natuurlijk in kleine groepen tijdens bidstonden, maar ook in de wekelijkse samenkomsten. We mogen onze broeders en zusters die dichtbij ons zijn aan de Heere God opdragen, maar des te meer onze vervolgte broeders en zusters ver weg. Dreiging en vervolging nemen alsmaar toe en het wordt voor christenen in heel veel landen steeds moeilijker om stand te houden en in vrijheid te kunnen geloven.

ZINGEN MET ELKAAR - EFEZE 5:19

Een fijne manier om bemoedigd te worden en bovenal onze Heer en Heiland de eer te geven, is door samen liederen te zingen. Hier gaat enorme kracht vanuit en het geeft ons weer moed om vol te houden. Zelf ervaar ik regelmatig dat ik liederen die we tijdens de dienst hebben gezongen, in de dagen daarop steeds weer aan het zingen ben. Soms kan ik anderen hiermee inspireren of aansporen en het geeft mijzelf een blij en dankbaar hart.

CHRISTUS VERKONDIGEN - MARKUS 16:15

We leven nog steeds in genadetijd en we kunnen en mogen mensen die Hem nog niet kennen vertellen over Gods liefde – zowel binnen als buiten de kerk. Wanneer we daarbij als gemeenteleden elkaar ondersteunen, staan we er niet alleen voor. Laten we alle mogelijke middelen hiervoor inzetten om velen te bereiken met het Goede Nieuws. Als gemeente mogen we een lichtende ster zijn en laten zien dat er hoop is in de duistere tijden waarin we leven.

BIDDEN VOOR ISRAËL - PSALM 122:6

Na alle Israëlsche acties in de Palestijnse gebieden is de solidariteit met Israël zienderogen afgenomen. Helaas ook onder christenen. Er speelt natuurlijk heel veel en het is een strijd die uiteindelijk in de hemelse gewesten gevoerd wordt. Als mens kunnen we het geheel niet overzien. We hoeven het niet met alles

eens te zijn wat Israël doet om toch te blijven bidden voor Gods volk. We mogen bidden dat er nog velen tot erkenning van de waarheid mogen komen. Gods Woord zegt dat er een moment zal aanbreken dat het Joodse volk de Heere Jezus zal erkennen als hun Messias. Laten we als gemeente volhardend blijven bidden voor Gods oogappel.

UITZIEN NAAR JEZUS' KOMST - 1 THESSALONICENZEN 4:14-17

Veel gebeurtenissen in de wereld lijken onoplosbaar en uitzichtloos. Dit geldt soms ook voor persoonlijke omstandigheden die erg zwaar en moeilijk kunnen zijn. We mogen elkaar er dagelijks op wijzen dat we uit mogen zien naar Jezus' komst. Wanneer we erop vertrouwen dat wij voor altijd bij Hem mogen zijn en dat Hij een heerlijke toekomst voor ons heeft, kan ons dat enorm veel kracht geven om het op aarde vol te houden. De opname van de gemeente is aanstaande en kan elk moment plaatsvinden. Wanneer we het profetische Woord bestuderen, zien we dat er niets meer in de weg staat voor de opname van de gemeente. We kunnen elkaar niet genoeg bemoedigen met bovenstaande Bijbelverzen. Maranatha!

Bij alle genoemde punten hebben we elkaar als gemeente ontzettend hard nodig. En bovenal hebben we Hem nodig: Jezus Christus – het Hoofd van de gemeente. Hij heeft alles in Zijn hand en wil ons leiden als we ons voor Hem openstellen.

Een van de strategieën van satan is om ons van elkaar te verwijderen en ons een geïsoleerd leven te laten leiden. We hebben gezien hoe dit in de coronatijd is gegaan en wat de gevolgen hiervan zijn. Veel mensen zijn nadien niet teruggegaan naar de gemeente die ze altijd trouw bezochten. Zij zitten nu thuis en zijn niet meer verbonden met een plaatselijke gemeente. Het is belangrijk dat we elkaar – soms wellicht op andere manieren – toch blijven ontmoeten. Want alleen sámen kunnen we standhouden en de verleidingen van satan weerstaan.

Jezus Christus heeft Zijn gemeente lief en er een hoge prijs voor betaald. Hij heeft Zichzelf voor haar overgegeven. Hij heiligt, reinigt en koestert haar. Wat een onuitsprekelijke liefde van Hem.

*“Welk een uitzicht,
bruidsgemeente!
Eeuwig Hem ten eigendom.
Maranatha blijve ons
wachtwoord;
Amen, ja Heer Jezus, kom!”*

 Wendy Born



Theologie: een hulpmiddel tegen depressie

Deel
3

De emotie is een weerspiegeling van wat we belangrijk vinden, waarderen of verlangen. Het vertelt iets over wat de persoon denkt. Wanneer iemand beladen is met angst en zich zorgen maakt over wat er zou kunnen gebeuren, dan is dat eigenlijk geen emotioneel probleem alleen, maar vaak ook een theologisch probleem.



En paar voorbeelden: 'Ik denk niet over de toekomst, zoals de Bijbel zegt dat ik over de toekomst moet denken.' 'Ik pas Gods karakter niet toe in mijn leven, zoals ik dat zou moeten doen.' Emoties leggen hier dus eigenlijk een verklaring af. Wat we zeggen, denken, doen en voelen zegt iets over hoe je over God denkt. Het is erg moeilijk om tegen een sterke emotie in te gaan. Dit komt doordat sterke emoties voortkomen uit een sterke overtuiging over God, de ander, de wereld of jezelf.

NIET EMOTIE, MAAR GELOOF

Het sterkste voorbeeld hiervan is depressie. Voordat we verder gaan, is het allereerst noodzakelijk om te kijken of er geen medische/fysiologische oorzaak is van de depressie. Want wanneer dit wel zo is, dan zal de oorzaak ontdekt moeten worden. Wanneer de situatie dan verbetert, zullen ook de theologische vragen op zijn plek gaan vallen.

Voor veel vormen van depressiviteit geldt dit echter niet. In dat geval zou je kunnen denken dat er iets mis is met onze emoties, wanneer we ons depressief voelen. Maar uiteindelijk is er niets mis met de emoties, maar met het geloof. Depressieve mensen geloven bepaalde dingen over zichzelf, anderen, God en het leven: dat ze waardeloos zijn, dat ze beter af zouden zijn wanneer ze dood zijn, dat ook andere mensen dat denken, ze denken dat het leven zinloos is en dat God op afstand is en blijft, dat ze te slecht zijn om gered te worden. Maar hoor je dat al deze gedachten iets vertellen over hoe zij God zien, hoe zij anderen zien en hoe zij zichzelf zien? Ook vertellen deze gedachten leugens over het doel van het leven.

Hier hebben we een aantal Bijbelse voorbeelden van. Mozes raakte ontmoedigd toen hij te maken kreeg met mopperende en klagende mensen. Elia raakte ontmoedigd nadat hij na een hoogtepunt in een dal van zijn leven kwam. Jona raakte ontmoedigd toen hij het fysiek zwaar te verduren kreeg en Asaf toen hij zijn leven vergeleek met dat van de goddelozen om hem heen. Dus een depressie kan ook gelovigen overvallen. God heeft hier wel zeker Zijn redenen voor. God laat nooit zomaar iets toe in ons leven. Depressie wordt door God gebruikt om Zijn kracht te tonen te midden van onze zwakheden (2 Korinthe 12:10), als wij het niet meer weten, als we de moed opgeven, kan God soms op een wonderlijke wijze ingrijpen en Zijn kracht tonen in onze zwakheid.

OPNIEUW ANTWOORDEN ZOEKEN

Moeilijke momenten in ons leven zijn ook een aanleiding om ons leven eens te overzien en te evalueren, waardoor we opnieuw prioriteiten kunnen stellen. Bijbelverzen kunnen opnieuw tot ons hart spreken. Dat is wat er gebeurt in Psalm 119: 'Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik Uw woord in acht' (vers 67). En in vers 71 staat: 'Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik Uw verordeningen zou leren.' Tijdens dit soort momenten gaan we opnieuw antwoorden zoeken in Gods Woord. De Bijbel kan soms op een nieuwe manier tot ons hart spreken en antwoorden geven die we niet eerder gelezen hebben. Depressie is een mogelijkheid om te ontdekken wat er in ons hart leeft. Soms worden we verblind en hebben we geen goed zicht op ons leven, omdat we dingen zijn gaan verlangen (waar we ons hart op gezet hebben) maar die niet de eer van God op de eerste plaats stellen. Dit zijn verlangens die als afgoden in ons leven werken. We moeten ontdekken wat de schat van ons hart is.

DEPRESSIE OVERWINNEN

Gelukkig staan er in de Bijbel allerlei raadgevingen die we mogen toepassen om elkaar te helpen depressie te overwinnen.

- Belijd je zonden aan God en anderen. *'Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen'* (Spreuken 28:13).
- Span je in om God weer centraal te stellen in je denken in plaats van je eigen ideeën of je omstandigheden. Je wordt snel verleid om mensenbehaggers te worden, maar daar vinden we nooit voldoening in. We zullen moeten beseffen dat we leven om God te behagen (Galaten 1:10).
- Neem je schild op door Gods Woord te lezen en hiermee leugens te weerleggen. Wanneer je het idee hebt dat God je verlaten heeft, kun je Hebreëen 13:5 op verschillende manieren benadrukken:

Ik zal u beslist niet loslaten en **Ik** zal u beslist niet verlaten.

Ik zal **u** beslist niet loslaten en Ik zal **u** beslist niet verlaten.

Ik zal u **beslist niet** loslaten en Ik zal u **beslist niet** verlaten.

Ik zal u beslist niet **loslaten** en Ik zal u beslist niet **verlaten**.

- Citeer en overdenk Gods Woord, zodat het een praktische uitwerking krijgt op je leven.
- Lees wat je op dat moment nodig hebt. Wanneer je ontmoedigd bent door mislukking en zonde, lees dan Psalm 51 en 32. Wanneer je je afgewezen voelt door mensen van wie je houdt, lees dan Psalm 55 en wanneer mensen kwaad van je spreken lees dan Psalm 59 en 38.
- Probeer conflicten op te lossen, anders zullen deze je in de greep houden en terneerdrukken (Mattheüs 5:21-26).
- Vertel anderen dat je hun gebeden nodig hebt. Sta anderen toe om jou te dienen (Hebreëen 10:19-25). We hebben een gemeente van gelovigen om ons heen nodig.
- Denk aan de eeuwigheid. We zijn nog maar op doorreis naar onze eeuwige bestemming. Lees over de eeuwige toekomst, lees over Wie je daar zult ontmoeten, dat zal je 'tentharigen' hier losmaken.
- Dien anderen op geestelijke, zinvolle manieren, dat geeft vreugde en doel in je leven.
- Verder is het belangrijk om jezelf af te vragen of je voldoende tijd hebt om stil te worden voor God, om Gods Woord te overdenken en je daarmee te vullen. Lees goede opbouwende boeken die je op Christus wijzen, op het Evangelie en op het karakter van God.

Depressie is een zeer sterke overtuiging en daarom moeilijk te doorbreken. Toch zullen depressieve mensen geholpen zijn met gelovigen om hen heen die hen keer op keer de waarheid voorhouden, die hen bemoedigen met het karakter van God, met het Evangelie, door Christus te leren kennen als Voorbeeld, door onszelf te leren zien op de manier waarop God ons ziet en door anderen te zien zoals God hen ziet. Depressieve mensen hebben het nodig (als het niet om medische/fysiologische oorzaak gaat) om ervan overtuigd te worden dat ze naar de waarheid moeten luisteren en dat ze wijze raadgevers nodig hebben. Laten we ervoor zorgen dat we er op die moeilijke momenten voor elkaar kunnen zijn. Zorg dat je voorbereid bent en zorg dat je iets bemoedigends te delen hebt vanuit Gods Woord.

GESPREKSVRAGEN:

- Herken je momenten waarop onwaarheden over het leven, God, de ander of jezelf de overhand krijgen in je denken?
- Waar kun je soms ontmoedigd van worden?
- Heeft God ooit een moeilijke periode in je leven gebruikt zoals in dit artikel omschreven wordt? Deel je getuigenis.
- De raadgevingen kunnen ook preventief werken. Daarom is het goed voor ons allemaal deze toe te passen. Met welke heb je moeite, wat laat je weleens achterwege?
- Neem je voldoende tijd om Gods Woord te lezen en te overdenken? Deel met elkaar op welke manier je dit doet.
- Wat zijn voor jou bemoedigende Bijbelteksten waar je de ander mee zou kunnen opbouwen? Zorg dat je deze altijd kunt vinden wanneer het nodig is.

GEBED:

- Dank God voor de wetenschap dat hij iedere situatie van ons leven belooft te gebruiken.
- Dank God voor Zijn Woord waar we al onze gedachten aan kunnen toetsen.
- Dank God voor de gemeente zoals Hij dat ingesteld heeft, in de wetenschap dat we anderen om ons heen nodig hebben.
- Dank voor de inzichten die je gekregen hebt.
- Bid voor mensen die kampen met depressie.
- Bid dat je gebruikt mag worden als bemoediger in hun leven.
- Bid voor wijsheid en kracht om de raadgevingen op te volgen.

 Martin en Jeanet Penning



Robots krijgen menselijke huid op gezicht

Wetenschappers van de universiteit van Tokio zijn erin geslaagd om levende huid van een mens te bevestigen op gezichten van robots.

Die doorbraak maakt mogelijk de weg vrij om realistischere en meer als mens ogende robots te ontwikkelen, maar heeft nog meer voordelen. Om tot de doorbraak te komen, gingen de Japanse wetenschappers in hun laboratoria aan de slag met weefselstructuren van de menselijke huid. Vervolgens gingen ze op zoek naar een manier waarmee die huid bevestigd kon worden aan het 'gezicht' van een robot. Een complexe onderneming, die tot nu altijd mislukt was omdat minuscule haken

gebruikt werden die de huid beschadigden telkens wanneer de robot bewoog. Toegegeven: natuurlijk ziet het er nog niet uit op een robot. Maar de voordelen van het gebruik van echte huid zijn veelvoudig. Niet alleen voelt de huid net als de onze zacht aan, maar ze herstelt zichzelf ook in geval van pakweg een snijwonde. Toch zal het nog enkele jaren van testen duren voordat de bevestiging van menselijke huid op robots een ingeburgerde praktijk wordt, meent professor Takeuchi. En een andere belangrijke uitdaging



is het creëren van mensachtige uitdrukkingen door het integreren van geavanceerde actuatoren, of spieren, in de robot. (Bron: *De Telegraaf*)

Meer klimaatvluchtelingen

Wereldwijd slaan steeds meer mensen op de vlucht door klimaatgerelateerde rampen, zoals overstromingen en extreme droogte.

Volgens een overzicht van Oxfam Novib is het aantal klimaatvluchtelingen in de tien zwaarst getroffen landen meer dan verdubbeld in tien jaar

tijd. Het gaat onder meer om Somalië, Bangladesh, Pakistan en Kenia. Inwoners van de tien landen moesten vorig jaar noodgedwongen 7,9 miljoen keer

hun huizen verlaten door rampen die samenhangen met het klimaat. Dat is een toename van 120 procent ten opzichte van een decennium eerder. (Bron: *RD*)

Krachten ervaren door op graf te liggen

Miljoenen christenen vinden de Engelse schrijver C.S. Lewis een grote inspiratie, iemand van wiens wijze en gelovige geest je veel kunt leren.

Dat kan bijvoorbeeld door zijn boeken te lezen. De Amerikaanse Beni Johnson meende echter dat er ook een andere manier is. Ze bezocht het graf van Lewis in Oxford en ging er bovenop liggen. Zo zou iets van zijn geest en 'zalving' op haar overgaan. Ziedaar het wonderlijke fenomeen van grave soaking (of grave sucking): het bezoeken van een graf van een

grote gelovige van weleer, om iets van diens 'zalving' op te pikken. Het lijkt niet op grote schaal plaats te vinden. Uit Nederland zijn geen verhalen bekend en er zijn ook geen aanwijzingen dat er doden worden aangeropen - een praktijk die christenen overal ter wereld veroordelen. Tegelijkertijd bestaat het fenomeen wel degelijk: verschillende (voormalige)

BSSM-studenten (*Bethel School of Supernatural Ministry*) getuigen op YouTube en elders van hun ervaringen bij graven. En hoezeer Bill Johnson grave soaking ook relateert, hij verwerpt de praktijk zelf niet. De onderliggende gedachte - dat er zalvingen en gaven voor het grijpen liggen - is zelfs vast onderdeel van zijn boodschap. (Bron: *ND*)

Zoeklichtdag 2024

Thema: **Groot is Uw trouw, o Heer**

Zaterdag 5 oktober



Wietse van der Hoek



Wim Grandia



Oscar Lohuis

Muzikale medewerking van Delise en band



10.00 uur t/m 15.30 uur

De Basiliek in Veenendaal

Kinderprogramma: 4 t/m 12 jaar (geen crèche)

**Toegangkaartjes* zijn
verkrijgbaar via:**

www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag

*€ 3,50 p.p. (kinderen 4-12 jaar zijn gratis)



Overgave brengt leven

Als je Hem ziet op de troon, waar elke knie zich zal buigen, dan heb je geen tegenspraak meer, dan ga je niet meer onderhandelen, verwijten of discussiëren. Elk meningsverschil met God wordt de mond gesnoerd.

Niet voor niets zegt Jakobus: 'Ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn' (Jakobus 1:19). Als God spreekt, dan hou je je hand op de mond. Dan spreek je niet tegen. Dan lig je niet dwars. Dan ben je snel om te horen en om een dader van het Woord te zijn.

Hij is onze Vader die in de hemelen is (Mattheüs 6:9). Zijn Naam worde geheiligd. Je mag met je nood om dagelijks brood bij Hem komen, als een kind dat naar zijn vader rent en roept 'papa, papa, papa'. Maar het beginpunt is ontzag: de hemelen, heilig, Zijn Koninkrijk van kracht en heerlijkheid dat komt. Dan buig je je knie en je zegt: "Uw wil

geschiede". Geen tegenspraak. Geen bedenkingen. Je wordt als iemand die zich overgeeft.

Geestelijk leven begint dus niet door te proberen de geboden na te volgen. Geestelijk leven begint in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van God, waardoor je oog in oog komt met de Heilige. Daar wordt al je zonde, onvermogen, zwakheid en verlorenheid machtig en lieflijk weggedaan. Je ontdekt in de wet van God de uitdrukking van het karakter van God en je verlangt met geheel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand te zijn zoals Hij is. Dan begin je te leven.

 Jef De Vriese



Opkomen voor het meest *kwetsbare* in onze samenleving

De abortusstrijd is een geestelijke strijd. De beschermwaardigheid van het ongeboren leven en het recht om datzelfde kind te mogen doden, staan lijnrecht tegenover elkaar. Het is licht tegenover duisternis. Die strijd is al eeuwenoud en wordt steeds opener gevoerd. Wat zegt de Bijbel over opkomen voor de beschermwaardigheid van het leven?

In de hele abortusdiscussie blijft ongenoemd dat de huidige abortuswet nadrukkelijk tracht recht te doen aan zowel de vrouw én het kind. En of je het nu een embryo of ongeboren vrucht noemt, het is en blijft een kind dat wanneer er niet wordt ingegrepen, als nieuw mensje ter wereld zal komen. En dat kind behoort ook nadrukkelijk een rol te spelen in de discussie. Want het gevolg van de keuze voor abortus is voor het leven van het ongeboren kind, het allergrootste. Daarom zouden de belangen van dit

kind – hoe klein en onbetekenend ook – nadrukkelijk een rol moeten spelen in de discussie.

De Verenigde Naties hebben in 1989 als aanvulling op de *Universele Verklaring van Rechten van de Mens* ook een verklaring aangenomen waarin rechten van het kind geregeld zijn. Ook deze verklaring is door Nederland ondertekend. Het opmerkelijke is dat hier ook iets genoemd wordt over de bescherming van kinderen vóór de geboorte.



Ook in de Bijbel zien we een grote strijd om de kleinsten. Zowel voor de geboorte als na de geboorte. In Jeremia 1 zegt de Heere tegen Jeremia: 'Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend' (vers 5). God kende Jeremia (en ons) al voordat we gevormd werden in de baarmoeder. De hele wereld roept dat het nog niets voorstelt, terwijl de Heere ons al voor de geboorte van grote waarde acht!

In de preambule van die verklaring¹ staat namelijk dat "het kind op grond van zijn lichamelijke en geestelijke onrijpheid bijzondere bescherming en **zorg** nodig heeft, met inbegrip van passende wettelijke **bescherming**, zowel **voor** als na de geboorte."

Een steeds vrijere abortuswetgeving, met als nieuwe beoogde mijlpaal de verwijdering uit het Wetboek van Strafrecht, gaat direct in tegen deze verklaring van de rechten van het kind. Immers beëindigen van

het leven van een nog ongebooren kind kan onmogelijk doorgaan voor 'zorg en bescherming' waar een kind ook voor de geboorte recht op heeft. De in de huidige wet beoogde evenwichtige afweging tussen de noodsituatie van de vrouw en de beschermwaardigheid van het kind, komt met het schrappen van abortus uit het Wetboek van Strafrecht nog verder op de helling te staan.

WEERSTAND TEGEN PRO-LIFE

Waar komt toch de weerstand tegen het pro-life geluid vandaan? Sinds de invoering van de abortuswet in 1984 (en de gedoogde 'illegale' abortussen daarvoor meegeteld), zijn er in Nederland al bijna anderhalf miljoen abortussen uitgevoerd. Er zijn dus veel vrouwen in Nederland die met een dergelijke ervaring rondlopen en tegelijkertijd op belangrijke posities zitten. Dat kan op bestuurlijk niveau zijn of bijvoorbeeld bij de media. De kans is dus groot dat ook bij de voorvechters van abortus (misschien juist wel daar) velen zijn die zelf een abortus hebben gehad.

Meredith Greer, eindredacteur bij de *Volkscrant*, schrijft in een interview bij *Linda.nl*: "Als het om leven gaat, dan is het beëindigen daarvan moord en is er sprake van een schuldige. En dat ben jij dan."

Dat speelt mee bij vragen als: Is het nu wel of geen kind? Is er sprake van wel of geen leven? Het erkennen dat het om leven en een kind gaat, resulteert direct in een veroordeling van het eigen handelen. Dat er daarover wel spijt, pijn en verdriet bestaan en erkennen dat een abortus wél gevolgen kan hebben, betekent dat je als vrouw (of man die daarin is meegegaan, of toe heeft aangezet of na de zwangerschap verdwijnt) een foute beslissing genomen kan hebben, ook al leek het eerder een juiste. Dat kan traumatisch zijn, ook al druk je dat weg.

Dan helpt een andere keuze: maak abortus tot iets wat niets voorstelt, waar je niet over hoeft na te denken en zorg dat alle negatieve gevolgen niet lijken te bestaan, dan hoeft je jezelf ook nergens schuldig over te voelen. Bij zo'n keuze helpt het als je al een breder 'zelfbeschikkingsrecht'-standpunt huldigt. Dit is wat we in de samenleving zien gebeuren, nu er steeds meer vrouwen en mannen met een abortusverleden rondlopen.

We moeten echter de vraag durven stellen: is dit eerlijk tegenover alle vrouwen die op dit moment voor de keuze van het afbreken van hun ongewenste zwangerschap staan? Is een abortus dan echt de juiste hulp die ze nú nodig hebben?

¹ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER OPKOMEN VOOR HET KWETSBARE LEVEN?

Ook in de Bijbel zien we een grote strijd om de kleinsten. Zowel voor de geboorte als na de geboorte. In Jeremia 1 zegt de Heere tegen Jeremia: *'Voordat Ik u in de moederschoot vormde, heb Ik u gekend'* (vers 5). God kende Jeremia (en ons) al voordat we gevormd werden in de baarmoeder. De hele wereld roept dat het nog niets voorstelt, terwijl de Heere ons al voor de geboorte van grote waarde acht! Het vers in Jeremia 1 vers 5 gaat nog verder waar God zegt: *'voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb Ik u geheiligd.'* Wat een schril contrast met de voorstanders van abortus tot aan de geboorte, ook in Nederland gaan die stemmen op.

SIFRA EN PUA

In Exodus 1 lezen we dat het volk Israël het niet gemakkelijk had. En ondanks de steeds groter wordende druk die op hen werd uitgeoefend, groeide het volk Israël in menigte tot ongenoegen van de nieuwe Farao. Hij gebod daarom de vroedvrouwen Sifra en Pua om de pasgeboren jongetjes in de Nijl te werpen. We lezen echter in vers 17: *'De vroedvrouwen vreesden echter God en deden niet wat de koning van Egypte tot hen gesproken had, maar lieten de jongetjes in leven.'* Ze deden precies wat Salomo later in Spreuken 24 opschreef: *'Red degenen die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding zo gij u onthoudt'* (vers 11). Wanneer Sifra en Pua niet zo hadden gehandeld, dan hadden vele joodse jongetjes in de Nijl een gruwelijke dood gevonden. Immers hier leven krokodillen die de jongetjes na hun geboorte zouden hebben verscheurd. In onze Nederlandse samenleving worden zowel jongetjes als meisjes al ver voor de geboorte in de baarmoeder verscheurd door abortus. Letterlijk en figuurlijk, want vanaf twaalf weken zwangerschap worden kinderen in stukken geknipt voordat ze uit de baarmoeder worden gehaald.

MOZES

In Exodus 2 lezen we over de geboorte van Mozes. Wat waren Amram en Jochebed bevreesd voor het leven van hun zoontje. Zo bevreesd dat hij ontdekt zou worden dat ze een uitweg zochten door een biezenmandje te vlechten en daar hun pasgeboren kindje in te leggen. Het biezenmandje werd vervolgens in de Nijl gelegd waar de dochter van de Farao zich dagelijks ging baden. Mirjam, zijn oudere zus hield de wacht. Bijbels gezien is zij de eerste waker over het leven van een klein kindje. Als deze waker er niet had gestaan, wat had dan de mogelijke toekomst van dit kindje kunnen zijn?

Met grote regelmaat staan er wakers bij verschillende abortuscentra. Zij willen de stem zijn van het stemloze kind wat niets gevraagd wordt. Het kind wat geen keuze heeft, waar over wordt besloten. De stem van het kindje is door de abortuslobby ontnomen. Spreuken 24 vers 11 geldt ook voor deze wakers. En tegelijkertijd doen zij een handreiking naar de moeders die ongewenst zwanger zijn. Vaak zien die moeders alleen die problemen die er kunnen komen wanneer het kind wordt geboren. Als het kindje dan is geaborteerd lijkt het of alle problemen ineens zijn opgelost. De wakers willen meezoeken naar een oplossing voor de problemen.

ABORTUS ALS GROOT GEHEIM

Ik sprak een vrouw die als tiener zwanger raakte. Haar ouders weten nog steeds van niets. Haar vriend zag een abortus als de enige uitweg uit de problemen, niemand mocht het weten. De abortus werd met ongeveer zeventien weken zwangerschap uitgevoerd. Hierna begonnen juist de problemen. De dominee sprak elke zondag over God, een toornige God Die de zonden straft. Vijfentwintig jaar lang heeft ze zich met regelmaat 's avonds in slaap gehuild met de gedachte: ik ben een moordenaar. Zo bang voor de veroordeling van wat mensen zeggen.

GENADE

Enkele jaren geleden mocht ze zien op Gods genade, zien op Zijn offer aan het kruis, zien op de vergeving van de moordenaar die naast de Zaligmaker hing. Inmiddels ook haar Zaligmaker. Ik mocht met haar spreken over de geschiedenis van de overspelige vrouw (Johannes 8). Die bleef staan toen al haar beschuldigers weg waren gelopen. Daarmee beleed zij dat ze schuldig stond voor de Heere. En Jezus veroordeelde haar ook niet, Hij schold haar vrij van de schuld. Ze mocht opnieuw beginnen. Bij de Heere is vergeving, zelfs voor het doden van je eigen kindje. Wat een troost en wat een genezing van pijn.

Wilt u meebidden voor al die vrouwen die nu ongewenst zwanger zijn? Voor al die vrouwen die een abortus hebben gehad en nu misschien met een geheim rondlopen. En voor al de wakers die week in, week uit bij de klinieken staan met een Bijbelse opdracht!

 **Kees van Helden**

Coördinator vereniging Kies Leven



Woordzoeker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.

R	E	X	I	L	E	M	G	W	A	M	G
H	A	A	R	Z	E	L	F	E	E	E	O
R	K	D	D	C	P	I	X	E	L	R	O
A	O	E	H	G	U	N	W	I	C	E	P
E	S	O	S	R	U	Z	M	M	H	M	I
D	N	G	D	U	P	E	R	U	A	A	N
A	K	E	N	N	L	N	J	K	N	K	K
T	G	G	I	E	I	L	A	G	A	P	N
U	Z	E	C	W	L	A	O	J	N	A	B
O	R	H	Z	U	K	L	E	T	A	A	L
B	A	A	N	E	S	T	A	R	F	L	H
T	O	B	B	E	R	M	G	R	A	S	M

- | | | |
|-----------|-----------|------------|
| ALLENGS | FRATSEN | KNIPOOG |
| BANJO | GEGOED | LETAAL |
| BERMGRAS | GELEI | LINZEN |
| BOUTADE | GEZER | MAKAAK |
| BREIN | GRAAN | MECHONA |
| DRUIF | HAARZELF | PERUAAN |
| EEUWEN | HANGJEUGD | PIXEL |
| ELCHANAN | INDOOR | SLAAPKAMER |
| ELIMELECH | KAMWIEL | TOBBE |
| ELIXER | KESULLOT | ZWEEM |

Oplossing:

Zweedse puzzel

riv. in Rusland	ondiep water	Romeinse keizer	koeksoort	2
ruststeken	made	ik	intens genoeg	
dichterbij komen		tandglazuur		5
pestkop		deel v.h. hoofd		
		Europees land		
voedings-expert	middels		onder-officier	
	land in Azië		langdradig	
4				veerkracht
woordgebruik	op de wijze van		geur	
	handelsvoorwerp			
		vlaakmaat		
		afwasbak		
commentaar			3	
Bijbelse priester	golfterm		rijstgerecht	Euro-peaan
	sloom			
		kleurstof		
		tijdperk		
welpenleidster				voorzetsel
berggeel				
		Engelse titel		
		1		
vleesgerecht				

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/augustus. Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via de post (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het boek 'Vergeten rijkdom' van Dirk Schürmann & Stephan Isenberg

De antwoorden van de vorige keer waren: 'tienden' en 'gelukkig'.



Het inzenden van de oplossingen kan tot en met vrijdag 30 augustus 2024



U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Hattem

Woensdag 4 september, 2 oktober,
6 november en 4 december
Thema: *De profeet Ezechiël: Israëls ballingschap
en herstel*
Spreker: Wim Zwitser
Vrije Baptisten Gemeente Bethel,
Hessenweg 84
Aanvang: 20.00 uur

Veenendaal

Woensdag 4, 11 en 18 september
Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel
(studies over het boek Daniël)*
Spreker: Theo Niemeijer
Locatie Evangeliegemeente de Regenboog,
De Grote Pekken 12
Aanvang: 20.00 uur

Noordhorn

Dinsdag 17 september, 15 oktober,
19 november en 10 december
Thema: *Wachten op Zijn komst. Waak en Bid*
Spreker: Wim Zwitser
Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61C
Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Donderdag 3 en 17 oktober, 7 en 21 november
Thema: *Kleine profeten. Grote betekenis*
Spreker: Wim Zwitser
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41
Aanvang: 19.45 uur

Bolsward

Dinsdag 15 en 29 oktober, 12 en 26 november
Thema: *Leven in de tijd van verval*
Spreker: Theo Niemeijer
Christelijke Gemeente Het Keerpunt,
Burgemeester Praamsmalaan 35
Aanvang: 20.00 uur

Haarlem

Woensdag 23 oktober, 6 en 20 november
Thema: *Dit is de antichrist*
(De geest, de identiteit en de ondergang
van de antichrist)
Spreker: Theo Niemeijer
Koningkerk Haarlem,
Kloppersingel 57
Aanvang 20.00 uur

Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo
Postbus 99, 3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl

Ook
bij u in de
gemeente/
kerk!

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE

Bekijk via ons kanaal verschillende toespraken en seminars terug.



Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

04 augustus	Armand Gimbrère
11 augustus	Edwin Postma
18 augustus	Theo Niemeijer (viering avondmaal)
25 augustus	Wim Zwitser
01 september	Aart Haverkamp
08 september	Arie Verduijn

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Crèche en zondagsschool zijn aanwezig en door de week zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Hoogeveen

Donderdag 17 oktober

Thema: *Een nieuwe start voor Israël*

Spreker: Bert Boer

Baptistengemeente 'Beth-El'

Boekweitlaan 65-A

Aanvang: 20.00 uur

Haulerwijk

Vrijdag 25 oktober

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuël, Norgerweg 7

Aanvang: 19.30 uur

Hardinxveld-Giesendam

Dinsdag 19 november

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Gemeente de Schaapskooi

Rembrandtstraat 27 A

Aanvang: 20.00 uur

Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)

Arno Lam (penningmeester, secretaris)

Frits Boekhoff

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer en Roy Kloet

ADVERTENTIES

BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia

Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld

Telefoon: 06 - 54 27 42 44

E-mail: r.abraham@bdu.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn

Telefoon: 0343 - 41 33 00

E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag. Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar

Rest van Europa/wereld: € 66,50 per jaar, € 37,50 per half jaar

Losse nummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswikkeltje) vermelden.

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen).

Ik legatee, vrij van rechten en kosten aan stichting

Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden

overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888

t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.



VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren

www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock bureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.



NIEUWE BIJBELVERKLARING



Het Evangelie van Mattheüs (deel 1)

Gert van de Weerd is een geliefd Bijbelverklaarder geworden die door vele duizenden gelezen wordt. En die lezers vroegen hem keer op keer om ook een verklaring van het Evangelie van Mattheüs te schrijven. Heeft Mattheüs ons dan nog wat nieuws te melden? Ja, want de grondtekst bevat veel meer dan verklaringen en vertalingen ons doen geloven.

Deze Bijbelverklaring is opzienbarend en onthult veel over het leven van Jezus dat nog onbekend was. Nu eens geen twijfel over de waarheid van de Bijbel, maar een diep doorwrochte studie van de Griekse grondtekst die tot een spraakmakende verklaring heeft geleid. **Een moeilijke verklaring? – Nee.** Gert gebruikt geen moeilijke woorden en gaat geen theologisch probleem uit de weg. Zijn boeken worden geroemd om de heldere taal en de duidelijke uitleg. In dit boek worden vele vragen van gelovigen

beantwoord. Over de opleiding van Jezus; de uitverkiezing; de tekst velen worden geroepen, weinigen uitverkoren en de diepe betekenis van het *Onze Vader*. Gert geeft een verbeterde vertaling van de Bergrede en de Zaligsprekingen die velen tot troost zal zijn.

Van de Weerd komt tot zijn uitleg nadat de grondtekst minutieus is geanalyseerd en vertaald, vanuit een diep geloof dat de Schriften de geopenbaarde waarheid van God bevatten.

845 pagina's, gebonden hardcover € 74,50

Deel 2 zal in 2025 D.V. verschijnen.

Eerder verschenen:

- Openbaring van Jezus Christus € 72,50
- De profeet Jesaja deel 1 € 74,50
- De profeet Jesaja deel 2 € 74,50
- De profeet Ezechiël deel 1 € 64,50
- De profeet Ezechiël deel 2 € 69,50

- De profeet Hosea € 49,00
- De profeet Amos € 49,00
- De profeet Micha € 45,00
- De profeet Zacharia € 59,50



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.