

Nummer 9 | september 2024 | 100e jaargang | Verschijnt iedere maand

het Zoeklicht

leven uit verwachting



**Technologie:
vloek of zegen?**
En hoe hiermee om te gaan?



Iran in de eindtijd | 16



Wat is mijn identiteit? | 22

In dit nummer



4 Tijdspiegel

Is het onze roeping om voor God te spelen door leven te 'scheppen'?

7 Spreuken

De Heere Jezus als Voorbeeld van zichzelf-gevende liefde.

8 Vragen

Wanneer vindt de bruiloft van het Lam plaats?

11 Opinie

De rol van technologie in de eindtijd.

12 Achtergrond

De invloed van technologie op ons.

16 Midden-Oosten

Waarom wil Iran Israël vernietigen?

18 Actueel

Je eigen wereld maken met behulp van kunstmatige intelligentie.

21 Uit het leven

De Bijbelse boodschap in liederen moet leidend zijn.

22 Praktische Bijbelstudie

Waar halen we onze identiteit vandaan?

24 Bijbelstudie

Een christen is een nieuw mens geworden.

30 Bijbel en maatschappij

Hoe kun je nuchter en waakzaam zijn?

33 Puzzel

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

We hopen u te **zien**

Geregeld hoor ik van christenen dat ze zich alleen voelen. Er is bijna niemand om hen heen die gelooft en als ze wel zeggen te geloven, dan nemen ze het niet zo nauw met Gods Woord. Daardoor worden ze steeds minder begrepen en komen ze er alleen voor te staan. Het is daarom zo belangrijk dat wij, als gelovigen in de Heere Jezus, elkaar blijven opzoeken en bemoedigen.

Graag nodig ik u uit om op zaterdag 5 oktober D.V. naar onze jaarlijkse Zoeklichtdag te komen in Veenendaal. Dit jaar zullen we met name vieren dat ons magazine de 100ste jaargang beleeft en dat we daarbij als stichting 105 jaar bestaan. Een eeuwfeest bevestigt opnieuw dat Gods trouw groot is en dat is dan ook het thema van de dag: 'Groot is uw trouw, o Heer'.

VERBONDENHEID

We komen samen voor een dag van samenzang, inspirerende toespraken en ontmoeting. Het is goed en fijn om op deze dag de verbondenheid met elkaar te beleven én te ervaren: ik ben niet alleen. Delise zal met haar band ons begeleiden tijdens de

samenzang en zij zal ook een paar van haar eigen nummers ten gehore brengen. Daarnaast is er een kinderprogramma voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar (er is geen crèche).

De drie sprekers van deze dag zullen vanuit het thema spreken over achtereenvolgens:

- Gods trouw en plan met **Israël** - Oscar Lohuis
- Gods trouw en plan met de **gemeente** - Wietse van der Hoek
- Gods trouw en plan met de **wereld** - Wim Grandia

Verdere informatie op een rij:

- **Datum:** zaterdag 5 oktober.
- **Tijd:** 10:00 - 15:30 uur.
- **Tickets:**
www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag
(€ 3,50 p.p. / kinderen gratis).
- **Locatie:** De Basiliek in Veenendaal (Wiltonstraat 56).

Wij hopen u daar te zien!

 **Joël Oosterhagen**
Eindredacteur



NIEUWSBRIEF

Maandelijks versturen we een nieuwsbrief waarin we nieuwe ontwikkelingen en gebedspunten delen.

Ook brengen we artikelen en filmpjes onder de aandacht en schrijven we berichten van persoonlijkere aard.

Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen?

Schrijf je dan in via onze site: www.zoeklicht.nl.





Scheppende schepsels

Het kabinet wil fors op wetenschappelijk onderzoek bezuinigen. Dat baart wetenschappers zorgen, want onderzoek kost veel geld. Als de financiering terugvalt riskeer je een 'brain drain'. Toponderzoekers kunnen dan niet verder of lopen weg. Toch zijn er voor sommige onderzoekers lichtpuntjes.

NWO, de belangrijkste financier van wetenschappelijk toponderzoek in Nederland, kende eind mei aan vijf onderzoeksgroepen een enorme subsidie toe (de Summit Grant). De consortia mogen samen maar liefst 174 miljoen euro verdelen, om tien jaar lang toonaangevend onderzoek te doen. Met deze investering (een tientje per inwoner), wil Nederland zich blijven meten met de wetenschappelijke wereldtop.

Het winnende project staat centraal in dit artikel. Het is met een budget van 40 miljoen euro één van de kostbaarste onderzoeken in Nederland ooit. Het doel? Kunstmatig leven scheppen!

(OP)SCHEPPENDE WETENSCHAP

"Een van de grote mysteries van de wetenschap is: hoe is leven ooit ontstaan? Er zijn veel theorieën over hoe leven geëvolueerd is. En over het ontstaan van het universum, met de oerknal. Maar hoe leven ontstaan is, zo'n 4 miljard jaar geleden, dat is echt een mysterie", aldus de onderzoeksleider.

De onderzoekers willen hier verandering in brengen. Een team van de TU Delft, EVOLF, gaat proberen om uit levenloze moleculen een levend systeem (een levende cel) te bouwen. Maar liefst 31 hoogleraren en tientallen onderzoekers gaan ermee aan de slag. Prominente natuurkundigen, biologen, biochemici, biofysici, ingenieurs, filosofen en ethici.



Het wetenschappelijke neusje van de zalm. Als het ze lukt om elkaars taal te spreken en kennis te combineren, dan reikt hun inzicht torenhoog.

WAT IS LEVEN, VOLGENS DE(ZE) WETENSCHAP?

Leven is heel complex. Simpel gezegd bestaan grotere levende wezens (planten, dieren, mensen) uit ontelbaar veel cellen. Levende cellen die allemaal samenwerken. Ook zijn er hele kleine eencellige wezens: micro-organismen zoals bacteriën, algen en schimmels. De cel is de kleinste bouwsteen van al het aardse leven. Een cel is natuurlijk al heel klein, maar hij bestaat uit wel duizenden moleculen. Al die moleculen werken heel nauwkeurig samen, zodat de cel leeft.

Het mysterie: een molecuul is gewoon een minuscuul, dood stofje. Een molecuul leeft niet. Toch vormen al die dode stofjes samen een levende cel. Dus ergens komt het tot leven. Maar wanneer en hoe, dat is onbekend. De sleutel ligt, zo menen wetenschappers, ergens in de evolutie verscholen.

EVOLUTIETHEORIE IN EEN NOTENDOP

Veel mensen geloven dat ooit, onvoorstelbaar lang geleden, het leven door evolutie is ontstaan. Hun redenering is als volgt:

1. Eerst was er 'niets'.¹
2. Toen kwam er een oerknal en ontstond het universum, ongeveer 14 miljard jaar geleden. Wat later volgde de aarde, die circa 4,5 miljard jaar oud zou zijn. Het was er een stoffige, dode boel.
3. Maar een deel van die stofjes kreeg met donder en bliksem te maken. Zo ontstonden nieuwe, ingewikkeldere moleculen: aminozuren en vetzuren. Het werd een soort 'oersoepje'.
4. Op een zeker moment, 4 miljard jaar geleden, waren de omstandigheden precies zo, dat een paar van die moleculen samenklonterden tot een blaasje.
5. Deze moleculen reageerden op elkaar en gingen samenwerken. Het blaasje kwam tot leven en ging zich delen.
6. Dit eerste simpele celletje ontwikkelde zich, gedurende miljoenen jaren, tot steeds complexer leven. Eerst eencellig, later ook meercellig. En zo 'evolueerden' er planten, dieren en mensen.

Al heb je hier in mijn optiek best wat geloof voor nodig, het is in onze cultuur de dominante zienswijze. Onderzoek of onderwijs vanuit een ander perspectief² wordt steeds lastiger. Opvallend: ook steeds meer christenen hangen dit evolutiebeeld aan en passen hun geloof erop aan. Zij geloven dat God alles (inclusief de mens) via evolutie geschapen heeft.³

HOE WILLEN DE ONDERZOEKERS LEVEN MAKEN?

Terug naar het onderzoek. Tot nu toe lukte het mensen niet om iets levends op te bouwen. Onderzoekers konden slechts al levende cellen steeds verder versimpelen door onderdelen stuk te maken, tot de cellen uiteindelijk doodgingen. Maar het project neemt de bovenstaande stappen als uitgangspunt. Men gaat een aantal 'evolutiestapjes' nabootsen.

De onderzoekers willen zelf (bottom-up) een soort kunst-celletje maken, als minimaal leven. Hierbij trekken ze alles uit de kast, om die dode stofjes maar aan de praat te krijgen. Met behulp van nanotechnologie bouwt men eerst alle cel-onderdelen na (DNA- en eiwitmoleculen, cel-zakjes, enzovoorts). En dan probeert men in het laboratorium de (tientallen) onderdelen, onder minutieus afgestelde omstandigheden,

1 Volgens sommigen was bij dat niets wel een god(delijke kracht)
2 Dat God letterlijk schiep zoals staat beschreven in Zijn Woord
3 Het 'theïstisch evolutionisme'

samen te voegen. Die complexiteit gaat ons verstand ver te boven. Daarom maken de onderzoekers ook gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en zelflerende robotica (machine learning). Zo willen ze ontdekken welke combinaties het beste werken. Totdat de moleculen samenwerken en de kunstmatige cel gaat leven. Het experiment is geslaagd als hij zelfstandig gaat groeien, delen en ontwikkelen.

ETHISCHE VRAGEN

Het onderzoek is uitdagend, maar ook omstrengd. Het roept vragen op:

- Is het wel veilig?
- Wat zijn de gevolgen, als het lukt?
- Hoe kunnen we controle houden?

Hiervoor zijn filosofen en ethici aan boord. Zij moeten richtlijnen formuleren en onderzoeken hoe je de kennis verantwoord kunt toepassen. Helaas gaat men, wat mij betreft, wel aan een belangrijke vraag voorbij: is het überhaupt aan de mens, om dode materie tot leven te wekken? Of met andere woorden: mogen wij scheppen?

EEN OPVALLEND DETAIL

Voor ik op die vraag in ga, eerst nog één opvallend detail. Het onderzoek wordt geleid door een christelijke wetenschapper: professor Cees Dekker. Hij is hoogleraar biofysica aan de TU Delft en lid van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW). Dekker kreeg al verschillende prijzen voor zijn wetenschappelijke werk. De *Volkscrant* noemt hem zelfs kanshebber op de Nobelprijs.

Dekker is óók aanbiddingsleider van een evangelische kerk. Hij schreef verschillende boeken over geloof en wetenschap. En hij gelooft dat God alles via evolutie geschapen heeft. Verwondering en een grote liefde voor kennisvermeerdering noemt hij zijn drijfveren. Op vragen of hij met het onderzoek niet een grens over gaat, antwoordt hij: "Het is eigenlijk, eerbiedig gezegd, mijn roeping om voor God te spelen."

SCHEPPING: HOE VER WILLEN WE HET SCHOPPEN?

Leiden verwondering en (honger naar) kennis ons altijd op het goede pad? En is het onze roeping als christen, om 'voor God te spelen'? Met gedachten hierover sluit ik af.

Speelde verwondering (nieuwsgierigheid) mee bij Adam en Eva, toen zij die verboden vrucht zagen? Ambieerden zij kennis, om te kunnen worden als God? Ik denk het wel. Wetenschap kan prachtig zijn, maar we moeten oppassen met onze nieuwsgierigheid en de kennis die wij nastreven. Leidt het tot (een christelijke variant op) evolutie en de wens om die na te doen? Dan is dat mijns inziens geen heilzame weg. Dat is bouwen op een fundament van oersoep.

Romeinen 1 zegt: 'Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden, en hebben zij de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen door een beeld dat lijkt op een vergankelijk mens, op vogels en op viervoetige en kruipende dieren. (...) Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen' (vers 22-25).

De mens is geen geëvolueerde aap, maar een na-aper die zich eenvoudig laat (ver)leiden door de vader van de leugen (Johannes 8:44). Laten wij geen opschepperige schepseltjes zijn, die zich verwonderen over kunstige verzinsels en het werk van mensenhanden. Laten we ons verwonderen over het werk van Zijn handen en Hem erom prijzen!

IS HET ONZE ROEPING, OM 'VOOR GOD TE SPELEN'?

Misschien lijkt dat zo dat het onze roeping is om voor God te spelen. In de eerste hoofdstukken van Genesis staat dat mensen bedoeld zijn als rentmeesters, geschapen naar Zijn Beeld. Het is verleidelijk om dat zonder schroom weer op te pakken! Maar Genesis telt meer dan 2 hoofdstukken. Hoofdstuk 3 gaat over de zondeval, de gevolgen, en we lezen er voor het eerst over Gods reddingsplan (vers 15). Voorts wijst de Bijbel van kaft tot kaft op één hoop: Jezus Christus.

Zonde is niet slechts een foutje. Zonde is fundamenteel verwoestend. Het brengt tot de dag van vandaag vijandschap tussen God en mens, en brengt dood en verderf over de hele schepping (Romeinen 3:10-12, en 8).

Gods Woord zwakt dit niet af, maar wijst op één Weg uit deze onherroepelijke en eeuwige verdoemenis voor mensen: Jezus Christus. Volkomen God en volkomen Mens. Hij is geen product van evolutie(!), Hij is onze Verlosser! Niemand komt tot de Vader dan door Hem. 'Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt? (...) de Joden vragen om een teken en de Grieken zoeken wijsheid; wij echter prediken Christus, de Gekruisigde, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid' (1 Korinthe 1:20-23).

Het is helemaal niet onze roeping om voor God te spelen. Zeker niet met wijsheid van deze wereld. Onze roeping is om Christus na te volgen. Wij mogen van Hem getuigen, in de kracht van de Heilige Geest, tot aan het uiterste van de aarde. Daarbij moeten we ons kruis op ons nemen, al vindt men ons dwaas. Immers: 'Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen' (1 Korinthe 1:27).



Ware Liefde

**'Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op
de tafel van uw hart'
(Spreuken 3:3).**



'De liefde is lankmoedig,
de liefde is goedertieren,
zij is niet afgunstig,
de liefde praalt niet,
zij is niet opgeblazen,
zij kwetst niemands gevoel,
zij zoekt zichzelf niet,
zij wordt niet verbitterd,
zij rekent het kwade niet toe'



(1 Korinthe 13:4-5).

Jezus is op de Olijfberg en houdt een belangrijke toespraak over de tekenen van het einde van de wereld. En één van die tekenen is: 'Doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen' (Mattheüs 24:12).

Als mensen geen rekening houden met God en Zijn geboden, zal de liefde voor elkaar verkoelen. Maar wat is liefde?

NEGEN KANTEN

De liefde heeft verschillende vormen waarin ze verschijnt. Het is als een schitterende diamant met verschillende kanten: 'De liefde is lankmoedig (geduldig), de liefde is goedertieren (vriendelijk), zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet, zij is niet opgeblazen, zij kwetst niemands gevoel, zij zoekt zichzelf niet, zij wordt niet verbitterd, zij rekent het kwade niet toe' (1 Korinthe 13:4-5).

Ik pak van deze kanten er één uit: de liefde zoekt zichzelf niet. Het is de kern van wat liefde inhoudt! Egoïsme is de grote vijand van liefde. Ieder die zelfzuchtig is in zijn 'liefde', schaadt de ander, doet hem pijn, in plaats van hem geluk te geven. Het betekent niet dat we niet voor onze eigen

belangen op moeten komen. Maar de liefde wil niet iets dat ten koste gaat van de ander. De liefde geeft!

Hét grote Voorbeeld van zichzelf-gevende liefde is de Heere Jezus, Die Zichzelf gaf tot in de dood. En Paulus zegt in Efeze 5:25 dat deze zelf-gevende liefde van Jezus, het model is voor een echtgenoot, hoe hij zijn vrouw mag liefhebben. 'Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven.'

Sluit uw ogen eens en sta hier eens bij stil.

IN DE LAATSTE DAGEN

Ik begon dit hoofdstuk met één van de tekenen van de eindtijd die Jezus benoemt in Mattheüs 24 en wil daarmee ook eindigen.

Paulus zegt in 2 Timotheüs 3: 'En weet dit, dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf' (vers 1-2). Als ons grote doel is onszelf gelukkig maken, zal het geluk door onze vingers glijpen. Door de ander gelukkig te maken, wordt als bijproduct geluk in onze schoot geworpen.

Wat geweldig dat we niet alleen staan in deze grote opdracht. In Romeinen 5:5 zegt Paulus dat door de Heilige Geest, Die ons is gegeven, de liefde van God in onze harten is uitgestort. We mogen God vrijmoedig vragen om ons hart te vullen met Zijn liefde door de Heilige Geest.

Els ter Welle



? BRUILOFT VAN HET LAM?

Wanneer vindt de 'bruiloft des Lams' plaats? Aan het begin van de grote verdrukking of pas aan het einde, na de val van Babel? (A. K. te @)

Antwoord:

Na de opname van de gemeente, bij het begin van de grote verdrukking, zal de gemeente eerst voor de 'rechterstoel van Christus' moeten verschijnen om beoordeeld te worden: *'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad'* (2 Korinthe 5:10). Het oordeel voor de gemeente begint al op aarde *'Want het is nu de tijd, dat het oordeel begint bij het huis Gods'* (1 Petrus 4:17) en zal in de hemel afgerond worden. Dit is niet hetzelfde oordeel als beschreven in Mattheüs 25:31-46, waar de schapen van de bokken gescheiden worden, het zogenaamde volkerenoordeel aan het begin van het vreedrijk. Het is ook niet het laatste oordeel voor de grote witte troon, aan het einde van het vreedrijk, waar de ongelovigen aller tijden veroordeeld zullen worden (Openbaring 20:11-15). Wanneer het rijk van de antichrist gevallen is en de grote verdrukking aan haar einde gekomen is, breekt

het moment aan waarop de Heere Jezus Zijn koningschap op aarde zal vestigen. Zo lezen we in Openbaring 19:6, dat Hij Zijn koningschap zal aanvaarden, een gebeurtenis die samen zal vallen met de 'bruiloft des Lams'. In Openbaring 3:21 lezen we dat we als gemeente bestemd zijn om met Hem op Zijn troon te zitten om samen met Hem te heersen.

In Johannes 6 lezen we: *'Daar Jezus bemerkte, dat zij zouden komen en Hem met geweld meevoeren om Hem koning te maken'* (vers 15). Maar de tijd van Zijn koningschap was nog niet aangebroken. In Johannes 19:15 lezen we hoe Hij, nadat Pilatus zei: *'Zie uw koning'*, als Koning door Zijn eigen volk verworpen werd en de Romeinse keizer verkozen werd boven de Heere Jezus. In Johannes 19:19 zien we dat de *'Koning der Joden'* gekruisigd werd en daarmee het herstel van het koningschap voor Israël (zie Handelingen 1:6) uitgesteld werd tot een later moment. In Hebrëeën 10:12-13

lezen we dat de Heere Jezus nu aan de rechterhand van de Heere God zit en afwacht tot dit moment waarop Hij het koningschap in ontvangst zal nemen, maar dan wel op Zijn tijd en op Zijn manier (zie Handelingen 1:7). Precies zoals Openbaring 3 ons leert: *'Wie overwint, hem zal Ik geven met Mij te zitten op Mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten ben met Mijn Vader op Zijn troon'* (vers 21). De Heere Jezus zit nu op de troon van God in de hemel, maar straks op Zijn troon in Jeruzalem.

Hij kwam op aarde als de Profeet, het eeuwige Woord van God dat vlees geworden was. Hij is ten hemel opgevaren als de grote Hogepriester om aan de rechterhand Gods voor ons te bidden en te pleiten. En zeer binnenkort komt Hij terug als Koning om vanuit Jeruzalem als Koning over de gehele aarde te regeren. Zo is Hij als Profeet, Priester en Koning, de Gezalfde, de Christus, Messias van God.

“Wanneer het rijk van de antichrist gevallen is en de grote verdrukking aan haar einde gekomen is, breekt het moment aan waarop de Heere Jezus op aarde Zijn koningschap op aarde zal vestigen.”



WIE WAREN DE EMMAÜSGANGERS?

Wie waren de 'Emmaüsgangers' aan wie de Here Jezus na Zijn opstanding op de weg naar Emmaüs verscheen? (J. d. S. te D.)

Antwoord:

Het gedeelte uit Lukas 24:13-35, waarin deze ontmoeting met de opgestane Heiland beschreven wordt, begint met de woorden: 'En zie, twee van hen'. In vers 9 en 11 gaat het over de 'elven en de anderen', waarvan er dus kennelijk twee van hen onderweg waren naar Emmaüs. De vrouwen hadden hen verteld over het lege graf en hun ontmoeting met de opgestane Heer, maar deze boodschap kwam bij hen binnen als 'zotteklap' (vers 11). De twee Emmaüsgangers behoorden dus tot hen, voor wie

het bericht over de opstanding van de vrouwen 'zotteklap' was. Later bekennen ze dit ook tegenover de Heere Jezus (zie vers 22-24). Deze twee mannen behoorden in ieder geval niet tot de elven, want die vonden ze bij hun terugkeer in Jeruzalem, toen ze aan de elven over hun ontmoeting met de Heere vertelden. Ze behoorden dus tot 'de anderen' die zich bij de elven bevonden. In ieder geval weten we dat één van hen Kleopas heette (vers 18). De vroegchristelijke kerk meende dat hiermee Klopas bedoeld werd. Klopas was de man van Maria, de zus van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Je had dus Maria, de moeder van de Heere Jezus én Maria van Klopas (zie Johannes

19:25). Klopas was weer een broer van Jozef, de man van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Eigenlijk had je dus Maria van Jozef en Maria van Klopas. Om het nog mooier (en ingewikkelder) te maken: Klopas was ook weer een broer van Jozef! Het waren dus twee broers, die met twee zusjes, die beiden de naam Maria droegen, getrouwd waren! Deze Klopas werd ook wel Alfeüs genoemd en was dus ook de vader van de apostel Jakobus (er waren onder de apostelen twee mannen met de naam Jakobus: de zoon van Zebedeüs en de zoon van Alfeüs (dus Klopas). Over wie de andere van deze twee is, geeft de Bijbel ons geen verdere informatie.



BEKERING VAN MISDADIGER AAN HET KRUIS

In Mattheüs 27:44 en Markus 15:32 lezen we over de twee misdadigers die gelijktijdig met de Here Jezus gekruisigd werden en Hem lasterden. In Lukas 23:39-43 wordt echter geschreven dat één van deze twee misdadigers Hem niet lasterde, maar het juist voor Hem opnam en de belofte kreeg, na zijn sterven met Hem in het paradijs te komen. Vanwaar deze verschillen? (P. R. te @)

Antwoord:

Het zou heel goed mogelijk zijn, dat één van deze misdadigers een paar uur na zijn kruisiging onder de indruk gekomen is van de wijze, waarop de Heere Jezus aan het kruis hing en om vergeving bad voor hen die Hem pijnigden en lasterden. Deze misdadiger, die eerst zelf ook mee spotte, wees de nog spottende misdadiger terecht met de woorden: 'Vreest zelfs jij

God niet, nu jij hetzelfde vonnis ontvangen hebt? En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben, maar deze (de Heere Jezus) heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide: 'Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in Uw koninkrijk komt.' En Jezus zeide tot hem: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.'

Tijdens zijn kruisiging kwam deze misdadiger dus tot de volgende conclusies:

1. Dat God te vrezen is.
2. Hij zelf terecht gestraft werd.
3. De Heere Jezus onschuldig was.
4. Er leven na de dood is.
5. Het koningschap van de Heere Jezus.

Zo is deze lasterende misdadiger aan het kruis tot bekering gekomen en werd hij

voor de eeuwigheid gered. De bekering van deze misdadiger staat model voor elke daarop volgende bekering. Bekering begint met het ontdekken van de heiligheid en gerechtigheid van God. 'Daar wij nu weten, hoezeer de Heere te vrezen is,' lezen we in 2 Korinthe 5:11, waarna de uitnodiging klinkt: 'Laat u met God verzoenen' (vers 20). Daarna zal Gods Geest ons overtuigen van zonde en schuld, die we voor Zijn aangezicht mogen belijden. Op grond van Zijn onschuldig lijden aan het kruis mogen we geloven dat we door Zijn kruisdood vergeving van zonden ontvangen en eeuwig leven hebben. Net zoals deze bekeerde misdadiger, mogen ook wij bij het kruis vergeving van zonden ontvangen en een heerlijke toekomst met Hem hebben in de eeuwigheid.

DE TIJD VAN HET EINDE



VANAF SEPTEMBER 2024 STUDIEAVONDEN OVER HET BIJBELBOEK DANIËL

- DRONTEN** | 6 DINSDAGAVONDEN: 10 en 24 sept, 8 en 22 okt, 5 en 19 nov
- ASSEN** | 6 WOENSDAGAVONDEN: 11 en 25 sept, 9 en 23 okt, 6 en 20 nov
- APELDOORN** | 6 DONDERDAGAVONDEN: 12 en 26 sept, 10 en 24 okt, 7 en 21 nov
- WINTERSWIJK** | 6 DINSDAGAVONDEN: 17 sept, 1, 15 en 29 okt, 12 en 26 nov
- ANDEL** | 6 WOENSDAGAVONDEN: 18 sept, 2, 16 en 30 okt, 13 en 27 nov
- MIDDELHARNIS** | 6 DONDERDAGAVONDEN: 19 sept, 3, 17 en 31 okt, 14 en 28 nov

DOOR WIM GRANDIA



AANVANG: 19.30 UUR | **TOEGANG** GRATIS (COLLECTE) | **MEER INFO/ADRESSEN:** ZIEIKKOMSP0EDIG.NL



SYMPOSIUM

Mannen, onbedoelde zwangerschap en abortus



Opgave & meer info

18 september 2024
19.30 uur

De Schakel
Oranjelaan 10,
3862 CX Nijkerk

Sprekers
Nico van der Voet
Sijke Kok
Adrienne Vroegindewij
Arthur Alderliesten
Mathilde Brandemann

www.schreeuwomleven.nl/symposium

Vraag ons jaarprogramma boekje aan!



*Alle prijzen zijn p.p. all-in

Bezoek onze conferenties in Ter Apel!



- **Bemoedigingsweek**
7 - 14 september, € 402,-*
Met Leo & Betty van Stam
Jan Hendrik Meinema en Jan Boelhouwers
Thema: "Voedsel voor de ziel"
- **Pastorale themaweek**
21 - 28 september, € 402,-*
Met Jaap & Gerda van der Zeeuw en Jan Hendrik Meinema
Thema: "Gods stem leren verstaan..."
- **Vrouwenconferentie**
7 - 10 oktober, € 236,-*
Met Els ter Welle en Rita Meinema
Thema: "Hoe loop je zonder lasten de wedloop"
- **Herfst- themaweek**
12 - 19 oktober, € 402,-* Met Dick Wolbers
Thema: "Wij hebben het profetisch Woord dat zeer vast is"

Telefoon: 0599-582984
Website: www.ccc-de-ark.nl



In dit nummer van Het Zoeklicht staan twee artikelen over technologie en technologische ontwikkelingen en dat is niet toevallig. Als redactie zijn wij van mening dat de technologische ontwikkelingen van onze tijd van belang zijn om de tijden te verstaan en te kunnen duiden, juist ook als het aankomt op de verwachting van de spoedige komst van de Heere Jezus.

Dit komt in de opgenomen artikelen al een beetje naar voren, maar dat mag ook op deze opiniepagina extra worden benadrukt. Wij denken namelijk dat technologie een belangrijke rol zal spelen in de laatste dagen en dat het zelfs een noodzakelijk onderdeel zal zijn van het komende rijk van de antichrist. In onze ogen is het onmogelijk om dat rijk vorm te geven en in stand te houden, zonder moderne en hoogstaande technologie.

EÉN TAAL

Zo zal het ontstaan van één wereld, één volk en één menselijk ras in eenheid, voor een groot deel afhangen van het verstaan van elkaar en dus van de taal. In Genesis 11 wordt het belang hiervan al weergegeven als God zegt: *'Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn'* (vers 6). Daarna volgt de geschiedenis van de spraakverwarring.

Hoe sterk zal de macht zijn van een antichrist als dit door technologie wordt overstegen en we elkaar opnieuw kunnen verstaan, ongeacht onze afkomst? Dit lijkt misschien nog ver weg, maar dat is het niet. Nu al zijn er apps en telefoons, die met kunstmatige intelligentie (A.I.) teksten en gesproken berichten direct kunnen vertalen naar een doeltaal. De verwachting is dat dit binnen afzienbare tijd zelfs in live-gevoerde gesprekken kan. A.I. zal in de nabije toekomst in staat zijn om onmiddellijk te vertalen wat een ander in een andere taal tegen je zegt. Google belooft dat

dit al op komende generaties telefoons mogelijk zal zijn, door de modellen die ze nu al gebruiken uit te breiden en te verfijnen. Dit is wellicht wat optimistisch gekleurde marketingtaal, maar veelzeggend is het wel.

GEAVANCEERDE A.I.

In het artikel 'De invloed van technologie op ons' (pagina 24) wordt verwezen naar Openbaring 13 en hoe daar technologie een rol zal spelen bij de oprichting van het beeld van de valse religie van de antichrist. Tot vijf jaar geleden was het nog totaal ondenkbaar hoe dat zou kunnen. Elke invulling daarvan was louter speculatieve sciencefiction of wetenschapsfilosofie, zoals Thijs van Gils dat in zijn artikel 'Wordt sciencefiction realiteit?' vertaalt (te vinden op onze website: www.zoeklicht.nl). Nu lijkt dit echter binnen afzienbare tijd met geavanceerde A.I. geen ondenkbare toekomstfantasie meer, maar een reële optie te worden. Opnieuw speelt technologie een rol bij de tekenen van de tijd en de gebeurtenissen van de laatste dagen.

CONTROLESTAAT

Elke dictatuur die er ooit is geweest, werkte met controle, want zo werd de bevolking in toom gehouden zodat het regime voort kon gaan. De Romeinen deden dat al in hun gedwongen religieuze verering van de keizer en de Romeinse goden bijvoorbeeld. Het nazi-rijk van Hitler werkte met controle in persoonsbewijzen en een uitgebreid bureaucratisch systeem. Communistische regimes als dat van Oost-Duitsland deden het met hun allesomvattende spionagenetwerken. Controle gekoppeld aan repressie hield onderdanen in bedwang.

De antichrist zal dit ook doen. Zonder controle, gekoppeld aan repressie, zal zijn wereldrijk niet bestaan. Dat zien we ook in Openbaring 13. Daar lezen we dat niemand kan kopen of verkopen zonder het merkteken van het beest (vers 16 en 17). Als we kijken naar de grote dictatuur van China en haar controlestaat, dan zien we wat er op technologisch vlak nu al mogelijk is. Wat als daar nog een periode van verdere technologische ontwikkeling bijkomt voordat de antichrist ten tonele verschijnt? Niemand is dan meer veilig.

RELEVANT VOOR DE MARANATHA-BOODSCHAP

Onze visie op technologie, de betekenis ervan in de laatste dagen en het besef wat technologie met ons doet als christenen, maakt daarom dat we de ontwikkelingen op dit terrein zullen volgen en hier aandacht aan zullen blijven besteden. Zowel in ons mooie magazine, als op onze website en in video's op ons YouTube-kanaal 'Zoeklicht TV'. Want het doet ertoe wat er gebeurt op dit vlak voor ons, die leven in de verwachting van de Heer. Net als geopolitieke ontwikkelingen, de situatie in en rond Israël, de verwatering en versmelting van de wereldreligies, de uitholling van de moraal en toename van goddeloosheid allemaal tekenen zijn, zo is technologische ontwikkeling dat ook. En kijkend om ons heen kunnen we niet anders dan ook daarbij zeggen: zie de tijden zich bereiden!

 De redactie



De invloed van technologie op ons

Hoe moeten wij daarmee omgaan?

We leven in snel veranderende tijden, vooral door de opkomst en invloed van nieuwe apparaten en technologieën. Hoe we daarmee om moeten gaan, is voor velen een vraag. Er zijn gelovigen die vinden dat elke (nieuwe) technologie met argusogen moet worden bekeken en afgewezen moet worden. Anderen menen dat het allemaal zo'n vaart niet zal lopen en zijn positiever. Maar wie heeft gelijk?

Je mag weten dat ik al heel lang over dit vraagstuk nadenk. Wat is de juiste visie op technologie en technologische ontwikkelingen? Ik heb hier met een aantal mensen gesproken, die volop in allerlei moderne technologische ontwikkelingen zitten, maar meestal kwam het vraaggesprek met hen niet verder dan: technologie is neutraal, het gaat er maar net om hoe je ermee omgaat. Want, zo stelde men, je kan met een hamer een huis bouwen, maar ook iemands brein inslaan.

Daar kan de hamer verder niets aan doen. Het lijkt een voor de hand liggend antwoord, maar ik vond het desondanks altijd zeer onbevredigend. Iets in mij zei dat het dieper moest gaan dan dit. Beïnvloedt technologie immers niet hoe wij naar dingen kijken? Zijn technologie en de mogelijkheden die technische ontwikkelingen bieden, niet bepalend belangrijk voor onze zienswijzen en misschien zelfs wel voor onze wereldbeschouwing en levensvisie? En gaat dat niet veel verder dan technologie als neutraal gereedschap te zien?



ZELF GOD WILLEN ZIJN

Afgaande op de formulering van de vragen kun je mijn antwoord waarschijnlijk wel raden. Ik denk dat dit inderdaad het geval is. Technologische ontwikkelingen maken dat wij de wereld om ons heen anders gaan begrijpen. De kennis, inzichten en mogelijkheden die achter en in de technologie liggen, hebben daar alles mee te maken. Hierdoor komen we meer en meer tot de overtuiging dat we als mensen niet onderdeel zijn van een groter geheel, maar dat onze technieken en technologische mogelijkheden ons meester laten zijn van de werkelijkheid om ons heen. Het bevestigt ons in de menselijke, zondige tendens die we allemaal delen in dat we zelf god willen zijn.

Technologie maakt mogelijk dat we dat ook kunnen zijn! Althans, dat menen we.

Neem nu een rivier. Zonder technologie en wetenschap is een rivier een onneembare hindernis waar de mens als geschapen wezen zich in te schikken heeft. Hij is onderdeel van iets groters en dat overstijgt zijn kunnen en positie. Met technologie wordt dat anders. Door technologische ontwikkeling kan een brug gebouwd worden of een boot om op de

rivier te varen en te vissen. De rivier krijgt zo een andere status en de rol van de mens is ineens anders. Nog meer technologische ontwikkeling en diezelfde rivier wordt tot een mogelijkheid om energie op te wekken; de mens kan de rivier indammen, omleiden, etc. De rivier is niet meer iets wat gegeven is en dat waarde heeft in zichzelf met al haar flora en fauna, maar ze is een bouwsteen geworden voor ons om mee te doen wat we willen. De mens wordt zo steeds verder dominant heer over de wereld om haar heen, en ons eigenbeeld en ook onze kijk op de wereld om ons heen verandert. De natuurlijke realiteit wordt door technologie datgene wat wij wensen dat het is. Daarin worden we bevestigd in onze begeerte om te heersen: we wanen ons meer en meer goden.

TORENBOW VAN BABEL

Kortom: technologie bepaalt ons wereldbeeld en heeft zelfs een religieuze betekenis. Het maakt mogelijk dat we onze rebellie naar God meer en meer inhoud kunnen geven, doordat wij meer en meer kunnen gaan bepalen. In de Bijbel zie je dit ook. Voor het eerst komen we het tegen bij de torenbouw van Babel in Genesis 11. Alle menselijke vernuft en technologische ontwikkeling van die tijd komen daar samen om een toren te bouwen tot in de hemel (Genesis 11:4). Dat is daar naar mijn idee niet letterlijk bedoeld: de mensen van Genesis 11 wisten immers ook wel dat je geen toren tot in de hemel kon bouwen. Dat was onmogelijk. Nee, mijns inziens wordt hiermee bedoeld dat door middel van deze toren, met behulp van de gebruikte technologie en in het samenkomen van de mensheid, zij zichzelf konden verheffen. Op deze manier kon de mens als het ware de hemel bereiken en zelf goden zijn en worden.

Een opvallende passage in de geschiedenis vinden we in dit verband in vers 6, waar God zelf zegt: *'Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.'* Daarom verwarde God de spraak en verdeelde de volken, zodat de mens zijn plek behield en God Zijn verlossingsplan, zoals al verwoord in Genesis 3, alsnog kon voltrekken. Immers de mens kan zichzelf nooit verlossen.

HET KWAAD EN TECHNOLOGIE?

De duivel is een geestelijk wezen. Met menselijke technologie heeft hij op zich niets. Tenzij het in zijn voordeel werkt en past bij zijn plannen. En als technologie ertoe kan leiden dat de mens zich verheft, dat die mens de schepping om hem heen ziet als iets waar hij mee kan doen wat hij of zij wil, ja, dat bovenal de mens zijn eigen god kan zijn... dan zal de duivel daar zeker gebruik van maken.

De zojuist aangehaalde torenbouw van Babel is daar een voorbeeld van. Hoewel de duivel niet expliciet in deze geschiedenis voorkomt, is er duidelijk sprake van zonde en rebellie naar God en Zijn scheppingsorde. Het is een

beetje speculatief, maar waar dit soort zonden de kop opsteekt, daar zal de duivel zeker ook werkzaam zijn, zoals hij dat altijd heeft gedaan al sinds Adam en Eva.

Maar ook in onze tijd zien we de voorbeelden van de link tussen kwaad en technologie overal om ons heen. Zo is het technologie die het mogelijk maakt om het ongebooren leven te beëindigen, om mannen in vrouwen te 'veranderen' en andersom, technologie die ons regie geeft over onze eigen dood, en ga zo maar door. Er is oorlogstechnologie die het mogelijk maakt om andere mensen van het leven te beroven op een schaal die we nog nooit hebben gezien. Er is technologie waardoor we overal ter wereld, met een of twee klikken, de ranzigste beelden van geweld, seks en andere perversiteiten op onze schermen kunnen toveren. De duivel gebruikt ook vandaag technologie als middel om mensen van God los te weken en hen in zonden te laten vallen.

Ja, technologie zal zelfs in de toekomst nog een rol gaan spelen in het rijk van de antichrist, zo vermoed ik. In Openbaring 13 lezen we over het rijk van de antichrist en er wordt daar dan gesproken over een beeld dat kan spreken en dat door mensen wordt opgericht (vers 14). Dat beeld zal iedereen dwingen om het beest te aanbidden. Het zal ervoor zorgen dat iedereen een merkteken moet hebben om te kunnen kopen of verkopen (vers 16-17). Let hierbij op dat er uitdrukkelijk staat dat het beeld door mensen wordt opgericht. Het is geen bovennatuurlijk iets, maar iets wat gemaakt wordt. Het is een product van wetenschap en technologie!

Menselijke technologie heeft dus de mogelijkheid om alles wat goed en heilig is in Gods schepping, dat wat functioneert naar Zijn orde, kapot te maken. Om uiteindelijk alles omver te werpen en te vervangen door wat ons (zondige) hart ons ingeeft en wenst. Technologie vormt en vervormt ons wereldbeeld en uiteindelijk zelfs het beeld van God en onszelf. Het is kortom verre van neutraal.

WAT BETEKENT DIT?

Het inzicht zoals hierboven beschreven, is voor mij een eyeopener geweest. Het liet puzzelstukjes op zijn plek vallen. Techniek is niet neutraal, omdat de mens niet neutraal is! Technologie heeft invloed op ons en het kwaad – ook in ons – maakt er dankbaar gebruik van om ons in onze rebellie naar God te versterken. Maar moeten we dan technologie daarom negatief beoordelen en mijden? Of is het toch nog anders?

Ikzelf denk dat dit weten en beseffen, al een hele belangrijke stap is voor ons die God willen volgen. Bewustwording hiervan maakt al dat we als Bijbelvaste en behoudende christenen anders naar

technologie en nieuwe technologische ontwikkelingen kijken. Het zal, als we dat doen, ook een andere manier van omgaan met technologie teweegbrengen. Dit artikel is daarom geen pleidooi voor het vermijden van technologie. Het is een eerste aanzet en oproep om een juiste plaats aan technologie in ons leven te geven, juist vanuit het besef dat het zo'n enorme impact heeft op ons wezen als mensen. Voor gelovigen moet altijd de Bijbel en Gods waarheid op één blijven staan, ook als het aankomt op technologie en technologische ontwikkelingen. Zo gauw technologie daar op een of andere manier een inbreuk op wil maken, moeten wij onszelf daarvoor behoeden, want voor je het weet worden we zomaar meegesleept. Onze oude, zondige aard is weliswaar gekruisigd met Christus (Galaten 2:20), maar is sluimerend voorlopig nog aanwezig, waardoor we zo vaak en zo snel doen wat we eigenlijk niet willen (Romeinen 7:14-21).

A.I.-RELIGIE

Dit geldt ook voor ons in de technologische ontwikkelingen van onze tijd, wat die ook zijn. Zelfs technologie die we nu nog niet kunnen overzien in reikwijdte en gevolgen, zoals A.I. (*artificial intelligence* of kunstmatige intelligentie). Wat A.I. uiteindelijk gaat brengen voor de wereld en de mensen weet niemand met zekerheid, maar het is wel duidelijk dat ook dit door de duivel gebruikt zal worden om de mens mee te slepen in zondige begeerten en ambities. Zo sprak Yuval Harari al over een nieuwe A.I.-religie die mogelijk zou worden. Dit zou zomaar aan kunnen sluiten op wat we al eerder in Openbaring 13 zagen. Op kortere termijn zal het onderscheid tussen echt en onecht steeds minder duidelijk zijn en steeds verder vertroebelen. Robotisering gaat enorme impact hebben op alle delen van de maatschappij, zeker als het gecombineerd wordt met deze kunstmatige intelligentie. En dit alles heeft verstrekkende implicaties voor ons allemaal, ook voor ons die Christus volgen. En dan komt het erop aan: volgen we God, blijven we bij Zijn Woord, de Bijbel, of laten we ons meeslepen?

Dat voor ons allen Gods Woord en de principes daarin op één blijven staan en dat God het ons geeft om vanuit die principes de ontwikkelingen te beoordelen. Dat we niet door techniek onszelf zullen verheffen tot goden, maar beseffen dat we alles hier hebben uit Zijn hand en dat we in al ons doen en laten – ook rondom technologie – Zijn Naam mogen verheerlijken!

 Roelof Ham



‘Euthanasiepraktijk zoekt grenzen op’

In Nederland zijn de afgelopen twintig jaar ‘heel snel’ verruimende stappen gezet op het terrein van euthanasie.

Dat betoogt prof. Damiaan Denys. In vergelijking met andere landen gaan Nederland en België het verst in het toestaan van euthanasie, stelt Denys. Oorspronkelijk was

euthanasie bedoeld voor mensen met een ernstige somatische ziekte, zoals iemand met een pijnlijke kanker die binnen zes tot acht maanden toch zou overlijden, geeft Denys aan. “Dus euthanasie was een soort vervroegd sterven om mensen niet nodeloos te laten lijden. Later werd euthanasie ook mogelijk als geen aanstaand overlijden werd verwacht, maar

het lichamelijke lijden ondraaglijk en uitzichtloos werd geacht. Daarna werd euthanasie mogelijk in geval van psychisch lijden. Nu is de discussie of mensen zonder enige medische aandoening, die hun leven voltooid achten, en jongeren vanaf 16 jaar, die psychisch lijden, ook euthanasie moeten kunnen krijgen. Met die twee laatste, vergaande verruimingen worden de grenzen opgezocht.” Denys zegt het idee te hebben dat die verruimingen te maken hebben met een mensbeeld dat gestoeld is op neoliberalisme en individualisme. (Bron: RD)



Hamasleider gedood in Iran

De hoogste leider van Hamas, Ismail Haniyeh, is eind juli gedood in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Via een verklaring van Hamas is dit nieuws bekendgemaakt. In een artikel op de website van NOS

wordt Hamas aangeduid als een ‘militante beweging’. Het is zeer opmerkelijk dat ze Hamas geen

‘terroristische organisatie’ noemen. *Op onze website vindt u actuele artikelen over deze gebeurtenis.*

Nucleaire bom in de ruimte

Het is steeds waarschijnlijker dat wat aanvankelijk werd aangezien voor een Russisch nucleair aangedreven ruimtewapen toch een werkelijk kernwapen betrof.

Dat zegt Lonneke Peperkamp, hoogleraar militaire ethiek en leiderschap aan de Nederlandse Defensie Academie. “Inmiddels lijkt het er steeds meer op dat het misschien toch best waar kan zijn.” Op basis van wat er in februari bekend was, heeft Peperkamp samen met medeopsteller Patrick Bolder, defensiespecialist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) van een artikel, verschillende scenario's besproken. De dreiging

van een Russische nucleaire satelliet leidde tot behoorlijke paniek in het Westen. Die leek aanvankelijk niet helemaal terecht. “Het zou waarschijnlijk gaan om een nucleair áangedreven ruimtewapen.” De dreiging die vanuit het nieuws over een nucleaire ruimtesatelliet was zelfs voldoende om president Joe Biden te vragen een inlichtingenrapport te declassificeren. (Bron: BNR)





Iran as van terreur



De profeet Daniël is ziek als hij de uitleg hoort van de visioenen die over de toekomst van zijn volk én heilige stad gaan. In die eindtijd speelt Iran, aartsvijand van Israël, een rol. Waarom wil Iran Israël vernietigen, waardoor wordt de haat gevoed en welke rol speelt de islam?

CHAOS EN INVLOED

Ontwikkelingen op het wereldtoneel gaan razendsnel. Dat laatste geldt zeker voor het Midden-Oosten. Iran is aartsvijand van Israël en financiert terreurorganisaties Hamas en Hezbollah en de Houthi-rebellen in Jemen. Iran zit achter de leugenachtige mediaoorlog in Gaza, want niet Hamas zit achter de vele omgekomen burgers, maar Israël en de VS volgens de berichten.

Iran is een militaire grootmacht. Uit uranium kan elektriciteit worden opgewekt, nodig voor de energievoorziening van de bevolking. Dit proces kan razendsnel worden veranderd om wapens te maken. "Iran zal kernwapens bouwen als hun bestaan in gevaar komt", zegt Kamal Kharrazi, adviseur van leider Ali Khomeini. Het land is al jaren bezig uranium te verrijken, inmiddels voldoende om kernwapens te maken, want recent is de productie tot 60 procent opgevoerd.

Na de revolutie in 1979 werd de Islamitische Revolutionaire Garde (IRG) door Ruhollah Khomeini opgezet. De IRG is de uitvoerder van Iraanse terreur in eigen land, maar vooral in het buitenland. De

hoofdtak van de IRG is de wereldwijde verspreiding van het gedachtegoed van de islam. De IRG leidt het ballistische raketprogramma en controleert de economie. Onderdeel van de IRG is de Quds Force, de Arabische naam voor Jeruzalem: al-Quds. Wat is de taak van de Force? De vernietiging van Israël. In het Midden-Oosten, vooral rondom Israël, zijn milities van de altijd in het geheim opererende Quds aanwezig.

De Quds Force speelt een actieve rol in de burgeroorlog in Syrië, waar Iran, Rusland en Turkije veel invloed hebben. Rusland en Iran willen de Syrische president Bashar al-Assad in het zadel houden. President Poetin feliciteerde Masoud Pezeshkian met zijn overwinning van de onlangs gehouden presidentsverkiezing in Iran. Hij herhaalde nog maar eens dat hij de goede banden met Iran verder wil aanhalen.

"Als je de dreiging van Iran als een ui voorstelt, komt na Gaza, Libanon en dan de Westelijke Jordaanoever. Daaromheen zit de schil van Iran. Iran heeft de route via Jordanië allang in het vizier", zegt brigadegeneraal reservisten Israël, Ari Singer. Op dit moment is strijd gaande aan de grens met Libanon. Iran waarschuwt

Israël: "Hezbollah is in staat zichzelf en Libanon te verdedigen. Israël zal de ultieme verliezer zijn in een totale oorlog." Aan de noordgrens vechten ook strijders uit Afghanistan, die door Iran worden gerekruteerd en opgeleid in Syrië.

ISLAM EN TEMPELBERG

De islam verwacht in de eindtijd de Mahdi, een bevrijder, of de Twaalfde Imam. De komst van deze bevrijder is één van de grote gebeurtenissen die voorafgaan aan de oordeelsdag. De aanhangers van de islam, sjiïeten en soennieten, zien Jeruzalem als de hoofdstad van Mahdi. Deze persoon zal Jeruzalem herbouwen en daar het kalifaat starten. Mahdi zal opnieuw verschijnen in Mekka en een leger samenstellen om alle vijanden van de islam te verslaan. Dit zal gebeuren in een reeks van apocalyptische oorlogen die hij zal winnen. Hij zal Jeruzalem bevrijden, de stad die nu 'wordt bezet door de Zionisten (Israël)' en de overwinning opeisen, zoals op de site van de Iraanse overheid staat vermeld. De Iraanse ayatollah en moellahs denken dat ze de terugkeer van de Mahdi kunnen versnellen door bloedvergieten. Hun vernietigende haat tegen de grote satan (VS) en kleine satan (Israël) moet worden gezien in dit verband. Na vernietiging van de VS en Israël is de weg naar Jeruzalem vrij.

Ultieme doel van Iran is onderwerping van Jeruzalem en de Tempelberg. Iran wil voorkomen dat Israël de tempel gaat herbouwen, want de Mahdi zal de kalifaatszetel van Medina naar Jeruzalem verplaatsen, de Al-Aqsamoskee uitbouwen en vandaar regeren. Hoe noemde Hamas hun brute inval in Israël op 7 oktober? Operatie Al-Aqsastorm. Voor de islam is de Tempelberg het 'edele heiligdom'.

Wat zegt Gods Woord? God heeft Jeruzalem verkozen tot Zijn eigendom. Jeruzalem is de stad van de Heer van de legermachten (Psalm 2 en 48, Joël 3:17).

BURGERS IRAN

Burgers en politici in Iran hebben de inval van Hamas in Israël scherp veroordeeld. De Iraanse politica Fatemeh Sepehri zit vast vanwege haar steun aan Israël en veroordeling van de aanval van Hamas. Een andere vrouw die in de beruchte Evin gevangenis heeft gezeten is Marzi Amirizadeh, co-auteur van het boek *Gevangen in Iran*. Haar 'misdad' is haar geloof in Jezus Christus en de verspreiding van Nieuwe Testamenten in Iran.

"Ja, het is alleen door Gods genade en Zijn wonder dat ik de gevangenisperiode heb overleefd", schrijft Marzi mij. Ze zegt dat de bevolking onder de terreur van het regime leeft. "De IRG controleert

het dagelijkse leven van burgers en houdt streng toezicht. Bij de minste 'overtreding' worden mensen opgepakt en verdwijnen achter de tralies. De kwaadaardige leiders en machthebbers in Iran zijn instrumenten van de duivel", aldus Marzi.

Haten Iraniërs Israël en het Joodse volk? vraag ik haar. Marzi: "Iraniërs denken anders dan het regime. Op dit moment groeit het Christendom explosief en er zijn veel huisgemeenten. Als moslims Jezus Christus persoonlijk leren kennen en ze gaan de Bijbel bestuderen, krijgen ze liefde voor Israël en het Joodse volk." Nu al zijn Joden en Arabieren één als ze Jezus Christus persoonlijk kennen!

GODS WOORD

In de Bijbel lees je over Elam, de eerste zoon van Sem (Genesis 10:22, 1 Kronieken 1:17), die in het noordoosten van Babylonië woont. Rond 700 v. Christus hadden de Perzen zich in Elam gevestigd. In 333 en 331 v. Christus werden de Perzen verslagen door Alexander de Grote. In 1935 is de naam Perzië gewijzigd in Iran.

Bijbelgetrouwe profetie-uitleggers verwachten dat de volgende oorlog die van Gog en Magog is, waarbij Iran betrokken zal zijn (Ezechiël 38 en 39). Er wordt verschillend gedacht over de duiding. Sommige uitleggers vermoeden dat deze oorlog dezelfde is als de slag bij Armageddon (Openbaring 16:16). Anderen denken dat het om twee verschillende oorlogen gaat. Zeker is dat er een zware tijd komt, die de tijd van *Jakobs benauwdheid* wordt genoemd (o.a. Jeremia 30:7, Daniël 9:26-27) en dat Jakob, Israël moet worden, want er zal een gelovig overblijfsel zijn.

Wat besloten ligt over het Sieraadland, volk, heilige stad én de volken gaat in vervulling (o.a. Jesaja 13 - 24). Naarmate de tijd vordert wordt meer duidelijk. Lees in dit verband over de laatste jaarweek (Daniël 9 en Openbaring 6). Wat deed de profeet Daniël nadat hij onderwijs kreeg over de eindtijd? Hij bidt, belijdt zijn zonden en stort zijn smeking uit voor de Heer, zijn God (Daniël 9:18-20).

Blijf biddend het profetisch Woord bestuderen, daarbij Schrift met Schrift vergelijkend. Er komt een vreedrijk, waarover God zegt dat geen volk meer tegen een ander volk het zwaard zal opheffen (Jesaja 2:4, Micha 4:3). Uit Jeruzalem zal het Woord van Jehova uitgaan (Jesaja 2:3).

 Ira Stam



Maak *je* eigen wereld

met *kunstmatige intelligentie*

Het volgende wat ik nu ga schrijven is nog niet de realiteit in de wereld van vandaag, maar het is niet iets wat onmogelijk is met kunstmatige intelligentie. Deze technologie biedt mogelijkheden die groter en groter worden. De enige beperkingen die er zijn, zijn het bedenken ervan en de wetgeving zoals die er nu is en die eventueel nog gemaakt gaat worden.

Als je kijkt naar streamingdiensten als Netflix, Disney Plus, Amazon, HBO, etc. dan is daar bij elk van hen een aanbod aan films, series en documentaires om te kijken. Op basis van jouw kijkgedrag worden er aanbevelingen gedaan van materiaal dat wellicht ook interessant is voor je. Deze algoritmes zijn niet nieuw en ze zijn er in vele vormen. YouTube gebruikt ze ook. De autoplay-functie is er een voorbeeld van: na een bekeken video wordt er na een paar seconden een volgende video getoond.

TECHNOLOGIE KAN VEEL MEER

Maar stel dat jij zelf jouw eigen streamingdienst samen kan stellen? En dit is waar de fictie, voor nu, zijn intrede doet.

Het is nu al mogelijk om korte filmpjes te maken, YouTube Shorts bijvoorbeeld. Ik ben bezig met het schrijven van een boek en gaf een opdracht voor zo'n YouTube short via kunstmatige intelligentie om hier een korte trailer voor te maken. Het resultaat was

voor 95 procent correct. Maar de technologie kan nog veel meer. Ik kwam een filmpje tegen van een trailer, compleet gemaakt met kunstmatige intelligentie. Ik zag in deze trailer het gezicht van een bekende actrice, Jennifer Lawrence. Het viel mij ook op dat het nog niet helemaal echt was, maar dat is bewust gedaan. Het is namelijk niet dat de technologie dit niet kan.

Wellicht zijn er in de toekomst betaalde abonnementen beschikbaar die jou in staat stellen om je eigen films te maken, in welk genre dan ook. Hoe hoger je abonnement, hoe meer mogelijkheden je hebt. Denk aan muziek, type films en de hoeveelheid die je kan laten maken. En als je beelden van jezelf kan maken is het wellicht mogelijk om jezelf de hoofdrol te laten spelen. Er zijn nu bekende zangers die hun stemrechten verkopen voor vele miljoenen dollars. Dat heeft nu nog niets met kunstmatige intelligentie te maken, het heeft een andere reden, maar het gebeurt dus al wel.

IS HET ALLEMAAL SLECHT?

Stel nu dat mensen hun rechten verkopen en dus 'zichzelf' als het ware aan kunstmatige intelligentie verkopen. Zo kan ik bekende en minder bekende personen gebruiken in de films die ik zelf creëer. Ik kan ze alles laten doen wat ik wil en waar nodig pas ik hun karakters aan. En hier zit misschien voor ons zelf dan ook weer een verdienmodel in. Wie namelijk de beste films maakt, die anderen het meest bekijken, groeien in bekendheid, dit volgens hetzelfde principe als dat van influencers. Hoe meer volgers en aandacht, hoe meer geld deze influencers kunnen vragen voor hun posts op sociale kanalen. Dit zal straks misschien ook in je eigen streamingdienst kunnen. Je krijgt een x bedrag om bepaalde personages mee te laten spelen, om mijn met kunstmatige intelligentie gemaakte muziek te laten afspelen, etc.

Dit is nu nog fictie, maar technisch gezien is deze technologie er al wel klaar voor. En wie weet waar we over vijf jaar staan. Is dit dan allemaal slecht? Het is toch maar technologie?

WAT IS WAARHEID?

Het probleem hier is dat wat er uit de mens komt niet goed is. Als je daar een voorbeeld van wil zien, kijk dan even naar het filmpje¹ genoemd in onderstaande voetnoot. Onze menselijke natuur rebelleert tegen onze Schepper. En dat niet alleen, want de wereld tussen echt en fictie vervaagt meer en meer. Hoe reageert de mens daarop die als God wil zijn en die geen grenzen meer kent? In videospellen speel je een karakter en jij bepaalt voor een groot deel wat er gebeurt. Je bepaalt wie leeft en wie sterft. Hoe beter je bent in het spel, hoe meer kracht jouw karakter krijgt. Wat is straks nog echt? Of zoals Pilatus het zei: "wat is waarheid?" Ik heb al beelden gezien van islamitische terroristen waaruit blijkt dat ze succesvolle aanvallen plegen, maar er is niets van waar.

De lhbt-beweging is net zo. Woke leert dat je mag zijn wie je wil zijn. Als jij denkt dat je een hond bent, dan ben je dat om maar eens wat te noemen. De persoon overigens die dit vond en een fortuin uitgaf aan zijn hondenpak heeft er inmiddels spijt van. Het maakt dat de grenzen vervagen. Gods orde is man en vrouw en dat de mens mag heersen over Zijn schepping. Die schepping moeten we niet verheerlijken boven De Schepper. En juist dat gebeurt (Romeinen 1:25). Je bent een man of een vrouw, die twee zijn er (Genesis 1:27, 5:2). En je wordt geboren als man of als vrouw. Je kunt niet veranderen van geslacht.

De mens raakt steeds meer in zichzelf gekeerd. We leven in onze muziekwereld met de hele dag AirPods in, we kijken op onze smartphones naar van alles en nog wat. Zelfontplooiing, succesvol zijn, een partner

die jou aanstaat, alles is meer en meer gericht op jou. Er zijn geen grenzen, jij zal als God zijn. Wie zei dat ook alweer tegen de vrouw van Adam? Alles is erop gericht om de mens zelf bovenaan te zetten, de zonde in de mens: de rebellie. Het begon ermee en het eindigt ermee. Als de satan uit zijn gevangenis wordt bevrijd zal hij in staat zijn zoveel mensen te verleiden dat ze over de volle breedte van de aarde zullen optrekken tegen de legerplaats van de heiligen (Openbaring 20:8-9).

DE MISLEIDING IS GROOT

Er is één Waarheid en die Waarheid is te vinden in Jezus Christus, Gods Zoon. Hij is de Waarheid. Het is alleen de Heilige Geest, Die ons leidt tot de volle Waarheid. Hij, de Heilige Geest, zal altijd Jezus Christus verhogen en verheerlijken in ons. Met onze mond en de werken die Hij voor ons bereid heeft. Geef je hart daarom aan Jezus Christus, vertrouw Hem jouw leven toe. Sterf met Hem door de doop en sta op in een nieuw leven. Word vervuld met de Heilige Geest. Dan is het niet meer de letter van het Woord, maar de Geest Die levend maakt. Dan zul je steeds meer begrijpen Wie God is en de diepte en de rijkdom van Zijn Woord, de Heilige Schrift. De misleiding in deze wereld is zo enorm groot! Kijk maar naar het nieuws over Israël. Er is bijna niet meer naar te kijken, zo leugenachtig. Christenen trappen erin of zijn onverschillig, omdat ze te druk zijn met hun eigen leven. Maar Gods Woord spreekt de Waarheid over Zijn geliefde volk, Israël.

Het is die God Die ook jou liefheeft, ja Hij gaf Zijn Zoon ook voor jou. Onderwerp je hart vandaag nog, geef je rebellie over en buig jezelf voor de Koning der Koningen. Dan leef je niet in een leugenachtige, zelfgemaakte waarheid, je leeft en wandelt in de Waarheid. Hij is echt en Hij is de Waarheid. Hij is het waard, Hij is alles waard. Dank U Vader voor Uw Zoon.

 **Thijs van Gils**

*Thijs van Gils is een nieuwe auteur voor Het Zoeklicht. Zijn interesses liggen op het gebied van technologie en A.I. (kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence).
Thijs is in het dagelijks leven werkzaam in de IT en vader van een groot gezin.*

¹ <https://t.me/beholdisraelchannel/33462>



NIEUWE BIJBELVERKLARING



Het Evangelie van Mattheüs (deel 1)

Gert van de Weerd is een geliefd Bijbelverklaarder geworden die door vele duizenden gelezen wordt. En die lezers vroegen hem keer op keer om ook een verklaring van het Evangelie van Mattheüs te schrijven. Heeft Mattheüs ons dan nog wat nieuws te melden? Ja, want de grondtekst bevat veel meer dan verklaringen en vertalingen ons doen geloven.

Deze Bijbelverklaring is opzienbarend en onthult veel over het leven van Jezus dat nog onbekend was. Nu eens geen twijfel over de waarheid van de Bijbel, maar een diep doorwrochte studie van de Griekse grondtekst die tot een spraakmakende verklaring heeft geleid. **Een moeilijke verklaring? - Nee.** Gert gebruikt geen moeilijke woorden en gaat geen theologisch probleem uit de weg. Zijn boeken worden geroemd om de heldere taal en de duidelijke uitleg. In dit boek worden vele vragen van gelovigen

beantwoord. Over de opleiding van Jezus; de uitverkiezing; de tekst *velen worden geroepen, weinigen uitverkoren* en de diepe betekenis van het *Onze Vader*. Gert geeft een verbeterde vertaling van de Bergrede en de Zaligsprekingen die velen tot troost zal zijn.

Van de Weerd komt tot zijn uitleg nadat de grondtekst minutieus is geanalyseerd en vertaald, vanuit een diep geloof dat de Schriften de geopenbaarde waarheid van God bevatten.

845 pagina's, gebonden hardcover € 74,50

Deel 2 zal in 2025 D.V. verschijnen.

Eerder verschenen:

- | | | | |
|---------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| ➤ Openbaring van Jezus Christus | € 72,50 | ➤ De profeet Hosea | € 49,00 |
| ➤ De profeet Jesaja deel 1 | € 74,50 | ➤ De profeet Amos | € 49,00 |
| ➤ De profeet Jesaja deel 2 | € 74,50 | ➤ De profeet Micha | € 45,00 |
| ➤ De profeet Ezechiël deel 1 | € 64,50 | ➤ De profeet Zacharia | € 59,50 |
| ➤ De profeet Ezechiël deel 2 | € 69,50 | | |



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.



Wees alert bij wat je zingt

Wat is het heerlijk, opbouwend en bemoedigend dat we de Heere God én Zijn Woord beter kunnen leren kennen door het zingen van christelijke liederen. Veel liedteksten komen (soms gedeeltelijk) letterlijk uit de Bijbel, wat ons ook weer helpt om Zijn woorden beter te onthouden.

Onlangs las ik ergens dat er in de loop der tijd meer dan 500.000 geestelijke liederen zijn geschreven. Daar mogen we intens dankbaar voor zijn omdat we daarmee God de eer mogen geven die Hem toekomt en zo ook ons geloofsleven kunnen verdiepen. Veel liederen zijn Bijbels juist, maar helaas hebben sommige liedteksten geen verantwoorde Bijbelse inhoud. Met name eindtijdgebeurtenissen en ook het werk van de Heilige Geest worden nogal eens verkeerd voorgesteld, zodat we in wezen op het verkeerde been worden gezet door wat we zingen.

PSALMEN

Wanneer we Psalmen zingen, blijven we meestal dicht bij Gods Woord en de Hebreeuwse grondtekst. Een paar Psalmen zijn ook door de Heere Jezus gezongen en doorleefd, denk aan Psalm 22, 41 en 69. Veel Psalmen zijn profetisch omdat ze spreken over Gods verlossing voor zijn volk, hetgeen in de toekomst nog gaat gebeuren (Zacharia 14).

Toch zijn de Psalmen allereerst liederen van en voor Israël en niet direct bedoeld voor de gemeente van Christus. Geestelijke liederen die gericht zijn op verlossing, verzoening, dankbaarheid en genade, moeten in de christelijke gemeente – mijns inziens – ook een belangrijke plaats krijgen.

GEESTELIJKE LIEDEREN

Er bestaat heden ten dage een groot repertoire aan geestelijke muziek dat velen aanspreekt, zowel jongeren als volwassenen. Daarbij kunnen we denken aan Opwekkingsliederen, maar ook aan liedteksten van Sela en andere christelijke bands en zangers. Omdat deze liederen vaak over gevoel en emotie gaan, vinden ze ingang in steeds meer kerken, zowel binnen als buiten de eredienst.

Mensen voelen zich erdoor getroost en bemoedigd. Toch is het goed om hierbij een kanttekening te plaatsen, want veel liederen richten de aandacht niet op de Heere God en Zijn Zoon, maar op ons eigen welbevinden.

Daarom denk ik dat het belangrijk is om Gods Woord naast het lied te leggen. Ook zelfs naast oude, vertrouwde liederen. Vaak klinken ze zó vertrouwd, dat we niet eens meer beseffen dat we teksten zingen die niet kloppen.

BIJBELSE BOODSCHAP HELDER VERKONDIGEN

De meeste liederen zullen ongetwijfeld met de juiste intenties geschreven zijn. Maar ook dat is nog geen garantie dat die overeenstemmen met wat God in Zijn Woord heeft gezegd. Mensen kunnen onkundig of misleid zijn door wat voor oorzaak dan ook. Soms worden klakkeloos bepaalde woorden overgenomen, zonder ze eerst op inhoud te toetsen of worden liederen onjuist vertaald. Tekstschrijvers verkeren soms in bepaalde kringen en worden daardoor beïnvloed. Het kan zelfs zo zijn dat ze zich welbewust afkeren van woorden die minder prettig klinken (2 Timotheüs 4:3).

Misschien vraag je je af of we in deze tijd, waarin muziek in onze christelijke samenkomsten steeds meer onder druk komt te staan, elkaar juist niet moeten helpen in plaats van bekritisieren. Absoluut! Maar laten we waakzaam blijven en niet onnadenkend liederen zingen, die te veel op onszelf en onze emoties gericht zijn. De Bijbelse boodschap moet altijd leidend zijn.

Wendy Born



Wie ben ik?

Identiteit is in onze tijd een beladen thema. De wereldse kijk op identiteit is namelijk dat onze identiteit kan veranderen, dat we onze identiteit zelf ontwikkelen en zelf bepalen. Anders gezegd, onze identiteit wordt bereikt, in plaats van ontvangen als een geschenk van God.

Deel
4

Het idee dat we zelf moeten werken aan onze identiteit legt een grote last op mensen, die voor velen teveel is om te dragen. Het zorgt ervoor dat we veel moeten nadenken over hoe we onszelf zien en beoordelen. We besteden veel tijd aan het denken over hoe anderen ons zouden kunnen beoordelen. Het is goed om dat voor jezelf op te merken en te weten op welke gebieden je jezelf laat beoordelen: uiterlijk, status, sociale vaardigheden, geestelijke groei, intelligentie, kennis, materieel voorkomen? We hebben de neiging om onze identiteit te halen uit ons lijden of uit onze persoonlijke worsteling met zonde. Je omstandigheden worden dan je identiteit, dat wil zeggen dat je jezelf niet ziet als iemand die worstelt met verslaving, maar je noemt jezelf een verslaafde. Of je noemt jezelf verlegen, terwijl je worstelt met gevoelens van minderwaardigheid.

GESCHAPEN NAAR ZIJN BEELD

Wanneer we het idee hebben dat we onze identiteit zelf moeten creëren, is dat een zware last voor ons. God heeft ons niet geschapen met de mogelijkheden om onze eigen identiteit te ontwikkelen. We zijn daar niet

voor toegerust, want God heeft ons geschapen naar Zijn beeld, dat is onze identiteit. Als gelovigen worden we door Christus verlost en opnieuw gevormd naar het beeld van Christus. Dat is dan ook het doel van ons leven (Romeinen 8:28-29). Als gelovigen mogen we onszelf leren zien als verenigd met Christus, Zijn dood is onze dood, Zijn opstanding is onze opstanding tot nieuw leven.

Daarmee hebben we dus nu de inwoning van de Heilige Geest van God, Die in ons leeft en het mogelijk maakt om ons doel te bereiken en steeds meer te gaan lijken op Christus. We hebben ook de Heilige Geest nodig om te begrijpen wie we zijn in Christus, wat de rijkdommen zijn van het Evangelie, wat het betekent dat we Zijn gerechtigheid ontvangen, dat we aanvaard zijn in de Geliefde. Deze rijkdommen zijn zo verbazingwekkend, terwijl ze ons eigenlijk ook zo eigen zouden moeten zijn, omdat dit is wie we nu zijn, een nieuwe schepping in Christus (2 Korinthe 5:17).

EEN NIEUWE SCHEPPING

We zouden dus aangemoedigd moeten worden om onze identiteit in Christus te gaan ontdekken en hieruit

te leven. Kolossenzen 2 zegt: 'Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging' (vers 6-7). Het verlossingswerk maakt dat we nieuwe mensen zijn, we mogen nu wandelen in Christus. Dus het verlossingswerk zou invloed moeten hebben op onze levenswandel. We zijn geworteld in Christus, wanneer we door Hem gered zijn, maar we worden ook opgebouwd in Hem. Dus we zijn een nieuwe schepping, maar we worden ook een nieuwe schepping. Dat klinkt ingewikkeld en heeft wat uitleg nodig.

We worden gerechtvaardigd door het geloof, dat betekent dat God ons rechtvaardig verklaart in Christus. De volkomen rechtvaardigheid van Christus wordt ons toegerekend, dat is onze nieuwe positie. We worden door God 'heiligen' genoemd, maar tegelijkertijd worden we nog geheiligd en zullen we in de toekomst verheerlijkt worden (1 Korinthe 1:30; Kolossenzen 1:26-28). Wanneer we steeds meer gaan begrijpen wie we zijn in Christus, wanneer we onze geestelijke rijkdommen gaan inzien, dan komt er een proces op gang dat ons tot volwassenheid brengt en dat ons meer en meer op Christus doet gaan lijken. Het gaat er dus om dat we dieper wortelen in de Heere Jezus en hierin opgroeien en vrucht dragen.

BIJBELSE WAARHEID

Wanneer we onze identiteit bekijken vanuit de Bijbelse waarheid, dan zien we dat onze identiteit gegeven wordt en niet door onszelf tot stand gebracht kan worden of iets is wat bereikt wordt. We zullen dus eerst moeten gaan begrijpen wat het betekent een 'heilige' te zijn. Wanneer we weten wie we zijn in Christus, dan zullen we onze toekomst op een andere manier interpreteren. We zullen op de rest van ons leven een andere kijk hebben als het gaat om onze strijd met zonde en lijden. Dan zullen we kunnen onderscheiden wat onze rol is in het bestrijden van zonde en wat de overwinning is die Christus al voor ons behaald heeft. Dat betekent dat onze zondenstrijd niet onze identiteit wordt, omdat we inzien dat Christus al overwonnen heeft. Hij heeft ons al bevrijd van de gevolgen van de zonde en zal ons gaan bevrijden van de macht van de zonde, totdat we verheerlijkt worden en er zelfs geen aanwezigheid van zonde meer zal zijn.

Zo is het ook met het lijden. Wanneer we weten wie we in Christus zijn en we ons volmaakt veilig weten en volledig aanvaard zijn door de Vader in Zijn Zoon, dan kunnen we op een nieuwe manier met onze omstandigheden omgaan. Dan zien we het lijden niet als straf van God. We kunnen op een nederige en godvrezende manier reageren. We zullen inzien dat God ook dit lijden gebruikt om ons meer op Christus te laten lijken. Dan zijn we geen slachtoffers van onze omstandigheden, maar dan weten we dat God op Zijn

soevereine, wijze en goede manier ons aan het leren is om op een eerbare manier op ons lijden te reageren. Dit terwijl Hij ons de kracht en bijstand geeft om dit lijden te kunnen doorstaan.

Wanneer we onze werkelijke identiteit steeds meer gaan ontdekken in de Bijbel, dan zullen we onszelf moeten aanspreken met deze waarheden. Wanneer we geneigd zijn onszelf op allerlei criteria te beoordelen en ons door anderen te laten beoordelen, zullen we niet naar onszelf moeten luisteren, maar dan moeten we onszelf toespreken met de waarheid. We zullen de Bijbelse waarheid op onszelf moeten toepassen door bij het lezen vragen te stellen als: 'Wat zegt dit gedeelte over wie ik ben?' We kunnen God vragen om ons te helpen dit nieuwe inzicht toe te passen en eruit te leren leven. We kunnen ook elkaar helpen door elkaar te bemoedigen en samen de geestelijke rijkdommen van onze positie in Christus te ontdekken.

VRAGEN:

1. Hoe ben je zelf geneigd je identiteit te omschrijven (zie eerste alinea)?
2. Ben je geneigd om je identiteit te omschrijven vanuit een zondenlast of vanuit lijden?
3. Lees de volgende verzen en verwoord wat deze verzen je leren over wie je bent in Christus: Romeinen 5:1-11; Efeze 1:3-14; 1 Johannes 3:1-2; 2 Korinthe 5:15-21; Kolossenzen 2:12-15.
4. Kun je voorbeelden noemen van gedachten en gevoelens die in strijd zijn met deze waarheden?
5. Wat bepaalt jouw waarde?
6. Kies drie Bijbelteksten die jou zouden helpen om beter te beseffen wie je bent als nieuwe schepping.

GEBED:

- Dank voor alle geestelijke zegeningen die je bij vraag 3 ontdekt hebt.
- Belijd verkeerde gedachten over je identiteit.
- Vraag God om inzicht in je identiteit in Christus en dat je hierdoor geestelijk mag groeien.
- Vraag of God je in de gelegenheid wil brengen om te delen van dat wat je geleerd hebt.

 Martin en Jeanet Penning



Serie 'de nieuwe mens'

De *nieuwe* mens (1)

Bekering

Deel
1

Een christen is een nieuw mens geworden, en dat geldt voor elk terrein van het leven. Die verandering is zó groot, dat God voor elk terrein een unieke aanpak heeft. In deze nieuwe serie willen we nadenken over bekering, wedergeboorte, uitverkiezing, geloof, rechtvaardiging en heiliging.

BEKERING

We starten de serie met het onderwerp 'beking'. Welk terrein wordt aangepakt bij iemands beking?

Ons woord voor beking kent in het Grieks twee woorden:

1. *epistrophe* = ommekeer
2. *metanoia* = verandering van denken

1. OMMEKEER

Gewoonlijk denken we bij beking aan iemand die uit de duisternis tot geloof komt. Zo'n ommekeer kenden de gelovigen in Thessalonika. Zij waren afgodendienaars, maar zijn ná hun beking dienaars van de levende en waarachtige God geworden en verwachten Zijn Zoon uit de hemelen (1 Thessalonicenzen 1:9). Over die verandering sprak heel Griekenland! Zij liepen bij God vandaan, maar zijn omgedraaid. Zulke bekingen komen gelukkig nog steeds voor.

- voor Israël

Verreweg de meeste keren klinkt in de Bijbel de oproep tot beking echter niet voor ongelovigen, maar voor Gods volk, zowel in het Oude- als in het Nieuwe Testament!

Al vóórdát Israël het beloofde land binnentrekt, waarschuwt God hen dat zij vanwege afgoderij verbannen kunnen worden onder de volken. Uit de ballingschap mogen zij weer terugkeren tot de Heer, hun God (Deuteronomium 30:1-2). Alle profeten daarna brengen diezelfde boodschap.

In het Nieuwe Testament begint Johannes de Doper eveneens met de oproep tot beking (Mattheüs 3:2). Ook Petrus is naar zijn Joodse toehoorders duidelijk: 'Hebt dan berouw en bekeert u' (Handelingen 3:19).

- voor christenen

Het kan echter ook zijn dat christenen afdwalen van Gods gedachten.

Jakobus schrijft: 'mijn broeders, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en iemand brengt hem terug, weet dan dat hij een zondaar van zijn dwaalweg terugbrengt' (Jakobus 5:19-20). Dat is krasse taal! Een broeder kan dus een zondaar worden. Niet omdat hij alsnog verloren zou gaan, maar omdat hij zich op de weg van de zondaars bevindt.

2. VERANDERING VAN DENKEN

Dit wijst op de innerlijke verandering, die past bij een uiterlijke ommekeer. Beide woorden horen dus onlosmakelijk bij elkaar. Maar waarom moet iemands denken veranderd worden?

- het doel van beking

Er staat een prachtig doel van de beking in het laatste boek van de Bijbel, hoewel dat doel daar helaas niet bereikt wordt: 'zij bekeerden zich niet om Hem de heerlijkheid te geven' (Openbaring 16:9). Het doel van beking is dus om God te verheerlijken en te danken! Dat is trouwens altijd al Gods doel geweest met elk mens (Romeinen 1:21).

Wat betekent het als mensen God de heerlijkheid geven? God is toch in Zichzelf volmaakt heerlijk? Daar kunnen wij mensen toch niets aan toevoegen?

God verheerlijken (of: eren) is: God op Zijn woord geloven. Dat begint bij de beking. Op dat moment erkent iemand een zondaar te zijn (zoals God gezegd heeft) en ontvangt hij Gods genade (zoals God beloofd heeft). Vanaf dat moment is hij veranderd in zijn gedachten en wil hij niets liever dan God danken. Ook dát is niet typisch christelijk. Abraham is een geweldige voorbeeld, zodat Paulus hem 'de vader van alle gelovigen' noemt (Romeinen 4:17). Abraham geloofde God op Zijn woord, ook toen er menselijk gesproken geen nakomelingen meer geboren konden worden. Daarin verheerlijkte hij God (Romeinen 4:20).

GODDELIJKE WIL EN MENSELIJKE WIL

Kan een mens zich bekeren, of moet God dat doen? Dat is best een dilemma. Enerzijds roept Paulus op de Areópagus dat 'God aan de mensen beveelt dat zij zich allen overal moeten bekeren' (Handelingen 17:30). Dat klinkt eenvoudig als een bevel dat gehoorzaamd moet worden; daarom schrijft hij over 'geloofsgehoorzaamheid onder alle volken' (Romeinen 1:5) in die schitterende brief waarin hij het Evangelie uitlegt (Romeinen 1:15). Anderzijds schrijft hij ook: 'er is niemand die God zoekt' (Romeinen 3:11). Hoe komt iemand dan tot beking? Kan iemand het eigen denken veranderen? Hier komt onze logica niet uit.

- Gods Geest

Het geheim is: 'de goedertierenheid van God leidt u tot beking' (Romeinen 2:4).

Paulus illustreert in 2 Korinthe 4:1-7 de boodschap van het Evangelie aan de hand van de schepping: 'de aarde was woest en ledig en duisternis lag over de watervloed; en de Geest Gods zweefde over de wateren. God zei: Er zij licht! En er was licht' (Genesis 1:2-3). Hóe de boodschap als een lichtstraal bij iemand

binnenkomt, blijft het verborgen werk van Gods Geest, maar het brengt iemand ertoe om zich te bekeren. Prediking én bekering zijn menselijke verantwoordelijkheden. Maar Gods barmhartigheid gebruikt de prediker als een aarden vat, waaruit de lichtglans van Gods heerlijkheid zichtbaar wordt; en het licht valt in de zuivere prediking altijd op de Heer Jezus. En dát verandert mensen!

Hiermee brengt het Evangelie iemand op een tweede manier om God te verheerlijken: een bekeerd mens gaat op de Heer Jezus lijken. Dat begint met een andere manier van denken: 'het denken van Christus' (1 Korinthe 2:16).

- 38 jaar ziek in Bethesda

De genezing van deze man is een mooi voorbeeld van bekering. Kennelijk vanwege zonden (Johannes 5:14) ligt de man al 38 jaar in Bethesda (= huis van barmhartigheid) te wachten op iemand die hem helpt om op tijd in het water te komen.

Als de Heer Jezus hem ziet liggen en hem vraagt: "Wilt u gezond worden?", geeft hij een merkwaardig antwoord: "Heer, ik heb niemand..." Al die jaren lag hij te wachten en die trieste situatie vult zijn gedachten, maar de Heer zegt eenvoudig: "Sta op, neem je rustbed op en wandel."

En hij doet het! Maar tegenover anderen erkent hij voluit: "Hij heeft mij gezond gemaakt."

We kunnen in één van beide uitersten vallen:

- óf alleen menselijke wil
In evangelische kring klinkt het soms als een verdienste waar God wel iets tegenover mag stellen. Pochte deze genezen man op zijn gehoorzaamheid? Nee, natuurlijk niet. Hij deed wat hem was opgedragen om weer gezond te worden.
- óf alleen Gods wil
In bevindelijke kring bidt men vaak 'om een nieuw hartje' of 'bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn' (Jeremia 31:18), alsof de mens niets kán. Laatstgenoemde tekst gaat trouwens over het toekomstig herstel van Israël. Nergens leert de Bijbel dat we moeten bidden om een persoonlijke bekering; het móet gebeuren.

God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat allen tot bekering komen (2 Petrus 3:9).

God wil aan ieder barmhartigheid bewijzen, maar Hij neemt de mens zó serieus dat Hij alleen maar vraagt: "Wil je?"

VRUCHTEN VAN DE BEKERING

Een veranderd leven is te merken. Johannes de Doper roept niet alleen op tot bekering, maar ook om vruchten voort te brengen, die in overeenstemming

zijn met de bekering. Hij richt zich daarbij speciaal tot godsdienstige mensen als de Farizeeën en Sadduceeën (Mattheüs 3:7-8), want zij denken geen bekering nodig te hebben.

De Heer Jezus doet precies hetzelfde en ook Paulus trekt zo de wereld door (Handelingen 26:20). Een mooie buitenkant van goede werken en godsdienstig plichtsbefes zijn niet voldoende. Wanneer de vruchten uitblijven, twijfelt Johannes de Doper terecht aan de bekering. En dat geldt nog steeds!

- brieven aan zeven gemeenten

Na een goed begin kan een bekeerd mens helaas weer terugvallen op godsdienstige patronen. Dan wordt het denken niet langer bepaald door Christus, maar door de traditie, de wereld, wetticisme, valse leer, zelfvoldaanheid, of iets dergelijks. In Openbaring 2 en 3 richt Christus Zich in zeven brieven tot zeven gemeente in Asia, dus tot gelovigen. Het zijn eigenlijk zeven rapporten met plus- en minpunten, waarin ook vandaag velen zich zullen herkennen; maar het vereist open oren om te horen wat de Geest tot de gemeenten zegt. Alleen dán klinken er bemoedigende woorden. Slechts twee brieven (aan Smyrna en Filadelfia) zijn overwegend positief, maar in de andere vijf roept Christus op tot bekering. Dat is de enige manier om minpunten weg te nemen, en de gedachten weer helemaal te richten op Hem en God te verheerlijken.

Het refrein in elke brief eindigt met een heel persoonlijke oproep: 'wie oren heeft om te horen, die hore.' Iemand die werkelijk bekeerd is, heeft zulke oren en zal van harte de minpunten willen wegwerken met behulp van Gods Geest. Het gaat er dus niet om dat hij alsnog verloren zou gaan, maar dat hij zich weer helemaal op God kan richten!

We kunnen niet in iemands hart kijken als zo'n bekering uitblijft, maar bij iemand met slechts een godsdienstige buitenkant komt de oproep niet binnen (Johannes 12:40).

SAMENGEVAT

Bekering is Gods methode om het denken van de mens te veranderen. Van nature is hij gericht op zichzelf; ná de bekering is hij gericht op God. Bekering is 100 procent de verantwoordelijkheid van ieder mens, maar elk bekeerd mens zal zeggen dat het 100 procent Gods barmhartigheid was. Er blijft in de bekering altijd iets wat niet in een logisch (menselijk) schema past, en dat wij dus niet begrijpen.

 Wim Zwitser



Eén fout en wereldwijd probleem

Vliegtuigen vlogen niet, bussen reden niet, ziekenhuizen konden geen spoedeisende hulp bieden, financiële transacties moesten worden uitgesteld.

Een computerstoring heeft in juli wereldwijd talloze instellingen en bedrijven gehinderd. De oorzaak was een softwarefout in een update van cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Daardoor verscheen bij het herstarten van computers

een blauw scherm. De computerstoring legt een kwetsbaarheid bloot waar de overheid meer tegen moet doen, stelden verschillende Tweede Kamerleden. (Bron: RD)



Diverse landen zitten verlegen om baby's

In verschillende landen krimpt de samenleving. De reden: er worden steeds minder kinderen geboren.

Om hier verandering in te brengen, komen diverse landen met beleidsmaatregelen die er expliciet op gericht zijn om vrouwen aan te zetten meer baby's te krijgen. We zetten een paar berichten van alleen de

afgelopen weken op een rij:

- Studentes in Russische regio krijgen 100.000 roebel als ze een kind krijgen.
- Zuid-Korea wil ministerie van Lage Geboortecijfers om bevolkingskrimp tegen te gaan.
- Tokio lanceert datingapp in wanhoopspoging om meer baby's te krijgen.
- Japan wil meer baby's en vraagt jongeren waarom ze niet trouwen.

(Bronnen: NOS en NU.nl)

Gezagsdragers in diskrediet

De anti-autoritaire houding van de Nederlander - of nauwkeuriger geformuleerd: van veel Nederlanders - is de laatste decennia allesbehalve minder geworden.

Dit blijkt uit de groeiende problemen waarmee gezagsdragers worstelen. Hun autoriteit wordt steeds minder geaccepteerd en zij liggen steeds meer in de vuurlinie. Voorbeelden

zijn conducteurs, leraren en politieagenten. In een essay in EW laat redacteur Gerry van der List van het weekblad weten dat gezag belangrijk is. "Elke maatschappij kent machtsrelaties.

Dat is onvermijdelijk. Maar een samenleving floreert pas als de uitoefening van de macht algemeen als legitiem wordt ervaren. Dan is er sprake van gezag, een begrip dat kan worden omschreven als aanvaarde macht." Volgens Van der List is het een geleidelijk proces geweest dat het gezag ondermijnd wordt. Hij noemt minstens vijf oorzaken. "Individualisering, democratisering, secularisering, internationalisering en islamisering." (Bron: EW)



'Bijbelse toekomstverwachting':

Dit is de ANTICHRIST

Op zondagavond 29 september om 19.30 uur begint weer een nieuw seizoen van het programma Bijbelse Toekomstverwachting op Family7. Dit keer het thema: 'Dit is de antichrist'. In 13 studies zal Theo Niemeijer het hebben over de geest, de weerhouder, de identiteit en de ondergang van de antichrist.

In deze serie over de antichrist staan we stil bij de veranderende situatie van de wereld, die door onzichtbare machten voorbereid wordt op de komst van deze grote wereldleider. Wat gaat er gebeuren wanneer de antichrist aan de macht komt en dan met name met Israël en de kerk?



DATUM

29 september
06 oktober
13 oktober
20 oktober
27 oktober
03 november
10 november
17 november
24 november
01 december
08 december
15 december
22 december

ONDERWERP

De geest van de antichrist
De kenmerken van de antichrist
De invloed van de antichrist
De dag van de antichrist
De kerk en de antichrist
De weerhouder van de antichrist
Voorlopers van de antichrist
De identiteit van de antichrist
De regering van de antichrist
Op weg naar Armageddon
Een schuilplaats voor Israël
De bruiloft des Lams
Het Messiaanse koninkrijk

Delise met band

Verborgen verhalen

Theaterconcerten



Theaterconcerten

Amersfoort

-21 september 2024

Gouda

-27 september 2024

Zwolle

-28 september 2024

Aalsmeer

-14 maart 2025



Bestel je kaarten via: www.delisemusic.nl



Nuchter en waakzaam

Kan het zijn dat we meer gespitst zijn op allerlei 'eindtijd-ontwikkelingen' dan op de Heere Jezus? Ik ontmoet ze regelmatig, oprechte, diepgelovige broeders en zusters, die bijna alleen maar met de eindtijd bezig zijn.



Dan denk ik wel eens en ik zeg dat ook: 'Zeker, de tijden zijn ernstig, de komst van de Heere Jezus is aanstaande, maar wij weten niet hoelang het nog duurt. Zolang Hij nog niet gekomen is, kunnen er nog mensen gered worden, uw man misschien, uw vrouw, uw kind, uw kleinkind... (2 Petrus 3:9). Zie maar veel op de Heere Jezus. Hij geeft rust en vrede in een onrustige wereld. We hoeven ons geen zorgen te maken, Hij zit op de troon en zal ook voor u zorgen, voor Zijn gemeente en ook voor Israël.'

Ondertussen worden we wel opgeroepen om waakzaam en nuchter te zijn. Deze oproep komen we telkens opnieuw in de Bijbel tegen. Veel medebroeders en -zusters zijn in slaap gevallen en beseffen de ernst niet van de tijd waarin we leven. Mattheüs 24 zegt: 'Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal' (vers 42).

NIET LAUW WORDEN

Het is een oproep om wakker te blijven, geestelijk, omdat we niet weten wanneer de Heere Jezus komt. Letterlijk betekent het woord 'waakzaam' hier waken, de ogen openhouden, opletten. Pas op dat uw geloof niet lauw wordt, dat u zich te veel gaat richten op de dingen van deze wereld. Op een dag is het echt zover. Dan gaat de hemel open, dan komt Hij. Zijn we er dan klaar voor om Hem te ontmoeten?

Het prachtige lied 490 uit de bundel van Johannes de Heer zingt hiervan: "Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt, en Jezus' komst is daar... zijt gij dan voor Zijn komst bereid?"

Hier komt nog iets bij: het is toch ook tot eer van Hem als Hij ons op die dag wakend zal vinden. Vergelijk het met een bruidegom die zijn bruid op komt halen, en dan ontdekt dat ze gewoon aan het werk is en niet voor hem klaarstaat in haar bruidsjurk. Stel je voor dat je geestelijk slaapt of geniet van de zonden van deze wereld als het moment daar is dat de Heere Jezus er opeens is. Daarom mag het ons gebed wel zijn: 'Heere, houd ons vast, houd onze ogen, ons hart op U gericht, in de voortdurende verwachting van Uw komst.'

VAL NIET IN SLAAP

Behalve waakzaam moeten we ook nuchter blijven. Op diverse plaatsen in de Bijbel worden we hiertoe opgeroepen. Onze zoektocht naar de Bijbelse betekenis van het woord nuchter, brengt ons bij 1 Thessalonicenzen 5:

'Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn' (vers 6). Val niet in slaap, geestelijk, maar wees waakzaam en nuchter, met het oog op de tijd waarin we leven. En als medebroeders en -zusters in slaap zijn gevallen, schud ze maar wakker. Spoor hen aan zich te verdiepen in het profetische Woord en de komst van de Heere Jezus te verwachten.

In het woord nuchter klinkt ook de betekenis zelfbeheersing door. Beheers je lichaam, je denken, je gedrag. Blijf met je beide benen op de grond staan als het gaat over de komst van de Heere Jezus. Laat je hoofd niet te snel op hol brengen door weer een nieuwe leer, maar toets alles aan Gods Woord. Ook als het over de eindtijd gaat, zijn er veel dwaalleraars actief. 1 Johannes 4:1 zegt zo terecht: 'Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan.'

VOL VAN GELOOF, HOOP EN LIEFDE

In 1 Thessalonicenzen 5:8, komen we het woord nuchter opnieuw tegen: 'Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.' Laten wij nuchter zijn, zegt ook dit vers. Paulus spreekt hier tot de gelovigen in de gemeente van Thessaloniki. Ook wij behoren nuchter te zijn, vol van geloof, hoop en liefde. Als ongelovigen onze samenkomsten binnenstappen, onze gesprekken horen, proeven ze dan deze nuchterheid in wat we zeggen? Dat is belangrijk hoor. En zeker, ik weet het, een natuurlijk mens begrijpt de dingen van God niet, maar toch...

Ook in 2 Timotheüs 4 komen we nog een keer het woord nuchter tegen: 'Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle' (vers 5). Het woord nuchter heeft hier de betekenis van vrij zijn van overdrijving, verwarring en geestvervoering, opgewondenheid, overspanning.

In 1 Petrus 1:8 komen we het woord nuchter opnieuw tegen. 'Omgord daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.' Dronkenschap kwam in die dagen veel voor. Wie dronken is, kan niet helder meer denken en heeft een onzekere gang. Blijf daarom nuchter. Dit geldt ook geestelijk. Gelovigen moeten nuchter zijn, hetgeen wijst op geestelijk onderscheidingsvermogen,

helder en doordacht in woord, gedrag en oordeel. Dit is een oproep, een opdracht. Alleen nuchter kunnen we klaar zijn voor de komst, de openbaring van Jezus Christus en tegelijk staande blijven in deze eindtijd.

BLIJF DICHT BIJ DE HEERE JEZUS

'Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden,' lezen we in 1 Petrus 5:8. De satan wil ons in slaap sussen, ons angst aanjagen, ons aanvallen, ons afleiden van de Heere Jezus. Blijf daarom nuchter en waakzaam, elke dag en zeker ook als het gaat over de aanstaande wederkomst van de Heere Jezus. Blijf dicht bij de Heere Jezus, wandel met Hem. Schuil bij Hem, in Zijn schuilplaats, bekleed met de geestelijke wapenrusting, om staande te kunnen blijven tegen alle aanvallen van de duisternis.

De Heere Jezus geeft Zelf aan dat niemand de dag en het uur weet van Zijn wederkomst, dan de Vader alleen (Mattheüs 24:36). Laten we maar bescheiden blijven als het gaat over de precieze invulling van de route naar de wederkomst van de Heere Jezus. Hoe nodig is het dat we ons hierin laten leiden voor Gods Woord en door de Heilige Geest.

Ik vermoed dat we allemaal verbaasd zullen zijn als het zover is en zullen ontdekken dat het toch heel anders gaat dan we ons hadden voorgesteld.

“ *'En eenmaal breekt die dag aan dat het echt zover is, waar al Gods kinderen in vroegere tijd en ook vandaag naar hebben uitgezien en naar uitzien.'*

Soms brengen wij onze overtuigingen, onze eigen conclusies over de tijd waarin we leven te snel als de absolute waarheid. Als blijkt dat het toch niet zo verloopt als wij hadden beweerd, zijn we dan ook zo moedig om later te erkennen dat we ernaast zaten? Ik kan u wel vertellen dat weinigen, zeer weinigen dat doen. Dat gaat immers ten koste van onze naam. Wat zou het heilzaam zijn om dat toch maar wel te doen.

Ook ik heb in het verleden weleens te veel mijn eigen mening verkondigd als Gods waarheid. Over Israël, over de eindtijd, en misschien nog wel over andere zaken, waar ik mijn excuses voor aanbied. Ik ben aan het leren, door Gods genade, om milder te zijn en me meer te laten leiden door Gods Woord en door Zijn Geest.

MEER BESCHIEDEN ZIJN

We mogen de Heere wel om wijsheid bidden, om ons te leiden in hoe we de dingen het beste kunnen zeggen of schrijven. Zijn we volledig gericht op de opbouw van de gemeente van de Heere Jezus, op de verkondiging van het Evangelie en op Zijn eer en de glorie? Blijf waakzaam en nuchter!

Laten we maar wat meer bescheiden zijn. Er is er maar Eén Die precies weet hoe alles zal gaan en hoe dat past in de ontwikkeling richting de wederkomst van de Heere Jezus. Niemand van ons, ook niet de meest geleerde, komt ook maar enigszins bij Hem in de buurt. Laat het ons altijd gaan om Zijn eer en Zijn glorie. Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen!

En eenmaal breekt die dag aan dat het echt zover is, waar al Gods kinderen in vroegere tijd en ook vandaag naar hebben uitgezien en naar uitzien. Dan gaat de waakzaamheid en het nuchter-zijn over in het zien van de Heere Jezus.

1 Johannes 3:2 zegt het zo prachtig: *'Geliefden, nu zijn wij kinderen van God, en het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten dat, als Hij geopenbaard zal worden, wij Hem gelijk zullen zijn; want we zullen Hem zien zoals Hij is.'*

En wat een rijkdom, dan zullen we ten volle mogen delen in Zijn heerlijkheid: *'Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid'* (Kolossenzen 3:4). Wat een dag zal dat zijn!

 Dirk van Genderen

(Advertentie)

AK Garage
KROONDIJK

ALLROUND AUTOMONTEUR (32-38 uur)

Voor onze universele dorpsgarage in Haulerwijk (Friesland) zoeken wij een allround automonteur

Ben jij de collega die wij zoeken?
Neem dan contact met ons op.

Tel.: 0516 – 422 095

Email: info@garagekroondiik.nl

Woordzoeker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.

W	M	K	E	T	S	M	O	K	F	A	E
R	L	E	A	U	S	N	U	E	T	S	H
O	A	O	D	R	E	R	O	R	U	F	N
E	G	L	O	I	K	I	E	K	J	E	S
J	A	G	E	R	A	E	I	E	I	E	A
T	N	S	A	P	A	N	M	O	F	G	I
E	O	B	E	E	O	P	O	I	I	R	S
N	E	D	A	R	B	D	L	T	S	E	S
N	S	U	D	A	A	E	A	A	A	V	E
A	T	N	L	T	T	M	L	K	V	B	M
L	A	I	D	U	L	E	Z	E	R	E	S
P	E	R	S	P	E	X	E	L	G	R	G

- | | | |
|------------|-----------|-----------|
| AFKOMST | FILETUS | MESSIAS |
| ALDUS | FURORE | NAGALM |
| ANDRONIKUS | GEVAL | NOEST |
| BALIE | JAGER | PAROOL |
| BARKRUK | KARKEMIS | PERAT |
| BATON | KIEKJES | PERSPEX |
| BELEG | LEZERES | PLANNETJE |
| BRADEN | MARESA | STEUN |
| DOOIEN | MATIG | TAKEL |
| EERST | MEDIANOTA | VERGEEFS |

Oplossing:

Kruiswoordpuzzel

1	2	3		4	5	6		7	8	9	10
11				12				13		14	
15						16					
17										18	
		19	20		21		22		23		
			24								
25		26				27			28		29
30	31								32	33	
34					35		36				
37				38		39				40	
41					42				43		

25	7	36	12	18	1	43	24	29
----	---	----	----	----	---	----	----	----

Horizontaal: 1 regelmaat 4 familielid 7 schildknaap 11 bloeimaand 12 partij in rechtszaak 14 scheepstouw 15 jaargetijde 16 bovendien 17 griezelig 18 ontkenning 19 zwaardwalvis 22 huidknobbeltje 24 ontzag 26 deel v.d. hand 27 allee 30 deel v.e. geweer 32 wees gegroet 34 druk v.e. boek 36 tuingerei 37 snelle loop 38 geniaal persoon 40 een weinig 41 dokter 42 kerel 43 wezen.

Verticaal: 1 langere route 2 onbesmet 3 Australische wilde hond 4 nageslacht 5 Olympische Spelen 6 voorzetsel 8 vertegenwoordiger 9 verlegenheid 10 vergen 12 schuw 13 ontspanning 20 koordans 21 woonboot 22 verlangen 23 gravin van Holland 25 gezongen toneelstuk 26 houten vloerlatje 28 volk 29 marterachtig dier 31 bladnerf 33 grondstof voor turf 35 water in Utrecht 36 Engelse graanjenever 39 voorzetsel.

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/september. Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via de **post** (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of **telefonisch** (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwste boek van Amir Tsarafati, 'Op reis door Daniël'.

De antwoorden van de vorige keer waren: 'waakzaam' en 'vrede'.



Het inzenden van de oplossingen kan tot en met vrijdag 27 september 2024.



U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Pretoria - Zuid-Afrika

Thema: 'Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel'

(vijf studies over het boek Daniël)

- Zondag 29 september (9.00 uur)
- Zondag 29 september (18.00 uur)
- Maandag 30 september (19.00 uur)
- Dinsdag 1 oktober (19.00 uur)
- Woensdag 2 oktober (19.00 uur)

Spreker: Theo Niemeijer

Evangelisch Gereformeerde Kerk Pretoria Oos

Deze studies zijn live te luisteren via ons Facebook-kanaal

Hatterem

Woensdag 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december

Thema: *De profeet Ezechiël: Israëls ballingschap en herstel*

Spreker: Wim Zwitter

Vrije Baptisten Gemeente Bethel, Hessenweg 84

Aanvang: 19.30 uur

Veenendaal

Woensdag 4, 11 en 18 september

Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel* (studies over het boek Daniël)

Spreker: Theo Niemeijer

Locatie De Grote Pekken 12

Aanvang: 20.00 uur

Noordhorn

Dinsdag 17 september, 15 oktober, 19 november en 10 december

Thema: *Wachten op Zijn komst. Waak en Bid*

Spreker: Wim Zwitter

Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61C

Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Donderdag 3 en 17 oktober, 7 en 21 november

Thema: *Kleine profeten. Grote betekenis*

Spreker: Wim Zwitter

Baptistengemeente Maranatha, Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

Bolsward

Dinsdag 15 en 29 oktober, 12 en 26 november

Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel*

Spreker: Theo Niemeijer

Christelijke Gemeente Het Keerpunt,

Burgemeester Praamsmalaan 35

Aanvang: 20.00 uur

Haarlem

Woensdag 23 oktober, 6 en 20 november

Thema: *Dit is de antichrist*

(De geest, de identiteit en de ondergang van de antichrist)

Spreker: Theo Niemeijer

Koningkerk Haarlem,

Kloppersingel 57

Aanvang 20.00 uur

Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo, Postbus 99, 3940 AB Doorn, 0343 - 413300, r.v.otterlo@zoeklicht.nl

Ook
bij u in de
gemeente/
kerk!

Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

08 september	Arie Verduijn
15 september	Theo Niemeijer
22 september	Bert van Twillert
29 september	Johan Schep
06 oktober	Dirk Jan Jansen

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Crèche en zondagsschool zijn aanwezig en door de week zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

SAMENKOMSTEN

Hoogeveen

Donderdag 17 oktober

Thema: *Een nieuwe start voor Israël*

Spreker: Bert Boer

Baptistengemeente 'Beth-El',

Boekweitlaan 65-A

Aanvang: 20.00 uur

Haulerwijk

Vrijdag 25 oktober

Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel*

Spreker: Theo Niemeijer

Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuel,

Norgerweg 7

Aanvang: 19.30 uur

Hardinxveld-Giesendam

Dinsdag 19 november

Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel*

Spreker: Theo Niemeijer

Gemeente de Schaapskooi

Rembrandtstraat 27 A

Aanvang: 20.00 uur

HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE

Bekijk via ons kanaal verschillende toespraken en seminars terug.



Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letteren op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerke of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)

Arno Lam (penningmeester, secretaris)

Frits Boekhoff

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer en Roy Kloet

ADVERTENTIES

BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia

Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld

Telefoon: 06 - 54 27 42 44

E-mail: r.abraham@bdu.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn

Telefoon: 0343 - 41 33 00

E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag. Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar

Rest van Europa/wereld: € 66,50 per jaar, € 37,50 per half jaar

Losse nummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswijzel) vermelden.

OVERNAME ARTIKELLEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen).

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting

Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden

overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888

t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.



VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren

www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock bureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.

Zoeklichtdag 2024

Thema: **Groot is Uw trouw, o Heer**

Zaterdag 5 oktober



Oscar Lohuis

Gods trouw en plan
met Israël



Wietse van der Hoek

Gods trouw en plan
met de gemeente



Wim Grandia

Gods trouw en plan
met de wereld

10.00 uur tot 15.30 uur

De Basiliek in Veenendaal

Kinderprogramma: 4 t/m 12 jaar (geen crèche)

**Toegangskkaartjes* zijn
verkrijgbaar via:**

www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag

*€ 3,50 p.p. (kinderen 4-12 jaar zijn gratis)