

Nummer 10 | oktober 2024 | 100e jaargang | Verschijnt iedere maand

# het Zoeklicht

*leven uit verwachting*



## De verkiezingen in de VS

*Wat zal de toekomst brengen?*



De Chinese overrompeling?! | 12



Eén jaar na 7 oktober | 16

# In dit nummer



## **4 Tijdspeigel**

De wereld kijkt gespannen toe naar de verkiezingen in de VS.

## **7 Spreuken**

Ga aan het stuur zitten en doe daden van liefde.

## **8 Vragen**

Zijn Christus én de gemeente samen de bruidegom?

## **11 Uit het leven**

Bekend staan om je vriendelijkheid.

## **12 Actueel**

Waarom is China zo belangrijk voor ons en wat zegt de Bijbel over dit land?

## **16 Midden-Oosten**

Eén jaar na 7 oktober...

## **18 Bijbel en maatschappij**

De kerk wordt een verlengstuk van de maatschappij.

## **22 Achtergrond**

Sinds 7 oktober lijkt er meer openheid te zijn in Israël.

## **24 Praktische Bijbelstudie**

Mensenvrees is een valstrik.

## **29 Nadenker**

We hebben dus allemaal een wonder van God nodig.

## **30 Bijbelstudie**

Welk terrein wordt aangepakt bij iemands wedergeboorte?

## **33 Puzzel**

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

# De wereld in stroomversnelling

*Het is alweer een jaar geleden dat de wereld geschokt kennisnam van de verschrikkelijke aanslag door Hamas in Israël. Dorpjes en kibboetsen werden aangevallen waarbij baby's werden gedood, zwangere vrouwen op gruwelijke wijze vermoord en verminkt, jonge meisjes verkracht en zelfs huisdieren geëxecuteerd. Daarna kwam de lokale bevolking van Gaza en plunderende de restanten. Op een muziekfestival in de woestijn werden 364 jonge mensen vermoord toen terroristen zonder onderscheid moordend en verkrachtend rondgingen. 251 mensen werden deze dag als gijzelaars meegenomen; mannen, maar ook vrouwen, kinderen en zelfs baby's en ouden van dagen.*

De sympathie voor Israël was groot. Dat duurde echter niet lang, want in een tijdsbestek van slechts enkele weken sloeg dit om in ongeveer Jodenhaat. Zelfs in het westen zagen we toestanden die we decennialang niet voor mogelijk hadden gehouden. Israël is sindsdien in het defensief.

Wat kan er veel gebeuren in een jaar en niet alleen daar, want overal lijkt de wereld op hol geslagen. Als hoofdredacteur kan ik zeggen dat het nauwelijks bij te houden is.

Ons magazine, maar ook onze website en Zoeklicht TV op YouTube staan er steeds gevuld mee, maar dan nog mis je veel.

In zichzelf is dit ook weer een teken van de tijd. Onze Heer Jezus sprak immers al over weeën in Matteüs 24: 8. Naarmate de tijd vordert zullen de weeën, die komst van de komende wereld aankondigen, toenemen. Wat we nu meemaken is een nieuwe fase van intensivering.

In dit nummer zie je dat terug. Zo geven we ruim aandacht aan Israël, maar staan we daarnaast ook stil bij de aanstaande verkiezingen in de VS en bij de positie van China met de tactieken van de antichristelijke, communistische partij van dat land. Dick Slikker houdt ons bij dit alles de spiegel voor over onze houding en positie als Nederlandse christenen. Zie de tijden zich bereiden!

---

 **Roelof Ham**  
Hoofdredacteur



## NIEUWSBRIEF

Maandelijks versturen we een nieuwsbrief waarin we nieuwe ontwikkelingen en gebedspunten delen.

Ook brengen we artikelen en filmpjes onder de aandacht en schrijven we berichten van persoonlijkere aard.

**Wil je de nieuwsbrief ook ontvangen?**

Schrijf je dan in via onze site: [www.zoeklicht.nl](http://www.zoeklicht.nl).



# De verkiezingen in de VS

*'k Stel mijn  
vertrouwen op...?*

*Op 5 november zullen de Amerikanen hun nieuwe president kiezen. De keuze is deze keer tussen de Republikeinse kandidaat Donald Trump en de Democratische presidentskandidaat Kamala Harris. De wereld kijkt gespannen toe, want de leider van de westerse wereld en (vooralsnog) het machtigste land op aarde, bepaalt. Wat zal de toekomst brengen?*

In een artikel als dit is natuurlijk nooit het hele verhaal van deze verkiezingen te vertellen. Bovendien moeten we, als dit artikel op je deурmat valt, nog een maand tot de verkiezingen wachten en zoals we al eerder in deze campagne-race hebben gezien: er kan nog van alles gebeuren. Daarom in dit artikel de focus op twee zaken. Ten eerste de tegenstelling links tegenover rechts, of zo je wilt progressief tegenover conservatief. Dit is een tegenstelling die we in de VS het extreemst uitgevochten zien worden, maar het zijn uitersten waar het hele Westen mee worstelt. De

abortediscussie is hier een goed voorbeeld van. Het maakt in deze polarisatie uit wie er aan de macht komt. Alleen de vraag is: hoeveel eigenlijk? Met die vraag zal ik als tweede afsluiten.

## **PROGRESSIEF TEGENOVER CONSERVATIEF**

Het politieke landschap in de VS is mede door het tweepartijstelsel, al jaren, geradicaliseerd. Links en rechts staan in het land lijnrecht tegenover elkaar. Dit zie je niet alleen in de staten, maar ook in de media en zeker op sociale media. De progressieve Amerikaan denkt dat de conservatieve een domme, racistische,



ongemanierde 'kneus' is, die met zijn geweren het liefst op alles zou schieten wat God geschapen heeft. Hillbilly's en rednecks met hun benzine-slurpende trucks die het milieu slopen, omdat ze niet geloven in klimaatverandering. Het liefst zouden ze alle lhbt'i'ers over de grens willen zetten (of homoseksualiteit op z'n minst weer strafbaar willen maken). Conservatieven denken op hun beurt dat het progressieve deel van het land alle bezit wil afschaffen, vlees wil verbieden en mensen aan een dieet van insecten wil hebben. Deze linkse socialisten willen vrijheden afnemen en het wapenbezit illegaal maken. Ze hebben allemaal

gekleurd haar, dragen regenboogvlaggen en zijn seksueel pervers en doorgeslagen. Ze gebruiken massaal drugs (die ze uiteraard willen legaliseren), willen iedereen dwingen om een elektrische auto te rijden (of helemaal geen) en de staat moet de vinger in de pap krijgen in het dagelijks leven. En immigranten? Die zijn natuurlijk altijd en zoveel mogelijk welkom. Zet de grenzen maar open.

De media, ook de grote media van het land, doen hier volop aan mee. Zo viel het op dat in de campagne de afgelopen maanden progressieve politici en progressieve media ineens massaal spraken over hoe 'weird' (raar/vreemd) Trump en zijn vice-presidentskandidaat Vance waren. Ook hun beleidsvoornemens en standpunten waren 'weird'. Het woord klonk een tijdlang voortdurend. Andersom hakten conservatieve media als *Fox News* ook met de botte bijl in op Harris en haar running-mate Walz. Zij waren op een gegeven moment kritisch over de al dan niet militaire carrière en verdiensten van Walz en zelfs de term 'stolen valor' viel (deze term wijst op mensen die net doen alsof ze oorlogshelden zijn om...). En dit zijn dan alleen nog maar de mainstream media. Over wat er online op de sociale media wordt gezegd, zwijgen we maar.

Deze tegenstelling tussen links en rechts zien we in heel het Westen terugkomen. Zo is de opstand op de universiteiten in het Westen tegen Israël er een uitwerking van, de Black Lives Matter beweging, die ook in Nederland destijds protesteerde, eveneens en zelfs de politieke tegenstellingen tussen partijen als PVV en D66 kunnen in dit licht worden geduid. Daarbij doen ook in ons land de media eraan mee, hoewel in minder heftige mate (gelukkig). Herinnert iemand zich bijvoorbeeld nog de bijna propagandistisch aandoende 'documentaire' van de publieke omroep over Sigrid Kaag bij de verkiezingen, die uit zouden monden in Rutte 4, nog maar enkele jaren geleden?

## ABORTUS

De abortusdiscussie is een van de terreinen waar deze radicale tegenstelling concreet zichtbaar wordt. Al heel vroeg in de campagne voor de presidentsverkiezingen werd duidelijk dat dit een politiek issue was dat ertoe deed. De grote stappen die gezet zijn door het terugdraaien van *Roe vs Wade* in de VS (waardoor abortus een zaak werd van de staten) en de enorme impact ervan op de abortuspraktijk, heeft de kwestie rond abortus weer teruggebracht in het centrum van de politieke arena. Harris heeft al aangegeven dat zij zich zal inzetten voor het herstellen van 'abortusrechten' als zij president zal worden. Ze kan niet anders, zonder een opstand in de partij te riskeren. Op de nationale

conventie voor de Democratische Partij stond zelfs net buiten de poort van het terrein een bus waar iedereen gratis een abortus (of sterilisatie) kon krijgen als blijk van steun aan deze toezegging. Hier schreven we op onze website al een artikel over.<sup>1</sup>

Aan de andere kant zien de Republikeinen in dat zij niet veel verder kunnen gaan dan ze nu zijn gegaan rond abortus. Het brede electoraat van het Amerikaanse volk, laat dat niet toe. Trump matigt dan ook in deze campagne zijn retoriek. Hij zegt over abortus eigenlijk niet veel, zeker niet in vergelijking met voorgaande campagnes. Het moet vooral een zaak van de staten blijven, zo horen we. De federale staat moet zich er niet mee bemoeien. Ook hier is politiek opportunisme leidend, maar liggen de ideologische lijnen vast.

## DUIDING

Deze polarisatie is al op vele mogelijke manieren geduid, maar ten diepste moet zij Bijbels worden verklaard. Als mensen namelijk God loslaten, wat meer en meer in het Westen en ook in de VS is gebeurd<sup>2</sup>, dan raken ze steeds verder losgeslagen. 2 Timotheüs 3 zegt over de mens van de laatste dagen dat zij daarom *'liefhebbers van zichzelf zullen zijn, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedigen, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God'* (vers 2-4). Dát is het gevolg van het loslaten van God. Romeinen 1 laat zien hoe dat in zijn werk gaat. Het beschrijft vanaf vers 18 hoe de toorn van God over goddelozen komt en hoe hun losbandige ontaarding steeds verder en verder gaat, als een spiraal naar de ondergang.

Het begint met het loslaten van God als Schepper en van wat Hij vindt. Daarna volgt het aanbidden van nepgoden: het geschapene wordt aanbeden, in plaats van de God Die het maakte. Dit resulteert in een ontaard mensenras waarin allerlei basisveiligheden en waarheden van vroeger aan de kant worden geschoven. Eerst in het loslaten van de veiligheid van het huwelijk en dan verder en verder in steeds meer perverse seksuele zonden. Vervolgens verderft het hart omdat ongerechtigheid, hebzucht, slechtheid en wat dies meer zij, het gaan overnemen in de mens. Er is geen grond meer, geen basis en men doet en vindt wat men maar wil. Het is de verklaring voor veel van de bizarre gekkigheid die we tegenwoordig overal zien. Zaken waarvan velen met hun verstand en geweten (wat God heeft gegeven hiervoor), aanvoelen dat het niet klopt. De tegenbeweging in de steeds conservatiever wordende politieke richting, is dan ook begrijpelijk. Maar helaas, ook daar ontbreekt meestal het fundament van geloof. En ja, dan kun je wel signaleren, maar een oplossing heb je ook niet. Daar

ben je immers ook enkel op jezelf teruggeworpen. En dus krijg je wat we nu zien: twee elkaar bestrijdende uitersten, die geen van allen de morele of geestelijke autoriteit hebben om echt gezag te krijgen.

## EEN MAN OF VROUW ALLEEN?

En dat brengt ons bij de invloed en de macht van de president van Amerika. Voor ons in het Westen doet het ertoe wie de baas is in de VS. Dat bepaalt voor een groot deel immers de buitenlandse politiek van dat land en dat is van invloed op ons hier in Europa. Krijgen we een isolationistische president, dan wordt de wereld anders dan als er een president zit die de hegemonie van de VS in de wereld in stand wil houden in een grote clash van beschavingen. Begrijpelijk daarom dat de wereld en ook wij, naar deze verkiezingen kijken.

Maar wie er ook president van Amerika wordt, diegene zal nooit de problemen van het land of de mensen, laat staan van de wereld kunnen oplossen. Het is lood om oud ijzer als het erop aankomt. Of Trump of Harris straks het Witte Huis zal betrekken, betekent wel iets, maar ook weer niet alles. Ze zullen geen van beide de verlosser van de mensheid zijn, want geen mens kan zichzelf, laat staan een ander verlossen, leren we al in Gods Woord (zie bijvoorbeeld Romeinen 3).

Er zal ooit iemand komen, die beweert dat wel te kunnen doen. Deze antichrist zal de wereld verleiden, maar hij draait mensen een rad voor de ogen. Hij zal uiteindelijk de grootste en slechtste dictator zijn die wereld ooit gekend heeft. Er is echter maar Eén Die werkelijk vrij maakt, Die werkelijk verlost en Die werkelijk redt. Hij, Die alle dingen nieuw zal maken (Openbaring 21:5) en Die komt op de wolken. Zijn Naam is Jezus. Hij heeft ons verlost toen Hij stierf aan het kruis. Hij is Overwinnaar. Alle problemen die mensen hebben en die ze veroorzaken, zullen eerst nog veel erger worden, maar Hij komt en herstelt wat door de zonden kapot is gemaakt.

Wat er in de wereld gebeurt, verbaast een waakzaam christen niet. Wat er nog gaat gebeuren, zal dat ook niet doen. Gods Woord heeft het allemaal voorzgd. Wij stellen ons vertrouwen daarom niet in mensen, ook niet in de Amerikaanse president. Wij kijken op Christus!

 Roelof Ham

- 1 Zie 'Gratis abortus bij Democratische conventie VS' - <https://www.zoeklicht.nl/nieuws/gratis-abortussen-bij-democratische-conventie-vs>
- 2 Zie 'Amerikaans onderzoek: jonge vrouwen verlaten de kerk' - <https://www.zoeklicht.nl/nieuws/amerikaans-onderzoek-jonge-vrouwen-verlaten-de-kerk>

# Liefde doe je



**'Dat liefde en trouw u niet verlaten!  
Bind ze om uw hals, schrijf ze op  
de tafel van uw hart'  
(Spreuken 3:3).**

Wat is liefde? Ik kwam het volgende tegen op Facebook: Men stelde aan een groep van 4 tot 8-jarigen de vraag wat volgens hen liefde is. De antwoorden die ze kregen waren zo prachtig. Ik zal er een paar noemen.

Liefde is wat er met je in de kamer is met Kerst als je stopt met het openen van cadeaus en gewoon luistert. (Wow, je voelt het).

Wanneer je van iemand houdt, gaan je wimpers op en neer en komen er kleine sterren uit je. (Een romanticus in de dop).

Als iemand van je houdt, is de manier waarop ze je naam zeggen anders. Je weet gewoon dat je naam veilig in hun mond zit. (Wat bijzonder).

Maar de meeste hummels beschreven liefde als iets wat je doet:

"Toen mijn oma artritis kreeg, kon ze niet meer bukken en haar teennagels lakken... Dus mijn opa deed het altijd voor haar, zelfs toen zijn handen ook artritis kregen. Dat is liefde."

"Liefde is wanneer mama papa het beste stukje kip geeft."

"Liefde is wanneer je puppy je gezicht likt, zelfs nadat je hem de hele dag alleen liet."

## HOE WORDT LIEFDE ZICHTBAAR?

Het is als met de wind. Zij is – net als de liefde – onzichtbaar, maar we voelen haar als zij waait. En we kunnen haar zien door wat zij doet: de bladeren van de bomen ritselen er vrolijk op los, de takken zwiepen heen en weer.

Zo is het ook met de liefde. Liefde voel je en dat is iets moois. Wij zijn emotionele wezens. Het is een gift van God. Geniet ervan!

Maar als het alleen bij voelen blijft, dan wordt het een ramp. Liefde vraagt om actie!

John Mark Comer schrijft in zijn prachtige boek 'Loveologie': "Als je liefde voelt, zit je op de stoel van de passagier. Je rol is passief. Het is iets wat je overkomt. Maar met de actie van liefde, zit je aan het stuur."

Misschien vraagt u zich af hoe u de liefde in uw huwelijk nieuw leven in zou kunnen blazen? Ga aan het stuur zitten en doe daden van liefde!

Neem een bloemetje mee, kook zijn of haar lievelingsgerecht, doe de klusjes die al zo lang zijn blijven liggen. Leg je arm om haar schouder, luister met oogcontact naar hem, maak complimenten, enzovoort, enzovoort. Ik weet zeker dat er dan wonderen zullen gebeuren in uw relatie.

 Els ter Welle



# In antwoord

Theo Niemeijer



## OPZETTELIJK ZONDIGEN

**In Hebreëën 10:26 staat een gedeelte dat ik maar niet kan begrijpen: 'Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkenning der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonden meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel.' Kunt u dit vers voor mij uitleggen? (M. S. te @)**

### Antwoord:

De brief aan de Hebreëën is, zoals de titel al zegt, een brief die met name aan Joodse christenen geschreven is, maar het Bijbelboek is natuurlijk ook voor ons als gemeente belangrijk. In de tijd, waarin de brief geschreven werd, waren er veel Joodse gelovigen die op de sabbat naar de synagoge gingen én op de eerste dag van de week 'hun eigen bijeenkomsten' (zie Hebreëën 10:25) bezochten. Het waren gelovigen, die met het ene been nog volledig binnen het Jodendom stonden en met het andere in de Nieuwtestamentische gemeente. Handelingen 21:20 schrijft over deze vele duizenden Joden 'die gelovig zijn geworden en allen ijverders voor de wet zijn'. Ze hielden zich aan de vele Joodse leefregels, maar behoorden ook helemaal toe aan de gemeente. In de Hebreëënbrief worden deze Joodse christenen onderwezen over het 'betere' in Christus vergeleken met de

Oudtestamentische wetgeving. Het gaat in deze brief over: een betere sabbat (4:8-10), een betere Hogepriester (5:1-10), een beter offer (9:23), betere beloften (8:6), een beter vaderland (11:16), een betere hoop (7:19), een beter verbond (7:22), een betere opstanding (11:35), en nog veel meer 'betere' geloofszaken. Het lijkt wel alsof de schrijver van deze brief (waarschijnlijk Paulus) hen als het ware los wil weken vanuit de Joodse tradities om helemaal opgenomen te worden binnen de gemeente van de Heere Jezus.

Wanneer we nu lezen over het 'opzettelijk zondigen', dan bevinden we ons midden in de Joodse wetgeving. In deze wetgeving lezen we bijvoorbeeld in Numeri 15:27-30 dat voor hen die zonder opzet zondigen vergeving voor hun zonde bestaat, maar voor hen die opzettelijk zondigen deze vergeving er niet is. U vindt dit ook terug in andere gedeeltes van de wet, zoals in Leviticus 4:2, 13, 22, 27 en 5:15. Ook Ezechiël schrijft over dit opzettelijk zondigen (45:20). Dit opzettelijk zondigen had te maken met het willens en wetens de waarheid verwerpen en tegen deze waarheid in zondigen. Precies zoals het vervolg van Hebreëën 10:6, waarover deze vraag gaat, ons laat zien: 'indien iemand de wet van Mozes terzijde heeft gesteld, wordt

*hij zonder mededogen gedood'* (vers 28).

In hoofdstuk 10 van de Hebreëënbrief wordt een belangrijk thema afgesloten, waarin duidelijk gemaakt werd dat de Heere Jezus de vervulling is van vele Oudtestamentische inzettingen. In vers 29 wordt dan ook gezegd dat voor hen, die de Zoon van God met voeten vertreden, het bloed des verbonds onrein achten en de Geest der genade versmaden, geen offer meer overblijft, maar een vreselijk oordeel. We hebben hier te maken met Joden die getuige waren van het optreden van de Zoon van God in hun midden en in hun tijd, die vanuit het Oude Testament het bloed van het verbond kenden, waardoor zij van alle andere volken geheiligd (afgezonderd) waren, maar ook de aanwezigheid van Gods Geest onder het Joodse volk ervaren hebben en desondanks het Evangelie willens en wetens verworpen hebben. Wanneer je de Heere Jezus verwerpt, blijft er inderdaad geen offer voor vergeving meer over!

Het gaat hier niet om bekeerden en wedergeboren christenen, die afvallig geworden zijn, want Gods Woord leert ons dat we door onze wedergeboorte met Gods Geest verzegeld zijn (Efeze 1:13) en dat



niemand ons uit zijn hand kan roven (Johannes 10:29-30). Daarbij dienen we wel rekening te houden met veel 'naamchristenen', die zich uiteindelijk tegen de Heere Jezus keren, maar dan spreken we nog niet van geloofsafval. Andere gelovigen zijn dan wel misschien afgevallen van hun eerste liefde en belijden Hem niet meer, maar ondanks alles blijven ze wel een kind van God en komt Hij uiteindelijk tot Zijn doel in hun

leven. We hebben dan te maken met christenen die in 'de geest' begonnen, maar 'in het vlees' eindigen! Zolang we als gelovigen nog hier op aarde leven, hebben we te maken met zondig gedrag. Geen enkele gelovige leeft een zondeloos leven hier op aarde. En de zonden die we begaan, doen we vaak ook nog heel bewust! Blijft er dan geen offer meer over voor onze zonden? Wat een zegen dat we

in 1 Johannes kunnen lezen: *'Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden (...) en als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige'* (1:7 en 2:1). We moeten dus leren om deze moeilijke en ingewikkelde Bijbelverzen in de context te lezen en te ontdekken aan wie en met welk doel deze verzen geschreven zijn.



## CHRISTUS ÉN DE GEMEENTE SAMEN DE BRUIDEGOM?

**Onlangs las ik dat de gemeente, als lichaam van Christus, bij de opname van de gemeente met Christus, het hoofd van de gemeente, verenigd zal worden en dat Christus én de gemeente dan samen de bruidegom zullen zijn die zich later met het gelovige overblijfsel van Israël, de bruid, zal verbinden. Ik dacht altijd dat de gemeente de bruid van Christus was. Hoe denkt u hierover? (M.P. te E.)**

### Antwoord:

Het Nieuwe Testament laat ons duidelijk zien dat de Heere Jezus Zich als Bruidegom verbonden heeft met Zijn bruidsgemeente. In 2 Korinthe 11:2 lezen we van Paulus: *'Want met een ijver Gods waak ik over u, want ik heb u verbonden aan één man, om u als een reine maagd voor Christus te stellen'*. Ook in Efeze 5:25-33 wordt de relatie tussen Christus en Zijn gemeente vergeleken met dit beeld van bruid en bruidegom en bevestigd met de woorden: *'Dit geheimenis is groot, doch ik spreek met het oog op Christus en de gemeente.'* In het Oude Testament zien we hoe God de Vader Zich met Israël verbond, als man en vrouw.

Israël werd echter ontrouw en hoereerde met ander afgoden. Toch is uiteindelijk vanuit deze 'onvruchtbare vrouw' de mooiste vrucht geboren, de Heere Jezus. De relatie tussen Israël en de Heere Jezus wordt dan ook in de Bijbel vergeleken met die van moeder en Zoon (zie bv. Zacharia 12:10). Efeze 5:31-32 laat ons zien dat de man zijn vader en moeder verlaten heeft en zich aan de bruid verbonden heeft. De Heere Jezus heeft het Vaderhuis verlaten én Zijn moeder Israël, toen Hij over haar weende en zei, dat ze Hem niet meer zullen zien, tot het moment van Zijn wederkomst in heerlijkheid.

Wanneer nu in Openbaring 21:9-14 de bruid getoond en zichtbaar wordt, zien we de heilige stad, het hemelse Jeruzalem, nederdalende uit de hemel. Het is de stad, waarover Paulus het heeft in Efeze 2:19-22: *'Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Zelf de hoeksteen is. In Hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend, op*

*tot een tempel, heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest'*. Wanneer dit bouwwerk gereed is, zal deze woonstede van God in heerlijkheid verschijnen als de bruid, de vrouw van het Lam. Het is de stad met de fundamenten waar ook Abraham naar verlangde: *'Want hij verwachtte de stad met de fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is'* (Hebreeëen 11:10). We lezen in Openbaring 21:14 dat de namen van de apostelen op de fundamenten geschreven staan. Zij hadden namelijk het fundament van de gemeente gelegd (Efeze 2:20). Op de poorten staan echter de namen van de stammen van Israël, waarmee duidelijk gemaakt wordt dat *'het heil uit het Joodse volk is'* (Johannes 4:22) en de gemeente uit zowel Joden als heidenen bestaat. Wanneer Christus en de gemeente als bruidegom en bruid voor altijd verenigd zijn, zal ook Israël wedergeboren worden en de verstoorde relatie tussen Israël en de Here God hersteld worden. Dan zal de Heere God Israël opnieuw als 'Zijn vrouw' aannemen (zie Hosea 2).



### Bouw Mee Met Het Hadassah Ziekenhuis

Door de oorlog zijn sinds 7 oktober duizenden Israëli's gewond geraakt. Velen van hen hebben (meerdere) operaties ondergaan en moeten revalideren om weer goed te functioneren in de samenleving.

Het Hadassah ziekenhuis bouwt in Jeruzalem aan een nieuw revalidatiecentrum om meer gewonden de beste revalidatiezorg te kunnen bieden. Stichting Nachamu Nachamu Ami wilt het Hadassah Ziekenhuis hierbij ondersteunen. Bouwt u met ons mee?

U kunt doneren op NL67 RABO 0309 3627 92, tnv Stichting Nachamu Nachamu Ami onder vermelding van "Hadassah". of scan de QR code



Voor meer informatie kijk op: <https://nachamu.org/hulp-in-nood-hadassah-ziekenhuis-in-jeruzalem/>



## AK Garage KROONDIJK

### ALLROUND AUTOMONTEUR (32-38 uur)

Voor onze universele dorpsgarage in Haulerwijk (Friesland) zoeken wij een allround automonteur

Ben jij de collega die wij zoeken?  
Neem dan contact met ons op.

Tel.: 0516 – 422 095

Email: [info@garagekroondijk.nl](mailto:info@garagekroondijk.nl)

## Postbezorging Zoeklicht in 2024

### HIER EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHEIJNINGSDATA:

- 11. november 29 of 30 oktober
- 12. december 3 of 4 december



Hulp aan Joodse mensen  
in Oekraïne en Wit-Rusland

## VOEDSELPAKKETTEN VOOR OEKRAÏNE



### Producten voedselpakket

- |                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. 1 kg suiker                | 32 grivna         |
| 2. 1 kg vermicelli            | 35 grivna         |
| 3. 1 kg boekweit              | 65 grivna         |
| 4. 1 kg rijst                 | 53 grivna         |
| 5. 1 liter zonnebloemolie     | 65 grivna         |
| 6. 1 blik gecondenseerde melk | 65 grivna         |
| 7. 1 kilo meel                | 20 grivna         |
| 8. 1 blik conserven           | 53 grivna         |
| 9. 1 pak theezakjes           | 45 grivna         |
| 10. 1 pak havermoutvlokken    | 40 grivna         |
| 11. 1 reep chocolade          | 12 grivna         |
| 12. 1 pakje kaakjes           | 25 grivna         |
| 13. 1 plastic tas             | 5 grivna          |
| <b>Totaal:</b>                | <b>515 grivna</b> |

1 voedselpakket  
+/- 515 grivna = € 12.50



IBAN  
NL54 RABO 0362 4394 86

Direct steunen? →

Of kies ervoor een Joods gezin structureel te gaan helpen!  
Kijk op [roechama.nl](http://roechama.nl)



Bezoek onze conferenties  
in Ter Apel!

• **Vrouwenconferentie** 7-10 oktober € 236,-\*  
Met Els ter Welle en Rita Meinema  
Thema: "Hoe loop je zonder lasten de wedloop"

• **Herfst- themawEEK** 12-19 oktober € 402,-\*  
Met Dick Wolbers  
Thema: "Wij hebben het profetisch Woord  
dat zeer vast is"

• **Week van Rust & Toewijding** 2-9 november € 402,-\*  
Met Jack & Nel Nugter  
Thema: "De Bergrede - Principes van het Koninkrijk"

• **De Vriendenweek** 9-16 november € 385,-\*  
Met Cor en Nel Barten, Jan Hendrik Meinema  
en Jan Boelhouwers  
Thema: "Elke morgen zijn zij nieuw,  
groot is uw trouw!"

\*Alle prijzen  
zijn p.p. all-in



Telefoon: 0599-582984  
Website: [www.ccc-de-ark.nl](http://www.ccc-de-ark.nl)



# Sta ik bekend om mijn vriendelijkheid?

Hoe sta jij bekend? Sta jij bijvoorbeeld bekend als 'goed verzorgd'? O, zalig de onkreukbaren, die schijnbaar nooit een bad hair day hebben en zonder hoge bloeddruk de prachtigste kleren dragen zonder één smetje. Of sta je bekend als gangmaker? Mensen hebben je graag omdat waar jij komt, gezelligheid nooit ver weg is.



"Hoe sta ik bekend?", is een vraag waar de één wat meer gevoelig voor is dan de ander, maar die ons allemaal op een of andere manier bezig kan houden.

## TIJD VOOR ACTIE

'Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend' (Filippenzen 4:5, NBG). Ik hoor het m'n moeder nog zeggen op haar zachte, licht verwijtende toon, wanneer ik trots vertelde hoe ik van mij afgebeten had. "Maar Corine, je vriendelijkheid zij alle mensen bekend..." Hmm... mijn vriendelijkheid was acuut verdwenen toen mijn assertieve kant boven was gekomen. Tijd voor actie, dag vriendelijkheid! En vriendelijk naar iedereen? Kom nou, als jij vervelend bent, dan ben ik dat ook (en als het lukt nog érgers dan jij!). Ik ben niet gek! Logisch toch? Zo dacht ik als een kind, maar als volwassene herken ik er nog veel te veel in. Jij misschien ook? Tijden veranderden. Van de NBG ging ik over op de HSV. En... vriendelijkheid verdween? 'Uw welwillendheid zij alle mensen bekend' (Filippenzen 4:5, HSV). Laten we eens doordenken over deze bekende termen: vriendelijkheid en welwillendheid. Bekendheid met termen kan namelijk ook uitholling van de woorden geven.

## BEREIDWILLIGHEID

Vriendelijke mensen zijn beleefd tot zelfs hoffelijk in de omgang. Ook zijn ze hartelijk en hebben ze een vrolijke aard – ze zijn erg makkelijk benaderbaar en je voelt je snel op je gemak bij hen. Daarbij staan ze bekend om hun bereidwilligheid, ze helpen graag. Vriendelijke mensen hebben de ander op het oog, ze hebben het beste met de ander voor en zijn daarom wèl willend. Je hebt daarbij op de 'voorgond tredende' extraverte exemplaren en je hebt de achtergrondfiguren, de introverten. Beiden vriendelijk, maar anders in hun uiting.

Waar hardheid en botheid in onderlinge omgang hoogtij viert, vormt de ontmoeting met een vriendelijk

persoon een verademing. Waar mopperen, klagen en sociale onverschilligheid bijna de norm is geworden, vormen vriendelijke mensen een antigif. Waar iedereen voor 'zelf' en 'ik' gaat, houden vriendelijke mensen de blik breder en blijven oog houden voor de ander, blijven zelfs echt gericht op de ander.

## CHRISTUS UITDELEN

Maar weet je wat niet in dit rijtje staat, maar waar in onze maatschappij vaak wel om gevraagd wordt? Assertiviteit. Vandaag de dag moeten mensen niet op hun mondje gevallen zijn en hebben ze overal een mening over. Je loopt hen niet zomaar omver, want ze zijn assertief. Zijn vriendelijke mensen dan nog wel 'houdbaar' in onze tijd? Sluit assertiviteit en ruggengraat hebben, vriendelijkheid niet uit? Niet als je op de Bijbelse manier vriendelijk bent.

Vriendelijke christenen weten hoezeer ze de vergevende liefde van de Heere Jezus Zelf nodig hebben. Ze zijn niet snel van hun padje als ze mensen ontmoeten die zich gedragen zoals ze zijn, namelijk als zondaren. Ze gunnen hen vergeving en zoeken toenadering om Christus uit te delen. Met Christus als de liefde van hun leven, zijn ze zeker geen allemansvrienden die kleurloos meebuigen met wat wie ook maar zegt. Maar ze hebben standvastig lief – over ruggengraat gesproken! Zij staan ferm voor Gods Woord als basis voor dit leven, maar doen dat niet met verhitte hoofden en koude harten. Ze houden het hoofd koel en zijn zo verfrissend in de omgang, juist omdat hun hart van Gods liefde brandt.

Zó wil ik bekend staan. Niet zozeer om mijn mening, overtuiging of mijn gevatheid, maar om mijn welwillendheid, mijn vriendelijkheid. Jij ook?

Corine Daane



# De Chinese overrompeling?!

## One Belt, One Road

— Silk Road Economic Belt  
 - - - Maritime Silk Road Initiative

China, een land zo ver hiervandaan maar tegelijk ook heel dichtbij. Dagelijks hebben we (onbewust) te maken met het land. Waarom is China zo belangrijk voor ons? En wat zegt de Bijbel over dit land?

### MADE IN CHINA

Je komt bijna geen product meer tegen waarin niet op de één of andere manier invloed van China is terug te vinden. Meestal met het bekende label: 'Made in China'. Europa heeft daar dan ook veel economische voordelen aan. Zo zijn Chinese producten vaak veel goedkoper dan de producten uit de VS of Europa. Dat komt vooral doordat de werkkrachten in China veel goedkoper zijn dan de Amerikaanse en Europese die een eerlijk loon krijgen. En bedrijven vechten ervoor om in een goed daglicht geplaatst te worden door China. Zo schrijft Douglas Murray dat "grote financiële instellingen in het Westen met elkaar geconcentreerd hebben om de gunsten van de CCP (Chinese Communistische Partij), vaak op de corruptste en flagrante manieren".

Maar niet alleen bij de producten in de winkels heeft China een enorme macht. Havens zoals die van Hamburg (Duitsland), Piraeus (Griekenland)<sup>2</sup> en zelfs Haifa (Israël) zijn gedeeltelijk, en de laatste twee zelfs volledig, in Chinese handen. In het VPRO-programma: 'De wereld van de Chinezen'<sup>3</sup> bracht Ruben Terlou de Chinese tactiek aan het licht hoe China via *Soft Power* (zachte macht) en ontwikkelingshulp zijn macht uitbreidt in ontwikkelingslanden. Ze gaan daarbij vaak heel gemeen te werk. Ze bouwen havens, wegen, ziekenhuizen, scholen, etc. China maakt daarbij een overeenkomst met die landen waarin staat dat als ze het verschuldigde bedrag hiervoor niet direct kunnen terugbetalen, het hele gebied Chinees

wordt. Vaak gebruikt China deze gebieden voor militaire doeleinden zoals bases en trainingscentra. Daarnaast hebben veel van die landen corrupte ministers die graag wat centjes bijverdienen. China weet dit en maakt daar handig gebruik van, door ze om te kopen in ruil voor uitbreiding van de macht en invloed in de beslissingen van de regering. In die ontwikkelingsgebieden heeft men vaak ook te weinig geld voor lesboeken en ook daar 'helpt' China de scholen 'heel graag' en laat er Chinese lesboeken implementeren. Die bestaan vaak niet alleen uit leerstof voor wiskunde of taal, maar ook voor indoctrinatie van de communistische ideologie. China laat verder veel studenten gratis studeren aan Chinese universiteiten zodat ze later goede staatsburgers kunnen worden. China kan dat natuurlijk heel goed gebruiken om zo ook op cultureel vlak invloed uit te oefenen op de bevolking van een land.

### NIETS NIEUWS ONDER DE ZON

China is niet de eerste opkomende supermacht die deze *Soft Power*-tactiek gebruikt. Denk maar aan de VS die zijn Marshallplan<sup>4</sup> gebruikte om naoorlogs Europa op te bouwen en zo zijn invloed in Europa uit te breiden, met de import van veel Amerikaanse producten, supermarkten, de NAVO, etc. Niettegenstaande is het verschil tussen de twee supermachten groot op het gebied van ideologie, vrijheden en bestuur. De VS is een vrije democratie waarin het christendom aan de basis ligt van haar overheidsstructuur en maatschappij. China daarentegen is een dictatuur waarin het communisme de staatsideologie is en waarbij geen enkel christelijk geluid gehoord mag worden. Maar ook de manier waarop die Marshallhulp werd verleend is heel anders dan de Chinese vorm. Er waren bijvoorbeeld veel strengere voorwaarden om die hulp te ontvangen, zo kregen landen waar een communistische partij aan de macht was geen hulp.<sup>5</sup>

### HET COMMUNISTISCH DENKEN

Het Chinese model komt veel vrijer over, met bijna geen enkele voorwaarde, om hulp te ontvangen. De communistische manier van denken komt hier dan ook duidelijk naar voren. In de jaren '80 publiceerde de Vlaamse 'Christelijke Bond voor de Ondergrondse Kerk' (CBOK)<sup>6</sup> het artikel: 'Zo sprak Stalin'. Daarin werden de eigenlijke motieven van het communisme bekendgemaakt, die Stalin in geschreven vorm overhandigde aan zijn medestanders van het opperste Sovjet op 21 december 1952. Stalin schreef daarin het volgende: "Onze binnenlandse politiek heet terreur en onze buitenlandse politiek list en intrige. Thuis mag je met zware schoenen rondstappen. Sluip in het

Westen echter op zachte zolen rond, totdat ook het Westen van ons is!" Dit lijkt volgens mij erg op wat China op dit moment in zijn schild voert. Dr. Francis A. Schaeffer waarschuwde het Westen al in 1977 in het EO-programma 'Hoe zouden wij dan leven' voor de verovering door het communisme. Hij zei daarin dat het communisme een 'evangelie' van rust en welvaart verkondigt, maar als we eenmaal door hen onder de laarzen worden gelopen zullen we met ijzeren hand worden bestuurd. Hij had gelijk. Laten we eens kijken naar enkele zaken hoe China op dit moment Europa onder de voet probeert te lopen:

- TikTok<sup>7</sup> maakt en houdt Europese kinderen en jongeren expres dom en manipuleert ze. Ze verzamelt met haar vele gebruikers ook veel data en is al verschillende keren beschuldigd van spionage.<sup>8</sup>
- Europese internetproviders gebruikten tot voor kort veel Huawei<sup>9</sup>-apparatuur voor de zendmasten. In veel Europese landen zijn die verwijderd, maar hoeveel informatie heeft China in de afgelopen jaren niet allemaal kunnen verzamelen?
- De invloed van de CCP in pro-Palestijnse protestacties in het Westen is groot. Deze acties worden zelfs grotendeels door haar gefinancierd.<sup>10</sup>

Het is duidelijk! Het gevaar van de communistische ideologie blijft en we moeten daarvoor ook waakzaam blijven. De bekende evangelist Billy Graham zei eens: "Communisme is een religie die geïnspireerd, geleid en ingegeven is door de duivel zelf die de oorlog heeft verklaard aan de Almachtige God."

- 1 Murray, D. (2023). De aanval op het Westen. Uitgeverij Houtekiet.
- 2 <https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/11/30/de-chinese-draak-in-europa/>
- 3 <https://npo.nl/start/serie/de-wereld-van-de-chinezen>
- 4 Vernoemd naar de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken George C. Marshall (1947-1949)
- 5 <https://www.clingendael.org/publication/de-nieuwe-zijderoute-als-chinees-marshallplan>
- 6 Het huidige 'Hulp aan de Verdrukte Kerk' (HVK), in Nederland bekend als 'Stichting de Ondergrondse Kerk' (SDOK). Oprichter: Ds. Richard Wurmbbrand
- 7 Onderdeel van het Chinese moederbedrijf ByteDance. Dit vormt een gevaar aangezien bedrijven in communistische landen onder direct staatsgezag vallen.
- 8 <https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/tiktok-is-een-chinees-medium-om-onze-kinderen-dom-te-maken-en-moet-verboden-worden>
- 9 Chinees technologiebedrijf
- 10 <https://www.foxnews.com/us/chinese-communist-party-linked-anti-israel-campus-protests-well-funded-non-organic-group-says>



### DE NIEUWE ZIJDERROUTE

China gebruikt die *Soft Power*-tactiek ook om zo Xi Jinping's lang gedroomde Nieuwe Zijderoute of het *One Belt, One Road* (OBOR)-initiatief in realiteit om te zetten. Zo zien we vooral hoe China in Centraal-Azië de macht probeert over te nemen en zo de landen (in totaal zo'n 65) naar haar hand wil zetten om die Zijderoute te bouwen. Maar ook in Europa vindt China overheden en politici om haar vinger. Zo wil Hongarije de grootste batterijproducent van Europa worden, maar dan wel met Chinees geld.<sup>11</sup> Dit is niet zo gek, aangezien 80 procent van de batterijproductie in China plaatsvindt. Het bouwproject van de Chinese fabriek is dan ook gigantisch en heeft een kostenplaatje van maar liefst 7,16 miljard euro.<sup>12</sup> Maar we hoeven niet eens zover te kijken. In mijn land (België) heeft de vorige federale regering in 2017 een overeenkomst gesloten met China om een Zijderoute-treinverbinding te leggen van de Chinese stad Daqing rechtstreeks naar Zeebrugge en vanaf daar naar de Volvo-fabriek<sup>13</sup> in Gent.<sup>14</sup> Het idee van de Nieuwe Zijderoute is gebouwd op het oude en Xi maakt dan ook handig gebruik van die aanspraak op dat gedeelte van de geschiedenis. China krijgt hiermee een wereldpositie, want nu zijn haar tentakels wereldwijd geplant.

### OPMAAT NAAR HET EINDE

China is een ware supermacht geworden en dat kunnen we zeker plaatsen in de eindtijdrede van de Heere Jezus. In Lukas 21 zegt Hij namelijk dat we niet alleen waakzaam moeten zijn op de vijgenboom (Israël), maar ook op het ontspruiten van de andere bomen. Ik denk dat Hij hiermee het ontwaken of bloeien van andere landen bedoelt en China hoort er dan ook zeker bij. De Bijbel gaat er zelfs nog dieper op in. De antichrist zal aan het einde van de grote verdrukking verrast worden door geruchten van een oprukkend leger van 200 miljoen man vanuit het Oosten als hij bezig is met

veroveringstochten in Libië en Ethiopië. Dat zal waarschijnlijk zo gebeuren, omdat de confederatie van het Verre Oosten geen enkele intentie heeft om te worden bestuurd door een Europese leider. Dit leger zal met de andere legers optrekken tot Armageddon en daar de laatste strijd voeren tegen Jeruzalem onder invloed van satans demonen. Aan die optocht zal de Heere Jezus Zélf een eind maken door de legers en de antichrist te verslaan.<sup>15</sup> Als we kijken naar de huidige statistieken van het Chinese Volksbevrijdingsleger dan heeft China een totaal van zo'n 3 miljoen parate troepen en van de totale bevolking heeft China nog eens 763 miljoen man tot zijn beschikking. Dus alleszins meer dan genoeg om aan die 200 miljoen militairen te komen.

### CONCLUSIE

We zullen hier natuurlijk niet direct Chinese soldaten in onze straten zien marcheren, en ik denk ook niet dat China daar belangstelling voor heeft. Maar de macht van China groeit en daar moeten we waakzaam voor zijn. Maar als we deze zaken hier lezen en de opmaat naar het einde zien, mogen we met blijde verwachting omhoogkijken omdat onze verlossing aanstaande is (Lukas 21:28).

 **Sebastiaan Hoedt**

11 <https://nos.nl/artikel/2529933-hongarije-wil-de-grootste-batterijproducent-van-europa-worden-met-chinees-geld>

12 <https://www.knack.be/nieuws/wereld/hoe-hongarije-een-bondgenoot-van-china-werd/>

13 Het oorspronkelijk Zweedse Volvo is sinds 31 december 2022

zo goed als volledig in handen van het Chinese Zhejiang Geely Holding Group

14 [https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/05/14/volvo\\_stuurt\\_chineseautospertrainnaarhavenzeebrugge-1-2978259/](https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/05/14/volvo_stuurt_chineseautospertrainnaarhavenzeebrugge-1-2978259/)

15 Daniël 11, Openbaring 9:13-16 en Openbaring 16:12

16 [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country\\_id=china](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=china)



## Antisemitisme moeilijk te bewijzen

**Antisemitisme in Nederland groeit, alleen lang niet elk incident komt voor de rechter. Volgens het EU-Bureau voor de grondrechten (FRA) groeide het aantal antisemitische incidenten sinds 7 oktober in sommige Europese landen met 400 procent.**

Toch leidt deze stijging niet direct tot meer strafzaken en juridische veroordelingen. Dat komt ten eerste doordat het voor het OM lastig is discriminatie op grond van ras of geloof - waar antisemitisme in het strafrecht onder valt - te bewijzen. Ook de bewijsvoering kan een obstakel vormen in discriminatiezaken, waardoor relatief weinig discriminatiefeiten de rechtszaal halen. Daarnaast is het een probleem dat grondrechten als vrijheid van

meningsuiting en het verbod op discriminatie op gespannen voet met elkaar kunnen staan. Of het groeiende antisemitisme tot meer strafzaken leidt, is ten tweede

lastig te meten omdat het jaren kan duren voordat een zaak voor de rechter verschijnt.  
(Bron: RD)



## Bron van westerse media is antisemiet

**Een dokter uit Gaza, die door persbureaus als AP als betrouwbare bron wordt gezien, is een antisemiet die banden heeft met Hamas.**

Toch wordt hij als bron gebruikt voor informatie over de gezondheidstoestand in Gaza, het aantal doden en gewonden bij aanvallen en dergelijke. De dokter is verbonden aan het Al-Ahli ziekenhuis dat zogenaamd in het begin van

de oorlog gebombardeerd zou zijn door Israël. Dit bleek later een afgezwaaide raket van de Palestijnse Jihad te zijn. De arts wiens naam Fadel Naim is, zou daar ziekenhuisdirecteur zijn. Op sociale media heeft Naim zich lovend uitgelaten over de aanslag van 7 oktober 2023,

terwijl deze plaatsvond. Verder was hij een goede vriend van de inmiddels geliquideerde Hamas-leider Haniyeh. Toch wordt deze antisemiet en extremist door persbureaus gezien als gematigd en als een serieuze bron.  
(Bron: Christian Post)

## Een tijdperk van schokkende gebeurtenissen

**In een artikel op hun website, laat het World Economic Forum (WEF) weten dat we in een tijdperk zitten van schokkende gebeurtenissen, nadat we de wereldwijde coronacrisis hebben gehad.**

Volgens het WEF zijn er drie schokkende gebeurtenissen waarmee we rekening moeten houden en die van invloed kunnen zijn op de wereldwijde stabiliteit:

1. Er ontstaat een nieuwe wereldwijde extremistische groepering
2. Een cyberpandemie - dat is opzettelijk

3. Klimaatverandering zorgt dat bepaalde landen, die zich houden aan gemaakte afspraken, zullen bezwijken door de gevolgen van klimaatverandering doordat andere landen zich niet houden aan de afspraken.

(Bron: website WEF)



Meer van dit soort nieuwsberichten (met Bijbelse duiding) vindt u op onze website: [www.zoeklicht.nl](http://www.zoeklicht.nl).



# Eén jaar na 7 oktober...

Wat moet 7 oktober een verschrikkelijke dag zijn voor Israël. Ook dit jaar weer, één jaar later. Zeker voor hen die geliefden zijn kwijtgeraakt, direct op die 7e oktober en ook in de dagen, weken en maanden daarna. Dood en verderf kwam er over Israël. Het lijden van het Joodse volk is nog niet voorbij. Daarvoor moet het volk wachten op de komst van de Messias, de Vredevorst. Dan zal Jeruzalem het centrum van vrede van heel de wereld worden.

Als ik dit schrijf – eind augustus – is er wel hoop maar nog geen zicht op een wapenstilstand of vredesovereenkomst voor Gaza. Groter lijkt de kans op aanvallen van Iran en Hezbollah op Israël.

## BESCHULDIGINGEN VAN GENOCIDE

Israël sloeg na 7 oktober direct terug naar Hamas. Hard! Terecht! Wat de wereld er ook van vindt. Landen die het felst tegen Israëls acties in Gaza zijn, zouden hetzelfde doen als zij waren aangevallen.

En de beschuldiging dat Israël genocide pleegt in Gaza is helemaal absurd. Dat denken velen in het Westen op grond van de beelden die wij in onze kranten en op onze schermen zien. Beelden van *Al Jazeera*, beelden van Hamas. Geen beelden van onze eigen correspondenten. Onze mediakanalen zijn het doorgeefluik van de promotieoorlog van Hamas. Israël probeert juist onschuldige burgers in Gaza te sparen. Door mensen vooraf te waarschuwen om weg te gaan. Maar als Hamasstrijders, zoals gebeurt, bescherming zoeken te midden van vluchtelingen en bewoners, dan moet je niet met de beschuldigende vinger naar Israël wijzen, maar naar Hamas.

Nog altijd wordt de vraag gesteld hoe dit heeft kunnen gebeuren. Welke fouten zijn er gemaakt? Hoe is het mogelijk dat de terroristen Israël binnen konden komen,

zwaar bewapend en met auto's en motoren? Wie is hier verantwoordelijk voor? Als de huidige oorlog voorbij is, zullen diepgravende onderzoeken volgen. Het is dan nog maar de vraag of premier Netanyahu vrijuit gaat. Toch is er al wel het nodige bekend.

## INFORMATIE NIET GEDEELD

Uit een rapport dat de inlichtingendienst van de IDF (het Israëlische leger) werd aangeboden, blijkt dat al in april 2022 Unit 8200 een kopie van een 40 pagina's tellend plan in handen kreeg, zo meldde *World Israel News*. Het document bevatte de strategie van Hamas om de beveiliging langs de grens met Israël te saboteren en Israël gewapend te infiltreren. De IDF gaf het document de codenaam 'Walls of Jericho'. Een spervuur van raketten werd erin aangekondigd, bij het begin van de aanval, met drones om de beveiligingscamera's uit te schakelen en gewapende mannen die massaal Israël zouden binnenvallen met paragliders, op motoren en te voet. Precies zoals is gebeurd op 7 oktober 2023.

Ondanks de duidelijke plannen voor een terreuraanval, besloten hoge inlichtingenfunctionarissen van de IDF onafhankelijk van elkaar dat Hamas niet in staat zou zijn om zo'n grootschalige operatie tegen Israël uit te voeren. De informatie werd dan ook niet doorgegeven



aan de top van de IDF, of aan de commandant van de Israëlische luchtmacht. Het werd ook niet gedeeld met premier Netanyahu of minister van Defensie, Yoav Gallant.

Waarom dit niet is gebeurd is onverklaarbaar, vindt voormalig inlichtingenchef van de IDF, Aharon Ze'ev Farkash. "Het plan toonde duidelijk aan dat Hamas zich niet liet afschrikken en duidelijk bezig was met het smeden van een complot tegen Israël."

Afgelopen april is generaal-majoor Aharon Havila, het hoofd van het directoraat Militaire Inlichtingen, opgestapt en heeft de volledige verantwoordelijkheid voor het falen van de Inlichtingendienst op zich genomen. Hij stelde: "Op die sabbat hebben we de belangrijkste missie die ons is toevertrouwd, namelijk het waarschuwen van het publiek voor een aanval van de vijand, niet vervuld." Verdere onderzoeken zullen zeker volgen.

### **ALLAH ZAL DE OVERWINNING GEVEN?**

De vijanden van Israël zijn trots op hun god. Ze roepen hem aan, Allah, de god van de moslims. Hij zal hun de overwinning geven, alle Joden en Amerikanen doden, zo geloven ze.

Ik bid dat het Joodse volk zal gaan beseffen dat ze van God afhankelijk zijn, dat ze Hem gaan aanroepen, voor hun voortbestaan, in hun strijd en ook voor hun redding. Zonder God gaat Israël het niet redden. Maar de Bijbel is helder: de Heere zal voor Zijn volk strijden. Dit betekent niet dat het lijden van Israël al voorbij is, maar het komt goed, op een dag zal Israël de Messias zien en zal heel Israël zalig worden.

Wat doet deze oorlog met het Joodse volk? Er is woede, naar de vijand, maar ook naar de leiders van Israël, omdat de inval van Hamas niet is voorkomen en de gegijzelden niet levend zijn teruggekomen. Er is verdriet, om het verlies van geliefden. Er is wanhoop: houd de haat tegen Israël dan nooit op? Er is ook hoop, bij duizenden komen Joodse mensen vanuit de hele wereld terug naar Israël. Voorgoed. Al 20.000 in de eerste helft van 2024, ondanks de oorlog.

### **WAAROM DEZE RAMP NIET VOORKOMEN?**

Ook geestelijk doet de oorlog wat met het volk. Sommigen willen niets meer met God of religie te maken hebben en stellen openlijk de vraag waarom God deze grote ramp niet heeft voorkomen. Een vraag waar geen makkelijke antwoorden op te geven zijn. Ooit, in Deuteronomium 28, had God het al wel aangekondigd dat Zijn oordelen over het volk zouden komen als ze Hem niet zouden dienen en liefhebben. Als ik dit opschrijf, voel ik de pijn. Ik, wij, het Nederlandse volk, wij zijn geen haar beter.

Ik kan alleen maar stil worden, mijn hoofd buigen en bidden voor ons volk en zeker voor het Joodse volk.

Anderen gaan juist op zoek naar God. En sommigen komen terecht bij organisaties als 'One for Israel' of bij plaatselijke Messiaanse gemeenten. Volgens One for Israel groeit de vraag naar Nieuwe Testamenten, vragen meer Joden om informatie over de Messias, Yeshua, Jezus en komen ook regelmatig mensen tot geloof in Hem. Geen grote aantallen, maar toch geven zulke berichten vreugde. Allereerst in de hemel, als zondaren tot geloof komen, maar ook wij mogen de Heere danken voor Zijn werk onder Zijn volk.

### **GOD IS AAN HET WERK**

Vijf maanden geleden stapte Yaniv binnen in een samenkomst van de gemeente Tiferet Yeshua in Tel Aviv. Hij bleek het Nieuwe Testament al verschillende keren in z'n geheel gelezen te hebben. God was aan het werk in zijn hart. Hij was er klaar voor om zijn geloof in het openbaar te belijden en ook gedoopt te worden, wat inmiddels heeft plaatsgevonden.

Enkele maanden geleden nam ook Uriel contact op met deze gemeente, via e-mail. Hij had vragen over het Nieuwe Testament. Uriel is een jongeman, opgegroeid in een orthodoxe gemeenschap. Hij dient momenteel in het Israëlische leger. Eerst was hij in Gaza actief, nu in het noorden van Israël.

Elke twee weken was er via Zoom contact met hem, en spraken ze over God, over Yeshua, over het Nieuwe Testament. Hij verlangde ernaar God persoonlijk te leren kennen. Aanvankelijk wilde Uriel niet zelf het Nieuwe Testament lezen, omdat hij, vanuit zijn religieuze achtergrond, dat boek niet wilde aanraken. Hij wilde dat hij eruit werd voorgelezen. Na diverse gesprekken werd tegen Uriel verteld dat hij toch echt zelf het Nieuwe Testament moest gaan lezen. Op zijn vraag waar hij dan moest beginnen, was het advies: gewoon aan het begin, in Mattheüs. Wat hij las, raakte hem. God raakte zijn hart aan. Het is mij niet bekend hoe het nu met Uriel is, maar alstublieft, bid voor hem, dat de Heere door Zijn Geest tot hem zal spreken, zodat hij de Messias, de Heere Jezus, zal leren kennen.

### **GEEST VAN VERBLINDING**

Onder de volken heerst een geest van verblinding, evenals onder veel christenen. Een verblinding die resulteert in een afwijzing en veroordeling van Israël. Het is ook een ontwikkeling die moet gebeuren, de profeten voorzeggden het. Maar dat wil niet zeggen dat wij dan maar met de armen over elkaar toe moeten kijken hoe dit zich verder ontwikkelt.

Juist onze steun aan Israël – en vergeet daarbij de Messias belijdende Joden niet – kan het Joodse volk tot jaloesheid verwekken. Waarom doen die christenen dat? Daarom! Juist nu heeft Israël, heeft het Joodse volk, onze steun en onze gebeden nodig.

---

 Dirk van Genderen



# Geitenpaadje: 'Goede *sier*' maken met de maatschappij

Een kerk nodigt een spreker uit, die in zijn preek confronterende zinnen spreekt zoals: "Het verbaast me dat jullie zo zijn afgeweken van het gezonde Bijbelse geloof." En: "Zijn jullie je verstand verloren, zijn jullie werkelijk zo dwaas?"

Zo, dat is even schrikken, wat denkt die spreker wel niet? Alles is juist lekker rustig in je gemeente en dan komt hij. Je besluit als gemeente om die spreker nooit meer uit te nodigen, je bent helemaal klaar met hem.

## CONFRONTATIE

Laat deze confronterende opmerkingen nu werkelijk geschreven zijn aan de gemeente van Galaten. Lees maar eens wat Paulus aan hen schrijft: *'Het verbaast me dat u zich zo snel hebt afgewend van Hem die u door de genade van Christus heeft geroepen en dat u zich tot een ander evangelie hebt gekeerd. Er is geen ander Evangelie. Er zijn alleen maar mensen die u in verwarring brengen en het Evangelie van Christus willen verdraaien'* (Galaten 1:6-7). *'Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u in zijn ban gekregen? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekend gemaakt? Bent u werkelijk zo dwaas dat u, terwijl u met de Geest begon, nu weer uitkomt bij het aardse?'* (3:1,3). De scherpste brief van Paulus aan een gemeente. Wat is daar gebeurd en wat kunnen wij daarvan leren? Zou Paulus in deze tijd ook zo'n scherpe brief naar ons sturen?

## HET EVANGELIE AANPASSEN

De Galaten hadden van Paulus geleerd dat het Evangelie van Jezus voldoende was om de relatie met God te herstellen. Omdat de Joden dit een aanstootgevend (te gemakkelijk) Evangelie vonden,

hadden de Galaten onder druk van hun (Joodse) maatschappij het pure Evangelie aangepast (1 Korinthe 1:23). Dan zouden hun burenheden hen niet meer voor gek verklaren.

In iedere godsdienst moet je als mens iets goed doen om in de gunst van jouw god te komen. Het Evangelie draait alles om: God is genade, dat is genoeg. Helaas willen we vaak genade verdienen en onszelf rechtvaardigen, dus: genade *plus nog iets van onszelf*. Het pure Evangelie schuurt en stoort hiermee, want het leert dat het genade alleen is. CS Lewis<sup>1</sup> zei dan ook: "Het christendom moet wel van God afkomstig zijn; wie zou het anders bedacht kunnen hebben." Het goede nieuws past niet in het menselijk denken. We creëren daarom snel een aangepast Evangelie om voor onze omgeving niet meer aanstootgevend te zijn. Paulus verklaart dat in Galaten 6: *'Degenen (in jullie gemeente) die u dwingen u te laten besnijden, willen daarmee 'goede sier' maken, alleen maar om te voorkomen dat ze worden vervolgd omwille van het Kruis van Christus'* (vers 12, NBV 21).

Paulus confronteert de Galaten met hun escape naar een aangepaste boodschap. Ze zochten een geitenpaadje om geen vervolging te krijgen. Aanpassen van het Evangelie was daarom hun motto: Evangelie-Plus, Evangelie-Min, de scherpe kantjes eraf. Bekijk het eens zo. Regelmatig zegt of bidt iemand: "dank U dat wij in vrijheid mogen samenkomen." Iedereen is het daar terecht mee eens, we mogen

blij zijn met die vrijheid. Er is echter ook een andere kant van dezelfde medaille. Het is namelijk inderdaad niet vanzelfsprekend dat we in vrijheid samenkomen. Daarom ook die uitspraak. Iedere kerk en gelovige kan vervolging verwachten. Waarom wij dan niet? Zijn wij het niet waard om voor Hem te lijden of zijn we zo gefocust op escape-geitenpaadjes en vermijden we het op deze manier? In de Bijbel wordt ons geleerd, ook door de Heere Jezus, dat verdrukking en vervolging erbij horen.

## VERVOLGING IS NORMAAL VOOR EEN CHRISTEN

Er zijn heel veel teksten in de Bijbel die ons waarschuwen voor en voorbereiden op vervolging. *'Wanneer de wereld je haat, bedenk dan dat ze Mij eerder haatte dan jullie. Daarom haat ze jullie. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen'* (Johannes 15:18-20). *'Ik wil Christus kennen door de kracht van Zijn opstanding te ervaren, door te delen in Zijn lijden en aan Hem gelijk te worden in Zijn dood'* (Filippenzen 3:10).

Het zit in onze genen om vervolging te willen ontlopen. Veel christenen willen geen aanstoot geven met een 'wereld-vreemd' Evangelie. Daarom camoufleren gelovigen zo gemakkelijk hun geloof en proberen ze 'goede sier' te maken. Paulus zag dat bij de Galaten al. Hij zag hoe zij zochten naar geitenpaadjes om vervolging te ontlopen. Zijn reactie was ongelooflijk confronterend op dit gedrag.

De huidige trend in veel van onze kerken is dat we ons aanpassen aan de maatschappij onder de leus: 'we moeten relevant blijven voor onze omgeving'. Dan krijgt de wereld wel weer interesse in de kerk. Dit lijkt erg veel op wat de Galaten deden. Het goede nieuws aanpassen, accenten anders leggen om 'goede sier' te maken. Maar hierdoor worden we juist irrelevant voor Gods Koninkrijk. Door het pure Evangelie aan te passen, hollen we de boodschap van het Evangelie uit. Waarom zou iemand naar een kerk komen als daar geen echte boodschap en oplossing meer is. Misschien missen we een Paulus die ons confronterend vertelt dat er 'geen ander Evangelie' is.

## EEN HUIDIG GEITENPAADJE

Het is ook heel verleidelijk. Zeker in onze tijd. Wij leven in een maatschappij die voortdurend probeert ons van het pure Evangelie af te trekken en ons mee te laten doen met hun 'speerpunten'. De kerk wordt zo een verlengstuk van de maatschappij met daden die populair zijn.

Tim Keller<sup>2</sup> zegt in zijn boek dan ook dat 'veel prediking een **buitenkantreligie** is, het maakt ons trots en populair'. Kijk eens wat we doen. De maatschappij zal zeggen: 'goed bezig kerk!' Dat moet nu juist een waarschuwing voor ons zijn.

Een voorbeeld van zo'n buitenkantreligie is de nieuwe trend om een zogenaamde 'groene kerk' te willen zijn. Er is niets tegen een 'groene kerk', iedereen wil graag zorgdragen voor Gods schepping en duurzaam zijn. Ook hier is een andere kant van de medaille. Groene zorg vinden we vaak belangrijker dan Gods moeilijke opdrachten, zoals discipelen maken. Onze belangrijkste opdracht is een relatie zoeken met God, de Schepper. Vanuit die relatie krijg je verantwoordelijkheid voor Zijn schepping. Groene vingers zijn geen garantie dat je God ontmoet als Schepper. God neemt trouwens geen genoegen met het feit dat je Hem alleen als Schepper accepteert, Hij wil ook een relatie met ons als Vader en Koning. Druk zijn voor Zijn schepping mag nooit op de eerste plaats komen en een 'groene religie' worden. Adam en Eva werkten in relatie met God in Zijn groene paradijs. Door ongehoorzaamheid tegen God werden Adam en Eva uit hun groene paradijs weggestuurd. Om terug te gaan naar een groen paradijs zullen we allereerst moeten werken aan een herstelde relatie met God. Gods Koninkrijk verkondigen is niet populair en roept in onze maatschappij grote weerstand op. Een 'groene kerk' die hier niet over spreekt, ontloopt vervolging, maar wordt zo een geitenpaadje.

## VERDER: MET OF ZONDER GEITENPAADJES

Jezus maakte nergens 'goede sier'. Als ik denk dat ik in Christus leef, maar niet wil delen in Zijn lijden (ik zoek dan nog steeds een geitenpaadje), ben ik dan wel in de lijdende Christus?

In het boek *'Lijden met Christus'* van Willem van der Deijl schrijft hij<sup>3</sup> dat in de westerse kerk: "Lijden en pijn signalen zijn dat je verkeerd bezig bent." In de niet westerse kerk geldt het tegenovergestelde: "Pijn is de prijs voor een effectieve bediening." Onze westerse kijk op 'lijden', zet ons regelmatig op het verkeerde been. Willem van der Deijl vervolgt: "De kerk lijdt vervolging omdat ze het Woord van God verkondigt en vasthoudt aan 'het Evangelie alleen' en 'Christus alleen'. De wereld kan Gods Woord niet verdragen en moet het aanvallen. Luther kan daarom zeggen dat de aanwezigheid van vervolging een teken is van de aanwezigheid van het Evangelie, en de afwezigheid van vervolging (een teken is) van de afwezigheid van het Evangelie."

P.T. Forsyth zei een eeuw geleden: "De kerk in de geschiedenis is het meest effectief geweest als zij de wereld niet aanstuurde of napraatte, maar als ze er dwars tegenin ging. Prediking moet aan de kaak stellen." Dus geen geitenpaadjes!

 Dick Slikker

1 'Galaten', Tim Keller, blz. 34

2 'Galaten', Tim Keller, blz. 238

3 'Lijden met Christus', Willem van der Deijl, blz. 50

4 'Lijden met Christus', Willem van der Deijl, blz. 158

5 'Preken', Tim Keller, blz. 93, 94



## Boeken van Roelof Ham

(directeur St. Het Zoeklicht)



### Het jaar zonder zomer

Deel 2 van Roelofs apocalyptische trilogie en het vervolg op *Iedermans ondergang*

George Nasiem en de wezens van het duistere Collectief hebben de wereldmacht in handen. Nasiem zal worden gekroond als keizer van de mensheid, maar dan wordt de wereld getroffen door een meteorietenregen, die enorme verwoestingen aanricht en de atmosfeer verduistert.

Het Imperium van de mensheid gooit zijn masker van tolerantie en vrede af. De terreur wordt steeds verder opgeschroefd. Wereldwijd worden miljoenen tegenstanders van het regiem vermoord of in speciaal opgerichte doods kampen tot dwangarbeid gedwongen. In Jeruzalem start een verzetsbeweging, die leidt tot een ultieme confrontatie tussen licht en duister. Wie durft in het volle licht te gaan staan?

308 pagina's, paperback € 21,50



### Iedermans ondergang

Eerste deel van een apocalyptische trilogie

Vreemde lichten verschijnen aan de nachtelijke hemel. Buitenaardse machten verbinden zich aan de bewoners van planeet

aarde. Eurocommissaris George Nasiem neemt met groot vertoon van macht de wereldheerschappij over. Onder het mom van vrede en eenheid wordt een collectief gesmeed. Maar niets is wat het lijkt...

Een groepje christenen in een Hollands kustplaatsje wenst zich niet aan te sluiten bij deze utopie. Zij doorzien de leugens en willen in alle vrijheid hun geloof beleven en delen. De beloofde eenheid en vrede gelden echter alleen voor hen die meegaan met de nieuwe wereldorde. Voor andersdenkenden wachten vervolging en intimidatie. Wanneer de duimschroeven worden aangedraaid, wordt het een keuze op leven en dood...

464 pagina's, paperback €18,50



### Het monster van psychose

Een eerlijk verhaal van lijden en hoop

Dit boek vertelt het eerlijke verhaal van een psychose van binnenuit. Je krijgt als lezer antwoord op vragen als: hoe beleef je de wereld als je psychotisch bent? Waar loop je tegenaan? Welke fases kent een psychose? En hoe is het om af te glijden en weer op te krabbelen?

176 pagina's, paperback € 17,95



### Het misleidende wonder van UFO's

Onverklaarbare verschijnselen aan de hemel, dansende lichten. UFO's worden ze genoemd. Lang werd het onderwerp niet serieus genomen. Maar tijden veranderen. De Amerikaanse overheid erkent dat er iets speelt in onze luchten. Er

worden filmpjes online geplaatst met daarop wonderlijke beelden. Serieuze tv-programma's en kranten besteedden aandacht eraan. Wat is hier aan de hand? Wat speelt hier?

88 pagina's, paperback €8,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop: [www.zoeklichtwebshop.nl](http://www.zoeklichtwebshop.nl)

**Bestellingen:** in Nederland € 3,25 portokosten, binnen Europa € 7,95 portokosten.

# WEEK van het LEVEN

D.V. 9 t/m 16  
november 2024

Wist u dat jongeren minder vaak dan 55+'ers voorstander zijn van abortus? Met een liefdevolle landelijke boodschap willen we onder die doelgroep nog meer aandacht vragen voor het ongeboren kind. Helpt u ons ook dit jaar om dit mogelijk te maken?

## MAAK DE CAMPAGNE MOGELIJK!



Bekijk de campagne op [weekvanhetleven.nl](https://weekvanhetleven.nl)

Namens de allerkleinsten zonder stem: hartelijk dank!  
Platform Zorg voor Leven



De Week van het Leven wordt onder verantwoordelijkheid van Platform Zorg voor Leven georganiseerd door de NPV - Zorg voor het leven, Schreeuw om Leven, de ChristenUnie, de SGP, de RMU en SGP-jongeren, met steun van heel veel organisaties, bedrijven en personen die het leven een warm hart toedragen.

- ♥ Geef een gift op [weekvanhetleven.nl](https://weekvanhetleven.nl)
- ♥ Scan de bovenstaande QR-code met de camera-app van uw telefoon.
- ♥ Of maak een gift over naar  
NL07 RABO 0382 2947 77 t.n.v.  
Stichting Platform Zorg voor Leven



# Vriend van Israël



In de nood leert men zijn vrienden kennen, luidt het bekende spreekwoord. Sinds 7 oktober van vorig jaar verkeert Israël in grote nood. De bloedige aanvallen van Hamas en de oorlog die daarop volgde, laten diepe sporen na in Israël zelf, maar ook bij Joodse gemeenschappen wereldwijd. Na 7 oktober leek er in de wereld heel even sprake van sympathie voor Israël; maar al snel sloeg dat om in een ongekend antisemitisme. Toch zijn er ook Bijbelgetrouwe christenen, die in woord en daad achter Israël blijven staan, en dat wordt opgemerkt.

In dit artikel wil ik bespreken hoe we als christenen in deze periode van oorlog invulling kunnen geven aan onze roeping om Israël te zegenen (Genesis 12:3, Psalm 122:6). Maar voordat ik dat doe, wil ik eerst de situatie schetsen vóór 7 oktober. Dit zal ons helpen om te zien in wat voor specifieke tijd we nu leven.

## DE SITUATIE VOOR 7 OKTOBER

Israël is een prachtig land om te bezoeken als christen. In Israël wordt de Bijbel 'tastbaar'. Je ziet Bijbelse plaatsen voor je, en er zijn opgravingen die de Bijbelse geschiedenis bevestigen. Als christelijke bezoeker ben je ook welkom; ik heb op mijn reizen verschillende vrienden gemaakt in Israël. Maar één

ding was vaak toch lastig: namelijk een diepgaand gesprek voeren over het geloof. Dat geldt overigens niet alleen voor bezoekers, maar ook (of zelfs nog meer) voor de messiaanse Joden in Israël. Door sommige orthodoxe Joden worden zij gezien als 'afvalligen'.

Helaas is dat eigenlijk niet zo vreemd wanneer je kijkt naar de moeizame geschiedenis van de kerk en Israël. Denk maar aan de vele pogroms en vervolgingen die juist in het christelijke Westen hebben plaatsgevonden, met als dieptepunt natuurlijk de Holocaust. Ook hebben diverse theologische dwalingen, zoals de vervangingsleer, Jezus als het ware onherkenbaar gemaakt voor Zijn eigen volk.

Er groeide daardoor een zeker wantrouwen tegen christenen die 'Joden willen bekeren'.

### CHRISTENEN IN ISRAËL

Sinds 7 oktober bemerk ik echter een toenadering. Vele christenen uit de hele wereld hebben Israël juist nú bezocht, om mensen te bemoedigen maar ook om praktische hulp te bieden. Ook vanuit Nederland zijn diverse initiatieven op gang gekomen, in Nederland zelf (zoals gebedsbijeenkomsten en inzamelingsacties) maar ook met vrijwilligersreizen naar Israël. Hierdoor is er een groeiende waardering voor christenen. Zelf besloot ik in december 2023 mijn collega's in de zorg in Israël op te zoeken, om in kaart te brengen waar we kunnen bijdragen. In die gesprekken bleek sprake van een grote nood op het gebied van revalidatieplekken en psychologische nazorg.

Als we Israël op deze manier steunen, zetten we ons heel praktisch in voor de lijfelijke broeder van Jezus. Hijzelf zegt hierover in Mattheüs 25: *'Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen (...) En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan'* (vers 35-36, 40). Het moderne Hebreeuwse woord voor gijzelaar שְׁׁוּיִים - Shvuyim is trouwens gelijk aan het Bijbels Hebreeuwse woord voor gevangene.

### WAARDERING EN DANKBAARHEID

Tijdens de bezoeken die ik aan Israël heb gebracht na 7 oktober kreeg ik van zowel seculiere als orthodoxe Joden, steeds de vraag wat mij nu, tijdens deze oorlog, in Israël brengt. De Joden zien heel goed dat het in deze tijd niet vanzelfsprekend is om achter Israël te staan. Veel van mijn contacten werken in de academische wereld, ze zijn veel internationale 'vrienden' en collega's kwijtgeraakt. Dat maakt de waardering en dankbaarheid voor ieder initiatief om hen te steunen ontzettend groot. Wat is het mooi om de vraag, waarom jij hen nu wel komt opzoeken, vanuit je geloof te beantwoorden: dat je gelooft dat Israël Gods volk is en blijft (Romeinen 11:29), en dat het de God van Israël is Die ons oproept om Zijn volk juist in moeilijke tijden te steunen (Jesaja 40:1).

Bij veel van mijn contacten leidde dat bij mij voor het eerst tot openhartige gesprekken, over de overeenkomsten en verschillen in onze visies op de Messias, Gods plan voor Israël, en zelfs de eindtijd. Van een liberale vriend kreeg ik heel oprecht en

**”** *Het is de God van Israël is Die ons oproept om Zijn volk juist in moeilijke tijden te steunen (Jesaja 40:1).*

openhartig de vraag: maar het probleem tussen ons en jullie christenen is toch dat wij jullie Messias hebben vermoord? Pijnlijk genoeg is dat eeuwenlang inderdaad een argument voor Jodenvervolging geweest. Maar ik legde uit dat het niet Bijbels is. Ik vergeleek voor hem het lijden en sterven van Jezus met de Akedah (binding van Izak). Net als Izak had Jezus makkelijk weg kunnen lopen, maar Hij deed de wil van Zijn Vader, als zoenoffer voor onze zonde.

Ook voor de messiaanse gemeenschap in Israël zelf groeit de openheid. Op 7 oktober werden veel Israëli's gedood, die juist geloofden in vrede met de Palestijnen, en die hen op allerlei manieren hielpen. Dat heeft duidelijk gemaakt dat de haat gericht is op alle Joden, ongeacht de achtergrond. Joden van verschillende achtergronden komen nu bij elkaar in het leger, waar ze lief en leed delen. Dat schept nieuwe banden en waardering. Toen Uriah Bayer sneuvelde, een soldaat uit een Duits-christelijke familie die zich bij een messiaanse gemeenschap had aangesloten, brachten zelfs ultraorthodoxe Joden hem de laatste eer. Groepen die normaal niets van de messiaanse beweging willen weten rouwden over zijn sterven. Natuurlijk zijn niet alle barrières hiermee in één keer geslecht, maar er is wel iets gaande.

### WAT KUNNEN WIJ PRAKTISCH DOEN

Door juist nú achter Israël te staan kunnen wij veel betekenen in de verstoorde verhoudingen tussen christenen en Joden, en iets laten zien van de liefde van Jezus, de Joodse Messias. Belangrijk is om dat oprecht te doen, om hen in deze moeilijke tijd te helpen, ongeacht hun houding ten aanzien van het Evangelie. Wij mogen Gods liefde laten zien en hiervan getuigen, de uitwerking daarvan is Gods eigen werk.

Niet iedereen is natuurlijk in de gelegenheid om dat in Israël te doen, maar ook vanuit Nederland kun je veel doen. Denk ook eens aan Joodse mensen in je eigen stad, dorp, werk of universiteit. Ook veel Joden in Nederland hebben het ontzettend moeilijk. Zo brengen we Jesaja 40 'troost, troost Mijn volk' in praktijk.

 Richard



# Mensenvrees is altijd een valstrik



Vrees voor mensen, het behagen van mensen, pleasen en het zoeken van bevestiging bij anderen zijn synoniemen voor hetzelfde gedrag. Deze termen worden in de Bijbel een valstrik genoemd, omdat het ons afhoudt van het vrezen, dienen en liefhebben van God met ons hele hart.

Deel  
5

Het is een belangrijk thema door de Bijbel heen, omdat de mensenvrees van verschillende personen omschreven wordt, zoals die van Saul in 1 Samuël 13:8-13 en van Aäron in Exodus 32:21-24. Maar ook omdat er zo duidelijk voor gewaarschuwd wordt in zowel het Oude als het Nieuwe Testament. De duidelijkste waarschuwing staat in Spreuken 29: 'Mensenvrees legt iemand een valstrik, maar wie op de Heere vertrouwt, wordt in een veilige vesting gezet' (vers 25).

## VERSCHILLENDE OORZAKEN

We zien ook dat het een belangrijk thema is in onze tijd, waarin we erg bezig zijn met het oordeel van anderen over ons leven. De oorzaken kunnen verschillend zijn: je kunt bang zijn voor een bepaalde persoon, gedomineerd worden, je kunt anderen

aanbidden of je vertrouwen stellen in mensen. Het kan zich ook uiten in schaamte, een gevoel van waardeloosheid, angst voor afwijzing, je constant vergelijken met een ander of juist te veel vertrouwen op mensen en afhankelijk zijn van hun goedkeuring.

Wanneer we denken dat mensen ons diepste verlangen naar veiligheid of geliefd zijn kunnen vervullen, dan worden we een slaaf van hen. Angst voor mensen leidt af van ons eigenlijke doel en dat is de verheerlijking van God. We kunnen geen twee heren dienen (Mattheüs 6:24). Het is onmogelijk om God te dienen wanneer je op zoek bent naar goedkeuring van mensen.

Toch staan er in de Bijbel erg veel aanmoedigingen om juist goed te zijn voor anderen, om anderen hoger te achten dan jezelf, om de ander te dienen. Hoe





verhouden deze opdrachten zich dan tegenover mensenvrees?

### MOTIEVEN VAN JE HART

Wanneer dien je de ander en wanneer ben je bezig met het behagen van mensen? Daarvoor zullen we de motieven van ons eigen hart moeten kennen. Wanneer we naar ons eigen hart kijken, zullen we merken dat andere mensen onze grootste afgoden kunnen zijn (zie bijvoorbeeld Jeremia 2:10-13). We aanbidden hen als degenen die ons kunnen vullen met waardering, liefde, acceptatie, respect en bewondering. Het resultaat van afgoderij is dat we slaaf worden van diegene die we aanbidden. Uiteindelijk draait het dienen van de ander dan om jezelf. Je doet iets voor de ander, zodat je er zelf iets voor terugvangt. Dat is destructief, vernietigend en

haalt alle vreugde uit je leven. Mensen kunnen nooit onze vervulling zijn en zullen ons altijd teleurstellen.

Bij mensen houden we altijd het gevoel dat we nooit goed genoeg zijn. Ook zorgt het ervoor dat we compromissen gaan sluiten en God ongehoorzaam worden, zoals we zien bij Petrus in Galaten 2. Het dienen van mensen zal juist voort moeten komen uit een hart dat vervuld is van de liefde van God. We zullen ons aanvaard en geliefd moeten voelen door Hem, waardoor we uit kunnen delen van onze overvloed. Dan dien je de ander, zonder daarin iets terug te verwachten. Zo is het dienen van de ander niet het hoogste doel, maar blijft het hoogste doel om God de eer te geven.

### HEMELSE BESTEMMING

De kern van het probleem is dus ons eigen hart. Wanneer we mensenbehagers zijn, zijn we vooral gericht op onze buitenkant en de manier waarop we overkomen en welke indruk we achterlaten. We zullen ons hart moeten onderzoeken en ons moeten afvragen waar we ons hart op gezet hebben, want waar onze schat is, daar is ook ons hart (Mattheüs 6:21).

Wat waarderen we ten diepste het meest? Zijn we meer bezig met onze aardse status of met onze hemelse bestemming? Zijn we op zoek naar ons eigen comfort en welbevinden of kunnen we, zoals Paulus, leven met een slechte reputatie? Paulus schonk duidelijk meer waarde aan het verheerlijken van Christus, waardoor hij lijden en verdrukking kon verdragen (1 Timotheüs 4:10; 2 Timotheüs 1:12). Hoe meer we gericht zijn op onze hemelse bestemming, des te minder vrezen we het lijden op aarde.

Daarnaast vrezen we mensen wanneer we Gods karakter niet goed kennen. Wanneer we bedenken hoe machtig God is, hoeveel Hij van ons houdt en hoe toegewijd Hij is om Zijn beloften uit te voeren, zal ons dat moed geven. Pas wanneer je een goed beeld hebt van Wie God is, kun je je volledige vertrouwen in Hem stellen. Vrees je mensen omdat je God niet op deze manier kent, dan zul je moeten afrekenen met dit ongeloof en zul je Gods Woord moeten bestuderen om hierin te groeien (Psalm 46; Psalm 33:16). Je vreest wat je vertrouwt en je vertrouwt wat je vreest. Wanneer je je vertrouwen stelt op mensen, dan zal alles wat zij zeggen, denken of doen veel effect op je hebben. Wanneer je je afhankelijk weet van God, dan ga je Hem juist vrezen, dan krijg je ontzag voor God. Wanneer je je vertrouwen stelt op mensen, wordt je leven onzeker, want zij kunnen zich tegen je keren. Zij zijn namelijk zelf wispelturig en zij hebben niet de macht om je te beschermen. Het is goed om te bedenken dat mensenvrees nutteloos is, omdat

mensen je niets aan kunnen doen wat buiten Gods wil omgaat. We schrijven mensen dan macht toe, die alleen God toekomt (Daniël 4:35).

Wanneer we bang zijn voor het oordeel en de afwijzing van mensen, kunnen we bedenken wat God over ons zegt. Zijn oordeel is van belang (1 Korinthe 4:3-4). Hij alleen is het waard om geprezen te worden.

### HET DOEL IN ONS LEVEN

Misschien ontdek je nu dat je meer bezig bent met het vrezen van mensen dan je had gehoopt. Misschien wil je hiervan verlost worden, maar vraag je je af hoe dat zou kunnen. Gelukkig weten we dat God uitkomst geeft (1 Korinthe 10:13), al kost verandering tijd en inzet en is het geen magische formule. Je zult ten eerste moeten stoppen met het verbeteren van de buitenkant, omdat we aan de slag moeten met de verandering van ons hart.

De eerste stap is dat we de bedekking weg mogen halen, we zullen dan eerst onze overtredingen moeten belijden én nalaten, dan zal God ons barmhartigheid geven (Spreuken 28:13). Daarna zullen we steeds sneller onze ongezonde verlangens gaan ontdekken. Dit zijn de verlangens zoals hierboven omschreven, waarin we geneigd zijn te denken dat we iets van andere mensen nodig hebben.

Als we deze verlangens belijden, dan mogen we opnieuw beseffen dat de Heere Jezus voorziet in al onze noden om een godvruchtig leven te kunnen leven (2 Petrus 1:3-7). Het is nodig te erkennen dat ons zondige hart ons afleidt van het doel in ons leven: God de eer geven en ons in Hem verheugen. Wanneer we dan weer aan de slag gaan en ons hart richten op dat grote doel en we weer God de eer gaan geven in plaats van zelf de eer te zoeken, dan zal ons hart tot rust komen. Om ervoor te zorgen dat je steeds minder vaak in herhaling valt, zul je je ervoor moeten inzetten om Gods grootheid te gaan zien. Wanneer God groter voor je wordt, worden mensen kleiner. Wanneer je de Heere meer vreest, verdwijnt mensenvrees. We zullen ons er dus voor moeten inzetten om te groeien in het vrezen van God, in de wetenschap dat God er van geniet om Zijn grootheid en heiligheid te tonen (Deuteronomium 4:10). We zouden nooit tevreden moeten zijn met onze huidige kennis van Hem, omdat we door meer kennis altijd groeien in het vrezen van Hem.

Tegenwoordig wordt God meer omschreven als iemand Die we nodig hebben dan als iemand Die we moeten gehoorzamen. We zien God meer als Degene Die in onze behoeften kan voorzien, dan als iemand voor Wie we onze rechten moeten opgeven. We zullen ervoor moeten waken dat we niet een god aanbidden die we in onze gedachten hebben gevormd. We

” Je zult ten eerste moeten stoppen met het verbeteren van de buitenkant, omdat we aan de slag moeten met de verandering van ons hart.

moeten de ware, levende God aanbidden zoals geopenbaard in Zijn Woord. We zullen opnieuw moeten ontdekken Wie God is als Schepper, Onderhouder, als Soevereine, als Rechter en Verlosser. Hij is oneindig superieur. God is het waard om alle eer te krijgen. Hoe meer je dit gaat inzien, hoe meer je hart tot rust komt, omdat je dan bezig bent met het uiteindelijke doel van je leven.

### GESPREKSVRAGEN:

1. Op welke gebieden herken je mensenvrees?
2. Op welke manier zoek je je vervulling in mensen?
3. Wanneer je dienstbaar bent in de gemeente, kun je dan eerlijk zeggen dat je Galaten 1:10 en Filippenzen 2:3 toepast?
4. Wat leer je uit Jeremia 17:5-8 en Hebrëeën 13:6?
5. Kun je de bedekking wegnemen en deze valstrik als zonde belijden?
6. Op welke manier zet je je in om de Heere meer te gaan vrezen? Wat verlang je te gaan doen om daarin te groeien?

### GEBED:

- Dank God voor de inzichten en het leren kennen van je hart.
- Belijd dat je hart zo vaak meer op het vrezen van mensen gericht is dan op het vrezen van God. Wees hierbij specifiek en benoem voorbeelden die je nu te binnenschieten en vul dit later aan.
- Dank God dat Hij Zich altijd wil openbaren.
- Bid voor groei in het kennen en vrezen van Hem.

 Martin en Jeanet Penning

**Bronnen:** Ed Welch: *als mensen groot zijn en God klein*; W.A. Mack and J. Mack; *Courage: Fighting Fear with Fear*; Lou Priolo; *Pleasing People: How not to be an approval junkie*.



## Mensen sneller in staat geweld te plegen

**Directeur-generaal Erik Akerboom van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) ziet de wereld steeds onveilig worden.**

Hij maant burgers en bedrijven zich voor te bereiden op het onverwachte en realistisch te zijn, maar niet in angst te leven. Er is vrede en er is oorlog. Maar



er is ook een grote 'grijze zone' daartussen. Daarin bevindt Nederland zich nu, waarschuwt Erik Akerboom. Dat grijs kleurt bovendien steeds donkerder, zo analyseert de hoogste baas van de AIVD. Op vrijwel alle fronten zijn er dreigingen. De AIVD zou willen dat de waakzaamheid in de samenleving groter is, zegt Akerboom. "De urgentie van de dreigingen neemt toe en het aantal blijft. Extreemrechts, jihadisme, Rusland, de Chinese ambities: Nederland is als een theaterpodium voor gebeurtenissen elders. De conflicten in Gaza en Oekraïne

polariseren hier, omdat mensen met verschillende achtergronden in een klein land samenleven. Sociale media stoken dat vuur op. Ook het dreigingsniveau door terrorisme neemt toe, met name door IS. Door alle migratiestromen, bijvoorbeeld uit Afghanistan en – deels via Oekraïne – Kirgizië, ontstaan nieuwe terreurnetwerken, waarbij de situatie in het Midden-Oosten als een katalysator werkt. Gevaar schuilt daarnaast in de eenlingen. Vrijwel overal zijn mensen nu sneller in staat én bereid geweld te plegen." (Bron: FD)

## Jonge vrouwen verlaten de kerk

**Een onderzoek naar kerkverlating door 'The Survey Centre for American Life' laat een opvallende trendbreuk zien: onder de jongste generatie volwassenen, verlaten meer vrouwen dan mannen de kerk en het geloof.**

Dat was in de decennia daarvoor nooit het geval. De verklaring hiervoor wordt voor een groot deel gevonden in het culturele domein. Het onderzoek laat zien dat tweederde van vrouwen die behoren bij de inmiddels volwassen Gen Z-ers (geboren na 2000), van mening is dat de kerk mannen en vrouwen niet gelijk behandelt. Meer dan 60 procent van deze vrouwen beschouwt zichzelf feminist (dat getal is ook hoger dan in oudere generaties). Ze zijn hoger opgeleid, ambitieuzer en daarom ook meer carrièrericht. Daartegenover zijn jonge mannen conservatiever geworden en waarderen ze traditionele waarden en rolpatronen meer. Ze voelen zich daarin juist weer meer aangesproken en bevestigd in de kerken.



Ook de diversiteitspropaganda van de post-christelijke samenleving speelt een rol. Veel jonge vrouwen zijn gevoelig voor de emancipatoire boodschappen vanuit bijvoorbeeld de lhbt-ideologie en zien ook daarin dat veel conservatieve kerken

niet meegaan met de moderne wind van leer. Tegelijkertijd is het vandaag onder jongere generaties veel gebruikelijker om vrienden te hebben die niet geloven, anders geloven, atheïst zijn of bij een of andere minderheidsgroep horen. (Bron: Fox News)

Meer van dit soort nieuwsberichten (met Bijbelse duiding) vindt u op onze website: [www.zoeklicht.nl](http://www.zoeklicht.nl).

# ONDERWIJS DOORBREEKT DE CIRKEL VAN ARMOEDE EN HONGERSNOOD



Hart voor Kinderen is een Christelijk Internationaal Kinderfonds. Het hart van onze missie is het verschil maken tussen NIETS en IETS rondom het welzijn en de toekomst van een kind.

Er zijn nog zoveel kinderen in de ontwikkelingslanden waar we hulpverleners die helemaal niet naar school kunnen. Gewoon omdat er geen geld voor is.

Wij geloven dat onderwijs **DE** kans is om de cirkel van armoede en hongersnood te doorbreken. Onderwijs opent de wereld voor een kind! Naast onderwijs, en de hoop op een betere toekomst, krijgen de kinderen ook te eten op school. Vaak de enige maaltijd van die dag.

Door alle aandacht voor onze andere noodhulpacties is de bodem van ons **Schoolfonds** in zicht. De komende maanden gaan we actievoeren om te zorgen dat kinderen op school kunnen blijven of voor het eerst naar school kunnen gaan. We hebben daarbij uw hulp nodig.

Kinderen van school afhaken vinden wij intens verdrietig... En nooit naar school is toch eigenlijk geen optie?



**HELPT U EEN KIND  
NAAR SCHOOL?**

Iedere blijk van liefde door een donatie aan ons schoolfonds (incidenteel of structureel) van bijv. **10, 25 of 50 euro** opent de wereld van een kind...

Scan de QR-code en doneer via onze website



**WWW.HARTVOORKINDEREN.NL - IBAN NL41 INGB 000.000.4520**



# Gods- wonder

**Geestelijk leven begint niet door te proberen de geboden na te volgen. Geestelijk leven begint in de ontzagwekkende tegenwoordigheid van God, waardoor je oog in oog komt met de Heilige, en al je zonde, onvermogen, zwakheid en verlorenheid machtig en lieflijk worden weggedaan.**

**J**e ziet het klaar en duidelijk: *'Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest'* (Romeinen 8:1).

Je krijgt God lief bovenal. Je ontdekt in de wet van God de uitdrukking van het karakter van God. Je verlangt met geheel je hart, geheel je ziel en geheel je verstand te zijn zoals Hij is.

Dan weet je dat God aan het werk is in jou. Hij werkt in mensen die niet staan te springen om de weg van Christus te volgen. Als je dat toch wil, dan is dat een wonder.

Misschien denk je: met mij is het niet zo erg gesteld. Je begaat geen verschrikkelijke zonden

zoals moord, stelen of overspel. Die zogenaamd verschrikkelijke zonden, alle zonden, komen voort uit een hart dat mort tegen de weg van Christus, tegen de gezindheid van de dienstknecht van God. De uiterlijke zonde is slechts een afspiegeling van de innerlijke ingesteldheid. Uiterlijk weegt de ene zonde zwaarder dan een andere, maar innerlijk zijn ze alle gelijk. *'Maar Ik zeg u dat al wie naar een vrouw kijkt om haar te begeren, in zijn hart al overspel met haar gepleegd heeft'* (Mattheüs 5:28). We hebben dus allemaal een wonder van God nodig.

Jef De Vriese



Serie 'de nieuwe mens'

# De *nieuwe* mens (2)

## Wedergeboorte

Deel  
2

Een christen is een nieuw mens geworden, en dat geldt voor elk terrein van het leven. Die verandering is zó groot, dat God voor elk terrein een unieke aanpak heeft. In deze nieuwe serie willen we nadenken over bekering, wedergeboorte, uitverkiezing, geloof, rechtvaardiging en heiliging.

## WEDERGEBOORTE

Welk terrein wordt aangepakt bij iemands wedergeboorte?

De Heer Jezus behandelt dit onderwerp uitvoerig in Zijn gesprek met Nicodemus (Johannes 3). Wij mogen meeluisteren naar belangrijke en soms verrassende details. Om te beginnen vergeten we even de hoofdstukindeling, want dit gesprek is een vervolg op Johannes 2, aangezien Johannes 3:1 begint met een woordje, dat vertaald kan worden met 'maar'.

### - tekenen

Vanaf Johannes 2:13 is de Heer in Jeruzalem op het Pascha. Allereerst reinigt Hij het Tempelplein. Vervolgens lezen we dat 'velen geloofden in Zijn naam' (Johannes 2:23). Dat klinkt prima, want dat is hét kenmerk van iemand die Hem aangenomen heeft. Deze mag zich een kind van God noemen en mag weten uit God geboren te zijn (Johannes 1:12-13). Toch 'vertrouwde Jezus Zelf Zich niet aan hen toe, omdat Hij allen kende' (Johannes 2:24). Wat mankeerde er aan deze menigte? Men had Hem niet aangenomen!

Hun geloof was slechts een uiterlijk enthousiasme en gebaseerd op de tekenen. Zij hadden zich niet aan Hem toevertrouwd. Omgekeerd kon de Heer Zich dus ook niet aan hén toevertrouwen.

Daarop volgt: *'maar er was een mens uit de Farizeeën, zijn naam was Nicodemus.'*

Dat betekent dus dat Nicodemus anders is dan de menigte. Hóe anders weet alleen de Heer, want Hij kent hem precies, beter dan dat hij zichzelf kent. Dat geldt natuurlijk voor elk mens, ook vandaag! Kennelijk zoekt Nicodemus iets, en hij gaat naar de Heer.

## HET KONINKRIJK VAN GOD

Nicodemus is een Farizeeër, lid van een godsdienstige sekte, die zich kenmerkte door strikte handhaving van Gods wetten, aangevuld met veel eigen regels. Bovendien is hij een overste, en zelfs dé leraar van Israël (Johannes 3:10), dus dé kenner van de Schriften bij uitstek!

Hij heeft de gebeurtenissen op het Pascha overdacht. Als de menigte later al een verband kan leggen tussen de komst van Christus en de tekenen

(Johannes 7:31), hoeveel te meer dé leraar van Israël. Elke vrome Jood kende Gods beloften over de komst van het messiaanse rijk, dus ook Nicodemus. Bijvoorbeeld deze profetie: *'Ik zal het overblijfsel van Israël zeker bijeenbrengen (...) hun Koning gaat vóór hen uit'* (Micha 2:12-13). Ook andere profeten wijzen op de komst van de Messias voor een overblijfsel van Gods volk.

Nicodemus spreekt de Heer vriendelijk aan als 'Rabbi'. Hij spreekt hem dus aan op basis van gelijkheid. De erkenning 'wij weten dat U van God bent gekomen als leraar' is veel meer dan zijn collega's openlijk laten weten. Zou hij zich afvragen of deze Rabbi de Messias kan zijn?

De Heer weet wat in Nicodemus is en wijst op de voorwaarde om tot dat overblijfsel van Gods volk te horen: *'voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: tenzij iemand opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien.'*

Dit dubbele 'voorwaar' (= zeker) is kenmerkend voor het evangelie van Johannes: er volgt iets van enorm belang!

De Heer spreekt dus over het koninkrijk van God in de toekomstige glorie, en niet over het koninkrijk van God in de huidige (verborgen) vorm, dat zichtbaar is in ons (Zijn discipelen), terwijl de Koning afwezig is. Die verborgen vorm is op dat moment nog onbekend.

## OPNIEUW GEBOREN

Voor Nicodemus zou dit woord van de Heer hard kunnen overkomen, maar uit zijn milde reactie blijkt dat hij inderdaad beseft iets te missen. Alleen hij begrijpt er niets van.

Bij 'opnieuw geboren' denkt hij aan een natuurlijke geboorte, maar dat kan toch niet? Het woord 'opnieuw' kán inderdaad betekenen 'van voren af aan' (Lukas 1:3). Maar stel dat dit met een natuurlijke geboorte mogelijk zou zijn, dan zou daarmee niets veranderen, want 'wat uit het vlees geboren is, is vlees.'

Het vlees is hier de zondige natuur. Uit zondaars kunnen immers alleen maar zondaars geboren worden, ook al zou iemand honderd keer van voren af aan via zijn moeder geboren worden.

Maar wat bedoelt de Heer dan wél? Met 'opnieuw' bedoelt Hij 'op een heel nieuwe wijze en vanuit een heel andere bron'. Daarmee vertelt de Heer echter niets nieuws! Een Israëliet is van nature niet geschikt om het messiaanse rijk binnen te gaan, al zou hij de beste leraar zijn, zoals Nicodemus. God had al beloofd dat Hij hen geschikt zal maken door middel van water en Geest (Ezechiël 36:25-27).

## WATER EN GEEST

### - water (nieuwe wijze)

Het water is een bekend beeld van het Woord van God (dus ook van de woorden van de Heer). De Heer gebruikt het in gesprekken met de Samaritaanse vrouw (Johannes 4:10), op het feest (Johannes 7:37) en naar de discipelen (Johannes 15:3). Petrus schrijft dat wij wedergeboren zijn 'door Gods levende en blijvende woord' (1 Petrus 1:23). Paulus gebruikt het in de reinigende taak van Christus naar Zijn gemeente, 'door de wassing met water door het woord' (Efeze 5:26).

### - Geest (nieuwe bron)

De Heilige Geest is de bron waaruit iemand een nieuwe natuur ontvangt en een geestelijk mens wordt. Net zomin als iemand iets heeft bijgedragen aan zijn natuurlijke geboorte, zo min kan iemand ook iets bijdragen aan de wedergeboorte. Het is het unieke werk van Gods Geest. Zijn werk is vergelijkbaar met een natuurverschijnsel dat algemeen bekend is, namelijk de wind. Geest en wind (beiden het woord 'pneuma') zijn hoorbaar, maar niemand weet hoe ze precies werken. Zo begrijpt niemand hoe de Geest het Woord van God toepast op iemands hart en hij een nieuwe natuur ontvangt, maar het resultaat is merkbaar!

Toch zegt de Heer: "u móet opnieuw geboren worden". Lijkt het er dan op dat een mens toch nog iets kán doen? Ja: Hém aannemen! Dan doet de Geest Zijn werk en wordt iemand een ander persoon met een nieuwe natuur.

## AARDSE EN HEMELSE DINGEN

### - aardse dingen

Tot zover had de Heer alleen verteld wat Nicodemus had kunnen weten, en dat verwijt Hij hem dan ook. Hij zegt zelfs: "Als ik u de aardse dingen hebt gezegd...". Dat betekent dus dat wedergeboorte en koninkrijk van God bij de aardse dingen horen, omdat die op aarde plaatsvinden. Het koninkrijk wordt ook wel het koninkrijk der hemelen genoemd, omdat de Koning van hemelse oorsprong is, maar dit rijk wordt op aarde volgens hemelse principes bestuurd.

### - hemelse dingen

De Heer vervolgt: "...hoe zult u geloven als ik u de hemelse zeg?" Wat is het hemelse dat Nicodemus dus niet had kunnen weten? Opnieuw maakt de Heer een vergelijking, dit keer met Mozes en de koperen slang. Hij is inderdaad 'de Zoon des mensen' uit Daniël 7:13, maar niet gekomen om op een troon plaats te nemen, maar om verhoogd te worden aan het kruis. Met welk doel?

Ieder die door een slang gebeten was, werd gezond

door naar de koperen slang te kijken. Zo ontvangt nú ieder nieuw leven die gelooft in de eniggeboren Zoon. God heeft Hém gegeven. Hij is de gave van God! Gods liefde is zo groot dat dit geldt voor ieder, dus niet alleen voor een Israëliet, maar voor elk mens! In de wedergeboorte ontvangt iemand nu het eeuwige leven.

### - het eeuwige leven

Hier komt Johannes bij zijn eigenlijke taak. Zijn evangelie en zijn brieven vormen de schitterende uiteenzetting van het eeuwige leven en dat is een Persoon: "Deze is de waarachtige God en het eeuwige leven" (1 Johannes 5:20). Ook Paulus wijst erop: 'Christus, uw leven' (Kolossenzen 3:4). Dát leven is rijker dan het leven dat nodig is om het koninkrijk van God binnen te gaan. De Heer noemt het dan ook "leven in overvloed" (Johannes 10:10). Dat leven kenmerkt vandaag het gezelschap van Gods kinderen, de familie van God. Wij wachten op de belofte dat de Heer komt om ons thuis te brengen in het Vaderhuis met zijn vele woningen (Johannes 14:2-4). Het Vaderhuis is de ongeschapen hemel, waar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest van eeuwigheid gewoon hebben. Daar komen wij thuis in onze eigen woning!

## ENKELE AANDACHTSPUNTEN

- 1) Uit de woorden van Heer blijkt dat ook de gelovigen in het Oude Testament wedergeboren waren. Zij kenden ook het eeuwige leven (Psalm 133:3), maar dat gaat niet verder dan het leven in het messiaanse rijk met Sion als middelpunt.
- 2) In sommige kringen wordt bij water gedacht aan de waterdoop, maar dat kan natuurlijk niet. Een uiterlijke wassing kan nooit een nieuwe, innerlijke geboorte bewerken. Dat kan uitsluitend door de Heilige Geest.
- 3) In de uitdrukking 'wassing van de wedergeboorte' (Titus 3:5) gebruikt Paulus een ander woord. Het gaat niet om een nieuwe, innerlijke geboorte, maar om een nieuwe, zichtbare situatie in iemands leven. Het komt nog één keer voor in Mattheüs 19:28: 'in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.' Daar gaat het om de nieuwe, zichtbare situatie op aarde.

## SAMENGEVAT

In de wedergeboorte krijgt iemand een nieuwe natuur, die van geestelijke oorsprong is. Zolang we op aarde zijn, blijft onze oude, zondige natuur nog in ons, maar die beheerst ons niet langer.

 Wim Zwitser



# Woordzoeker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.

S	D	I	E	W	S	M	A	R	A	G	D
Z	T	G	I	T	L	E	E	O	H	E	O
T	N	A	L	P	V	A	O	T	U	R	M
E	R	K	N	I	K	J	H	P	R	I	B
I	U	A	R	K	E	A	O	A	L	E	O
M	E	D	A	I	L	L	O	N	K	V	V
H	T	O	A	T	E	O	I	O	O	E	E
I	C	C	B	M	L	K	M	S	R	N	N
H	E	A	U	D	N	E	E	K	A	R	K
T	R	S	F	D	N	T	P	N	T	M	A
V	I	S	I	E	K	A	R	P	E	R	A
E	D	I	R	A	R	O	H	A	A	G	K

- |            |           |         |
|------------|-----------|---------|
| APPELTAART | EUPOLEMUS | OEHOE   |
| ARIDE      | GERIEVEN  | ORNAN   |
| BAARN      | HAKEN     | PLANT   |
| BEKOMEN    | HANDBOEI  | REFACH  |
| BOVENKAAK  | KARPER    | SMARAGD |
| DIRECTEUR  | KOLAJA    | STANK   |
| DOMBO      | KRAKEEND  | TAROK   |
| DRIVE      | KRIEKEN   | VERTE   |
| EELTIG     | LOKET     | VISIE   |
| ELISAMA    | MEDAILLON | WEIDS   |

Oplossing:  
.....

# Cijferkraker

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Probeer het gekleurde woord te vinden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I			T						C	N		
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
							L					

5	21	19	22	4	1	10		6	12	6	15	21
8		2		17		19		19		15		19
1	2	17	17	8		5	19	8	19	24	12	22
11		10		15		15		10		8		4
22	4	19	19	8	4		6	15	8	17	15	5
		24		17		4		21		15		17
24	8	17	16		4	8	1	17	16	20		22
17			19			18		11		24	19	4
6	18	18	8	4	22	10	13	19	5		6	
15			19		5		15		15		8	
8	15	11	11	15	8		25	15	11	11	1	22
16			19		15		22		22			3
19	5	19	4	13	1	15		26	1	4	3	15
11			13			9		17				15
11	12	24	19	22		15	2	15	11	19	21	22
		15		19		21		14		23		
22	5	15	15	21	22		22	4	8	18	1	25
4		7		19		12		8		19		8
17	17	8	19	8	4	22		19	1	8	10	17
21		17		1		10		10		15		15
19	4	21	19	22		17	11	4	22	21	19	7

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de twee oplossingswoorden in via onze website: [www.zoeklicht.nl/oktober](http://www.zoeklicht.nl/oktober). Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via de post (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of telefonisch (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwste boek van Amir Tsarfati, 'Op reis door Daniël'.

De antwoorden van de vorige keer waren: 'weerhouder' en 'opgenomen'.



Het inzenden van de oplossingen kan tot en met vrijdag 25 oktober 2024.



# U kunt ons verwachten in...

**U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!**  
Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: [www.zoeklicht.nl/agenda](http://www.zoeklicht.nl/agenda)

## SEMINARS

### Hattem

Woensdag 2 oktober, 6 november en 4 december  
Thema: *De profeet Ezechiël: Israëls ballingschap en herstel*

Spreker: Wim Zwitser  
Vrije Baptistengemeente Bethel,  
Hessenweg 84

**Aanvang: 19.30 uur**

### Noordhorn

Dinsdag 15 oktober, 19 november en 10 december  
Thema: *Wachten op Zijn komst. Waak en Bid*

Spreker: Wim Zwitser  
Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61 C

**Aanvang: 20.00 uur**

### Franeker

Donderdag 3 en 17 oktober, 7 en 21 november  
Thema: *Kleine profeten. Grote betekenis*

Spreker: Wim Zwitser  
Baptistengemeente Maranatha, Noord 41

**Aanvang: 19.45 uur**

### Bolsward

Dinsdag 15 en 29 oktober, 12 en 26 november  
Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel*

Spreker: Theo Niemeijer  
Christelijke Gemeente Het Keerpunt,  
Burgemeester Praamsmalaan 35

**Aanvang: 20.00 uur**

### Haarlem

Woensdag 23 oktober, 6 en 20 november  
Thema: *Dit is de antichrist*

(De geest, de identiteit en de ondergang van de antichrist)

Spreker: Theo Niemeijer  
Koningkerk Haarlem,  
Kloppersingel 57

**Aanvang 20.00 uur**

## STUDIEOCHTEND

### Doorn 10.30 - 12.00 uur

#### Zaterdag 9 november

Thema: *Uitdagingen voor gelovigen in de eindtijd*  
Over de verleidingen en verdrukkingen voor Gods kinderen in deze tijd. We moeten weten, herkennen en klaar staan door vorming en voorbereiding, totdat onze Heer komt!

Brandpuntkapel, Postweg 18

Toegang is vrij. Na afloop is er een eenvoudige lunch. In verband met de lunch graag even aanmelden als je komt via [r.ham@zoeklicht.nl](mailto:r.ham@zoeklicht.nl).

## JOHANNES DE HEER ZANGAVOND

### Onstwedde

Woensdag 23 oktober  
d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7

**Tijd: 19.30 - 21.00 uur**

*Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.*

#### **Voor meer informatie kunt u terecht bij:**

Rinus van Otterlo, Postbus 99, 3940 AB Doorn, 0343 - 413300, [rv.otterlo@zoeklicht.nl](mailto:rv.otterlo@zoeklicht.nl)

Ook  
bij u in de  
gemeente/  
kerk!

# Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

06 oktober	Dirk-Jan Jansen
13 oktober	Jeep van der Schoot
20 oktober	Theo Niemeijer (viering avondmaal)
27 oktober	Cor Barten
03 november	Wim Jansen

**Wilt u een dienst bijwonen?** Dan bent u uiteraard van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Crèche en zondagsschool zijn aanwezig en door de week zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te beluisteren via onze website [www.zoeklicht.nl](http://www.zoeklicht.nl).

## SAMENKOMSTEN

### Hoogeveen

Donderdag 17 oktober

Thema: *Een nieuwe start voor Israël.*

Spreker: Bert Boer

Baptistengemeente 'Beth-El',  
Boekweitlaan 65 A

**Aanvang: 20.00 uur**

### Haulerwijk

Vrijdag 25 oktober

Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel*

Spreker: Theo Niemeijer

Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuël,  
Norgeweg 7

**Aanvang 19.30 uur**

### Hardinxveld-Giesendam

Dinsdag 19 november

Thema: *Het wereldgebeuren in het licht van de Bijbel*

Spreker: Theo Niemeijer

Het gebouw van De Schaapskooi,  
Rembrandtstraat 27 A

**Aanvang 20.00 uur**

### 's-Hertogenbosch

Woensdag 11 december

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Evangelische Gemeente Parousia  
's-Gravesandstraat 1 B

**Aanvang 20.00 uur**

## Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

### BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)  
Arno Lam (penningmeester, secretaris)  
Frits Boekhoff

### UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

### DIRECTEUR

Roelof Ham - [r.ham@zoeklicht.nl](mailto:r.ham@zoeklicht.nl)

### HOOFDREDACTEUR

Roelof Ham - [r.ham@zoeklicht.nl](mailto:r.ham@zoeklicht.nl)

### EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - [redactie@zoeklicht.nl](mailto:redactie@zoeklicht.nl)

### REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer en Roy Kloet

### ADVERTENTIES

BDU Vakmedia, Vak- en Publieksmedia  
Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld  
Telefoon: 06 - 54 27 42 44  
E-mail: [r.abraham@bdu.nl](mailto:r.abraham@bdu.nl)

### ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn  
Telefoon: 0343 - 41 33 00  
E-mail: [abonnementen@zoeklicht.nl](mailto:abonnementen@zoeklicht.nl)

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag.  
Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: [klanten@passendlezen.nl](mailto:klanten@passendlezen.nl).

### ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar  
Rest van Europa/wereld: € 66,50 per jaar, € 37,50 per half jaar  
Losse nummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswikkeltje) vermelden.

### OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

### LEGATEN

(Via notaris vastleggen).

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.



### VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren  
[www.drukkerij-amv.nl](http://www.drukkerij-amv.nl)

### FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock bureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.



## Geestelijke strijd in de eindtijd

Ron Rhodes

Vandaag de dag is het belangrijker dan ooit om uzelf met behulp van de waarheid van God te verdedigen tegen de oprukkende duisternis. Rhodes onthult de meest verwoestende en effectieve werkmethodes van de duivel waarmee hij ons kwaad wil doen - en instrueert ons hoe we deze effectief kunnen bestrijden.

De auteur toont u:

- De identiteit, tactieken en het machtsgebied van de duivel - en de geestelijke wapenrusting van God die Hij u als bescherming heeft gegeven.
- De cruciale rol van de Heilige Geest en het Woord van God voor de geestelijke overwinning.
- Waarom de schapen (christenen), die dicht bij de Herder (Jezus) blijven het veiligst zijn tegen de roofzuchtige wolf (satan).

Geestelijke strijd in de eindtijd geeft u de middelen voor een overwinnend leven, vandaag en in de toekomst!

260 pag. paperback slechts € 12,50

## Zie, Ik kom spoedig

40 studies over het Bijbelboek Openbaring  
Wim Grandia



We leven in een fascinerende tijd. Maar ook in een donkere tijd. Juist nu is het belangrijk dat het licht van het profetisch woord helder schijnt. Grandia laat op heel toegankelijke wijze zien wat God door Openbaring heen tot ons te zeggen heeft. En dit op een gedegen en bescheiden manier vanuit het verlangen het lichaam van Christus toe te rusten voor de tijd die voor ons ligt.

432 pag. gebonden € 29,95

## 30 misverstanden over Israël waar- door het antisemitisme toeneemt

Oscar Lohuis



'Israël bezet het land van een ander volk. Oost-Jeruzalem behoort aan de Arabieren. De Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever zijn illegaal. De Joodse inwoners van Israël komen voornamelijk uit Europa. De staat Israël is een vorm van kolonialisme. Israël onderdrukt de Palestijnen en is een apartheidsstaat. Het Israëlische leger heeft geen moraal en Israël pleegt genocide op de Palestijnen in Gaza.' Deze gedachten worden bijna elke dag in de media verspreid, maar kloppen deze uitspraken wel? Wat zijn de feiten? In zijn nieuwe boek weerlegt ds. Oscar Lohuis dertig misverstanden over Israël.

Verschijnt in oktober 2024 € 12,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop:  
[www.zoeklichtwebshop.nl](http://www.zoeklichtwebshop.nl)

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,  
binnen Europa € 7,95 portokosten.