

*Jubileum-
nummer!*

Nummer 7 | juli 2024 | 100e jaargang | Verschijnt iedere maand

HET ZOEKLICHT

GEWIDD AAN HET ONDERZOEK DER SCHRIFTEN
EN DE TEEKENEN DER TIJDEN.

100

1919 - 2024
DE HONDERDSTE
JAARGANG!



GROOT is Uw Trouw, o Heer!



[Link tussen antisemitisme en marxisme](#) | 18



[Maak je geen zorgen!](#) | 24

In dit nummer



5 Historie

Trouw door de eeuw heen.
Het allereerste Zoeklicht nog steeds actueel.

7 Spreuken

Liefde zonder trouw is absoluut geen liefde!

8 Tijdspeigel

Trouw vanwege verlossing.
Waar staat de mensheid anno 2024?

11 Redactie

Trouw vanwege hoop.
Bent u een wegwijzer tot de Heer?

12 Vragen

Het Evangelie is toch een blijde boodschap?

16 Midden-Oosten

Trouw aan Zijn volk.
Israël onder vuur van heel de wereld.

18 Actueel

De link tussen antisemitisme, islam en marxisme.

21 Uit het leven

Een leeg nest:
kinderen die uit huis gaan.

22 Bijbelstudie

Trouw aan Zijn volk.
Verborgenschap van het herstel van Israël.

24 Praktische Bijbelstudie

Trouw tijdens verzoeking.
Maak je geen zorgen,
vertrouw en aanbid.

29 Nadenker

Trouw tijdens heiliging.
Gods plan met mijn leven is onverwoestbaar.

30 Bijbel en maatschappij

Trouw tijdens lijden.
Blijkbaar laat God lijden en vervolging toe.

33 Puzzel

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

100^e jaargang: Groot is Uw trouw!

Het is met grote dankbaarheid dat wij als Zoeklicht de honderdste jaargang zijn ingegaan. Dankbaarheid naar God toe, Die in de afgelopen 105 jaar, stichting Het Zoeklicht heeft willen gebruiken.

Velen mochten door de jaren heen gesterkt worden in hun geloofsleven en we horen geregeld verhalen dat Het Zoeklicht een belangrijke rol gespeeld heeft in het leren kennen van de Heere Jezus als persoonlijke Verlosser en Zaligmaker. Lees de getuigenissen op pagina 14. Het is niet onze verdienste, maar het is genade van de Heere dat Hij ons al een eeuw lang nabij is geweest. Het is Zijn trouw die Hij iedere morgen weer aan ons betoont.

AFHANKELIJK VAN ZIJN TROUW

Deze speciale editie en ook de Zoeklichtdag van 5 oktober, staan daarom in het teken van het thema: *Groot is Uw trouw!* God is betrouwbaar en te vertrouwen! Van Zijn trouw zijn wij als mensen volkomen afhankelijk. Dat zien we op verschillende gebieden in ons leven, zoals:

- voor onze verlossing (1 Korinthe 1:8-9),
- voor uitredding uit verzoeking (1 Korinthe 10:13),

- voor de vergeving van zonden (1 Johannes 1:9),
- voor bescherming in tijden van lijden (1 Petrus 4:19),
- voor onze hoop op het eeuwige leven (Hebreeëen 10:23).

We zien dus dat elk aspect van het christenleven is gebaseerd op de trouw van God. Wij hebben de verzekering dat de Heere trouw is aan Zijn beloften!

TROUW AAN ZIJN VOLK

In dit nummer ziet u dit terugkomen in de verschillende artikelen. We kunnen er natuurlijk niet omheen om ook Gods trouw aan Zijn eigen volk Israël te benoemen. Dat leest u daarom ook in verschillende artikelen. U heeft twee Zoeklichtexemplaren gekregen, zodat u er één weg kan geven aan iemand die nog niet bekend is met het magazine.

Zolang de Heere ons de tijd en Zijn genade geeft om dit werk te blijven doen, roept Gods Woord ons ook op om ons leven te heiligen. Ook dit heeft te maken met Zijn trouw: *'En moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus. Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen'* (1 Thessalonicenzen 5:23-24).

 **Joël Oosterhagen**
Hoofdredacteur



1 juli 1919

HET ALLEREERSTE ZOEKLICHT.

Hier begon het 105 jaar geleden mee: het allereerste Zoeklicht. Dat er nu 100 jaargangen van Het Zoeklicht zijn verschenen, komt door de Tweede Wereldoorlog. Het blad was toen verboden waardoor we 5 jaargangen missen.



OPRICHTER EN HOOFDREDACTEUR

De oprichter en hoofdredacteur Johannes de Heer zit hier achter zijn 'werktafel' in de redactiekamer.

ER IS PLAATS!

In de evangelisatietent was plaats voor tweeduizend mensen. Zelfs koningin Wilhelmina is een keer aanwezig geweest.



LEVENS WORDEN VERNIEUWD

Door de jaren heen mochten vele duizenden mensen bemoedigd en opgebouwd worden door onder meer Toogdagen, seminars, conferenties en studiedagen.



STEUNPILAREN

Trouwe colporteurs gingen huis aan huis, door weer en wind, om de boodschap van Het Zoeklicht te verspreiden. Zij werden als de steunpilaren gezien.

1 juli 2024

'Het Zoeklicht – Gewijd aan het onderzoek der schriften en de teekenen der tijden'

Trouw door de eeuwen heen

Bovenstaande tekst prijkt bovenaan nr. 1 jaargang 1 van hetzelfde magazine waarvan u nu het jubileumnummer voor u heeft. En nee, de dubbele 'ee' bij tekenen is geen typefout, dat was de spelling in 1919. Laten we eens terugkijken naar deze eerste uitgave en wat daarin opvalt.

Dit allereerste nummer begint met een introductie van Johannes de Heer: "Hierbij een kort woord ter introductie van Het Zoeklicht. Sinds lang wordt door vele christenen de behoefte gevoeld aan een blad, dat zich in hoofdzaak bezighoudt met het onderzoeken der profetieën in verband met het huidige wereldgebeuren." Nou, deze behoefte is er nog steeds en dit is, zelfs na ruim een eeuw, nog immer de hoofdzaak van ons magazine.

WERELDGELIJKVORMIGHEID

Dit is zo ontzettend belangrijk, omdat 'de verwachting van de toekomst van de Heere Jezus het eigenlijke leven der gemeente is', aldus prof. Gunning. Een leven-de verwachting van Jezus' komst in ons is namelijk een wacht voor wereldgelijkvormigheid. Ons thuis is immers niet hier, maar komt snel dichterbij. Dáár mogen we naar uitzien. Als dit wordt losgelaten wordt de kerk onderdeel van de wereld, maar blijde verwachting maakt je vrij van wereldliefde. Een waar woord op de voorpagina van dit eerste nummer, dat vandaag de dag nog evenzo geldt.

Een ander opvallend iets vinden we in het artikel 'Zeven beloften van God aan Israël'. Daarin wordt in 1919 (dus bijna **30 jaar voor** het ontstaan van de staat Israël) al gesproken over de onverbreekelijke band tussen God en Zijn volk. Het Zoeklicht zag toen al hoe de profetie begrepen moest worden en wat het plan van God was en is aangaande Israël en de landsbelofte!

EEN GROOT PROBLEEM

Dansen wordt in deze periode direct na de Eerste Wereldoorlog, als een groot probleem ervaren. Vooral het wilde en sensuele ervan. Er wordt gesproken over een spirituele samenkomst waarin gedanst werd op 'dreunigen toon', totdat men van uitputting in elkaar zonk. Het doet mij denken aan de dansfeesten van tegenwoordig, waar men op evenzo dreunende toon van

elektronische dansmuziek hetzelfde doet, alleen nu geholpen door drugs om te voorkomen dat men ineen zinkt. Een dikke eeuw geleden behoorde dit soort zaken dus nog letterlijk in het rijk van de duisternis, nu is de duisternis naar buiten getreden en is het onderdeel van de mainstream entertainment geworden.

Een inkijkje in de actuele historische context van het jaar 1919 – amper twee jaar na de revolutie onder Lenin in Rusland – vinden we in 'het Bolsjewisme en de godsdienst'. Iets wat ik niet wist en misschien u ook niet, is de sterke link tussen deze ideologie en het satanisme. In Riga, de hoofdstad van Letland, werd in een kerk door communisten een verbond met satan gesloten, zo meldt de auteur. Een ander bericht maakt melding van een preek over de zondeval waarbij God werd afgeschilderd als een despoot en een onderdrukker, terwijl de duivel de eerste revolutionair was die de mens bevrijdde van zijn juk. Opvallend, maar deze link zou een verklaring kunnen bieden voor de antichristelijke houding en het soms ronduit satanische van de hedendaagse variant van deze ideologie (het links-progressieve woke denken van het neo-marxisme).

ZALIG WORDEN

Op de laatste pagina van het eerste Zoeklichtnummer staat deze tekst: "Als wij ons onder de hoogtezon van den Heiligen Geest stellen, dan schijnt het ons soms toe of we er op verminderen, want onze uiterlijke glans verdwijnt, en worden we vaak in onszelven teleurgesteld; innerlijk echter worden de zondekiemen gedood en het nieuwe geestesleven tot groter energie geprikkeld. Het proces duurt soms lang, doch de resultaten zijn er zeker."

Het blad besluit vervolgens met dit Bijbelse citaat: 'Wie volharden zal tot het einde zal zalig worden.' Daar kunnen we na ruim 100 jaar alleen maar 'amen' op zeggen.

 Roelof Ham

Zoeklichtdag 2024

Thema: **Groot is Uw trouw, o Heer**

Zaterdag 5 oktober



Wietse van der Hoek



Wim Grandia



Oscar Lohuis

Muzikale medewerking van Delise en band



10.00 uur t/m 15.30 uur

De Basiliek in Veenendaal

Kinderprogramma: 4 t/m 12 jaar (geen crèche)

**Toegangskartjes* zijn
verkrijgbaar via:**

www.zoeklicht.nl/zoeklichtdag

*€ 3,50 p.p. (kinderen 4-12 jaar zijn gratis)



Vaste Liefde

**'Dat liefde en trouw u niet verlaten!
Bind ze om uw hals, schrijf ze op
de tafel van uw hart'
(Spreuken 3:3)**

**Dit nummer luidt de
honderdste jaargang van Het Zoeklicht in.
Wat een mijlpaal! Boven alle menselijke
inspanning uit gaat daarvoor de eer naar
onze Heer Die getrouw was, is en zal zijn!**

Er zijn mensen die vinden dat liefde niet samen kan gaan met de plicht om trouw te zijn. Liefde kan alleen floreren als ze vrij is.

ONS GROTE VOORBEELD

Maar liefde zonder trouw is absoluut geen liefde! De Heere is daarin ons grote Voorbeeld. Liefde (in andere vertalingen 'goedertierenheid') en trouw zijn twee prachtige eigenschappen van Hem, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Deze twee woorden komen we in de Bijbel veelvuldig aaneengekoppeld tegen om Gods karakter te omschrijven. In het Hebreeuws staat er voor liefde en trouw: 'hesed' en 'emet'. De betekenis van 'hesed' is **vaste liefde**. Prachtig!

WAT EEN RUST

Gods liefde kent enorme veerkracht. Hij geeft niet op als het moeilijk wordt en laat ons nooit in de steek. Als Hij iets belooft, doet Hij het ook. Ook als mensen Hem loslaten, laat Hij hen niet los. Hij voltooit waaraan Hij is begonnen. Dat doet Hij met de wereld en ook met ons persoonlijk leven. Hij, die een goed werk in ons begonnen is, maakt het af. Hij is de Leidsman en Voleinder van ons geloof (Hebreeën 12:2).

Wat een rust geeft dat! Eigenlijk zijn er geen woorden voor om deze vaste liefde van God te beschrijven. Dit is een magere poging van mij:

Liefde IS

Zij wordt met geur en kleur omschreven
Van twee mensen die paren
Tot de lieve vrede bewaren
Van iets voelen tot iets doen
Van humor tot zoen
Het is enkel menselijk beleven

Liefde VAN GOD IS

Niet te evenaren
Kent haars gelijke niet
Gaat onvoorwaardelijk door
Kent geen limiet
Stopt nergens voor
Is niet te verklaren

Liefde VAN GOD IS

Hoger en dieper dan lucht en zee
Is oneindig groot
Boven alles verheven
Gaat met ons mee
Heel ons leven,
Dwars door de dood

Liefde VAN GOD

Duurt voor eeuwig
Blijft altijd bestaan
Omsluit alle tijd
Haakt nooit af
Raakt zichzelf niet kwijt
Er komt geen einde aan

GOD IS *Liefde*

Heeft in mensen een welbehagen
Is zo rein van ogen
Dat Hij zonde niet kan verdragen
Zo lief had ons de Heer
Dat Hij Zijn eigen Zoon
Onze straf liet dragen

GOD IS *Liefde*

In eigen Persoon
Zijn je zonden torenhoog?
Zijn liefde is hemelhoog
Hij wil je alles vergeven
Je een heel nieuw leven geven!
Eer aan de Vader, eer aan de Zoon



'Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God' (Filippenzen 4:6)

in de **leven** **EINDTI**

**Trouw
vanwege
verlossing**

We leven in spannende tijden. Veel zekerheden van gisteren blijken vandaag ineens niet meer te gelden. Het lijkt wel of alle kaarten plotseling opnieuw geschud worden. Wat is er aan de hand? En hoe stellen wij ons als christenen daarbij op?

Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog worden we op veel fronten geconfronteerd met regeringen die ofwel de controle aan het verliezen zijn of bewust het roer uit handen geven aan mondiale krachten (Efeze 6:12). Persoonlijk heb ik regelmatig het gevoel dat de afbraak van onze beschaving, van al onze vroegere zekerheden, niet erger kan. Maar een week later blijkt steeds weer dat dit wél zo is.

HET WAS VOLMAAKT

In het paradijs had de Heere een volmaakte samenleving gecreëerd. *'En God schiep de mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; mannelijk en vrouwelijk schiep Hij hen. (...) En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest: de zesde dag'* (Genesis 1:27, 31a).

Adam leefde in volkomen harmonie met zijn Schepper en met Eva. Geen smet van egoïsme, leugen en

bedrog bedierf dit drievoudig snoer. De mens at van de gewassen en vruchten die God hem gegeven had en wandelde met Hem, in gehoorzaamheid aan Hem en in afhankelijkheid van Hem, totdat...

TOTDAT

Eva liet haar ogen vallen op de boom der kennis en zij aten beiden van haar vruchten. Deze zondeval in Genesis 3 vormt het trieste begin van de teloorgang van de wereld, een teloorgang, waar wij anno 2024 nog dagelijks getuige van zijn. En de zondeval was niet alleen het begin, maar is ook al zo'n zesduizend jaar de drijvende kracht achter de rampspoed die de wereld sindsdien gekend heeft: oorlogen, natuurrampen, hongersnoden, ziekten, slavernij. En ook op het persoonlijk vlak zijn we dagelijks getuige van de wrange vruchten van deze boom: egoïsme, diefstal, laster, ontrouw, overspel, jaloezie, moord, hebzucht, haat. En daarvoor hoeven we niet alleen naar anderen te kijken, leert de Heere Jezus ons in Mattheüs 5.



GODS OPLOSSING, OOK VOOR VANDAAG

Maar de Heere heeft ook toen al voorzien in een oplossing voor het zondeprobleem. Wie gelooft in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus, wordt door Hem rechtvaardig verklaard, net zoals Abraham toen hij geroepen werd, de Heere geloofde en gehoorzaamde. Romeinen 4:3-5 zegt: *'Want wat zegt de Schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem tot gerechtigheid gerekend'* (zie ook Handelingen 13:38-39).

Ik hoop dat ook u als lezer die zekerheid hebt, gerechtvaardigd en behouden te zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus.

MAAR WAAR STAAT DE MENSHEID ANNO 2024?

Zijn vrede en verdraagzaamheid dichterbij gekomen? Hebben we misschien wat geleerd van alles wat achter ons ligt? Voor wie het wil zien, is het duidelijk dat we niet in een opgaande spiraal zitten, maar veel eerder in een neergaande. Wat begon in Genesis 3

zal niet eerder beter worden dan bij de wederkomst van de Heere Jezus. Dan zal Hij Israël bevrijden uit haar benauwdheid en haar verlossen van haar vijanden. Dan zal Hij de opstandige volkeren oordelen en Zijn rijk van vrede en gerechtigheid vestigen, het duizendjarig vrederijk. Daarin zal Hij, aan het hoofd van Israël, als Koning regeren (Jesaja 9:7).

„ Ik hoop dat ook u als lezer die zekerheid hebt, gerechtvaardigd en behouden te zijn door het geloof in de Heere Jezus Christus.

EINDTIJD

Maar zover is het nog niet. De laatste zeven jaar voordat de Heer terug zal komen, zullen gekenmerkt worden door ongekende strijd, goddeloosheid, misleiding en Gods oordelen over deze zondige wereld (Mattheüs 24). Deze zeven jaren worden niet voor niets 'de grote verdrukking' genoemd. Hoewel dit geen eindtijdstudie is, wil ik wel kort enkele redenen noemen waarom ik denk dat die grote verdrukking dichtbij is:

- de komst van het digitale paspoort en de CBDC (de digitale munt), die overheden ongekende macht geeft over ons.
- de stormachtige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), met o.a. als doel om de controle over ons denken, de basis van ons menszijn, over te nemen.
- opkomend *Transhumanisme*: vergaande samensmelting van mens en techniek.
- *Eugenetica*: veredeling van het menselijk ras, met als einddoel het eeuwige leven...
- de toenemende globalisering en centralisering van macht en geld, met als gevolg toenemende armoede.
- wereldwijd voortdurend aanjagen van angst, voor het klimaat, voor gebrek aan biodiversiteit, voor pandemieën, financiële rampen. Daarmee worden censuur, repressie, controle en tal van leugens, vooral door de overheid, goedgepraat.
- de openlijke verwerping van de Bijbelse moraal en scheppingsorde, zoals we dat zien bij de verhouding tussen man en vrouw, bij abortus en euthanasie, de evolutietheorie, de lhbti- en woke ideologie¹ en de opkomst van pedofilie².

1 Het is vooral verontrustend hoeveel kerken hierin meegaan: www.wijdekerk.nl

2 Zeven tekenen dat pedofilie in opkomst is | Gezin in Gevaar <https://geziningevaar.nl/artikelen/7-tekenen-dat-pedofilie-in-opkomst-is>

- de toenemende politieke en militaire druk op de staat Israël en de enorme en wereldwijde toename van Jodenhaat, die sterk doet denken aan de jaren dertig.

DE HAND VAN DE SATAN

Bovenstaande ontwikkelingen vinden wereldwijd en vrijwel tegelijk plaats en versterken elkaar daardoor. Ze worden als een tsunami over ons uitgestort. Nog nooit gebeurde dit op zo'n grote schaal. Het betekent dat deze ontwikkelingen in hoge mate internationaal gepland en afgestemd zijn.

Het uitgesproken antichristelijke karakter ervan ver-raadt de hand van de satan bij al deze ontwikkelingen. Het is daarmee een geestelijke strijd en de Heere roept ons op elkaar te waarschuwen en aan te moedigen om in die strijd stand te houden. Niet voor niets zegt Hij: *'Bekleed u met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel'* (Efeze 6:11) en *'Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden'* (1 Petrus 5:8).

OP HOL GESLAGEN

De wereld waarin wij leven is in meerdere opzichten op hol geslagen. Het kwaad rammelt aan de poort van onze 'beschaving'. De autonome mens heeft het schip gekaapt en God vaarwelgezegd. Bijna dagelijks zien we in de media het resultaat van deze stille revolutie, van deze wereldwijde greep naar geld en macht. De mens is inderdaad slecht.

Jesaja 5:20 zegt: *'Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter'* (zie ook Genesis 6:5 en 11:6). De slechtheid van de mens komt soms ook tot uiting bij het beleid van internationale en dikwijls niet-democratisch gekozen organisaties zoals de VN, het WEF, de WHO, van banken, multi-multimiljardairs, inlichtingendiensten. Dat zien we ook bij bijvoorbeeld dwingend beleid om gebieden als gender, anti-Israël, monetair- en/of crisisbeheersing. Al met al kunnen we deze ontwikkelingen niet anders duiden dan als voorboden van de dictatuur van de antichrist, het beest uit de zee (Openbaring 13).

VERTROUWEN

Als we bovenstaande ontwikkelingen op ons in laten werken, zou ons de moed in de schoenen kunnen zinken. Als het niet is voor onszelf, dan wel voor onze kinderen en kleinkinderen. In wat voor wereld groeien zij op? Hoe blijven wij met elkaar staande? Daarop is maar één antwoord: verwachten. *'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.*

Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn' (Kolossenzen 3:1-2).

” *Hoe blijven wij met elkaar staande? Daarop is maar één antwoord: verwachten. 'Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn'* (Kolossenzen 3:1-2).

Verwachten is niet passief wachten, maar veel meer 'actief uitzien naar' en 'verlangend vertrouwen op', 'en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen' (Hebreeën 10:25b). En dan mogen we erop vertrouwen dat de Heere ons vasthoudt in de verzoeken, dat Hij ons daar de kracht voor geeft en dat Hij ons op Zijn tijd daaruit verlost. *'Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw: Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aankunt, maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan'* (1 Korinthe 10:13).

ISRAËL ALS VOORBEELD

Laten we wat dat betreft kijken naar Israël. Steeds als ik lees over het handelen van de Heere met Israël, kom ik onder de indruk van Gods trouw. Neem bijvoorbeeld de geschiedenis van Jozef. God beloofde hem in twee dromen een glorieuze toekomst. Maar Jozef moest nog wel door een diep dal: verraden door zijn broers, slaaf in Egypte, gevangen in Egypte... Maar als we zien hoe de Heere Jozef in Egypte zegent en zelfs tot onderkoning maakt, zien we Gods trouw. Gods trouw aan Israël is een geweldig voorbeeld voor Zijn trouw aan ons.

Gods beloften zijn vast en zeker (2 Petrus 1:19). Alles wat volgens Gods beloften in het verleden moest gebeuren, is uitgekomen. Daarom kunnen we erop vertrouwen dat dit ook zal gebeuren met Zijn beloften voor de toekomst, voor Israël en voor ons. *'Als deze verordeningen ooit zouden wijken van voor Mijn aangezicht, spreekt de HEERE, dan zou ook het nageslacht van Israël ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn, alle dagen!'* (Jeremia 31:36).

Zijn trouw houdt nooit op. Kom spoedig, Heere Jezus!

 Harry Honigh

GROOT is Uw trouw, GOD VAN HOOP!

Trouw
vanwege
hoop

Een grote groep mensen snakt ernaar om (weer) hoop te hebben. Hoop voor zekerheid nu en hoop voor de toekomst. Precies dat is wat een christen heeft gekregen en mag uitdelen. Getuigt u van die hoop voor een wereld in nood?



Laatst bladerde ik door het Hoofdlijnenakkoord van het nieuwe kabinet. De titel van dit akkoord is 'Hoop, lef en trots'. Het kabinet wil een kabinet zijn dat hoop geeft. Mensen bestaanszekerheid bieden en bouwen aan een betere toekomst. Maar met het laatste woordje slaat men de plank mis. Schrap de 't' van trots. Bouw op de Rots!

VOLLE ZEKERHEID

Kent u Christus als uw Verlosser? Als dat zo is, sta dan eens stil bij het enorme voorrecht van dé hoop die Hij u gegeven heeft! U heeft een volle zekerheid nu, door een Hogepriester Die bij God de Vader voor u pleit. In Hebreëen 6:19 staat 'Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.' En in Hebreëen 10:23 staat 'Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.'

Wij zijn niet altijd trouw, maar Hij is dat wel! Daarom hebben wij een geankerde hoop. Hier mogen we ons aan vastklampen: Jezus heeft

het volmaakte offer gebracht! De weg tot de Vader is vrijgemaakt. Dat is een feit. Wij kunnen daar niets aan toevoegen of afdoen, het hangt niet af van onze werken (noch ons falen). Geen enkel ander geloof biedt die zekerheid. We moeten Zijn offer slechts aanvaarden.

TOEKOMST VOL VAN HOOP

Vorbij deze bestaanszekerheid, geeft Hij ons ook nog eens een toekomst vol van hoop. Petrus zegt hierover: 'Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons, overeenkomstig Zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevleete en onverwelkbare erfenis, die in de hemelen bewaard wordt voor u' (1 Petrus 1:3-4).

Wat een uitzicht! Nou zijn we niet opnieuw geboren om dit voor onszelf te houden. Want in deze verzen klinkt óók de oproep om een levende hoop te zijn. Ziet u de wanhoop om u heen? Waar velen het lef niet hebben om toe

te geven dat Godverlatenheid geen vrijheid, maar leegte is. Maar mensen toch vaak te trots zijn om voor de Heer op de knieën te gaan? Of dit simpelweg niet weten, omdat het hen niet verteld is.

HIJ HEEFT ALLES GEGEVEN

Bent u een wegwijzer tot de Heer? Oftewel een levende hoop, die voorleeft dat er geen grotere vreugde is dan leven in afhankelijkheid van Hem. Een levende hoop, die uitzielt naar een heerlijke en onvergankelijke erfenis in de hemel. Een levende hoop, die getuigt en oproept: "ga op je knieën, belijd je zonden en nader tot Hem. Hij is de Weg, de Waarheid én het Leven. Hij heeft mij Zijn genade, ja álles, gegeven. Dat biedt Hij ook jou aan!"

Ik bid u toe dat u die levende hoop bent. Dat 'de God nu van de hoop [u] moge vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven, opdat u overvloedig bent in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest' (Romeinen 15:13).



? HET EVANGELIE IS TOCH EEN BLIJDE BOODSCHAP?

In Johannes 11:25-26 lezen we: **'Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al is hij gestorven, en een ieder die leeft en in Mij gelooft zal in eeuwigheid niet sterven; gelooft gij dat?'** (Johannes 11:15-26). In de prediking wordt echter ook vaak over het oordeel na het sterven gesproken. Beide zijn Bijbels, maar het Evangelie is toch een blijde boodschap? Hoe denkt u hierover?

(T. v. d. S. te R.)

Antwoord:

In Johannes 5:24 kunnen we lezen: *'Wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven.'* Door het geloof in de Heere Jezus ontvangen we eeuwig leven. Dit eeuwig leven ontvangen we niet pas bij het sterven of bij de komst van de Heere Jezus. Nee, gelovigen hebben dit leven nu al. Dit eeuwig leven is niet zomaar 'eindeloos leven', maar leven zonder begin én zonder einde! Het gaat hierbij om het leven van Christus Zelf, de eeuwige Zoon van God, waaraan de gelovige deel krijgt. Met het eeuwig leven ontvangen we Christus in ons, die ons leven is. Paulus leert ons dat zij

die in de Heere Jezus geloven de dood al achter zich gelaten hebben en als mensen leven 'die dood geweest zijn' (Romeinen 6:13). Geloven in de Heere Jezus betekent met Hem gekruisigd, gestorven, begraven en opgestaan te zijn. Het oordeel over onze oude mens is dan reeds voltrokken en met Paulus mogen we dan uitroepen: *'Wie zal ons veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit'* (Romeinen 8:34). Nee, we hoeven niet bang te zijn voor het oordeel na ons sterven, want dit is aan het kruis door de Heere Jezus gedragen.

Maar is er dan helemaal geen oordeel meer voor gelovigen na hun sterven? Goddank, geen veroordeling meer, maar nog wel een beoordeling! In 2 Korinthe 5 lezen we: *'Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat een ieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad'* (vers 10).

Deze rechterstoel van Christus is niet dezelfde troon als de 'troon zijner heerlijkheid' uit Mattheüs 25:31-46 waar de 'schapen van de bokken gescheiden worden' en ook

niet dezelfde troon als de 'witte troon' (Openbaring 20:11-15) waar de doden veroordeeld worden! Het gaat hier om een heel ander oordeel, namelijk de afronding van het oordeel voor de gemeente dat nu al op aarde begonnen is (1 Petrus 4:17).

In dit oordeel gaat het niet om verloren of behouden te worden, maar veel meer om beloond te worden, dan wel schade te lijden. Het gaat hierbij om dát, wat je voor Hem gedaan hebt, of Hij wel tot Zijn doel in je leven gekomen is en ons in Zijn dienst mocht gebruiken. Je kunt in dit oordeel beschaamd staan of vrijmoedigheid hebben (1 Johannes 2:28), schade lijden of beloond worden (1 Korinthe 3:14-15), verderf oogsten of leven oogsten (Galaten 6:8). In dit oordeel worden we niet met onze zonden geconfronteerd, want die zijn door het offer van de Heere Jezus aan het kruis weggenomen en daar zal Hij ons niet meer aan herinneren. Nee, het gaat hierbij veel meer om de mogelijkheden en kansen die Hij ons gegeven heeft om Hem te dienen en wat we daarmee gedaan hebben. Ik hoop, en bid, dat de Heere tot Zijn doel mag komen in mijn en uw leven, om zo met vrijmoedigheid uit te kijken naar de komst van de Heere Jezus.



HOE KONDEN DE EGYPTENAREN TOCH NOG VEE HEBBEN?

In Exodus 12:29 lezen we dat de Heere al de eerstgeborenen van het vee van Egypte met de dood sloeg. We lezen echter dat door de vijfde plaag al het vee door de veepest omgekomen was (Exodus 9:6) en later nog een keer door de hagel (9:13-25). Was er dan na de vijfde plaag toch nog vee overgebleven?

(G. M. te H.)

Antwoord:

In Exodus 9:6 lezen we inderdaad dat door de veepest 'al het vee van de Egyptenaren stierf'. Betekent dit, dat er in heel Egypte geen vee meer overbleef?

Bij de aankondiging van deze vijfde plaag lezen we dat het alleen de dieren betrof, die buiten in het veld waren. Het is bekend dat het vee in Egypte vanaf januari tot april in het veld verbleef. Daarvóór was het te koud en daarna te heet. Verder

lezen we in de Luthervertaling, dat niet 'alle', maar 'allerlei' vee stierf. Het kan ook zijn dat het woordje 'al' gebruikt wordt om aan te tonen dat het om heel veel dieren gaat.

In ieder geval bleef er na deze verschrikkelijke veepest nog vee over, want anders hoefde het vee voor de plaag van de hagel niet binnengehaald te worden (9:19) en zouden er ook geen dieren bij de laatste plaag gestorven zijn.



EEN STUK GESCHIEDENIS OVERGESLAGEN?

In Lukas 2:39 lijkt het erop, dat Jozef en Maria met het kindje Jezus direct na hun bezoek aan de tempel, om Jezus aan de Heere voor te stellen, naar Nazareth in Galilea afgereisd zijn. Slaat Lukas dan hier niet de geschiedenis van de kindermoord in Bethlehem en de daaropvolgende vlucht naar Egypte over? Pas na terugkomst uit Egypte zijn ze toch in Nazareth gaan wonen?

(J. K. te D.)

Antwoord:

De vier evangeliën vertellen ieder op hun bijzondere wijze over het leven van de Heere Jezus op aarde. Zo schrijft Mattheüs in het bijzonder aan het Joodse volk over het koningschap van de Heere Jezus. Markus beschrijft de Heere Jezus als de Dienstknecht, met name voor de Romeinen die in Israël woonden. Lukas beschrijft de Heere Jezus als de

Mensenzoon en dan voornamelijk voor de Griekse bevolking en Johannes schrijft zijn evangelie aan de christenen en beschrijft Hem als de Zoon van God.

Zo zijn er verschillen te vinden tussen de vier evangeliën, waarbij het ene evangelie iets weg laat en het andere weer wat toevoegt. Samengevoegd vormen de vier evangeliën een uitgebreid overzicht van het leven van de Heere Jezus op aarde, waarbij de evangeliën elkaar niet tegenspreken maar elkaar aanvullen.

Wat betreft Lukas 2:39, daar zijn verschillende gedachten over. Het kan zijn, dat Jozef en Maria inderdaad na hun bezoek aan de tempel naar Nazareth afgereisd zijn, maar niet om zich daar te vestigen, want dat staat er niet! Waarschijnlijk hebben ze besloten

om in Bethlehem te gaan wonen, omdat zij de ouders van de 'Zoon van David' geworden waren en zijn ze kort daarna vanuit Nazareth naar Bethlehem verhuisd. De kindermoord in Bethlehem vond ook niet direct na de geboorte plaats, maar waarschijnlijk één à twee jaar later. Op grond van het tijdstip van het verschijnen van de ster (Mattheüs 2:7) nam Herodes het besluit om kinderen tot twee jaar te doden. Daarnaast wordt er in Mattheüs 2 niet meer over het kindje, maar over het kind gesproken (vers 13) en ook niet meer over de stal, maar het huis, waar Jozef en Maria woonden (vers 11).

Anderen menen dat er tussen Lukas 2 vers 38 en 39 een periode ligt, waarin de kindermoord en de vlucht naar Egypte plaatsgevonden hebben. De eerste gedachte ligt mijns inziens het meest voor de hand.

Mijn
kostbare
herinnering
 aan het
Zoeklicht

"In de zeventiger jaren kwamen wij als gezin, met nog enkele Vlaamse vrienden, terecht bij de zegenrijke en nostalgische Toogdagen van Het Zoeklicht in Hilversum. Het was voor ons een thuisgevoel. De Bijbel en de profetieën werden er maximaal verdedigd."

Jan De Schuytener

"Mijn vader (geboren in 1913) kwam als jonge man in Hilversum persoonlijk in aanraking met Johannes de Heer en Het Zoeklicht, wat in zijn eigen woorden 'zijn leven veranderde'. Bij ons in huis lag de krant nooit ver van de Bijbel vandaan en als over de jaren leden van de familie naar het buitenland verhuisden, zorgde hij ervoor dat ze daar ook Het Zoeklicht ontvingen - met als boodschap 'lees vooral de Tijdspiegel'. Zo ook in 1965, na mijn eigen trouwen en verhuizing naar Engeland, waar ik het blad nu al 59 jaar ontvang. Zo heb ik - nu zelf 80 jaar oud - nooit een tijd gekend zonder Het Zoeklicht."

Conny Parrott - Ruitenbeek

"Onlangs waren wij 60 jaar getrouwd. In al die jaren waren we lid van Het Zoeklicht. De woorden en gedachten van het Evangelie zijn ons, naast de Bijbel, tot onderwijs, steun en zegen geweest. Ga met Het Zoeklicht uw weg met blijdschap, zolang het nog kan!"

*Wim en Lien
 van Werven van Lohuizen*

"Mijn moeder las Het Zoeklicht en had veel steun aan de diverse artikelen, maar mijn vader had er geen interesse in. Hun kerkelijke voorkeuren verschilden ook aanmerkelijk. Toen het kerkelijk klimaat steeds vrijzinniger werd, stapten mijn ouders op initiatief van mijn moeder uit hun kerk en bezochten ze jarenlang de zondagse diensten bij het Brandpunt in Doorn. Het geloof van mijn vader begon zich daar een beetje te verdiepen. Uiteindelijk werden beiden ziek, en mijn moeder stierf als eerste. En tot mijn grote verbazing en vreugde ging mijn vader toen Het Zoeklicht lezen! En zijn geloof verdiepte zich verder, hij begon zelfs aan familieleden over zijn geloof te vertellen. Na vijf maanden overleed hij, in de volle zekerheid dat hij gered was door het offer van de Heere Jezus."

Tineke Visser

"Het was in de jaren 60 van de vorige eeuw, dat ik werkzaam was als evangelist in Driebergen. Om de paar maanden hadden we onze werkers-dagen met de zes full-time werkers. Tijdens deze dagen werden er altijd twee broeders afgezonderd om even een bezoekje te brengen bij broeder Johannes de Heer, die ook woonachtig was in Driebergen. Toen ik dit voor de eerste keer meemaakte, was ik zeer verrast dat de twee broeders alweer binnen een half uur terug waren. Hadden ze hem wel ontmoet was mijn vraag. 'Ja zeker', zeiden ze want toen ze 10 minuten binnen waren zei broeder Johannes de Heer: "Heel fijn broeders dat jullie zijn geweest, we gaan samen de Heere danken en weer snel aan het werk voor Hem!" Zijn tijd was kostbaar en moest goed besteed worden zo vond hij zelf!"

Aad van de Sande



China zet aanval in met chipfonds

Met een eigen chipfonds waar miljarden mee gemoeid zijn, wil China de aanval inzetten op de Europese Unie en de Verenigde Staten.

In het fonds moet ruim 43,7 miljard euro gestopt worden, zodat de eigen chipindustrie een boost kan krijgen. Hiermee poogt China de eigen techsector te ondersteunen, terwijl er vanuit de VS meer en

meer sancties worden opgelegd op de export van halfgeleiders. Met het fonds is het de bedoeling dat de chipsector in China ook zelf chipmachines kan ontwikkelen. (Bron: BNR)



Iran kan bijna kernwapens produceren

Iran kan bijna kernwapens produceren, merkt het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) op.

Volgens de toezichthouder op atoomenergie is Iran in een gestaag tempo uranium aan het verrijken en heeft het bijna het niveau bereikt waarmee wapens geproduceerd kunnen worden. Recent zijn er ook twee vertrouwelijke rapporten van het atoomagentschap uitgekomen waarin het verdere zorgen uit over de relatie met Iran. Zo wordt duidelijk dat het niet lukt om de dialoog te verbeteren tussen de organisatie en Iran. Ook merkt het IAEA op dat Iran afspraken met de waakhond niet nakomt. (Bron: BNR)



Noord-Koreaanse IT'ers werken undercover

Duizenden Noord-Koreaanse IT-professionals werken in het geheim bij aannemers en onderaannemers die voor de grootste en meest winstgevende bedrijven van de Verenigde Staten werken.

Kim Jong-uns 'geheime werkleger' voorziet het regime niet alleen van buitenlandse valuta, het biedt Noord-Korea toegang tot

kritische bedrijfsinfrastructuur en vormt daarmee een ernstig bedrijfsrisico. Volgens The Diplomat werken sinds ten minste 2015 Noord-Koreaanse IT'ers onder valse identiteit bij buitenlandse bedrijven. Belangrijkste doel: het binnenharken van buitenlandse valuta om het door internationale sancties getroffen Noord-Koreaanse regime van inkomsten te voorzien. Weliswaar is het ongewenst dat een gesanctioneerde dictator sancties

omzeilt, het is geen onoverkomelijk gevaar. Wél riskant is echter dat Noord-Koreaanse IT-medewerkers op afstand toegang hebben tot bedrijfsnetwerken, wat toegang betekent tot bedrijfseigen IP's, gegevensarchieven, productie, plannen, processen en personeel. Niet alleen lopen bedrijven het risico op diefstal van hun intellectuele eigendom, het zet de deur wagenwijd open voor cyberafpersing met gijzelsoftware. (Bron: The Diplomat)





ISRAËL

onder vuur van
heel de **WERELD**

**Trouw
aan Zijn
volk**

We leven in buitengewoon bijzondere tijden. Bijbelwoorden worden voor onze ogen werkelijkheid. Joden uit heel de wereld komen thuis in Israël, steeds meer Joodse mensen komen tot geloof in de Heere Jezus (Jesjoea, de Messias) en in een razend tempo keert de wereld zich meer en meer tegen Israël, want alle volken van de aarde zullen zich tegen haar – Jeruzalem, Israël – keren (Zacharia 12:3).

Misschien bevindt Israël zich wel in de meest kritieke situatie sinds 1948, toen de huidige staat Israël werd uitgeroepen. Als Israël niet reageert op de aanvallen, zal Israël worden vernietigd. Maar als Israël wel reageert, keert de wereld zich tegen land en volk. Israël wordt niet alleen aangevallen door Hamas, Hezbollah en Iran, maar nu ook door het Internationale Gerechtshof in Den Haag, dat Israël beveelt per direct te stoppen met het offensief in Rafah, in het zuiden van Gaza, voor zover genocide wordt veroorzaakt. En een paar dagen eerder vroeg de hoofdaanklager van het Internationale Strafhof, Karim Khan, om arrestatiebevelen tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en minister van Defensie Yoav Gallant uit te vaardigen.

GEESTELIJKE STRIJD

Het is vreselijk dat deze haat tegen Israël afkomstig is uit 'ons' Den Haag. Zowel het Internationale Gerechtshof als het Internationale Strafhof hebben namelijk

hier hun standplaats. Hadden we dit maar nooit toegestaan! Wij bieden onze ruimte aan haat tegen Israël. Omdat het een geestelijke strijd is die woedt tegen Israël, geven we hiermee de boze meer voet aan de grond in ons land. 'Geef de duivel geen plaats', klinkt het in Efeze 4:26.

En alsof dit nog niet genoeg is, maakten drie Europese landen eind mei bekend een zelfstandige Palestijnse staat te erkennen. Een staat die niet eens bestaat. Het betreft Spanje, Ierland en Noorwegen. Binnenkort zullen waarschijnlijk ook België, Malta en Slovenië dezelfde stap zetten.

Hopelijk weerstaat Nederland internationale en Palestijnse druk en zal het nooit gebeuren dat ons land een Palestijnse staat erkent, op grondgebied dat de Heere aan Israël heeft toegezegd.

OMGEKEERDE WERELD

De wereld wil kennelijk dat Israël de wapens laat zwijgen. Menselijkerwijs betekent dat het einde van

Israël. Mag Israël zich dan niet verdedigen tegen de nog steeds voortdurende aanvallen van Hamas? Moet Israël zich maar laten beschieten en afslachten? Het zou toch juist net andersom moeten zijn. Het was Hamas dat Israëlische burgers afslachtte. En hoe gemeen, om zich te beschermen, verschuilt Hamas zich achter de eigen burgers, waardoor Israël de schuld krijgt van de doden in Gaza bij aanvallen op Hamas-terroristen. Het is totaal de omgekeerde wereld. Als Hamas de strijd stopt en de gijzelaars vrijlaat, is de oorlog gelijk voorbij. Juist Rafah is een bolwerk van de terreurorganisatie. Aan de lopende band vindt Israël daar wapens, raketlanceerinstallaties en ondergrondse tunnels die onder de grens met Egypte doorlopen en worden gebruikt voor de smokkel van wapens en als sluiproute voor Hamas-terroristen.

Is alles wat Israël doet dan ook goed, reageert u misschien? Al die doden in Gaza... Vergeet niet dat we in de media gekleurde informatie over de situatie in Gaza krijgen. Het is informatie van Hamas of van *Al Jazeera*. Dit betekent niet dat alles wat Israël doet, dan ook goed is. Ook de Israëlische leiders maken fouten, bij de beschietingen van Hamas worden soms fouten gemaakt. Maar bid voor de leiders van de regering en van het leger, breng hen voor Gods troon en smeed de Heere of Hij hun wijsheid wil schenken. En het kan zijn dat het moment voor premier Netanyahu aanbreekt dat de Heere iemand anders in zijn plaats aanstelt. Het is in Zijn hand, Hij zet koningen af en stelt koningen aan, zegt Daniël 2:21.

NIEUWE REGERING

Onze Nederlandse Tweede Kamer besloot enkele weken geleden met een minieme meerderheid het gebruik van de leus *"From the river to the sea, Palestine will be free"* strafbaar te stellen. PVV, VVD, BBB, CU, SGP en JA21 steunden de motie die hiertoe opriep. Een prima zaak, maar nu komt het aan op het handhaven hiervan. Ook positief is de opmerking in het formatieakkoord van de aanstaande regering dat onderzocht gaat worden of de Nederlandse ambassade in Israël verplaatst kan worden van Tel Aviv naar Jeruzalem. Bid alstublieft dat onze nieuwe regering zich positief zal opstellen naar Israël toe!

Ook in ons land, zoals bijna wereldwijd, nemen de anti-Israël uitingen toe. In demonstraties, in de media en ook rechtstreeks richting Joodse mensen. Toen de SGP eind mei een steunbijeenkomst voor Israël op De Dam in Amsterdam hield, verscheen er in een mum van tijd een anti-Israëldemonstratie op diezelfde plek, waar niet werd geschuwd geweld te gebruiken richting de politie.

Hoe lang zijn Joodse mensen nog veilig in ons land en in de wereld buiten Israël? Geen mens die het weet. Maar we mogen het niet nog een keer laten gebeuren dat we geen hulpplannen hebben als het echt gevaarlijk wordt voor hen. Wonderlijk dat de Heere het

mensen in het hart geeft om al voorbereidingen te treffen voor dat moment.

Al deze berichten kunnen ons – en zeker ook Israël en het Joodse volk – moedeloos maken. Komt er dan nooit een einde aan het lijden van het Joodse volk? Laten we niet vergeten dat de Heere trouw is en blijft, voor Israël, voor het Joodse volk en ook voor ons. Dat zou ons met diep ontzag voor Hem moeten vervullen.

EEN GLIMLACH

Kent u het verhaal van rabbi Akiva (50-135). Enige tijd na de verwoesting van de tempel in het jaar 70 ging hij met een groep rabbijnen de tempelberg op. Toen ze boven waren, zagen ze een vos weghollen van de plek waar eerder het heilige van de heiligen had gestaan. Zo althans gaat het verhaal. De rabbijnen huilden bij de aanblik van de verwoeste tempel, maar rabbi Akiva had een glimlach op zijn gezicht. De rabbijnen dachten aan Klaagliederen 5:18 – *'...vanwege de berg Sion, die een woestenij is, waar vossen op lopen.'* "Juist hierom lach ik," reageerde rabbi Akiva. "Want net zoals de profetieën over de verwoesting van Jeruzalem zijn uitgekomen, weet ik dat ook de profetieën over haar toekomstige herstel vervuld zullen worden." Ondanks de ontrouw van het volk blijft God trouw. Hij gaat al Zijn woorden vervullen. Deze trouw van Hem is niet gebaseerd op hun goedheid, maar op Gods liefde, zoals Deuteronomium 7:6-7 laat zien. Hij heeft Israël uitgekozen als Zijn volk, vanwege Zijn liefde voor hen.

GOD BEWAART ZIJN VOLK

De vijand mag razen, maar de Heere regeert. Ook vandaag anno 2024. De vijand kan ver gaan, maar de Heere stelt de grens: tot hiertoe en niet verder. Hij doet alle dingen meewerken ten goede, ook voor Zijn volk. Laat het ons gebed zijn dat het volk van Israël gaat beseffen, dat alleen de Messias hen kan redden. Dat ze tot de Heere zullen roepen om genade, om redding. Dan zal Hij antwoorden en Zijn almacht tonen en ook Zichzelf. Alle eeuwen door heeft de Heere Zijn volk bewaard, tijdens de verstrooiing over de hele wereld. Hij gaf hun weer hun eigen land en nu brengt Hij hen thuis, als vervulling van tientallen profetieën. Hij houdt Zijn Woord. Dat volk en land bestaan, ondanks alle vijandschap, getuigt van Gods trouw aan Zijn beloften.

En Hij zal Zijn volk blijven bewaren. Psalm 121:4 zegt: *'Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.'* Land en volk zullen in de toekomst alleen maar belangrijker worden, of de wereld dit nu leuk vindt of niet. Er komt een tijd dat niet langer New York het centrum van de wereld zal zijn, maar Jeruzalem. *'Heel Israël zal zalig worden'* (Romeinen 11:26). Dat zal een geweldige zegen voor de hele wereld betekenen, lezen we in Romeinen 11.

 Dirk van Genderen

De link tussen **ANTISEMITISME,** *islam* en marxisme



Wanneer het gaat over de Palestijnse zaak, dan verbazen velen zich vandaag de dag over de relatie tussen extreemlinks-progressieve lhbt'ers, marxistische studentenbewegingen en groepen die zich met de woke-ideologie identificeren enerzijds en islamitische activisten en terroristische netwerken als Hamas anderzijds. Wij van Het Zoeklicht duiden dat met recht bovenal geestelijk, maar het kan ook historisch geluid worden: er is namelijk al sinds de Tweede Wereldoorlog een link tussen islam, marxisme en de pro-Palestina beweging. Oorsprong? Opnieuw weer antisemitisme.

EEN HISTORISCHE SCHETS

Aanvankelijk was in de eerste jaren na het ontstaan van de staat Israël de Sovjetunie van Joseph Stalin de nieuw natie in het Midden-Oosten welgezin. De meeste nieuwe Joodse immigranten in het land hadden immers een vooral socialistische inslag en dat zag je. Neem bijvoorbeeld de kibboetsen:

die waren in essentie een vorm van collectieve landbouw gebaseerd op socialistische idealen. Toen echter de Israëlische staat meer in het kamp van de Amerikaanse, westerse wereld kwam, maakte deze positieve houding plaats voor kritiek en nam het anti-Israël geluid vanuit de grote communistische 'heilstaat' toe. In de jaren '60 van de twintigste eeuw

werd ook de Europese hippie-gemeenschap hierdoor beïnvloed. Vooral in Duitsland zien we dit in zijn meest directe en radicale vorm.

In de West-Duitse socialistische studentenbeweging van de jaren '60 waarin idealisme en hippie-denken hoogtij vierden, werden zo de eerste zaadjes voor extremisme gepland. Dit leidde ertoe dat in begin jaren '70 terroristische groepen ontstonden als de *Rote Armee Fraktion* (RAF) en de *Revolutionäre Zellen* (RZ). Die laatste kende een organisatiestructuur van losse en individueel opererende cellen. Een van die cellen was internationaal actief. In 1976 waren het twee leden van deze RZ-cel die samen met twee andere kapers van het Volksfront voor de bevrijding van Palestina (een communistische Palestijnse terreurgroep), een vliegtuig van Air France kaapten. De kapers dwongen de piloten naar Entebbe in Oeganda te vliegen. Daar scheidden ze de Joodse van de niet-Joodse passagiers (de vlucht was afkomstig uit Tel Aviv) en lieten de niet-Joodse mensen gaan. De 94 Joodse passagiers hielden ze gegijzeld. Ze eisten vrijlating van vele gevangenen, waaronder de aanhangers van de *Rote Armee Fraktion* die op dat moment gevangen zaten in Duitse gevangenissen. De kaping werd beëindigd door een elite-eenheid van het Israëlische leger.

DE BAND IN DE 21E EEUW

Dat er vandaag de dag banden lopen tussen links extremisme en de islam in de Palestijnse beweging, is historisch dus helemaal niet zo uitzonderlijk. Een terroristische beweging als Hamas speelt daar ook slim op in. De huidige linkse, marxistische extremisten denken 'antikoloniaal' en willen 'onderdrukten bevrijden'. Het is deze taal en het zijn deze termen die Hamas daarom ook gebruikt. Israël zou een kwaadaardige kolonisator zijn die de oorspronkelijke Palestijnse bevolking onderdrukt, zo klinkt. Dat dit historisch en ook Bijbels de grootst mogelijke onzin is, deert daarbij niet. Men vindt elkaar in de ideologie die ten diepste de wortel heeft in antisemitisme: de één vanuit het marxistische anti-koloniale denken tegen de Joodse aanwezigheid in 'Palestina'; de ander vanuit religieus gedreven en al van kleins af aan erin gepompte Jodenhaat.

HET HOUDT GEEN STAND

Toch houdt dit monsterverbond geen stand. De machten van het kwaad mogen elkaar vinden in de haat voor het volk van God, maar dat is slechts tijdelijk. Het rijk van satan is tegen zichzelf te sterk verdeeld. De eerste tekenen daarvan zie je nu al. Zo werd tijdens een Pride mars in de Amerikaanse stad Philadelphia, de lhbt-gemeenschap tegengehouden door een groep pro-Palestina demonstranten

die hen de weg versperden. Een ander voorbeeld komt uit de Amerikaanse staat Michigan, waar een moslimgemeenschap de handen ineensloeg met links-progressieve krachten om een moslimmeerderheid in de lokale gemeenteraad te krijgen. Dat lukte. Het eerste dat deze raad vervolgens deed was de lhbt-vlaggen weghalen van openbare gebouwen. De progressieve gemeenschap voelde zich verraden, want ze steunden toch deze onderdrukte minderheid in het hun ogen o zo racistische blanke land?!

“ De machten van het kwaad mogen elkaar vinden in de haat voor het volk van God, maar dat is slechts tijdelijk. Het rijk van satan is tegen zichzelf te sterk verdeeld.

Het zou ons niet verbazen als we dit soort zaken vaker gaan zien. We spreken hier immers nogmaals met recht over een monsterverbond, gesloten om een gezamenlijk vijanddenken en geïnspireerd door het kwaad. Zulke zaken houden geen stand, omdat ze verder niets gemeenschappelijks delen.

HISTORISCHE LIJNEN, MAAR JEZUS OVERWINNAAR

Er zijn dus historische lijnen te trekken vanuit het verleden naar het verbond tussen islam en links progressivisme. Er is wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Wat wel nieuw is, is hoe sterk en breed de beweging in onze tijd is. En hoe de meeste autoriteiten en media er geen echte stelling tegen nemen. Zo wordt er door de politiek wel eens wat geroepen, maar dit leidt niet of nauwelijks tot concrete daden. Antisemitisme lijkt weer te mogen. Ook dit is bovenal een geestelijke zaak, maar daarnaast tevens een met historische wortels: de terroristen van KZ zijn bijvoorbeeld ook niet of nauwelijks veroordeeld en tot ver in de jaren '90 nog actief geweest in Duitsland.

Maar al met al zullen deze krachten niet winnen. Daarvoor is het kwaad te kwaad, te egoïstisch en te verdeeld. De krachten die hier in het geestelijke aan het werk zijn zullen nooit slagen. Niet wat betreft het volk van God en het land Israël, maar ook niet in de wereld als geheel. Jezus zal komen en Hij is Overwinnaar. God zal Zijn plan volvoeren, hoe volken, ideologieën, activisten, koningen en vorsten ook woeden. Hij lacht om hen en doet Zijn eigen soevereine wil (Psalm 2).

 Roelof Ham



Zie, ik kom spoedig

40 studies over het Bijbelboek Openbaring
Wim Grandia

We leven in een fascinerende tijd. Maar ook in een donkere tijd. Juist nu is het belangrijk dat

het licht van het profetisch woord helder schijnt. Grandia laat op heel toegankelijke wijze zien wat God door Openbaring heen tot ons te zeggen heeft. En dit op een gedegen en bescheiden manier vanuit het verlangen het lichaam van Christus toe te rusten voor de tijd die voor ons ligt.

432 pag. gebonden € 29,95



50 nieuwe misverstanden over de Bijbel

Pieter J. Lalleman

Het Oude Testament zit vol onterecht geweld. David en Jonathan hadden een seksuele relatie. Het boek Klaagliederen is door Jeremia

geschreven. Maria Magdalena was een prostituee. De opstandings-verhalen spreken elkaar tegen. De Bijbel belooft dat gelovigen rijk zullen worden. Lalleman weerlegt deze misverstanden met de bedoeling dat we de Bijbel beter gaan begrijpen en Jezus Christus beter leren kennen.

192 pag. paperback € 17,50



Leven zonder sterven

Paul J.M. van Teeffelen

Waarom hebben de profeten Henoch en Elia de dood niet gezien? Zou God dit geweld hebben om daarmee profetisch te verwijzen naar de toekomst,

door een overeenkomstige gebeurtenis in onze (eind)tijd? Maar waar wijst de profetie dan op? Een actueel boek en geweldig bemoedigend, gelet op de vele verborgen onderdelen van Gods plan, die geopenbaard worden en waarover nog niet is geschreven.

212 pag. paperback € 17,95



Gezond geloof

Christen-zijn in een niet zo christelijke samenleving

Gabe Lyons & David Kinnaman

Geloven lijkt beslist niet aan terrein te winnen in ons land. Christelijke

wetten, normen en waarden worden aan de kant geschoven. Wat moet je hiermee als christen in de 21e eeuw? Dit boek gaat hierop in en er komen verrassend hoopvolle antwoorden op dit soort vragen. Dit vanuit de diepe overtuiging dat het evangelie van Jezus Christus ook in onze eeuw het allerbeste nieuws is!

280 pag. paperback € 22,50



Marsorders voor de eindstrijd

Corrie ten Boom

In haar voorwoord stelt Corrie ten Boom: Het is goed om in deze tijd de Bijbel, de grote lijnen van de Bijbelse profetieën, te vergelijken met de nieuwsberichten. Dan begrijpen we dat Jezus spoedig kan komen. Er zal een zware strijd zijn voor Zijn wederkomst en het is daarom goed je daarop voor te bereiden. Maar wij weten: Jezus was Overwinnaar, Jezus is Overwinnaar, Jezus zal Overwinnaar zijn!

112 pag. paperback € 14,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.



Een leeg nest

De meeste ouders krijgen er op enig moment mee te maken: een 'leeg nest'. Als alle kinderen zijn uitgevlogen, is het zorgvuldig opgebouwde ouderlijk nest van de ene op de andere dag leeg. Voor ouders is dit vaak een moeilijk moment, zeker wanneer het je enige of laatste kind is dat het huis verlaat. Er kan dan letterlijk en figuurlijk een lege plek ontstaan in je leven.

Het lege nest kan allerlei gevoelens losmaken en stelt je als ouders voor belangrijke vragen. Hoe geven we deze fase vorm? Wat betekent dit voor de relatie met mijn partner? Hoe verandert de band met onze kinderen als je elkaar minder vaak ziet? Allemaal vragen waar je een weg in moet vinden en dat kan best lastig zijn.

EIGEN ERVARING

Nog heel goed kan ik me herinneren dat onze jongste telg - als laatste - het ouderlijk huis verliet. Bijna dertig jaar lang waren er kinderen thuis, maar op een dag was het dan toch opmerkelijk stil. We realiseerden ons dat ze nu écht alle vier uitgevlogen waren! We liepen af en toe nog eens even naar de laatst verlaten slaapkamer en moesten best wennen aan dit 'lege-nest-gevoel' dat iets weg had van een rouwproces.

LOSLATEN

In de eerste tijd na het uitvliegen, was het moeilijk om ze helemaal los te laten en niet regelmatig te informeren hoe het met ze ging. Ook heb ik moeten leren niet overal ongevraagd mijn mening over te geven. Nu - na een aantal jaren - blijft het af en toe nog weleens lastig. Want... wat kun je wel en wat moet je niet voor ze doen? Wanneer ga je bijspringen of hulp aanbieden? Soms denk je dat je ergens goed aan doet, maar dat blijkt dan toch niet zo te zijn. Of misschien is het voor het ene kind wel goed, maar niet voor het andere. Het is bemoedigend dat we

altijd onze hemelse Vader om wijsheid mogen vragen. Die wijsheid hebben we nodig om voortdurend dit onderscheid te maken.

Hoewel het nest leeg is en je kinderen 'fysiek' zijn uitgevlogen, zijn ze natuurlijk nooit uit je gedachten. Ze zullen altijd behoefte hebben aan jouw liefde en goedkeuring, je aanmoediging en steun. En je zult onophoudelijk blijven verlangen naar Gods leiding voor hun leven. Het lijkt er soms op dat hetgeen onze volwassen kinderen meemaken - de uitdagingen waar ze voor staan of de dingen die op hun pad komen - veel grotere gevolgen hebben dan toen ze nog thuis waren.

BLIJVEN BIDDEN

Wanneer we in de Bijbel zoeken naar voorbeelden over het loslaten van kinderen kom je algauw uit bij Hanna. Zij had God gebeden om een kind, maar nadat hij van de borst af was, bracht ze hem naar Eli (1 Samuel 1). Zo moest ze Samuel al heel jong loslaten, maar ze bleef hem regelmatig opzoeken en voor hem bidden. Wat onze gevoelens bij het 'lege nest' ook mogen zijn, het blijft belangrijk om onze uitgevlogen kinderen voortdurend in Gods handen te leggen. We mogen bidden dat Hij hen vormt en verandert in overeenstemming met Zijn wil. Hij zal voor hen zorgen en alleen Hij weet wat uiteindelijk het beste is.

 Wendy Born



Geopenbaarde verborgenheden (7)

Verborgenheid van
het herstel van Israël



Trouw
aan Zijn
volk

'Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (verborgenheid) (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob' (Romeinen 11:25-26).

We hebben reeds vier verborgenheden beschreven, die verband houden met het Lichaam van Christus. Bij de opname van de gemeente zal Zijn Lichaam verenigd worden met haar Hoofd in de hemel. Er breekt dan een nieuw tijdvak op de aarde aan, de zogenaamde 'verdrinkingstijd'. Paulus heeft twee verborgenheden mogen openbaren, die voor deze periode gelden. De eerste betreft het volk Israël, waarin we Gods trouw aan Zijn volk bevestigd zien! Want, ondanks dat dit een 'tijd van benauwdheid voor Jakob' (Jeremia 30:7) zal zijn, zullen voor haar vele en rijke beloften in vervulling gaan!

De geschiedenis van Israël leert dat het zich keer op keer van God afkeerde en weigerde Hem te gehoorzamen en te dienen. Het volk volgde liever de afgoden na. God zei door Hosea: 'het land wendt zich in schandelijke hoerij van de HEERE af' en 'Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en Ik zal er voor u niet zijn' (Hosea 1:2b, 9).

VERHARDING OVER ISRAËL

Israël hoereerde tegen haar God en verhardde zich tegen Hem. Ook tijdens Jezus' aanwezigheid op aarde wilde Israël Hem niet als haar Messias erkennen en heeft Hem meermaals verworpen. Daarom is de verharding van God over haar gekomen en werd zij met blindheid geslagen. Vergelijk dit met Farao in Egypte, die zijn hart tegen God verhardde. Toen Gods

geduld op was, verhardde Hij het hart van Farao.¹ God schoof Zijn volk tijdelijk terzijde. Het ging zelfs voor ruim 1900 jaar in de diaspora. Tot op de dag van vandaag, staat als het ware Gods klok voor Israël stil.

GOD PAKT DE DRAAD WEER OP

Maar... God zal weer tot Zijn volk terugkeren! We zeggen wel eens dat Hij, na de opname van de gemeente, 'de draad met Israël weer gaat oppakken'. Hij gaat weer met Israël als volk handelen. Alhoewel er door de eeuwen heen altijd individuele Joden zijn geweest die Jezus Christus wél als hun Messias hebben erkend en in Hem hebben geloofd. Vergelijk dit met de 7000 overgeblevenen in Israël, ten tijde van Elia (1 Koningen 19:18). Daarom staat er dat de verharding 'voor een deel' over Israël gekomen is (Romeinen 11:25). Ook over deze terugkeer van God tot Zijn volk profeteerde Hosea reeds: 'Na twee dagen zal Hij ons levend maken, op de derde dag zal Hij ons doen opstaan. Dan zullen wij voor Zijn aangezicht leven' (Hosea 6:2). Er komt een tijd waarin Israël van 'Lo-Ammi' ('niet Mijn volk') weer 'Ammi' ('Mijn volk') zal worden.² *Want de HEERE zal Zijn volk niet in de steek laten, Hij zal Zijn eigendom niet verlaten*' (Psalm 94:14).

WAT IS DE VERBORGENHEID HIERIN?

In Romeinen 10:19 en 20 refereert Paulus aan een gedeelte in het Oude Testament waarin God zegt dat Hij Zich tot de volken zou wenden, die niet naar Hem gevraagd hadden.³ Het doel was om Israël tot jaloersheid te verwekken. Maar nergens in het Oude Testament lezen we dat God dat zou doen door Israël voor een tijd terzijde te schuiven en een gemeente uit voornamelijk heidenen zou gaan vormen. Ook niet dat Hij de beloofde zegen voor Zijn volk zou uitstellen en een verharding over een deel van haar zou brengen en met blindheid zou slaan. Laat staan dat iemand wist hóelang die tijd zou duren.⁴ Dat is de situatie van Israël in onze bedeling. Er ligt een bedekking op het hart van het Joodse volk, wat hun ogen verblindt. Tót het moment waarop het zich bekeren zal tot haar Messias (2 Korinthe 3:14-16).

GODS TROUW AAN ISRAËL

Romeinen 11 zet in met de vraag: 'Heeft God Zijn volk verstoten?' Paulus haast zich om te antwoorden: 'Volstrekt niet! God heeft Zijn volk, dat Hij van tevoren kende, niet verstoten' (vers 1-2). Even verder stelt Paulus een tweede vraag: 'Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden?' (vers 11) Ook nu antwoordt hij stellig: 'Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.' We zien hierin twee dingen:

1. Israël is gevallen waardoor de heidenen een kans hebben om zalig te worden.
2. Als Israël ziet dat heidenen zalig worden, moet haar dat tot jaloersheid brengen.

Hier hebben we het bewijs dat God Zijn volk trouw blijft en hen niet heeft verstoten! Immers, waarom zou God Israël tot jaloersheid willen verwekken als Hij haar toch al verstoten had?

DE VOLHEID DER HEIDENEN

De verharding over Israël heeft een einde! Het dek-sel dat God op haar gelegd heeft wordt afgenomen als 'de volheid van de heidenen is binnengegaan'. Dat duidt op een gebeurtenis die nog in de toekomst ligt: de opname van de gemeente.⁵ Dat is een heel belangrijke mijlpaal. Daar heeft Jakobus het over, als hij tijdens het Apostelconvent zegt: 'Hierna zal ik terugkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen' (Handelingen 15:16a). Vanaf dát moment gaat God weer met Israël aan het werk. Er komt dan niet alleen een nationaal herstel, maar ook een geestelijk!

GEHEEL ISRAËL ZALIG

Israël gaat echter geen heerlijke tijd tegemoet; het is de tijd van 'de benauwdheid voor Jakob' (Jeremia 30:7). Zij moet door de verdrukking heen (Maleachi 3:1-3 en Zacharia 13:9) en ze moet Gods oordelen ondergaan (Mattheüs 24:21-31 en Zacharia 14:1-11). Maar de uitkomst is wél dat Israël in al haar ellende de Heere zal aanroepen (Zacharia 12:10 en 13:9). En als dan Jezus Zelf naar Jeruzalem komt (Zacharia 14:4) zullen velen Hem erkennen als hun Messias! Geheel Israël (dat wil zeggen de Joden die leven als Jezus Christus zichtbaar wederkomt) zal zalig worden! Het Joodse volk wordt dan op één dag wedergeboren (Jesaja 66:8). De Verlosser, Die uit Sion komt, zal 'de goddeloosheden afwenden van Jakob'. Hij zal niet alleen hun zonden vergeven en hen daarvan reinigen, maar hen ook verlossen van al haar vijanden (zie bijvoorbeeld Psalm 14:7). Laten we daarom nooit denken dat God klaar is met Israël. Of zelfs dat de kerk haar plaats ingenomen zou hebben. Zijn trouw aan Israël is groot en Hij maakt Zijn beloften waar. Vast en zeker! (Psalm 89:35).

 Jules Hollebrandse

¹ Zie Exodus 7:13,14,22,23; 8:15,19,32 en Exodus 9:7,12,35; 10:1,20,27; 11:10.

² Zie bijvoorbeeld ook Jesaja 49:7 e.v., Psalm 98:3a en op veel andere Bijbelplaatsen.

³ O.a. in Deuteronomium 32:21 en Jesaja 65:1.

⁴ De geschiedenis van Jairus en de bloedvloeiende vrouw (Lukas 8:40-56) is hiervan een mooie illustratie. Jairus is hierin het beeld van Israël; de bloedvloeiende vrouw het beeld van de heidenen. God wendde zich tot de vrouw en schoof Jairus even terzijde...

⁵ De 'volheid der heidenen' is iets anders dan 'de tijden der heidenen' (o.a. Lukas 21:24). Het eerste duidt op een moment in de tijd; het tweede bestrijkt een lange tijdsperiode (vanaf Nebukadnezar in 606 v. Chr. tot aan Christus' zichtbare wederkomst).



MAAK JE GEEN ZORGEN

vertrouw en aanbid

Trouw
tijdens
verzoeking

De uitspraak 'zorgen maken is zonde' heeft al veel stof doen opwaaien. Een veel gehoord weerwoord is: 'Maar God begrijpt het wel.' Ook vinden velen dat je makkelijk praten hebt en dat je je niet in kunt leven als je zo'n controversiële uitspraak doet.

Dit soort uitspraken kunnen we dan ook alleen doen, wanneer we het Bijbels kunnen onderbouwen. Toch blijft Gods gebod staan: 'Vrees niet!' Dit is een repeterende opdracht. God weet dat het zorgen maken een enorm probleem is en Hij gebiedt ons dit te vermijden.

ZORGEN BESTRIJDEN

In de Bergrede geeft de Heere Jezus ons het gebod om ons geen zorgen te maken (Mattheüs 6:19-34). Hij legt daarbij uit dat bezorgdheid op gespannen voet staat met geloof in God. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen (Hebreeën 11:6). Zorgen ondermijnen geloof in God, doordat we twijfelen aan

Gods goede zorg voor ons. Daarom moedigt Jezus ons aan om zorgen te bestrijden met aanbidding. Hij legt uit dat God soeverein voorziet in alle noden van de natuur en dat Gods liefde voor Zijn volk veel groter is dan Zijn liefde voor vogels en bloemen. Ook voedt Hij onze aanbidding, omdat Hij weet dat piekeraars hun ogen moeten richten op de soevereine God van het universum, Die volledige controle heeft over Zijn schepping en Die vastbesloten is te zorgen voor Zijn kinderen.

Zorgen doen veel met ons. Ze beïnvloeden ons fysiek, verstikken de boodschap van God, hebben hun weerslag op ons gemoed, leiden af van onze



toewijding aan God en geven een verdeeld hart (Psalm 86:11). Ook in de praktijk van ons dagelijks leven kunnen zorgen tot gevolg hebben, dat we zó bezig zijn met zaken die vallen onder Gods verantwoordelijkheden, dat we geen energie en tijd meer hebben voor onze eigen verantwoordelijkheden. We zijn te moe van het nadenken over dingen die wij niet kunnen controleren, zodat we geen fut meer hebben om onze dagelijkse taken te volbrengen. Het verschil tussen bezorgdheid en gezonde zorgzaamheid is dat zorgzaamheid gepaard gaat met vertrouwen op God te midden van het probleem. Met zorgzaamheid kun je nog steeds innerlijke vrede hebben, want je weet dat God aan het werk is en dat

Hij in je behoeften zal voorzien. Zorgen zijn alleen gericht op het probleem. Je raakt vervuld van angst, omdat je je hoop en vertrouwen in God verliest.

VERSPILLING VAN ENERGIE

God geeft in Zijn Woord veel logische en vooral theologische redenen om ons niet door zorgen te laten overvallen. Wanneer we ons zorgen maken, verliezen we Gods Vaderlijke zorg uit het oog (Mattheüs 6:26). Zorgen zijn een verspilling van onze energie, en we bereiken er niets mee (vers 27). We moeten weigeren ons door zorgen te laten beheersen, maar we moeten bij God uitkomen. *'Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u'* (1 Petrus 5:7). Zorgen zijn het resultaat van ongelof (Mattheüs 6:28-30). Het tegengestelde van bezorgdheid is een standvastig vertrouwen op Gods Vaderlijke zorg. Hierin is het noodzakelijk om Gods plan met problemen in ons leven te kennen. God laat moeilijke omstandigheden toe, om ons te doen groeien in geloof en vertrouwen op Hem. Het is als met een theezakje, daar komt op zich niet veel smaak vanaf, totdat het in heet water gedompeld wordt. Wanneer we door moeilijke tijden gaan, zullen we iedere keer ons geloof moeten beoefenen en trainen. Dit geeft geestelijke groei en geloof in de beloften van God (Romeinen 8:28; Filippenzen 4:13, 19; Hebreëen 13:5).

GOD VOORZIET IN BEHOEFTE

Wat kunnen we doen wanneer ons geloof in de beloften van God verslapt? Ga je verdiepen in de soevereine grootheid van God. Hij heeft de touwtjes in handen. Hij is bereid en in staat Zijn beloften na te komen. Kom terug in de schuilplaats van de Allerhoogste, dan zal je hart tot rust komen. *'Het is Uw vaste voornemen: U zult volkomen vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd. Vertrouw op de HEERE, tot in eeuwigheid, want de HEERE HEERE is een eeuwige rots'* (Jesaja 26:3-4). Ongelovigen richten zich op aardse waarden, maar Jezus zegt dat de primaire focus van een gelovige moet liggen bij eeuwige waarden (Mattheüs 6:19-21, 33).

God belooft in onze behoeften te voorzien, dus ons zorgen maken past gelovigen niet. We mogen vertrouwen op Gods voorzienigheid. Daarin moeten we voor ogen houden dat God Zijn genade niet vroegtijdig geeft. Hij zal ons vandaag niet geven wat we morgen nodig hebben. Zorgen lopen vooruit op Gods genadeschat. Het maakt dat we erg bezig zijn met de toekomst, in plaats van ons zorgzaam bezig te houden met de dingen van vandaag. We zullen onze gedachten moeten toetsen op de 'stel dat' of 'wat als' gedachten. Vertrouwen op God betekent dat we deze gedachten kunnen vervangen door 'zelfs als' gedachten. *'Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent*

met mij; Uw stok en Uw staf die vertroosten mij' (Psalm 23:4).

BEHULPZAME PSALMEN

Er zijn twee psalmen die behulpzaam kunnen zijn in het richten van onze gedachten op de juiste dingen. Lees Psalm 4 en 46 door.

In Psalm 4 waarschuwt David ons voor drie symptomen van zondige gedachten. In vers 3 zien we dat schaamte en schuldgevoelens kunnen opspelen. We kunnen gedachten krijgen dat we zelf iets verkeerd hebben gedaan, of anderen kunnen ons bevragen op onze verantwoordelijkheden, waardoor we het idee krijgen dat we tekortschieten. Deze gedachten moeten we stopzetten door vers 4. Onze identiteit is dat we Gods gunstelingen zijn. We zijn geliefd en zelfs in ons falen zal God ons niet verlaten, maar genadig naar ons omzien. We kunnen door vermoeidheid en spanning ontzet raken en vanuit frustratie en boosheid gaan reageren (vers 5). Toch zullen we onze tong in bedwang moeten houden en berouw moeten hebben voor deze zondige uitingen en bewust ons vertrouwen weer op God moeten stellen (vers 6). Tot slot waarschuwt David voor twijfel en moedeloosheid (vers 7a). In onze omstandigheden kunnen we verleid worden om te gaan denken in allerlei doemscenario's. We zullen ons moeten richten op Gods goedheid en trouw (7b en 8). Dan is het voor ons mogelijk om zelfs in een ziekenhuisbed in vrede te gaan slapen. Zoals Spurgeon schreef: *"De soevereiniteit van God is het kussen waarop een kind van God in de nacht zijn hoofd kan leggen en waarin we heerlijke vrede vinden. We kunnen dan achteraf dankbaar zijn dat God de omstandigheden heeft gekeerd, maar we zullen nog meer dankbaar zijn voor Zijn vrede te midden van alle omstandigheden."*

In onze beproevingen zullen we ons moeten herinneren aan het feit dat God onze gebeden hoort (vers 2) en aan wat onze identiteit is in Christus. We zijn Gods geliefde kinderen (vers 4). We zullen ons hart toe moeten spreken met de waarheid van Gods Woord (vers 5) en ons moeten verheugen over alle goede dingen die God ons geeft (vers 8). We mogen bidden dat God ons deze vrede geeft in de wetenschap dat we bij Hem veilig zijn, zodat we weldra kunnen slapen.

Psalm 46 herinnert ons eraan dat - hoe verschrikkelijk het leven ook lijkt - iemand die dicht achter God aan loopt, in staat is te rusten en te vertrouwen vanwege Wie Hij is. Om dit te kunnen, zullen we onze gedachten moeten leren bewaken. We zullen inzicht moeten hebben in wat we denken en waar we ons vertrouwen op stellen. Worden onze gedachten beheerst door de updates van het nieuws, door 'wat als' vragen of het proberen te beheersen van onze omstandigheden? Jerry Bridges definieert een leven in vertrouwen als volgt: *"Vertrouwen is geen passieve*

gemoedstoestand. Het is een krachtige daad van de ziel, waardoor we ervoor kiezen om de beloften van God vast te grijpen en ons eraan vast te klampen, ondanks de tegenspoed die ons soms probeert te overweldigen." Psalm 46 omschrijft de grootheid van God op een geweldige manier. God is onze toevlucht, kracht en hulp in benauwdheden. Gods karakter is de reden waarom we niet bang hoeven te zijn. Het is goed je af te vragen hoelang het duurt voordat je hieraan denkt wanneer zorgen je overvallen. Regeert je geloof in God je in de moeilijke tijden? Of word je geregeerd door angstige gedachten? Geef het op en weet dat Ik God ben (vers 11).

VRAGEN:

- Lees Filippenzen 4:4-9. Hier geeft Paulus ons drie adviezen: bid Bijbels, denk Bijbels en leef Bijbels.
- Wat is de aard van het gebed dat bezorgdheid overwint?
- Waaraan zullen we moeten denken om een vredig persoon te worden? (Romeinen 12:2; 1 Petrus 3:14-15; Mattheüs 6:23-32).
- Hoe zullen we moeten leven om een vredevol persoon te zijn? (Spreuken 28:1; 1:33; Kolossenzen 3:22-24; Efeze 6:5-8).
- Hoe kunnen we elkaar helpen in het groeien in vertrouwen op God waardoor bezorgdheid afneemt?
- Zijn er gebieden waarin je bezig bent met de dingen die onder Gods verantwoordelijkheid vallen? Herken je gedachten als 'wat als' en 'stel dat'?
- Welke eigenschappen van God en welke Bijbelteksten helpen jou om bezorgdheid te overwinnen?

GEBED:

- Dank voor Gods karaktereigenschappen en beloften.
- Belijd je bezorgdheid aan God.
- Bid voor elkaars zorgen.
- Vraag God of Hij wil laten zien waarin of wanneer je bezig bent met Zijn verantwoordelijkheden.
- Vraag God of Hij je wil helpen je gedachten te evalueren en om de juiste dingen te gaan denken.

 Martin en Jeanet Penning



Werkgevers huiverig om AI te gebruiken

Nederlandse werkgevers zijn terughoudend met het inzetten van kunstmatige intelligentie.

Dat blijkt uit een steekproef van werkgeversvereniging AWWN. "Werkgevers zijn vaak weldegelijk geïnteresseerd, maar ze ondervinden veel uitdagingen bij het

daadwerkelijk inzetten van kunstmatige intelligentie", zegt directeur Raymond Puts van AWWN. Volgens Puts is het van groot belang dat werkgevers het gebruik van kunstmatige intelligentie gaan omarmen. "We hebben het vaak over de enorme arbeidsmarktcrisps. De inzet van kunstmatige intel-

ligentie vormt daar een potentiële oplossing voor, zeker in een diensteneconomie zoals die van Nederland." Puts benadrukt dat de inzet van AI hard nodig is, omdat de krapte op de arbeidsmarkt steeds vaker leidt tot lange wachttijden en meer ziekteverzuim. (Bron: FD)

Kabinet negeert motie Transgenderwet

Het kabinet trekt de Transgenderwet niet in. De ministerraad steunt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) in zijn weigering de wet terug te trekken, nog voordat daar een debat over is gevoerd.



Een nipte Kamermeerderheid stemde voor een motie van NSC en SGP, die het kabinet oproept de wet in te trekken, die het voor transgender personen makkelijker moet maken om het geslacht aan te passen in de geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP). Weerwind liet meteen al weten niet van plan te zijn de motie uit te voeren, en beloofde het te bespreken in de ministerraad. "Ik heb het net voorgelegd en het Kabinet steunt mij in deze," zei

hij na afloop van de wekelijkse ministersvergadering. Weerwind wil eerst 'een ordentelijk debat' over de wet waarin 'argumenten voor en tegen' worden afgewogen. "De Tweede Kamer heeft vragen gesteld, dan moet je ook de antwoorden afwachten. En die antwoorden zijn er nu niet." Pas daarna, stelt de minister, kan de Kamer besluiten om de wet al dan niet in te trekken. Zo'n debat zou sowieso pas worden gevoerd als er een nieuw kabinet zit. (Bron: HP/De Tijd)

Christenen weer doelwit voor ISIS

De wereld was verbijsterd toen ISIS precies tien jaar geleden Mosul innam, en kort daarna er het Islamitisch Kalifaat uitriep.

Dat kalifaat is weg, maar ISIS wordt in Syrië en Irak weer sterker, met duizenden strijders. Daarmee is het aantal aanslagen door ISIS in zowel Syrië als Irak sterk toegenomen. Ook de dreiging is toegenomen. De woordvoerder van ISIS riep drie maanden geleden via het socialemediaplatform Telegram op tot nieuwe aanvallen op christenen en Joden in Amerika en Europa. Het

zijn geen loze woorden, schrijft onder meer *Le Monde Diplomatique*:

"ISIS is bezig met een comeback." (Bron: ND)



Nieuw bij Drukkerij AMV

HET KOST JE ALLES

Mooie
uitvoering
in harde
band!

€12,50

STEVEN J. LAWSON

Het kost je alles

Wat het betekent om Jezus te volgen

Steven Lawson

Dr. Steven Lawson schrijft zoals hij preekt: stevig vasthoudend aan de Bijbel en met een pastoraal hart dat verlangt naar de redding van de verlorenen en helder onderwijs voor de gelovige.

Voor meer uitgaven, bestellingen en info:

info@drukkerij-amv.nl | www.drukkerij-amv.nl

drukkerij



AK Garage KROONDIJK

ALLROUND AUTOMONTEUR (32-38 uur)

Voor onze universele dorpsgarage in Haulerwijk (Friesland) zoeken wij een allround automonteur

Ben jij de collega die wij zoeken?
Neem dan contact met ons op.

Tel.: 0516 – 422 095

Email: info@garagekroondijk.nl

Postbezorging Zoeklicht in 2024

HIER EEN OVERZICHT VAN DE VERSCHIJNINGSDATA:

8. augustus	30 of 31 juli
9. september	3 of 4 september
10. oktober	1 of 2 oktober
11. november	29 of 30 oktober
12. december	3 of 4 december



Het is fijn dat we onze Joodse identiteit niet meer hoeven te verbergen!

Sven en Nava maakten Alijah, omdat de school van hun kinderen steeds strenger bewaakt moest worden.

Ebenezer mocht Sven en Nava ondersteunen bij de verhuizing tijdens hun Alijah.



Wilt u meebidden voor Alijah of helpen met verhuizen bij een Alijah? Meld je dan nu aan!
Scan de code of mail naar info@ebenezer.nl



Maakt Alijah mogelijk!



ONVERWOESTBAAR Leven

Trouw
tijdens
heiliging

Gods plan met mijn leven is onverwoestbaar. Dat mag ook jij leren. Je hoeft mijn leven niet te leven. Maar mijn God is ook jouw God. Hij is in staat om Zijn plan in jouw moeilijkheden uit te voeren. Als je Hem vertrouwt, doet Hij je staan en voorkomt Hij dat je struikelt. Dat mag je leren, stap voor stap.

Ik ken mijn God, omdat ik al lang met Hem leef en Hij mij vele keren heeft gered uit benarde situaties. Ik heb geleerd dat Hij betrouwbaar is in al Zijn handelen. Ik kan staan in geloof in alles wat Hij toelaat. Hij neemt jou bij de hand om hetzelfde te leren.

Deze uitspraken moeten niet leiden tot overmoed, zoals bij Petrus: 'Al zouden zij ook allen aanstoot aan U nemen, ik zal nooit aanstoot aan U nemen' (Mattheüs 22:33). Pas wanneer we in een probleem verzeild geraken, blijkt hoe vast ons vertrouwen op Hem is. We moeten dus met voorzichtigheid spreken over de toekomst, niet alsof we het reeds gegrepen hebben of reeds

volmaakt zouden zijn. Maar tegelijkertijd mogen we vol vertrouwen zijn omdat wij door Jezus Christus gegrepen zijn.

Zet dus een stap in geloof op de plek waar je nu staat. Vergeet wat achter de rug is en jaag naar het doel: de prijs van de roeping van God, die van boven is, in Christus Jezus (Filippenzen 3:12-14). Wees niet bang, want God is met je. Hij steunt je met Zijn rechterhand, die gerechtigheid werkt (Jesaja 41:10).

 Jef De Vriese



Gods in het

Trouw LIJDEN

Trouw
tijdens
lijden

Jaren geleden heb ik een bezoekje gebracht aan Sagrada Familia in Barcelona, de prachtige kerk van de beroemde architect Gaudí. Tijdens de rondleiding was er een mogelijkheid om de torens van deze kathedraal te beklimmen. Het zou een overweldigend uitzicht over de stad opleveren. Ik zag er alleen tegenop wetende dat ik hoogtevrees heb.

Maar gedreven door het vooruitzicht wat voor mij lag, ben ik begonnen aan de klim van een van de torens. En hoe hoger ik kwam, hoe meer alles in mij riep dat ik terug moest gaan. Maar ik wilde genieten van het uitzicht. Uiteindelijk ben ik met knikkende knieën bovengekomen, heb ik genoten van het uitzicht, maar ben toch maar weer snel naar beneden gaan. Wat was het een strijd...

TERUGTREKKEN

Ook veel gelovigen hebben de neiging om in moeilijke situaties zichzelf terug te trekken wanneer gevaar dreigt, lijden het leven treft en geloven je soms meer kost dan het je oplevert. In een dergelijke situatie bevinden zich de gelovigen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, wanneer

Petrus hen zijn eerste algemene brief schrijft. In de hele eerste brief van Petrus lees je door de regels heen dat de gelovigen leden door externe smaad, laster en vervolging. Uitsluiting van werk, scheldpartijen en excommunicaties uit families en vriendengroepen waren schering en inslag onder de christenen in de Grieks-Romeinse wereld van toen. Deze letterlijke en geestelijke strijd bracht sommige gelovigen in twijfel en wanhoop. Vragen als 'Hoe houd ik dit vol?' en 'Waarom laat God dit lijden toe?' waren vragen die toen mogelijk klonken en misschien vandaag nog steeds klinken onder onze broeders en zusters in de vervolging of misschien ook wel onder ons. Ik wil u graag meenemen naar het Bijbelgedeelte van 1 Petrus 4:12-19 waar we lezen over Gods trouw in het lijden. Petrus is zowel vermanend als vertroostend naar de gelovigen als hij schrijft: 'Geliefden, laat de hitte van de



verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam' (vers 19). Waarom het ons niet moet bevreemden? Omdat de Heere Jezus ons in Johannes 15 gezegd heeft, dat dit bij geloven hoort! Satan probeert ons te intimideren, zodat wij niet meer gaan geloven en wij God de schuld gaan geven van alle kwaad en ellende op aarde en in ons leven. Wij nemen dan afstand van God, geloof en gemeente. Dat is ook wat Petrus hier bedoelt met de *'hitte van de verdrukking'*. Elke beproeving kan tot een verzoeking worden om het geloof in Christus op te geven of op een lager pitje te zetten.

Helaas is dit een patroon dat we vaker zien onder christenen, en dan zelfs nog onder veel minder ernstige omstandigheden dan de broeders en zusters uit de tijd van Petrus. Wanneer het ons te heet onder

onze voeten wordt, rennen we vaak het liefst terug naar onze oude vertrouwde veiligheid, naar ons oude zondige leven.

Maar laten we ook niet te snel aan de 'waarom' vraag van het lijden voorbijrennen. Want die vraag mogen we best stellen. Laten we eerlijk zijn, waarom zou ik geloven als mij lijden te wachten staat? Waarom helpt God mij niet altijd uit de ellende als ik Zijn geliefde kind mag zijn? Het antwoord vinden we in hetzelfde Schriftgedeelte. In vers 12 en vers 19 lezen we namelijk niet dat lijden een straf van God is of een willekeurige actie van God, maar we lezen dat verdrukking en lijden in de context van vervolging *'tot uw beproeving dient'* en *'naar de wil van God'* is.

“ *God wil Zichzelf openbaren aan ons als de Heer van hemel en aarde. In een rijk en succesvol leven in alle welvaart, vrede en rust hebben wij de neiging om God naar de achtergrond te verplaatsen.*

LEERMOMENTEN

Je zou kunnen zeggen dat het lijden dat christenen overkomt erbij hoort of een doel heeft, ook al weten we dat bij God volledig licht is en er bij Hem geen spoor van duisternis is. Klaarblijkelijk laat God het toe dat christenen in de vervolging komen, evenals Hij weet en toelaat dat satan rondgaat als een briesende leeuw om ervoor te zorgen dat geen mens God nog zal verheerlijken. En juist op die momenten, wanneer wij onze zwakheid en kwetsbaarheid voelen, ervaren we als gelovigen de diepste aanwezigheid van God. Denk zelf maar eens na wanneer je het meest van God hebt ervaren in je leven? Is dat niet juist op die momenten dat we God het meest nodig hadden? We lezen in vers 13: *'Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van Zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen.'*

God wil Zichzelf openbaren aan ons als de Heer van hemel en aarde. In een rijk en succesvol leven in alle welvaart, vrede en rust hebben wij de neiging om God naar de achtergrond te verplaatsen. Kijk naar West-Europa en Noord-Amerika! De ervaring van Gods kracht en heerlijkheid wordt zelden geproefd in perioden van succes, rust, vrede en comfort, maar veel meer in perioden van kwetsbaarheid, strijd en moeite. God laat dus toe dat wij in beproeving komen. Hij laat dus beproeving toe in ons leven, zodat wij erachter komen dat we uit onszelf niets zijn en in Christus veel!

“ Ons hart wordt beproefd en er wordt geproefd wie werkelijk Heer is in ons leven. Daar kom je pas achter in moeilijkheden, als alles je ontnomen wordt...



DE BEPROEVING BEGINT IN EIGEN HUIS

De hitte van de beproeving is als een stuk ijzer dat verhit moet worden bij de smid om vervolgens, als het gloeiend heet is, gevormd te worden naar het juiste beeld. Lijden wordt door Petrus ingezet als bevestiging en versterking van het geloof. Het begint daarom bij mensen die zeggen 'Heere, Heere...'; zo lezen we in vers 17 en 18.

Ons hart wordt beproefd en er wordt geproefd wie werkelijk Heer is in ons leven. Daar kom je pas achter in moeilijkheden, als alles je ontnomen wordt, denk aan Job.

Er wordt een oordeel geveld in beproeving. Oordeel is dus niet ellende, oordeel is het onderzoek van God wie van Hem zijn en wie niet. In beproeving kom je er achter wat er echt in het hart zit, hoe diep het geloof zit en hoe waar de woorden: 'Heere, Heere...' zijn. In makkelijke tijd is het makkelijk zeggen: 'Ik geloof...'; maar hoe zit dat in moeilijke tijden?

BEMOEDIGING

Maar voordat we net zo neerslachtig worden als de gelovigen ten tijde van de eerste Petrusbrief en denken dat we het zelf niet redden en ons afhankelijk weten van ons eigen aandeel, mogen we met de

woorden van 1 Petrus 4 ons laten bemoedigen. Want in vers 13 staat: *'maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus.'* Het lijden is een reden tot verblijding. En deze verblijding ligt natuurlijk niet in datgene wat je overkomt, maar wel in Diegene Die erbij is in het lijden. God laat namelijk toe dat lijden ons overkomt, omdat we via deze weg ook de openbaring van Zijn heerlijkheid mogen ontdekken, zo leest vers 13 verder. En het stopt hier niet, nee, in vers 14 lezen we zelfs: *'Als u smaadt wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u.'* Dit betekent dat in het uur van de grootste beproeving, er een grote troost is. In groot lijden is een grote steun vanuit de hemel. Je denkt sommige dingen misschien niet te kunnen dragen, maar als je van Christus bent, ontvang je kracht om lijden te dragen door de rust van God en de Geest van de heerlijkheid. Herken je dat? Herken je soms die rust en vrede die het verstand te boven gaat in bepaalde situaties?

Maar ontvangen we rust en vrede in alle situaties van het lijden? Is al het lijden ook te plaatsen onder het kopje 'vervolging en laster'? Nee. Het lijden waar hier over gesproken wordt, is het lijden omwille van Jezus' Naam. Als je lijdt door je eigen stomme fouten of door zondig gedrag, dan moet je aan de slag met je fouten en zonden. Terecht dat Petrus dit aanhaalt in vers 15: *'Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief, of kwaaddoener, of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit.'* Dit zijn dingen waar we ons voor dienen te schamen. Voor het lijden omwille van Jezus' Naam dienen we ons juist niet te schamen zegt vers 16.

AANSPORING

Krachtig vat Petrus dit gedeelte over het lijden samen in een bemoedigend antwoord naar de gelovigen, zoals we lezen in vers 19: *'Daarom, laten ook zij die lijden naar de wil van God, hun zielen aan Hem, als de getrouwe Schepper, toevertrouwen in het doen van het goede.'* In het lijden is God de getrouwe Schepper, Die niet zomaar loslaat. Hij doet het goede en vraagt ons ook het goede te doen. Hij vraagt ons om in onze zielenood, onze ziel aan Hem toe te vertrouwen, dwars door alle vragen, twijfels en aantijgingen heen. Want God laat niet los de werken van Zijn handen. Ja, sterker nog, Zijn trouw bewijst Hij midden in het lijden, want wanneer wij niet meer kunnen, bewijst God Zijn heerlijkheid en trouw. Aan die God wil ik mijn ziel van harte toevertrouwen, wat er ook gebeurt. Want Hij is getrouw!

 Wietse van der Hoek



Woordzoeker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.

T	E	T	L	A	H	I	L	E	V	U	D
U	D	L	E	E	B	E	N	N	I	Z	O
R	T	A	D	E	B	E	G	B	R	G	E
N	E	H	E	M	T	I	R	O	I	B	L
E	O	M	V	M	R	N	T	M	N	L	W
R	D	I	R	I	S	E	A	E	E	E	I
N	E	B	D	A	M	I	D	T	N	S	T
E	E	D	E	O	W	S	N	E	E	S	N
T	R	K	L	N	R	N	R	O	I	A	D
N	W	I	A	L	W	E	E	R	D	L	E
O	F	M	O	T	I	E	H	E	E	E	N
L	R	E	G	E	I	R	D	E	B	M	H

- | | | |
|------------|-----------|------------|
| ALWEER | DUVEL | MELASSE |
| AMIGO | EIEREN | MOTIE |
| BEDIENEN | FILOMETOR | SNEER |
| BEDRIEGER | GEBED | TAKEN |
| BEEMD | HALTE | TANTE |
| BEENWARMER | HEDONISME | TURNER |
| BIMHAL | HERODION | VEDEL |
| BIORITME | IEDER | WOEDE |
| DEDAN | LIBNI | WREED |
| DOELWIT | LONTEN | ZINNEBEELD |

Oplossing:

Cijferkraker

Gelijke cijfers zijn gelijke letters. Probeer het gekleurde woord te vinden.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
16	6	6	16	3	21	3		2	23	26	16	2
10		16		2		16		23		23		14
20	14	20	14	23		20	13	23	20	23	6	14
16		17		23		13		22		2		22
8	19	24	14	8	13		8	4	16	17	20	13
		24		17		8		14		14		24
12	23	2	9		2	23	16	3	7	14		7
7			7			1		1		12	7	8
20	23	2	12	18	6	14	4	16	8		5	
14			24		16		14		17		6	
2	14	12	8	16	6		2	16	16	11	23	4
14			20		21		7		25			2
5	16	6	24	4	4	7	5		14	20	20	24
24			24			23			2			7
14	4	16	6	14		25	14	12	22	2	16	4
			26		22	14		14		16		
14	5	16	2	16	12		15	25	14	14	2	22
12		12		6		7		23		20		16
5	16	25	14	14	5	22		23	3	17	7	16
8		16		14		16		2		7		12
17	16	6	16	2		9	7	22	22	16	6	8

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/juni. Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via de **post** (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of **telefonisch** (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het boek 'Vergeeten rijkdom' van Dirk Schürmann & Stephan Isenberg.

Helaas was de vorige keer de verkeerde woordzoeker afgedrukt. Daarom was het voldoende om alleen het antwoord van de kruiswoordpuzzel in te sturen. Dat antwoord was: 'zelfbeheersing'.

WIN!



Het inzenden van de oplossingen kan tot en met vrijdag 26 juli 2024.



U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!

Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Hattem

Woensdag 4 september, 2 oktober,
6 november en 4 december

Thema: *De profeet Ezechiël: Israëls ballingschap en herstel*

Spreker: Wim Zwitter

Vrije Baptisten Gemeente Bethel, Hessenweg 84

Aanvang: 19.30 uur

Veenendaal

Woensdag 4, 11 en 18 september

Thema *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Evangeliegemeente de Regenboog,
De Grote Pekken 12

Aanvang: 20.00 uur

Noordhorn

Dinsdag 17 september, 15 oktober,
19 november en 10 december

Thema: *Wachten op Zijn komst. Waak en Bid*

Spreker: Wim Zwitter

Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61 C

Aanvang: 20.00 uur

Franeker

Donderdag 3 en 17 oktober, 7 en 21 november

Thema: *Kleine profeten. Grote betekenis*

Spreker: Wim Zwitter

Baptistengemeente Maranatha, Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

Bolsward

Dinsdag 15 en 29 oktober, 12 en 26 november

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Christelijke gemeente het Keerpunt,
Burgemeester Praamsmalaan 35

Aanvang 20.00 uur

Haarlem

Woensdag 23 oktober, 6 en 20 november

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Koningkerk Haarlem,

Kloppersingel 57

Aanvang 20.00 uur

SAMENKOMSTEN

Hoogeveen

Donderdag 17 oktober

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Bert Boer

Baptistengemeente 'Beth-El',

Boekweitlaan 65 A

Aanvang: 20.00 uur

Haulerwijk

Vrijdag 24 oktober

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuel,

Norgerweg 7

Aanvang 19.30 uur

Hardinxveld-Giesendam

Dinsdag 19 november

Thema: *n.n.b.*

Spreker: Theo Niemeijer

Gemeente de Schaapskooi,

Rembrandtstraat 27 A

Aanvang 20.00 uur

Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

07 juli	Teun van Ommen
14 juli	Jacco Ronhaar
21 juli	Jack Nugter
28 juli	Ab Goldberg
04 augustus	Armand Gimbrère
11 augustus	Edwin Postma

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Crèche en zondagsschool zijn aanwezig en door de week zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo
Postbus 99, 3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl

Ook
bij u in de
gemeente/
kerk!



**HET ZOEKLICHT
OP YOUTUBE**

Bekijk via ons kanaal verschillende toespraken en seminars terug.



Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letteren op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)
Arno Lam (penningmeester, secretaris)
Frits Boekhoff

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer en Roy Kloet

ADVERTENTIES

BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia
Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
Telefoon: 06 - 54 27 42 44
E-mail: r.abraham@bdu.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn
Telefoon: 0343 - 41 33 00
E-mail: abonnementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag. Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 66,50 per jaar, € 37,50 per half jaar
Losse nummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswijzel) vermelden.

OVERNAME ARTIKELN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen).
Ik legatee, vrij van rechten en kosten aan stichting Het Zoeklicht een bedrag van €...
Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.



VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock bureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.



Geestelijke strijd in de eindtijd

Ron Rhodes

Vandaag de dag is het belangrijker dan ooit om uzelf met behulp van de waarheid van God te verdedigen tegen de oprukkende duisternis. Rhodes onthult de meest verwoestende en effectieve werkmethodes van de duivel waarmee hij ons kwaad wil doen - en instrueert ons hoe we deze effectief kunnen bestrijden.

De auteur toont u:

- De identiteit, tactieken en het machtsgebied van de duivel - en de geestelijke wapenrusting van God die Hij u als bescherming heeft gegeven.
- De cruciale rol van de Heilige Geest en het Woord van God voor de geestelijke overwinning.
- Waarom de schapen (christenen), die dicht bij de Herder (Jezus) blijven het veiligst zijn tegen de roofzuchtige wolf (satan).

Geestelijke strijd in de eindtijd geeft u de middelen voor een overwinnend leven, vandaag en in de toekomst!

260 pag. paperback € 12,50

De sterren vertellen

Ds. W.J.J. Glashouwer



Al sinds het begin van de mensheid spelen sterrenbeelden een belangrijke rol. Ze werden en worden nog steeds vaak toegepast voor sterrenwielarij, occulte waarzeggerij en moderne vormen van astrologie. Maar het is Gods schepping, Zijn universum, Zijn sterren, Zijn mensheid, Zijn toekomst! Heeft God Zelf een

boodschap voor ons in de sterren geschreven? En als de sterrenbeelden spreken, wat zeggen ze ons dan? En zeggen ze iets over de toekomst van de wereld?

380 pag. paperback € 24,95

Begraven of cremeren

Wat zegt de Bijbel?

Ger de Koning



In het jaar 2003 vond de omslag plaats. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis zijn er meer mensen gecremeerd dan begraven. Dat heeft heel veel te maken met de ontkerkelijking in Nederland. Maar ook christenen laten meer en meer hun bezwaren vallen tegen crematie. En de Bijbel? Heeft de Bijbel iets te zeggen over begraven? Dit boekje gaat op duidelijke wijze op dit onderwerp in.

88 pag. paperback € 8,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.