

Nummer 5 | mei 2024 | 100e jaargang | Verschijnt iedere maand

het

Zoeklicht

leven uit verwachting



woke

De goddeloze theorie achter woke



Dominantie VS voorbij | 4



Wereldproblematiek oplossen in 20 min. | 24

In dit nummer



4 Tijdspiegel

De dominantie van Amerika is voorbij.

7 Spreuken

Eén alleen heeft niet de wijsheid in pacht.

8 Vragen

Waarom krijgen we een nieuwe naam?

11 Redactie

Hoe zal 4 mei verlopen nu het antisemitisme volop aanwezig is?

12 Praktische Bijbelstudie

Bijbellezen... dat zouden meer mensen moeten doen.

16 Midden-Oosten

De snelst groeiende bevolkingsgroep in Israël.

18 Actueel

De goddeloze theorie achter woke en progressivisme.

21 Uit het leven

Verleidingen binnen het huwelijk.

22 Bijbelstudie

Maar waarom spreken we over de gemeente als 'bruid van Christus'?

24 Pastoraal

De wereldproblematiek oplossen in twintig minuten. Het kan!

29 Nadenker

Zijn er lezers die niet klagen?

30 Achtergrond

Het leven van de Evangelische Mariazusters in Duitsland.

33 Puzzel

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

De hoogste positie

Deze maand hebben we in Nederland vier officiële feestdagen, namelijk Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en Eerste en Tweede Pinksterdag. Daarnaast kennen we ook nog een dag van gedenken, namelijk 4 mei (zie pagina 11).

De christelijke feestdag Hemelvaart wordt naar mijn idee vaak onderbelicht in tegenstelling tot Pinksteren. Bedenk eens wat dit in de eerste plaats voor de Heere Jezus betekent om terug te keren naar de hemel en te zitten aan de rechterhand van de troon van God. Voor Zijn sterven spreekt Hij deze woorden uit in het hogepriesterlijk gebed: *'En nu verheerlijk Mij, U Vader, bij Uzelf, met de heerlijkheid die Ik bij U bezat voordat de wereld er was. En Ik ben niet meer in de wereld, maar dezen zijn in de wereld, en Ik kom naar U toe'* (Johannes 17:5, 11a).

DE HOOGSTE PLAATS

Nadat de Heere Jezus opstond uit de dood heeft Hij de hoogste plaats mogen innemen in de hemel. Het bewijs dat Hij elke vijand heeft overwonnen en dat Hij regeert boven alles!

De discipelen zien Jezus naar de hemel gaan en aanbaden Hem! Zij begrepen dat de Heere Jezus het waard is om aanbeden te worden. Daarom gingen ze ook met grote blijdschap op weg naar Jeruzalem (Lukas 24:51-52). Aanbidden wij Hem ook?

De hemelvaart van Jezus heeft ook invloed op onze geestelijke wandel. We weten dat Hij als onze Hogepriester fungeert: Hij geeft ons de genade die we nodig hebben om beproevingen en verleidingen te doorstaan. Als we falen dan weten we dat Hij onze Voorspraak is: Hij vergeeft en herstelt ons.

ZEKERHEID OVER DE TOEKOMST

Velen van u zullen natuurlijk ook zeggen dat de hemelvaart ons de zekerheid geeft over de toekomst. Zoals Jezus naar de hemel ging, zo zal Hij op dezelfde wijze terugkeren. Hij bereidt een plaats voor ons en als het gereedgemaakt is, komt Hij terug en zal ons tot Zich nemen, opdat ook wij zullen zijn waar Hij is. Wat een bemoediging is dat!



 **Joël Oosterhagen**
Eindredacteur



**‘De
dominantie
van
Amerika
is
voorbij’**

Het eens zo sterke, morele en sociale fundament van de Amerikaanse samenleving is afgebrokkeld en vertoont ernstige scheuren. Hoe heeft dit ‘zo plotseling’ kunnen gebeuren? Welke uitwerking heeft dit op het wereldtoneel? De letters VS staan voor Verenigde Staten van Amerika, maar Verdeelde Staten van Amerika zou beter passen.

Wie bestuurt de wereld? Vroeger was dit een makkelijke vraag om te beantwoorden. Als je ouder bent dan 45, ben je opgegroeid in een wereld die werd gedomineerd door twee supermachten. De Verenigde Staten en hun bondgenoten bepaalden de regels aan de ene kant van de Berlijnse Muur, terwijl de Sovjet-Unie het voor het zeggen had aan de andere kant. Bijna elk ander land moest zijn politieke, economische en veiligheidssystemen op één lijn brengen met de ene of de andere kant. Maar toen in 1991 de Sovjet-Unie in elkaar stortte, bleven de Verenigde Staten als enige supermacht in de wereld over. De Verenigde Staten dicteerden de uitkomsten, zowel door hun dominante rol in internationale organisaties als door het uitoefenen van brute macht.

Met het aantreden in 2009 van Barack Obama als president van Amerika veranderde de wereld opnieuw. De Verenigde Staten kregen steeds minder interesse om de politieagent van de wereld te spelen, als architect van de wereldhandel op te treden en om nog langer als de verdediger van mondiale waarden te worden beschouwd. Andere landen, die steeds machtiger werden, laptten in toenemende mate de regels aan hun laars die hen niet bevielen, en stelden zo nu en dan zelf regels op.

Het is dan ook niet vreemd dat in 2016 een artikel verscheen op de website van het *World Economic Forum* (WEF) met een vooruitblik op de machtsverdeling in de wereld in 2030. Het heeft de veelzeggende titel: 'De dominantie van Amerika is voorbij. In 2030 zullen we een handvol wereldmachten hebben.'¹ Niet veel later publiceerde het WEF een video met acht trends voor de nabije toekomst met daarin niet alleen de inmiddels beruchte zin 'je zult niks bezitten en gelukkig zijn', maar ook de voorspelling (of moet ik zeggen het agendapunt) 'de Verenigde Staten zullen niet langer de wereldwijde supermacht zijn.'²

TOT OP HET BOT VERDEELD

Amerika is van oorsprong een land dat het joods-christelijke gedachtegoed hoog in het vaandel heeft staan. Veel wetgeving, instituties, organisaties, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke geledingen hebben zich van het begin af aan laten leiden, dan wel laten inspireren door het Bijbelse moreel. Amerika is echter momenteel tot op het bot verdeeld als gevolg van het systematisch en categorisch afbreken van Bijbelse normen en waarden. Dit kwaad, deze wetteloosheid (het verwerpen van Gods scheppingsorde) is doorgedrongen in elk facet van de overheid, maatschappelijke en sociale instellingen.

Het afbreken van de supermacht van Amerika is niet gekomen door een vijandige, destabiliserende aanval op het land van buitenaf, maar is tot stand gekomen door een doelgericht ondermijnen van binnenuit. Het is een langzame en doelbewuste strategie geweest om door middel van het zaaien van verdeeldheid, de Amerikaanse positie in de wereld te ondermijnen en datgene methodisch af te breken wat haar bij aanvang sterk maakte: het vasthouden aan het joods-christelijke fundament van normen en waarden. Laten we kijken hoe dat gekomen is.

GESPLETEN PERSOONLIJKHEID

In de afgelopen decennia heeft Amerika een zekere mate van schizofrenie ontwikkeld. Schizofrenie is Grieks voor 'gespleten geest'. Het wordt ook wel vertaald als 'gespleten persoonlijkheid', en daarmee wordt bedoeld dat de balans tussen rationeel nadenken en emotie verstoord is. Ik doel in dit kader niet op het tweepartijstelsel in Amerika, waar men politiek gezien steeds feller tegenover elkaar is komen te staan. Ik doel op het gegeven dat velen Amerika aan de ene kant zien als de plek waar dromen werkelijkheid worden en Amerika beschouwen als hét legendarische land van vrijheid waar men de Amerikaanse droom kan laten uitkomen. Maar aan de andere kant wordt het ook gezien als een vijand die oorlogen en de onvermijdelijke gevolgen van oorlog aanwakkert voor eigen gewin. Het gevolg is verwoeste economieën, armoede en ziekte, waarbij de bevolking van de getroffen landen na jaren van oorlog en tragische onrust de levens weer probeert op te bouwen, nadat de Amerikanen zijn vertrokken. De Amerikanen zelf zijn vaak geneigd alleen het eerste te willen zien.

De auteur Peter Dallas beschrijft die tweeslachtige houding zeer treffend in zijn in 2018 gepubliceerde boek *Dallas '63: The First Deep State Revolt Against the White House* waarin hij de lezers voor de ware aard van Amerika waarschuwt:

"De massale projectie van Amerikaanse rijkdom en macht in het buitenland heeft geleid tot een enorme toename van geheime, ongecontroleerde macht in Washington, in die mate dat we nu hebben wat de journalisten Dana Priest en William Arkin hebben genoemd: twee regeringen: degene waar de burgers bekend mee zijn, opereert min of meer in het openbaar. De andere is een parallelle, uiterst geheime regering waarvan de delen in minder dan tien jaar zijn uitgegroeid tot een gigantisch, uitgestrekt eigen

1 <https://www.weforum.org/agenda/2016/11/america-s-dominance-is-over/>
2 <https://www.facebook.com/watch/?v=10153920524981479>

universum, alleen zichtbaar voor een zorgvuldig doorgelicht kader – en het geheel...alleen zichtbaar voor God. De macht van de publieke staat is gebaseerd op de grondwet en periodieke verkiezingen en wordt dus beperkt door 'checks and balances' (controle en evenwicht). De macht van de geheime regering is daarentegen ongecontroleerd en is machtiger geworden naarmate de mondiale aanwezigheid van de VS groeide. De twee soorten macht waren voorbestemd om met elkaar in conflict te komen. De publieke staat streeft naar openheid en overtuigingskracht. De geheime regeringsmacht vertegenwoordigt het tegenovergestelde: interventie door middel van geheimhouding en geweld."³

TWEE MACHTEN

Wat we vandaag de dag in Amerika zien, heeft ook zijn effect op de rest van de wereld, namelijk de aanvaring van deze twee machten. Achter de geheimhouding en overheersing door geweld schuilt wat ook wel *Deep State* genoemd wordt. Sommigen proberen dit af te doen als samenzweringstheorie, maar het boek van Peter Dallas toont aan dat *Deep State* bestaat uit verschillende organisaties en individuen die gezamenlijk één gemeenschappelijk doel hebben: controle over de wereld en het vergroten van hun persoonlijke rijkdom, ongeacht de impact die dat heeft op anderen. Deze individuen en organisaties bestaan uit bekende personen, zakenmensen, hoofden van grote mondiale bedrijven, politici, historisch rijke families, kartels van centrale banken, mediaconglomeraten en natuurlijk verschillende religieuze actiegroepen. Hun macht reikt tot ver over de verschillende landsgrenzen en heeft als doel om de gehele wereld onder controle te krijgen. Een openlijke vertegenwoordiging hiervan komt onder meer jaarlijks samen tijdens de WEF-bijeenkomsten in Davos in Zwitserland.

Gevolg van deze machtsverdeling is onder meer een halfslachtig beleid ten aanzien van de situatie rondom Israël. Je zou verwachten, toen er in de afgelopen maanden regelmatig verschillende Amerikaanse legerbases bestookt werden met raketbeschietingen door de Houthi's en andere handlangers van Iran, die maar één doel nastreven en dat is de vernietiging van Israël, dat Amerika keihard terug zou slaan. Maar we vernemen niets over deze raketaanvallen in de media. In plaats daarvan wordt de steun aan Israël langzaam maar gestaag op de lange baan geschoven en heeft het plaatsgemaakt voor toenemende, diplomatieke druk om de oorlog in Gaza te stoppen. De Europese Unie is dat beleid gevolgd met een unanieme en dringende oproep aan Israël voor een staakt-het-vuren en om niet de

stad Rafah binnen te vallen. Ook minister-president Trudeau van Canada volgde door de steun op te schorten en geen wapens meer te leveren aan Israël. De landen van de wereld keren zich tegen Israël.

GOED NIEUWS

Het breken van de wereldmacht van Amerika, het in het zadel helpen van andere regeringsmachten en een wereld die zich tegen Israël keert, zijn een paar van de vele punten op satans agenda om zijn koninkrijk op aarde te vestigen en de mens van de wetteloosheid aan het roer te zetten. Toch is het op de een of andere manier ook wel weer goed nieuws dat het *World Economic Forum*, de Verenigde Naties, de Europese Unie en de *Deep State* in de VS bezig zijn om de nieuwe wereldorde van satan te vestigen op de aarde. Want dat geeft aan dat we in de laatste dagen leven en de wederkomst van onze Heer Jezus Christus nabij is. Terwijl de goddeloosheid, verschrikkingen, bedrog, wetteloosheid en geweld hoogtij vieren, mogen wij nooit en te nimmer vergeten, dat wij een onfeilbare hoop bezitten: Jezus heeft al overwonnen en wij zullen met Hem regeren!

De houding van de wereld tegenover Israël is een duidelijk profetisch teken dat de zevenjarige verdrukking, de tijd van 'Jakobs benauwdheid', nabij is. Hoewel het toenemende verraad tegen Israël door Amerika en andere landen zorgelijke vormen aanneemt, heeft de Bijbel lang geleden voorgezegd dat dit in de laatste dagen zou gebeuren. Het maakt deel uit van Gods plan om Zijn volk tot geloof in de Heer Jezus Christus te brengen voordat Hij terugkeert om Zijn heerschappij in Israël en de wereld te vestigen. Voor ons betekent de teloorgang van Amerika en de toegenomen aandacht van de wereld voor Israël ons spoedig vertrek uit de wereld. Laten we volharden in wat de Bijbel heeft voorgezegd en ons uitstrekken naar de belofte van onze Heer Zelf: 'Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken' (Openbaring 3:10). Maranatha!

 Armand Gimbrère

We hebben *elkaar* nodig

'De eenzelvige zoekt zijn eigen begeerte, hij barst los tegen al wat verstandig is'
(Spreuken 18:1, NBG).

Het Hebreeuwse woord 'niprad' wordt hier vertaald met 'eenzelvig', de NBV vertaalt het met 'zelfzuchtig'. De betekenis van het woord is een combinatie van beide. Het gaat hier over iemand die alleen zijn eigen verlangens nastreeft en met niemand rekening houdt. Hij heeft de wijsheid in pacht en wordt kwaad (barst los) als iemand hem een goede raad geeft.

Jaren geleden las ik in een krantenartikel een lezing die een leider van de Bhagwan had gehouden ergens in Amsterdam. De kern van wat hij zei, was het volgende: "We zijn alleen op de wereld gekomen en we gaan er ook alleen vandaan. Het hoogste goed om na te streven in de periode dat je leeft, is dat je niemand nodig zult hebben."

GEMEENSCHAP

Moet dit werkelijk het grote doel van ons leven zijn? Ieder mens is uit gemeenschap ontstaan om in gemeenschap te leven. Mens-zijn is in zijn grondvorm medemens zijn.



Dat is onderdeel van het bijzondere gebeuren dat we naar Gods beeld zijn geschapen. God is en handelt namelijk niet alleen. Dat komt duidelijk tot uiting in Genesis 1, waar God zegt: 'Laat **Ons** mensen maken naar **Ons** beeld en **Onze** gelijkenis' (vers 26). God is niet alleen. Er is sprake van een Drie-eenheid, waarbij deze drie Personen onderling overleg hebben.

NIET COMPLEET

God maakte ons zodanig dat wij pas in gemeenschap met anderen zullen floreren. Eén alleen is niet compleet! Dat zien we ook zo prachtig in de omschrijving van de gemeente die als een lichaam wordt voorgesteld: 'Het oog kan niet zeggen tegen de hand: Ik heb je niet nodig, of vervolgens het hoofd tegen de voeten: Ik heb jullie niet nodig. Ja, meer nog, de leden van het lichaam die de zwakste schijnen te zijn, zijn echter juist noodzakelijk' (1 Korinthe 12:21-22).

Eén alleen heeft niet de wijsheid in pacht. Iemand die dat denkt, is een dwaas. Efeze 3 zegt: 'Geworteld en gegrond in de liefde, zult u **samen met alle heiligen**, vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat' (vers 17-20).

Het treft me hoe de liefde van Christus hier wordt beschreven. Zij is alles overtreffend groot. En die uitmuntende, hoogste liefde kunnen we alleen leren kennen met en door elkaar.

 Els ter Welle



DE PERIODE TUSSEN DE EERSTE MENSEN EN ZONDEVAL

In een boek las ik het volgende: "We weten niet hoeveel tijd er verstreken is tussen het moment van de schepping van de eerste mensen en de zondeval." De schrijver vindt hier een opening voor een langere periode dan de zesduizend jaar die de aarde, Bijbels gezien, zou bestaan. Hoe denkt u hierover? (J.S. te Z.)

Antwoord:

Op allerlei manieren proberen christenen de evolutionisten tegemoet te komen om maar geloofwaardig over te komen. Zo dacht men dat er tussen Genesis 1 vers 1 en vers 2 een hiaat van miljarden jaren geplaatst kan worden. Eerst schiep God de hemel en de aarde, waarna de aarde door de val van satan verwoest werd. Men leest dan niet de aarde **was**,

maar **werd** woest en ledig. Deze zogenaamde 'Gap-theorie' blijkt taalkundig niet juist te zijn en Schriftuurlijk klopt dit niet, want deze aarde wordt in Openbaring 21:1 de 'eerste aarde' genoemd, waarbij dus geen sprake is van een (één of andere) vóórwereid. Wanneer in de Bijbel over de 'vóórwereid' gesproken wordt, dan wordt daar altijd de periode van vóór de zondvloed mee bedoeld. Ook al beweert men fossielen gevonden te hebben van vele miljoenen jaren oud, laat u niet van de wijs brengen. Het gaat dan niet om wetenschappelijke dateringen, want deze zogenaamde koolstof C14-methoden zijn tot maar tienduizend jaar nauwkeurig. De dateringen van miljoenen jaren zijn gebaseerd op aannames van de leeftijd van de

verschillende aardlagen die men 'wetenschappelijk' gedateerd heeft. De ouderdom van de gedane vondsten corresponderen dan weer met de aardlagen waarin ze gevonden zijn.

Op dezelfde wijze probeert men tussen de schepping en de zondeval van Adam en Eva een tijdsperiode te plaatsen die de evolutietheorie tegemoet komt. In Genesis 5:3 lezen we echter: 'Toen Adam 130 jaar geleefd had, verwekte hij een zoon naar zijn gelijkenis, als zijn beeld, en noemde hem Set.' Ik neem aan dat deze geboorte buiten de Hof van Eden plaatsvond en dat dit 130 jaar na de schepping van de mens op de zesde dag is. Van een eindeloos lange periode waarin Adam en Eva zonder zonde in de Hof van Eden geleefd hebben kan dus geen sprake zijn.



ZIELEN WINNEN

In Mattheüs 18:18 staat: 'Voorwaar, Ik zeg u, al wat gij op aarde bindt, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat gij op aarde ontbindt, zal ontbonden zijn in de hemel.' Kunt u dit vers voor mij uitleggen en verduidelijken? (S. v.d. V. te M.)

Antwoord:

We kunnen dit gedeelte alleen begrijpen, wanneer we ook het voorafgaande gedeelte (vers 15-17) hierbij betrekken. Het gaat in dit gedeelte over de zonde van een broeder, die eerst onder vier ogen terechtgewezen wordt, daarna,

wanneer hij niet luistert, met één of twee getuigen erbij. Wanneer hij zich dan nog niet bekeert en niet wil luisteren zal zijn zonde aan de gehele gemeente bekendgemaakt worden. Wanneer deze zondige broeder zich laat gezeggen en zich bekeert van zijn zonde,



EEN NIEUWE NAAM?

In Openbaring 2:17 las ik het volgende: 'Wie overwint, hem zal ik geven van het verborgen manna, en ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan wie hem ontvangt.' Wanneer we zo'n nieuwe naam krijgen, hoe kun je dan met elkaar communiceren? (G. B. te H.)

Antwoord:

In Openbaring 2 en 3 worden zeven brieven aan de gemeenten in Asia geschreven. In de eerste brief, die aan Efeze, (2:1-7) wordt hen die overwinnen 'het eten van de boom des levens' aangeboden (vers 7). In deze brief vinden we raakvlakken met de hof van Eden, waarin de mens door de zondeval van een geweldige hoogte gevallen is (vers 5). Het eten van de Boom des levens werd hen toen belet (Genesis 3:22), maar in de toekomst mogen de overwinnaars vrijuit van het geboomte des levens eten. Nu wordt in de brief aan Pergamum (2:12-17) aan de overwinnaars 'het eten van het verborgen manna' aangeboden. Deze brief heeft weer raakvlakken met de periode van Mozes die met Bileam te maken kreeg en

het volk verleidde om afgodenoffers te eten (vers 14). Het verborgen manna zal dan verkozen worden boven de afgodenoffers!

Deze brief is de derde en tevens laatste die met een 'overwinningsuitroep' eindigt. De overige vier brieven eindigen met: 'Wie oren heeft, die hore, wat de Geest tot de gemeente zegt.'

In alle brieven worden de 'overwinnaars' aangesproken. Ook Paulus spreekt over de wedloop die we als christenen lopen om de onvergankelijke erekrans te verkrijgen (1 Korinthe 9:25). Wanneer een winnaar van de Olympische Spelen naar zijn vaderstad terugkeerde, werd deze als overwinnaar binnengehaald. Hij kreeg verschillende geschenken en voorrechten zoals vrijstelling van belasting. Daarnaast kreeg hij als zekerstelling van de stad een marmeren amulet (een witte steen), waarop de naam van de overwinnaar gegraveerd was. Wanneer hier in hoofdstuk 2:17 over een nieuwe naam gesproken wordt is het goed te weten dat hier voor het eerst in het boek Openbaring over het 'nieuwe' geschreven wordt. Daarna lezen we over een nieuw

lied, het nieuwe Jeruzalem, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en uiteindelijk dat Hij alle dingen nieuw zal maken (21:5).

Bij de schepping heeft de Heere God alles benoemd en een naam gegeven. Daarmee kreeg al het geschapene een plaats, roeping en een doel. Een nieuwe naam spreekt van een nieuwe positie, een nieuwe roeping en een nieuwe bestemming. Zo werd de naam van Abram in Abraham veranderd en die van Jakob in Israël en daarmee was het oude voorbij en een nieuwe positie en bestemming aangebroken. Zo zal het ook met Gods kinderen in de eeuwigheid gaan. We zetten ons aardse leven niet zomaar voort in de eeuwigheid, nee: het oude is dan voorbij en het nieuwe is begonnen. In 2 Korinthe 5:16-17 schrijft Paulus: 'zo kennen wij dan van nu aan niemand naar het vlees'...omdat we in Christus een nieuwe schepping geworden zijn en het oude voorbij gegaan is en het nieuwe gekomen is. Onze communicatie is dan niet meer zo onvolledig en gebrekkig als nu vaak het geval is. Met onze nieuwe naam zullen we dan op een geheel nieuwe manier volmaakt met elkaar kunnen communiceren!

zal hij gewonnen (gered) worden, maar zo niet, dan zal deze broeder als heiden en tollenaar beschouwd worden en als verdwaald aangemerkt worden. Het resultaat hiervan is niet alleen beperkt tot het aardse leven, maar zal ook in het hemelse

haar gevolgen hebben. Zo reikt de invloed van de gemeente én de afzonderlijke taak van de gemeenteleden tot in de hemel! Wanneer wij door ons getuigenis mensen voor Christus winnen, dan hebben we ze niet alleen voor dit aardse leven, maar voor de

eeuwigheid gewonnen! Dan is één ziel voor Hem winnen waardevoller dan het winnen van de gehele wereld (Mattheüs 16:26)! Wanneer we hiervan doordrongen zijn, zullen we wellicht meer tijd besteden aan het winnen van zielen voor de eeuwigheid!

MY SALVATION

**Nu 2 stuks
129,-**

1 + 1 Gratis!
Kortingscode: zoeklicht50

*geldig tot 31 mei

Het overhemd dat de verbondenheid onder Christenen symboliseert.

Deel je overtuiging met anderen, een prima startpunt om gesprekken te starten over het Evangelie, de Liefde van God en de Transformerende Kracht van het Geloof.

Kom uit de schaduw...
Scan de QR-code en shop nul!

BEKIJK DE COLLECTIE OP WWW.MY-SALVATION.COM

Postbezorging Zoeklicht in 2024

**HIER EEN OVERZICHT VAN DE
VERSCIJNINGSDATA:**

6. juni	4 of 5 juni
7. juli	2 of 3 juli
8. augustus	30 of 31 juli
9. september	3 of 4 september
10. oktober	1 of 2 oktober
11. november	29 of 30 oktober
12. december	3 of 4 december

Shaare Zedek

Shaare Zedek is het enige pro-life ziekenhuis in Jeruzalem. Steun ons project 'palliatieve zorg aan kinderen.'

NL74 ABNA 0436 4270 60 - Stichting Shaare Zedek

Voor meer informatie of voor het aanvragen van een presentatie:
info@shaarezedek.nl
M 06 - 12363723 www.shaarezedek.nl

CBF Erkend
Algemeen Nut
Aanpak
ANBI

**Vraag ons
jaarprogramma
boekje aan!**

Bezoek onze conferenties in Ter Apel!

- Week van opbouw en bemoediging
13 - 20 April, € 402,-*
Met Jack & Nel Nugter en Jan Hendrik Meinema
Thema: "Vanuit de Psalmen opgebouwd en bemoedigd worden"
- Wandel en ontspanmidweek
13 - 17 mei, € 273,-*
Met Jaap & Gerda v/d Zeeuw
Thema: "Op weg naar Huis..."
- Pinksterconferentie
18 - 25 mei, € 410,-*
Met Cor & Nel Barten
Thema: "De geestelijke wapenrusting"
- Israël-thema-weekend
31 mei - 3 juni, € 213,50*
Met Ton & Gerda Stier en Jan Hendrik Meinema
Thema: "De openbaring van Israëls Messias in de Psalmen"

*Alle prijzen zijn p.p. all-in

Telefoon: 0599-582984
Website: www.ccc-de-ark.nl



Gedenken blijft nodig!

Begin mei is traditioneel de tijd van gedenken. We staan stil bij de vele slachtoffers die in Nederland als gevolg van oorlog en oorlogsgeweld zijn gevallen. Alle slachtoffers, maar toch vooral die van de Tweede Wereldoorlog en met name ook de Joden die vermoord zijn in de Holocaust.

Helaas is dat laatste in onze tijd een beladen onderwerp geworden. Zo herinneren we ons allemaal nog de schande van 10 maart toen een meute schreeuwend en rellend tekeering bij de opening van het Nationaal Holocaustmuseum in Amsterdam. Antisemitisme is terug en hoe. Op onze site hebben we inmiddels al zeven delen geschreven over dit antisemitisme dat tegenwoordig weer alom gevonden wordt. Zelf vond ik vooral het verhaal van de versterking van de herdenking van de Kristallnacht in mijn geliefde Groningen Stad schokkend. Tijdens de herdenking stapte een willekeurige fietser af en begon de kaarsen om te schoppen, waarop nog meer omstanders zich aansloten en de herdenkers zelfs met stenen werden bekogeld.

VEILIGHEID NIET GEGARANDEERD

Je kunt niet meer veilig gedenken of je doden eren en om hen rouwen in dit land. Dat is wat we geworden zijn. Sommigen gooien daarom al bij voorbaat de handdoek in de ring. Zo is een reeks concerten langs het Westerborkpad afgelast, die voor later dit jaar gepland stonden. Het project 'Verhalen langs het spoor' vreest voor antisemitische aanvallen, scheldkanonnades en meer van dit soort uitingen, waarbij de veiligheid van publiek en medewerkers niet gegarandeerd kan worden.

Het is triest.

Maar het laat gelijk ook zien waarom de herdenkingen rond

vier mei wel nodig zijn. Het was de Amerikaanse generaal en latere president Eisenhower, die al in april 1945 zichzelf en de pers dwong om getuigenverlagen te schrijven, foto's en films te maken van de kampen en de misdaden van de nazi's te delen. De reden was dat de wereld het zou zien en mensen nooit konden beweren dat het niet gebeurd was, toch niet zo erg was geweest of slechts 'propaganda' was. Hij was zich toen al van dit gevaar bewust. En hij heeft helaas meer dan gelijk gekregen, want steeds meer mensen trekken de Holocaust in twijfel of zeggen dat het wel gebeurd is, maar lang niet zo erg of in die mate als wordt beweerd.

EEN NIEUWE HOLOCAUST

Toch is wat destijds gebeurde de droevige werkelijkheid. Het is een testament van enerzijds de menselijke slechtheid (Romeinen 3:10-11) en anderzijds van wat antisemitisme kan uitrichten. En het kan weer gebeuren, want als Israël morgen de wapens neerlegt en wegdoet, dan begint overmorgen een nieuwe Holocaust door islamitische groepen als Hamas, Hezbollah en landen als Iran, gesteund door activisten in het Westen. Antisemitisme zal dan ook nooit overgaan. Tot 7 oktober 2023 werd het weggedrukt en werd het in ons land afgewezen. Sinds dat moment is echter alles anders en 'mag' antisemitisme weer. Ja, het wordt niet zo genoemd. Het krijgt omfloerste namen als 'pro-Palestina beweging' en antizionisme, maar het is Jodenhaat, niet meer en niet minder en velen kijken

ernaar, doen niets, of staan er zelfs bij te applaudisseren.

JEZUS IS OVERWINNAAR

Gods Woord laat ons ook zien waarom dat is. Het Joodse volk is en blijft het volk van God, het volk van de Messias. En daarom zal de haat nooit overgaan. De duivel en het kwaad is er alles aan gelegen om Gods oogappel (Zacharia 2:8) te beschadigen en uit te roeien. Helaas leert de Bijbel dat we op weg zijn naar de periode die Jakobs benauwdheid wordt genoemd (Jeremia 30:7), waarin het volk tot het uiterste wordt vervolgd. Maar Jezus zal hen komen bevrijden als hun Messias en hun Koning. Hij zal heersen, wanneer zij zullen zien wie Hij is en wie ze ooit afgewezen en doorstoken hebben (Zacharia 12:10). God zal Zijn volk nooit loslaten en opgeven en hoe moeilijk het ook wordt, hoe groot het antisemitisme in Nederland en de wereld ook zal zijn: Hij zal verlossen!

Als we op 4 mei stilstaan bij al dat leed en verdriet, dan mogen we dat ook bedenken. Zelfs als er rond de herdenkingen onlusten, rellen, demonstraties of verstoringen zullen zijn. Het kwaad zal niet zegenvieren. Jezus is Overwinnaar en er is hoop in Hem, zowel voor ons als Zijn gemeente, maar ook zeker voor Zijn volk Israël.

 **Roelof Ham**

Kijk op onze website voor meer van dit soort artikelen: www.zoeklicht.nl.



Bijbellezen...

dat zouden we
meer moeten
doen!

Menig kind zingt zijn keeltje hees op dit lied: "Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag." Wij kijken dan vertederd toe en vinden het zo fijn dat ze dit liedje in deze tijd nog meekrijgen. Maar hoe zit het met ons? Doen wij zelf wat het liedje zegt?

Bijbellezen. Voor velen een verlangen én een grote hobbel waarmee we stoeien tot ronduit worstelen. In dit artikel wil ik gevaren en hobbels onder de aandacht brengen, het gróte belang van Bijbellezen onderstrepen vanuit het Woord zelf en praktische handvatten geven om het Bijbellezen (weer) op te pakken.

NEWS FEEDS EN DE BIJBEL

Met toegang tot elk nieuws waar ook ter wereld, wordt heel 'behulpzaam' voor ons voorgesorteerd wat we als nieuws onder ogen krijgen. Dit wordt gedaan aan de hand van onze interesses en voorkeuren. Een proces

dat totaal achter de schermen van de maatschappij gebeurt, onze aandacht niet heeft, maar ons des te meer beïnvloedt. Alles wat ons niet interesseert of niet zou interesseren, wordt ons ook niet meer voorgeschoteld. Daardoor krijgen we, als we niet goed opletten, een zeer incompleet en zelfs een vertekend beeld van de realiteit.

We ademen de cultuur in waarin wij leven, dat is onvermijdelijk. Ook dit selectieve nieuwsgaring-principe. Dit kan ongemerkt zomaar doordruppelen in ons christenleven, zelfs tot in ons Bijbellezen aan toe. Zelfgekozen routes door de Bijbel bijvoorbeeld, waarin we paden negeren, afslagen missen en lastige



gedeelten overslaan. Deze brengen ons in direct gevaar om af te dwalen. Wil je weten of dit bij jou ook speelt? Leg jouw gebruik van de Bijbel naast de onderstaande punten en je krijgt een indruk:

- Ik grijp altijd terug naar dezelfde voor mij belangrijke Bijbelgedeelten.
- Ik sla delen over die ik niet snap (lastige beelden van visioenen of profetieën), waar ik eigenlijk het nut niet van inzie (pagina's lange namenlijsten van geslachtsregisters) of die ik schokkend vind om te lezen (bijvoorbeeld de vele anatomische details van de offers).

- Ik heb m'n Bijbel al jaren en sommige pagina's zitten nog aaneengekleefd of zijn nog hagelwit zonder gebruikerssporen.

LEGALISME EN DE BIJBEL

Veel christenen hebben als goed voornemen, vaak bij het begin van het nieuwe jaar, om hun hele Bijbel door te gaan lezen. Ze bidden erover en gaan er helemaal voor! Maar door de ons allemaal bekende ruis van het leven, verwatert het genomen besluit tot een teleurstelling. Ze willen echter de moed niet opgeven en gaan er dan na verloop van tijd toch weer voor want tja... Bijbellezen moet toch?

Al breek ik graag een lans voor het doorlezen van de Bijbel, er zijn ook echt foutieve redenen om de Bijbel te lezen. Zelfs al doe je het met de beste bedoelingen. Hieronder wil ik er een paar benoemen en die kunnen best confronterend zijn. Leg jouw motivaties er maar naast en vraag jezelf af hoe jij erin staat. Misschien confronterend, maar goed om te doen.

- Ik wil bij God in een goed blaadje komen. Ik móét Bijbellezen, dat hoort! Als ik het niet doe, dan is Hij teleurgesteld in mij en misschien houdt Hij dan ook minder van mij?
- Ik wil punten scoren bij God. Oké, het 'delen' met mijn vriendin was eigenlijk roddelen en m'n strijkgood ligt er nog omdat ik geen zin had én de Netflix-serie is ook weer een groot aantal afleveringen verder, maar ik heb wél Bijbel gelezen, dat heft het falen toch weer wat op?
- Ik geef wat van mijn tijd en dan geeft God wat van Zijn zegen. Het 'voor wat, hoort wat'-principe. Zoals in: vandaag heb ik een hele moeilijke bespreking, dus ik sta wat eerder op om wat meer in de Bijbel te kunnen lezen, dan zal de Heere mij goed door de dag helpen.

Redding van de eeuwige dood komt door het bloed van Christus en niet door 'werkheiligheid'. Dat weten we, maar in de praktijk zien we het gevoelsmatig vaak toch wel zo. Met het lezen van de Bijbel kun je niets verdienen. Mag dat je ontspanning geven en groter laten denken over Christus en Zijn overweldigende genade en liefde voor jou! Met het lezen van de Bijbel kun je echter wél zo heel erg veel krijgen! Mag dat je aansporen en motiveren.

WAT ZEGT DE BIJBEL OVER HET BELANG VAN BIJBELLEZEN?

De Bijbel zelf geeft ons vele inzichten over het belang van het lezen van Gods woorden. Hieronder zal ik er een aantal noemen dat denk ik de hoofdlijnen ervan weergeeft. Maar deze lijst is zeker in gebreke, voeg dus zelf gerust een aantal punten toe! Lees, om de smaak te pakken te krijgen, als eerste alvast Psalm 119. Een duizelingwekkende waterval van lofzangen op het Woord van God.

Ontmoet Christus. Ontdek meer van en over Hem. Hij is het Woord Zelf (Johannes 1:14) en in Hem is wijsheid te vinden. En zijn we daar niet allemaal naar op zoek (Kolossenzen 2:3)?

Lees de héle Bijbel. Elk van God in gegeven Schriftwoord is namelijk van belang, niet alleen de gedeelten waar wij wat aan denken te hebben en die onze interesse hebben (2 Timotheüs 3:16a).

Lees dagelijks in het Woord. Gelovigen zijn een koninklijk priesterschap (1 Petrus 2:9) en van koningen werd verwacht dat ze dagelijks het tot dan geschreven Woord van God zouden lezen (Deuteronomium 17:18-19a). Dus geen delen daaruit, maar het totaal. Zo las de koning dus ook de regelgevingen rond het brengen van de offers, terwijl hij daar praktisch zelf niet bij betrokken was.

Lees om te gehoorzamen. De Bijbel is nooit bedoeld als literair werk of interessant studiemateriaal! Het Woord van God is ons gegeven om ons op te voeden, te leren, weerbaar te maken. Dus om het in de praktijk te brengen door de Schrijver te gehoorzamen (Deuteronomium 17:19b en Jozua 1:8).

De Bijbel centraal in alles. In ons opvoeden, ons doen en laten thuis en onderweg, in ons handelen, in wat we denken en in wat we zien en in onze ontmoetingen moet de Bijbel centraal staan (Deuteronomium 6:7-8 en 1 Timotheüs 3:16b).

PRAKTISCHE TIPS OM DE BIJBEL TE LEZEN

1. Kies een Bijbel die betrouwbaar en begrijpelijk is. Niet elke betrouwbare vertaling is voor iedereen nog begrijpelijk en niet elke begrijpelijke vertaling is betrouwbaar Góds Woord gebleven. Voor degenen die het doorlezen van de Bijbel vaker zijn aangegaan is het een aanrader om eens van vertaling of, indien mogelijk, van taal te wisselen. Dit geeft een verfrissende kijk op bekende Bijbelgedeelten waarin we nieuwe schatten kunnen vinden.
2. Kies een Bijbelleesmethode. Om er een paar te noemen:
 - Van Genesis tot Openbaring, van kافت tot kافت, zoals we de Bijbel nu kennen;
 - Chronologisch, dan lees je de profeten tussen de koningen door, in de tijd waarin ze de profetieën uitspraken en gedeelten die dubbel in de Bijbel staan worden naast elkaar gelezen;
 - Genre, lees elke dag van de week een ander genre;
 - Eén jaar- of meerjarenplan;
 - Een leesrooster kan voor elke dag of met een rustdag. Dat laatste geeft de mogelijkheid om gemiste dagen in te halen of om nog eens terug te lezen wat je niet goed begreep.

Van belang is dat het leesrooster past bij hoe jij bent. Als aansporing en motivering kan het van belang zijn om wat je gelezen hebt af te kunnen vinken/strepen. Dan weet je ook waar je na een break weer verder kunt als herstart van je project. Daarbij is de deadline van het plan niet echt van belang! Het gaat om de oefening om überhaupt gestaag door de Bijbel heen te lezen.

3. Pak er een schriftje bij en kies wat je erin schrijft (afwisselen kan natuurlijk ook!).
 - Wat zag je van het karakter van God in het gelezen gedeelte? En wat zag je van de Heere Jezus en Zijn werk? Dat zijn vragen die een frisse kijk op het Oude Testament geven.
 - Schrijf één waarheid, les of bemoediging op uit wat je gelezen hebt die dag.
 - Schrijf een gebed naar aanleiding van wat je gelezen hebt.
 - Noteer een kerntekst die jou aanspreekt.
 - Stel je vraag die opkomt na wat je gelezen hebt. Als je tijd hebt, ga dan op zoek naar antwoorden. Dat kan prima op een ander moment, zoals in vakanties of op een zondag.
4. Bid! De Heere werkt zowel het willen als het werken dus bid tot Hem om een onverzadigbaar, groeiend verlangen om in Zijn Woord te lezen. Sta dan niet verbaasd dat Hij je wakker houdt om je in herinnering te brengen als je het een dag vergeten bent.
5. Als het kan, doe het samen. Als echtpaar of in vriendschappen. Kom dan eens in de zoveel tijd samen en vertel elkaar wat je ontdekt hebt over de Heere Jezus, welke teksten je hebben aangesproken, welke vragen je hebt.
6. Vastigheid (zonder 'dwangbuiseffect') kan helpen. Dus een vast plekje waar je gaat zitten of een vaste tijd in de dag.

Het is Gods Woord, waarin Hij Zichzelf en Zijn bedoeling en plannen zo graag aan ons wil overbrengen. Hem te leren kennen gaat niet vanzelf, dus de Bijbel lezen ook niet. Zeker niet nu, levend in een beeldcultuur. Maar wil je het aangaan? Wil je in Zijn kracht en vertrouwend op Zijn hulp het gaan oppakken? Geniet! Geniet van de Liefde van je leven en het doel van je bestaan!

 Corine Daane



Leger bereidt zich voor op oorlog

De Koninklijke Landmacht staat op scherp. “We oefenen niet meer, we bereiden ons voor op oorlog”, stelt generaal Maurice Timmermans resoluut.



De landmacht zet de 42 Battle Group, een samengestelde eenheid uit alle hoeken en gaten van het leger, met 4500 manschappen en 200 voertuigen in voor Steadfast Defender. Deze grootste militaire NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog met in totaal 90.000 man vond tot en met deze maand plaats op een reeks locaties in

Europa. Het bondgenootschap bereidt zich hiermee voor op de reactie na een Russische inval. Alle 32 lidstaten doen mee. Te land, ter zee en in de lucht. En tegenwoordig ook in de cloud. De NAVO hamert daarbij op snelheid. De 32 lidstaten moeten meer troepen sneller ter plaatse kunnen inzetten. (Bron: RD)

Verkiezingsuitslag Iran slecht nieuws

De uitslag van de parlementsverkiezingen in Iran slaat de hoop op verbetering voor christelijke minderheid de grond in. De islamitische hardliners van Iran wonnen opnieuw, mede dankzij een uitzonderlijk lage opkomst.

“Het lijkt erop dat op 1 maart alleen de belangrijkste aanhangers van het regime zijn komen opdagen”, meent Open Doors-onderzoeker Michael Bosch. Bijna zes op de tien Iraanse kiezers bleven weg. Een dieptepunt was de opkomst in de hoofdstad

Teheran, waar slechts 24 procent van de kiezers hun stem uitbracht. Hoewel de verkiezingsresultaten niet verrassend zijn, voorspellen ze niet veel goeds voor de naar schatting 1,2 miljoen Iraanse christenen, stelt Bosch. “Het is zeer waarschijnlijk

dat het regime hen zal blijven vervolgen. In het kader van het algemene optreden tegen ieder die zich tegen het regime verzet, maar ook tegen hen die zich om religieuze redenen verzetten.” (Bron: Open Doors)

Influencer beïnvloedt geldkeuzes jongere

Bijna een derde van de jongeren denkt, mede door sociale media, dat de kans om rijk te worden groot is.

Dat blijkt uit onderzoek van platform Wijzer in Geldzaken. De jongeren schatten in dat die kans het grootst is als ze een eigen bedrijf hebben, maar ook in beleggen en handel in crypto zien ze gouden bergen. Voor het onderzoek werden 1005 jongeren van 16 tot en met 19 jaar ondervraagd. Bijna alle jongeren (98 procent) hebben weleens posts of video's van influencers over geldzaken gezien, op bijvoorbeeld TikTok, Instagram of YouTube. 77 Procent

kijkt regelmatig naar dit soort posts. En met gevolgen: twee derde van de ondervraagde jongeren heeft weleens een advies van een influencer opgevolgd. Onder invloed van zogeheten ‘finfluencers’ investeren veel jongeren in cryptomunten of

aandelen. Ze willen snel rijk worden, maar zijn zich niet altijd bewust van de risico's. Zo'n 10 procent van de jongeren tussen de 16 en 19 jaar heeft aandelen of crypto in bezit. (Bron: AD en de Volkskrant)

Reactie Zoeklicht: Naast dat het zorgelijk is dat jongeren door deze risico's financiële problemen kunnen krijgen, is het nog belangrijker om naar het onderliggende probleem te kijken. Wat de resultaten van dit onderzoek daarom bovenal duidelijk maken is dat er kennelijk een leegte is, die men met geld probeert op te vullen. Lees onze uitgebreide reactie op de website: www.zoeklicht.nl/nieuws/jongeren-willen-vooral-rijk-zijn



Charediem snelst groeiende bevolkingsgroep Israël...

Binnen het Jodendom zijn verschillende stromingen. Eén van de snelst groeiende bevolkingsgroep in Israël zijn de Charediem, of Thora Joden zoals ze zichzelf omschrijven. In 2022 werd hun aantal geschat op 13,3 procent van de totale Israëlische bevolking. Dit jaar zal dat naar verwachting 16 procent zijn. De gemiddelde bevolkingsgroei per jaar wordt geschat op 4 procent. Wie zijn de Charediem?

WIE ZIJN ZE?

De Charediem leven zeer conservatief en teruggetrokken. Ze hebben niet veel met de moderne, seculiere samenleving en ze willen zich daardoor niet laten beïnvloeden. Ze volgen strikt de Joodse wetten. Ze kennen geen scheiding tussen kerk en staat en erkennen de Israëlische overheid niet. Ze geloven dat er pas sprake kan zijn van een Joodse staat als de Messias verschijnt. Charediem zijn vrijgesteld van dienstplicht¹, maar ze dienen wel bij hulp aan slachtoffers, rijden ambulances en geven eerste hulp.

Na het uitbreken van de oorlog op 7 oktober 2023 tussen Israël en terreurorganisatie Hamas, melden ultraorthodoxen zich ook aan bij het leger. Bekend is het verhaal van Menachem Fridman uit Bnei Brak, die zich diezelfde dag aansloot als reservist. "Deze oorlog heeft alles veranderd, ik heb me geen moment bedacht", zei hij. Sinds 7 oktober hebben zich ruim 2.000 Charedi gemeld bij de IDF (Israel Defence Forces).

ARMOEDE

De Charediem zijn niet alleen de snelst groeiende bevolkingsgroep in Israël, maar ook de armste. De Tora Joden of ultraorthodoxen zoals ze ook wel genoemd worden, zijn erg jong; ongeveer 60 procent van hen is jonger dan 20 jaar! Wat zijn de oorzaken van deze armoede? Allereerst de grote gezinnen met een gemiddeld aantal van zeven kinderen. Het hebben van grote gezinnen wordt gezien als hun morele plicht ter ere van de Joden die zijn vermoord tijdens de Holocaust. Vaak is de vrouw de kostwinner en ze hebben veelal parttime werk in minder goed betaalde banen. Ze hebben geen voorzieningen zoals pensioenopbouw.

Ongeveer 42,6 procent van hen woont in Jeruzalem en Bnei Brak, maar ook in satellietsteden zoals Ashdod, Haifa en Netanya. Sinds 2015 is het aantal van deze groep dat onder de armoedegrens leeft iets gedaald. Vergeleken met de rest van de bevolking

is het aantal nog altijd hoog. In januari 2023 was dat 51 procent. Van de Charedi mannen werkt 51 procent. Tussen 2015 - 2021 is dit percentage fors gedaald. De mannen studeren aan de Yeshiva (Talmoedschool). Voor de Charedi vrouwen en mannen is het doen van vrijwilligerswerk en het geven van giften aan de eigen gemeenschap belangrijk.

SCHEVE GEZICHTEN

De Charediem krijgen van de overheid subsidies voor kinderopvang zonder dat een inkomen vereist is. Ze maken gebruik van een door de overheid ingesteld voedselbonnen programma. Ze krijgen korting op de onroerendezaakbelasting die kan oplopen tot 90 procent. De ministeries waar ultraorthodoxe partijen Shas en United Torah Judaism het voor het zeggen hebben, krijgen aanzienlijke budgetten voor uitvoering van dit beleid. De onvrede hierover in de samenleving neemt toe. Voor veel Israëli's heeft de armoede onder de Charediem ook een andere kant. Want wie draaien in de maatschappij op voor deze overheidsuitgaven? De Charediem dragen slechts 2 procent bij aan Israël's totale belastinginkomsten. Charedi politici vertellen openlijk dat belastingontduiking binnen hun gemeenschap op uitgebreide schaal plaatsvindt. Een overheid zonder voldoende inkomsten heeft gevolgen voor de hele samenleving. Als de verwachte groei van de Charediem doorzet, ziet het kasboek van de Israëlische overheid er niet rooskleurig uit in de toekomst.

MESSIASVERWACHTING

We hebben gezien dat hun aantal fors zal toenemen. De Charediem zullen een rol spelen in de eindtijd. Hun invloed in de politiek en de samenleving in Israël zal groter worden. Het zal een samenleving worden die zeer religieus en wettisch zal zijn. Wie nu in Jeruzalem komt op sabbat weet uit ervaring dat de samenleving compleet stilligt. Het openbaar vervoer rijdt niet, winkels en restaurants zijn gesloten. Dit zal in de toekomst in heel Israël de realiteit zijn.

Welke Messiasverwachting hebben ze? Het Jodendom kent een Messiasverwachting die door de middeleeuwse (1135 - 1204) Joodse geleerde Mozes ben Maimon (Maimonides) duidelijk wordt verwoord. Hij zegt: "Ik geloof in volkomen vertrouwen aan de komst van de Masjiach (Messias) en zal, al talmt hij ook, dagelijks zijn komst verwachten." Ze geloven dat de Masjiach een persoon is die door God gezalfd en benoemd wordt. Hij zal het Joodse volk verlossen en een schitterend, nieuw tijdperk van geluk en vrede voor de hele mensheid op aarde brengen. Het is een man die door God met een speciale bezieling begiftigd is om Gods boodschap op aarde te brengen. Volgens hun verwachting is de Masjiach geen bovennatuurlijk wezen en zeker *niet goddelijk*.

De verwachting van de Messias en het verlangen naar vrede zijn sterk. Ze erkennen de énjige Messias, Jezus Christus niet, Die gekomen is en straks zal terugkomen. Jezus waarschuwt de Joden: *'Als iemand dan tegen u zegt, zie hier is de Christus of daar, geloof het niet'* (Mattheüs 24:23-26) en *'Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen'* (Johannes 5:43). Iedere charismatische persoon die lijkt op een messias zullen ze omarmen.

BID VOOR HEN

Volgens de Poolse rabbijn Sam Stern (1915 - 1982), die streng orthodox is opgevoed, kennen veel rabbijnen en andere Joden, Messias Jezus niet omdat ze onvoldoende kennis hebben van Gods Woord. Ze lezen en studeren zonder te verstaan. Stern kwam zelf tot persoonlijk geloof in Jezus door het lezen van Jesaja 53. 'Waarom hebben de rabbijnen mij hierover niets verteld?', was zijn eerste reactie. Broeder Stern is prediker van het Evangelie geworden onder zijn volksgenoten.

Als Joden Messias Jezus niet persoonlijk kennen, zullen ze de misleiding en de antichrist niet kunnen herkennen. Ze zullen uiteindelijk een vredesverbond sluiten, dat een valse vrede zal blijken te zijn (1 Thessalonicenzen 5:1-3, Jeremia 30:5 en Ezechiël 13:5). Als ze kennis hebben van Gods Woord, kunnen ze de geesten beproeven of ze uit God zijn. 'Want iedere geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is niet uit God' (1 Johannes 4:3). De antichrist zal lijken op Jezus Christus, hij zal ook tekenen en wonderen doen (Openbaring 13:4, 2-6 en Mattheüs 24:23-26).

De Charediem horen bij de niet bereikte bevolkingsgroepen in de wereld. We hebben gezien hoe broeder Stern tot persoonlijk geloof is gekomen in Messias Jezus. Er zijn meer prachtige getuigenissen van (ultra)orthodoxe Joden die Hem hebben leren kennen. Juist nú is het zo nodig ook hen Gods Woord te geven, zodat ze kunnen weten Wie de échte Messias is! Blijf je bidden voor Israël en het Joodse volk? Bid voor de Charediem dat ze Gods Woord zullen verstaan. Alleen Christus is Koning van de gerechtigheid en van de vrede. *'Een Man - Zijn Naam is SPRUIT - zal uit Zijn plaats opkomen en Hij zal de tempel van de Heer bouwen, Ja, Hij zal met majesteit bekleed zijn, Hij zal zitten en heersen op Zijn troon. Hij zal Priester zijn op Zijn troon'* (Zacharia 6:9-15).

 Ira Stam

1 Begin april is de wet die ultraorthodoxe Joden vrijstelt van de militaire dienstplicht verlopen, wat betekent dat zij nu opgeroepen kunnen worden voor het Israëlische leger.



Critical Race Theory:

de goddeloze theorie achter
woke en progressivisme

We leven tegenwoordig in de tijd van zogenaamde 'witte' schuld, van onderdrukking door het patriërchaat en systematisch, institutioneel racisme. Het is de tijd van genderideologie en 'Black lives matter'. Allemaal mode-woorden van wat wel de 'woke-beweging' wordt genoemd. Daarachter ligt een bepaald gedachtengoed die dit al verbindt. Het is een oud idee in een gevaarlijk, nieuw ideologisch jasje.



Deze ideologische gedachte waarover we het hebben kent steeds hetzelfde denkpatroon met dezelfde bijbehorende stappen. Neem de klimaatbeweging. Zij leert ons dat we als rijke, 'witte' en ontwikkelde landen een schuld van vervuiling op ons hebben geladen die generaties teruggaat. Deze 'erfzonde' moeten we erkennen en daarvoor moeten we boeten: we moeten onze manier van leven aanpassen en offers brengen om de planeet te redden van de ecologische ondergang. Dan zullen we verlossing bereiken. De discussie rond het slavernijverleden volgt hetzelfde narratief. De 'witte' Nederlander heeft schuld aan wat zijn of haar voorouders hebben gedaan. De rijkdom van ons land is gebouwd op het leed van 'tot slaaf gemaakten' en erkenning (en van daaruit herstelbetalingen) zijn nodig om dit teniet te doen. Boetedoening op deze manier leidt tot verlossing. Immers deze historische wortels zorgen tot op de dag van vandaag voor racisme en discriminatie van institutionele aard. Zelfs de discussie rond het fictieve karakter Zwarte Piet moet in dit licht worden begrepen.

DE DRAGENDE IDEOLOGIE ERACHTER

Eigenlijk is iedere vorm van onderdrukking die we in de wereld kennen, ten diepste het gevolg van discriminatie. De woke-beweging wijst daarbij exclusief naar één groep als boosdoener: de blanke heteroman van een zekere leeftijd. Of zoals die sinds het boek van Joris Luyendijk ook wel bekend staat: de zeven vinkjes man. Dit type man is een onderdrukker, een kolonialist en een seksist. Hij is inherent racistisch. De problemen in de wereld zijn grotendeels op deze figuur terug te voeren: de toestand van de Palestijnen, de discriminatie van transgender en non-binaire personen, de ongelijkheid in de wereld, de onderdrukking van vrouwen, discriminatie, milieuvuiling, etc.

Al de organisaties op het links-progressieve erf hebben dit gedachtengoed anno 2024 gemeen. Daarom is er ook overlap in thema's. Zo protesteerde de klimaatbeweging Extinction Rebellion ook tegen Israël en voor de Palestijnen en zijn verschillende lhbtj-groepen tegenwoordig verenigd in 'Queers for Palestine'. Het kan allemaal.

CRITICAL RACE THEORY

De gedeelde ideologie van dit gedachtengoed wordt *Critical Race Theory* genoemd. De wortels ervan liggen in de jaren '80 en '90 toen het ontstond op Amerikaanse universiteiten.

De Critical Race Theory (afgekort als CRT) is ten diepste een extreem-linkse, marxistische leer. Dat zit zo: het klassieke marxisme als ideologie begint in een economische klassenstrijd van *haves* en *have-nots*, van de kapitalistische eigenaar en directeur tegenover de arbeider. In de geschiedenis zijn vanuit deze basisgedachte allerhande communistische regimes ontstaan die heel veel schade hebben veroorzaakt en vele miljoenen slachtoffers hebben gemaakt. Regimes als die van de Sovjet-Unie en Maoïstisch China bijvoorbeeld. Dit klassiek marxisme werkt dus niet.

MAATSCHAPPELIJK ONRECHT

De linkse, marxistische denkers in het Westen gooiden het daarom over een andere boeg. Zij legden de principiële ongelijkheid waar het marxisme vanuit gaat niet langer uit in economische termen, maar in sociale en raciale termen (klasse werd ras). Dit kreeg de naam Critical Race Theory, omdat de term 'marxisme' terecht niet heel veel fans had en heeft. Het draait daarbij om (groeps)identiteit; waar *jij* bij hoort als individu definieert wie je bent en je doet pas mee als je slachtoffer bent van een onderdrukker. Een belangrijke term daarbij is 'intersectionaliteit'. Deze term duidt op het feit dat al deze onderdrukte en onderdrukkende groepen in de samenleving elkaar beïnvloeden en raken, wat leidt tot een systeem van maatschappelijk onrecht, ongelijkheid en onderdrukking (institutioneel racisme en discriminatie). Het is dus in essentie de klassieke klassenstrijd van kapitalisten en arbeiders, vertaald naar sociale groepen en rassen. Het wordt daarom ook wel 'neo-marxisme' (nieuw-marxisme) genoemd. De grote boosdoener daarbij is dus nogmaals de blanke, heteroseksuele, christelijke man. Het einddoel is het omverwerpen van de bestaande orde, het kerngezin, man- en vrouwrollen en verhoudingen, een einde aan persoonlijk eigendom en de (Bijbelse) normen en waarden. Critical Race Theory is zo verderfelijk dat het in tien staten in de VS verboden is in het onderwijs.

BIJBELSE DUIDING

CRT is, net als alle marxistische en communistische bewegingen, antichristelijk, anti-Bijbels en anti-goddelijk. Dat is omdat juist het christendom en de Bijbel bij uitstek uitingen zijn van de onderdrukkende, westerse cultuur. Bovendien leert het evangelie dat het niet om groepen gaat, maar om individuen: *jij* bent geliefd door God, voor *jou* is Jezus naar de wereld gekomen en *jij* wordt persoonlijk opgeroepen om voor de Heer te kiezen in bekering en wedergeboorte. En

dat past niet bij het gedachtengoed van CRT, die vanuit groepsidentiteiten denkt.

Wat CRT beoogt is dan ook de omverwerping van alles wat de Bijbel leert. Religie is onderdrukkend, het christendom als de religie van de 'witte' man daarbij het meest, dus die moet verdwijnen. Totale onzin natuurlijk, want het christendom is niet 'wit'. Jezus Zelf was een Jood, Zijn eerste volgelingen en apostelen ook allemaal en het christendom werd eerst groot en sterk in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Afrika, voordat het überhaupt naar het blanke deel van de wereld kwam. Ook vandaag de dag komen de grootste groepen nieuwe gelovigen niet uit Europa, de VS of uit andere blanke delen van de wereld, maar uit Azië en Afrika.

DE HAAT TEGEN CHRISTENEN

CRT wil de scheppingsorde van God aan de kant schuiven. De traditionele verhoudingen tussen man en vrouw moeten verdwijnen. De termen man en vrouw zijn sowieso niet meer van deze tijd; gender is een schaal en niet binair, zo klinkt. Alle Bijbelse normen en waarden van God moeten plaatsmaken, want zij belemmeren de vrijheid van mensen en ondermijnen de ideologie. Hoe we denken over overheid en burger, over goed en kwaad, over het traditionele gezin bijvoorbeeld, het zijn allemaal kwalijke excessen van een foute cultuur en godsdienst. Weg ermee!

Kortom Critical Race Theory haalt de basis onder onze samenleving weg. Het ondermijnt Gods scheppingsorde en de Bijbel in het algemeen. Het haalt heel in het bijzonder het Evangelie zelf onderuit, waarin Gods liefde voor het individu centraal staat. Ook de zonde en de verantwoordelijkheid van het individu verdwijnen naar de achtergrond: mensen worden opgedeeld in groepen en dragen daarmee collectieve en zelfs intergenerationale schuld (wat ook tegen Gods Woord ingaat, want op meerdere plaatsen wordt duidelijk gesteld dat ieder verantwoordelijk is voor zijn eigen kwaad en niet voor dat van anderen of voorouders). Het is daarmee anti-evangelisch en als zodanig een uiting van de antichristelijke tijdsgeest, die we overal om ons heen zien en waar de apostel Johannes al voor waarschuwt in zijn eerste brief. De haat tegen christenen die in vrijwel alle geledingen van de woke-beweging te vinden is, is hierop terug te voeren.

En daarmee past deze beweging in de trend van deze tijd, die steeds sneller en sneller richting het eind gaat. Het is een moderne variant van een oud idee dat ontstond in en uit opstandigheid en rebellie naar God en het goede. Al die bewegingen van onze tijd die we links-progressief noemen en die deels ook in dit artikel zijn genoemd, worden erdoor aangedreven en aan elkaar verbonden.

 Roelof Ham



De vergeten spionne

Sarah Steele

Londen, 1997. Ooit was ze een begaafd pianiste, nu is Amy Novak een alleenstaande moeder die zich stort op haar baan als archivaris. Wanneer ze in een oude archiefdoos documenten over 'geheim agente Colette' aantreft, is ze verbaasd als ze ontdekt dat de vrouw, over wie door de jaren heen veel gesproken is, maar wier identiteit nooit is bevestigd, echt heeft bestaan. Vastbesloten om de hele waarheid over de oorlogsspionne te ontrafelen, gaat Amy langs bij Colettes zogenaamde peetmoeder, Verity Cooper, die haar meer blijkt te kunnen vertellen. De zoektocht die volgt, brengt Amy naar Frankrijk en daar stuit ze op een onvergetelijk verhaal, dat zich afspeelt in het bezette Parijs van 1941, waar Colette zich voordoeft als pianiste, terwijl het vijandelijke net zich langzaam rondom haar sluit.

432 pagina's, paperback **ACTIEPRIJS* € 15,-**



De Witte Roos

Amanda Barratt

Annalise Brandt is opgevoed met het idee dat Adolf Hitler de door God uitverkoren leider van Duitsland is. Maar als ze Sophie en haar vrienden van verzetsgroep de Witte Roos leert kennen, trekt ze de nazipropaganda meer en meer in twijfel. Het is het begin van een gevaarlijk dubbelleven: overdag studeren, 's nachts antinazipamfletten verspreiden. Een aangrijpend waargebeurd verhaal!

384 pagina's, paperback **ACTIEPRIJS* € 15,-**



De bibliotheek van Saint-Malo

Mario Escobar

De bibliotheek van Saint-Malo speelt zich af in het Franse kustplaatsje Saint-Malo tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wanneer de nazi's het stadje bezetten vernietigen zij alles wat onwenselijk wordt geacht, waaronder een heleboel boeken. Jocelyn Ferrec, een dappere bibliothecaresse, gebruikt haar positie om haar dorpsgenoten moed en hoop te geven en tegelijkertijd zo veel mogelijk boeken te redden van de brandstapel. Haar man Antoine zit ondertussen gevangen in een Duits kamp. Terwijl Jocelyn wanhopig wacht op een bericht van hem, schrijft ze brieven naar de beroemde auteur Emile Zola, in de hoop dat haar verhaal ooit een groot publiek zal bereiken...

336 pagina's, paperback **ACTIEPRIJS* € 15,-**



De boekhandel van het verzet

Sarah Sundin

Frankrijk, 1940. Als de nazi's Parijs naderen, koopt de Amerikaanse ballerina Lucie Girard haar favoriete Engelstalige boekhandel, Green Leaf Books, zodat de Joodse eigenaren ervan kunnen vluchten. Aanvankelijk gaan de zaken redelijk goed, maar dan beginnen de Duitsers het haar steeds lastiger te maken om open te blijven. En dat laatste moet, omdat Lucie het verzet helpt door geheime boodschappen voor verzetsleden tussen de bladzijden van de boeken te verstopen. Zo komt ze ook in contact met Paul Aubrey, die, anders dan ze vermoedde, niet onder een hoedje blijkt te spelen met de Duitsers, maar zich ook tegen hen verzet door de productie van Duitse voertuigen in zijn autofabriek te saboteren. Kunnen ze elkaar helpen om hun gevaarlijke werk voort te zetten zonder ontdekt te worden?

398 pagina's, paperback **ACTIEPRIJS* € 15,-**

*Deze ACTIEPRIJS geldt van 5 april 2024 t/m 4 juli 2024



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.



Verleidingen binnen het huwelijk

Zonde doordringt ieder aspect van het menselijk leven, inclusief het huwelijk. Helaas zijn er allerlei verleidingen overal om ons heen. Hoe graag we het ook anders zouden willen, het zou dwaas zijn om te denken dat wijzelf en onze partner daar niet op een of andere manier voor zouden kunnen vallen. Hoe kunnen we op een goede manier omgaan met verleidingen?

VERSCHIL TUSSEN VERLEIDING EN ZONDE

De Bijbel zegt dat God ons niet in verzoeking brengt. Het zijn onze begeerten die ons in verleiding brengen en door deze begeerten kunnen we uiteindelijk in zonde vallen (Jakobus 1:12-14).

Op zich hoeft verleiding niet gelijk een probleem te vormen. Velen halen verleiding en zonde door elkaar. David kwam in verleiding toen hij Bathseba zag die een bad nam. Hij kon er misschien weinig aan doen dat hij dat zag. Zijn zonde was dat hij bleef hangen in wat hij zag, hetgeen erin resulteerde dat hij met haar het bed deelde (2 Samuel 11). Wanneer we zwichten voor verleidingen, zullen we uiteindelijk zondigen.

HEDENDAAGSE VERLEIDINGEN

Wanneer je als getrouwde man of vrouw regelmatig in de nabijheid bent van andere mensen, kun je je gemakkelijk tot iemand aangetrokken voelen. De werkvloer bijvoorbeeld kan voor veel mensen een gelegenheid bieden tot verleidingen. Sommige mensen ervaren verleidingen op het gebied van omgaan met geld of overmatig gebruik van sociale media. Anderen zitten vast aan voedselverslaving, pornografie of seksuele onreinheid. Satan weet waar we het zwakst zijn en zal proberen ons te verleiden op onze meest kwetsbare punten. Gods tegenstander zal altijd toeslaan op een moment dat we zwak, vermoeid of uitgeput zijn. Uiteindelijk doet iedere zonde - hoe klein ook - afbreuk aan de eenheid binnen het huwelijk.

HOE GA JE OM MET VERLEIDINGEN?

De vraag is eigenlijk niet óf er verleidingen zullen zijn, maar hoe we ermee omgaan. Hoe zorg je ervoor dat er geen zondige daden uit voortkomen? God zegt heel

duidelijk dat je niet in verleiding moet blijven hangen. Kort gezegd: je moet ervoor vluchten (2 Timotheüs 2:22)! In het leven van Jozef zien we dit letterlijk gebeuren. Hij rende weg bij de vrouw van Potifar die hem probeerde te verleiden (Genesis 39:7-12). Ook onze computer en mobiele telefoon hebben een 'uitknop'. Kap verleidingen af en neem afstand (Galaten 5:16-17).

Het beste is om er samen over te praten en ervoor te bidden wanneer je kampt met verleidingen. Psalm 119:11 en Mattheüs 4:4-10 kunnen je ook verder helpen. Tijdens verzoeken mag je je beroepen op Gods Woord: 'Er staat geschreven!'

BEROUW EN VERGEVING

God biedt vergeving van zonden aan door de Heere Jezus Christus - ook voor zonden binnen het huwelijk. We mogen deze vergeving met dankbaarheid ontvangen en zelf ook bereidwillig zijn in het vergeven schenken aan onze partner (Efeze 4:32). Berouw tonen aan elkaar en aan God je zonden belijden, vraagt moed. Maar uiteindelijk zal het je huwelijk sterker maken.

Wanneer je in je huwelijk niet te kampen hebt met verleidingen, wees dan dankbaar en bid dat het zo blijft. Houd van elkaar, bewonder en verwen elkaar en dank God voor de man of vrouw die Hij je gegeven heeft!

Wendy Born



Geopenbaarde *verborgenheden* (5)



Verborgenheid van de gemeente als Bruid van Christus

'Want wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten, en die twee zullen tot één vlees zijn. Dit geheimenis (deze verborgenheid) is groot; maar ik spreek met het oog op Christus en de gemeente' (Efeze 5:30-32).

De verborgenheid van de gemeente als Bruid van Christus wordt afgebeeld als het huwelijk tussen man en vrouw. Zoals een man zijn vader en moeder verlaat om met zijn bruid samen te wonen en één vlees met haar te zijn, zo heeft Christus de hemel verlaten en is geestelijk één geworden met Zijn Bruid, de gemeente. Maar waarom spreken we over de gemeente als 'Bruid van Christus'?

Deel
5

EEN VOLKOMEN EN VOLMAAKTE EENHEID

God heeft in Zijn plan opgenomen dat Hij een gemeente, bestaande uit Joden en heidenen, als een Bruid zou verbinden aan Christus! Paulus vergelijkt die relatie tussen Christus en Zijn gemeente met de verbinding tussen man en vrouw in het huwelijk (zij het in zonde, terwijl Christus zondeloos is en volmaakt). Man en vrouw zullen tot 'één vlees' zijn (vers 31). Zo hecht als de eenheid van man en vrouw in het huwelijk is, zó innig en intiem is de verhouding tussen Christus en Zijn gemeente. Het is een volkomen en volmaakte eenheid!

Dát is hier de verborgenheid, die zelfs 'groot' wordt genoemd.¹ Het was voor Israël in het Oude Testament

ondenkbaar dat zij samen met heidenen een gemeente zou gaan vormen. Een gemeente die voor altijd en overal met Christus zou zijn. Waar Hij is, is de gemeente en andersom. *'En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn'* (1 Thessalonicenzen 4:17b).

BRUID VAN CHRISTUS

Misschien merkt iemand op dat hier niet staat dat de gemeente de 'Bruid van Christus' is. Daar hebt u gelijk in, maar in 2 Korinthe 11:2 noemt Paulus de gemeente *'een reine maagd'*, die hij *'aan één Man (Christus) ten huwelijk gegeven heeft'*. De gemeente is dus eigenlijk al uitgehuwelijkt (wat in die tijd net zo belangrijk was als het huwelijk zelf).

Door gemeenschap worden man en vrouw tot één vlees. Maar het zijn en blijven twee verschillende personen. Toch zijn ze voor de Heere 'één vlees'. Paulus trekt dit beeld in 1 Korinthe 6:17 door naar de relatie met de Heere: 'Wie zich echter met de Heere verenigt, is één geest met Hem.' Dat betekent dat het huwelijk in de geest reeds heeft plaatsgevonden. We zijn al één geest met Hem en daarom zijn we geestelijk gezien al boven, in de hemel, verbonden aan Jezus Christus. Maar lichamen (fysiek) zijn wij nog hier beneden, op de aarde.

ZIJN VLEES EN ZIJN GEBEENTE

Hoewel we nog niet daadwerkelijk één met Hem zijn, zijn we toch al 'leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente' (Efeze 5:30). Dat is opmerkelijk en lastig te begrijpen, want 'Zijn lichaam' is immers geen fysiek, maar een geestelijk lichaam. En een geestelijk lichaam heeft geen vlees en benen, net zomin als geesten dat hebben (Lukas 24:39b). Misschien dat dit zinsdeel dáárom wel weggelaten wordt in de meeste vertalingen.²

Maar hoe moeten we dit dan uitleggen? Ik denk dat, net zoals we het 'lichaam' figuurlijk of geestelijk opvatten, we dat ook moeten doen met 'Zijn vlees en Zijn gebeente'.

In de meeste Bijbels is bij de verzen 30 en 31 van Efeze 5 een verwijzing naar Genesis 2:23a en 24 opgenomen. Dat is terecht, want we zien daar een grote tekstovereenkomst mee. Want, nadat God Eva aan Adam tot vrouw (bruid) gegeven had, sprak Adam zijn verwondering daarover uit en zei: 'Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees!' en 'Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn.' De eerste Adam is een voorbeeld, een type van de tweede Adam (de laatste Adam), Jezus Christus (Romeinen 5:14b).³ En Adam en Eva zijn, in hun lichamelijke relatie tot elkaar, typen van Christus en Zijn gemeente.⁴ Als we de bruiden van deze eerste en tweede Adam met elkaar vergelijken, valt ons een aantal frappante dingen op.

VERGELIJKING BRUIDEN VAN DE EERSTE EN TWEDE ADAM

1. Eva was de bruid van de eerste Adam; de gemeente is de Bruid van de tweede Adam, dat is Christus. Zoals Adam niet volledig was zonder Eva, zo ook Christus niet, zonder de gemeente. Daarom kregen beiden een bruid.
2. Zoals Eva uit Adam geschapen werd toen hij in een diepe slaap was,⁵ zo is ook het ontstaan van de gemeente mogelijk geworden door de dood van de tweede Adam (Efeze 5:2)
3. God formeerde Eva niet uit het stof der aarde, maar uit een rib (uit de zijde) van Adam (Genesis

2:7 en 22). Zo komt de gemeente voort uit de bloedstorting van Christus aan het kruis van Golgotha. Zijn dood werd bevestigd door bloed en water toen een soldaat Zijn zijde met een speer doorstak (Johannes 19:34).

4. Eva is niet geboren, terwijl alle leden van het lichaam van Christus zelfs twee keer geboren zijn (Johannes 3:3-6). U kent misschien dat oude gezegde wel: "Eenmaal geboren - eeuwig verloren, tweemaal geboren - eeuwig verkoren!"
5. Nadat God Eva had geschapen 'bracht Hij haar bij Adam' (Genesis 2:22b). In het Nieuwe Testament is het de Heilige Geest Die de Bruid (de gemeente) tot de Bruidegom (Christus) leidt (Johannes 16:13-14; 1 Korinthe 12:13).
6. Adam en Eva werden tot één vlees (Genesis 2:24 en Mattheüs 19:5). Zo zijn Christus en Zijn gemeente ook verbonden in één Lichaam. Nogmaals Efeze 5:30: 'Wij zijn leden van Zijn lichaam, van Zijn vlees en van Zijn gebeente' (geen bloed, want dat heeft Hij vergoten aan het kruis van Golgotha). Er vindt een totale eenwording plaats. Er ontstaat een nieuwe familierelatie, een 'bloedverwantschap', dat mogelijk werd gemaakt door het vergoten bloed van de Heere Jezus Christus.
7. Eva werd geschapen met een doel en een roeping: 'Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem' (Genesis 2:18b, 20b). Maar wat heeft Christus toch bewogen om Zijn leven voor de gemeente te geven? (Efeze 5:25). Welk doel had Hij daarmee? De Heere Jezus deed dit, niet alleen om ons te redden van Gods oordeel en straf, maar Hij wilde 'de gemeente in heerlijkheid voor Zich plaatsen! Een gemeente die geen smet of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn' (Efeze 5:27). Dát is wat Hem bewoog, dat geeft Hem een onuitsprekelijke vreugde, 'tot lof van Zijn heerlijkheid' (Efeze 1:12). Lees hierbij ook eens wat de Heere Jezus bidt in het hogepriesterlijk gebed, Johannes 17:21-24.

 Jules Hollebrandse

1 Ook de verborgenheid in 1 Timotheüs 3:16 wordt 'groot' genoemd.
2 O.a. in de NBG, NBV, NaB, Willibrord, Voorhoeve, NBV21, Groot Nieuws, NWV, NCV, Het Boek.
3 Paulus maakt de vergelijking tussen Christus en Adam ook wel op andere plaatsen, bijvoorbeeld 1 Korinthe 15:22, 45 en 1 Timotheüs 2:13-14.
4 Clarence Larkin, Dispensational Truth, pg.29.
5 Het Hebreeuwse woord voor 'diepe slaap' is geen gewone slaap, maar een 'diepe bezwijming' (StudieBijbel), een soort 'comateuze toestand', zouden wij zeggen.



‘Als het aan mij ligt...’



Lees vooraf Titus 3:1-11

De wereldproblematiek oplossen in twintig minuten. Het kan! ‘Want als het aan mij zou liggen, dan...’, zo klinkt het in menig verhit gesprek in een verjaardagskring of aan de kantinetafel. Van energiecrisis tot stikstof, van de oorlog in Oekraïne tot aan de situatie in Israël. Als het aan óns lag was het probleem snel opgelost. En met vurige passie beklimmen we tijdens onze gesprekken onze stokpaarden en weten we in twintig minuten met priemende wijsvingers te vertellen wat er dringend nodig is in ons land, in onze kerk en vertellen we vooral wat anderen zouden moeten doen. Want als het aan mij zou liggen, dan... Herkenbaar?

Werkte het maar zo simpel. Soms is het zo makkelijk praten vanuit onze luxe posities over situaties en mensen dat we vergeten dat we zelf ook geroepen zijn door de Heer om daadwerkelijk bij te dragen aan deze wereld, ook al beseffen we dat we niet ván deze wereld zijn. Het is de apostel Paulus die in zijn pastorale brief aan Titus duidelijk maakt dat we ons niet moeten onttrekken aan onze verantwoordelijkheden, zowel in de gemeente als in de maatschappij. Het zegt als het ware: ‘in zoverre het aan jullie ligt, zorg dat je in alles de Heere Jezus verheerlijkt met woorden en daden.’

Maar dat was geen gemakkelijke opdracht gezien de maatschappelijke omgeving van Kreta. Zelfs in het schrijven van Paulus in Titus 1:13-14 klinkt door dat de gemeente leefde in een egoïstische samenleving die berucht was om haar leugenachtigheid en immoraliteit. De politiek en de elite waren uiterst corrupt weten we uit bronnen buiten de Bijbel en de gemiddelde inwoner van Kreta leefde niet veel anders.

ACTIEVE HERINNERING

Als Paulus dan schrijft in Titus 3: 1-2: ‘Herinner hen (de gelovigen) eraan dat zij de overheden en machten onderdanig behoren te zijn, dat zij hun



gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn maar welwillend, en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen; dan kun je misschien begrijpen dat dit niet gemakkelijk was voor de gelovigen op Kreta. Want hoe kun je onderdanig, gehoorzaam en tot elk goed werk bereid zijn als je hele omgeving het tegenovergestelde doet en uitstraalt?! Niet voor niets schrijft Paulus in vers 1: *'herinner hen eraan...'* Klaarblijkelijk heeft Paulus dit al eerder onderwezen aan de gemeente, maar lukt het de gemeente niet altijd om aan dit woord gehoorzaam te wezen. Niet alleen de politiek heeft soms gebrek aan momenten van 'actieve herinnering', maar ook de gemeente. En ik kan mij dat ook wel voorstellen. Want hoe kun je een overheid gehoorzamen en een maatschappij dienen die corrupt is, immoreel leeft, lui en egoïstisch is? Hoe kun je een (Romeinse) overheid gehoorzamen die op sommige plekken de gelovigen zwaar vervolgt en zelfs ter dood brengt? Het is in dergelijke situaties dan niet gemakkelijk om lief te hebben, te gehoorzamen en goed te doen. Toen niet, maar ook vandaag niet.

GODDELOZE SAMENLEVING

De vraag en spanning van toen zijn daarom ook de vragen en spanningen van vandaag. Maar het antwoord en de boodschap blijven hetzelfde: *'Wees tot elk goed werk bereid...'* En de inzet waarmee dit gebeuren moet is juist het tegenovergestelde van de werken van een goddeloze samenleving. We lezen in vers 2 over 'niet lasteren', over 'niet strijdlustig' over 'welwillend' en 'zachtmoedigheid bewijzend aan alle mensen'. Wat een contrast is dit vaak met ons denken! Zijn wij als christenen vaak ook niet geneigd om juist strijdlustig en hard een oordeel te vellen over alle goddeloosheid in deze wereld? Want het kwaad moet toch ontmaskerd en benoemd worden?

Laten we helder zijn. Nergens in Gods Woord roept de apostel Paulus op om de zonden goed te rekenen of om onrecht maar recht te praten. Dat is ook niet wat Paulus hier de gelovigen adviseert. Wat hij wel doet is een opstelling bespreken die tot meer vrucht leidt dan het meehuilen met de wolven in het bos. Hij roept de gelovigen op om het 'gij geheel anders' niet alleen met woorden in te vullen, maar ook met daden. En dan niet alleen in de gemeente, zoals in Titus 2, maar in de wereld waarin we leven.

De motivatie van deze opdracht kunnen we vinden in vers 3 tot en met 7. En die motivatie is erg nodig. Want je zou je inderdaad de vraag kunnen stellen in hoeverre je dus een corrupte overheid moet gehoorzamen of een egoïstische samenleving moet dienen? De motivatie die Paulus geeft is niet gelegen in de goedheid van overheid of samenleving van toen of nu, maar in de goedertierenheid van God! Op een scherpe wijze opent Paulus zijn motivatie in vers 3 met de woorden *'Want ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkaar hatend.'* Mochten wij ooit te makkelijk met een vinger naar een ander wijzen, dan wijzen er nog steeds vier vingers naar onszelf. Dit vers laat ons beseffen dat ons leven voor onze bekering er precies hetzelfde uitzag als het leven van de mensen die we nu soms moeilijk kunnen liefhebben. Paulus wijst ons in deze verzen op de diepgang van Gods rijke genade dat wij ook ooit behoorden bij die groep die de heerlijkheid Gods derfde door onze zonden, overtredingen en ongerechtigheden (Romeinen 3:23), *'maar toen de goedertierenheid van God, onze Zaligmaker, en Zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte Hij ons zalig'* (vers 4-5a).

BEERPUT VAN ONZE ZONDEN

Onze houding naar de wereld moet niet bepaald worden door onze emotie of door ons oordeel over

goed en kwaad, maar moet bepaald worden door de houding die God naar ons heeft aangenomen door Zijn Zoon naar deze opstandige zondige wereld te sturen. En hier zit ook de boodschap van Paulus naar de gelovigen op Kreta en dus ook naar ons. We moeten in álles niet gelijkvormig worden aan de wereld, maar gelijkvormig worden aan de Heere Jezus. Scherp gezegd, als God pas Zijn Zoon zou sturen op het moment dat de wereld de werken van gerechtigheid gebracht zou hebben, zouden we hier nog steeds zitten op de bodem van de beerput van onze zonden.

Maar zo is het niet gegaan! Halleluja! Hij maakt ons niet zalig op grond van onze werken van rechtvaardigheid, maar vanwege Zijn barmhartigheid en ons antwoord daarop. Wat ons is overkomen is dat wij in onze ellendige staat zijn overgoten met de barmhartigheid van God in Christus Jezus zodat wij, gerechtvaardigd door Zijn genade, erfgenamen zouden worden, overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven (vers 4-5). Wie zijn wij dan om het na te laten de barmhartigheid van Christus in ons, door de Heilige Geest gegeven, niet te betonen aan de mensen om ons heen die in dezelfde erbarmelijke staat leven als wij ooit leefden?!

Dit zou de invulling moeten zijn op de zin 'als het aan mij ligt...' wanneer christenen nadenken over hun opstelling in de wereld. Het is goed en nuttig als mensen in onze maatschappij gaan zien wat de vrucht van het geloof is. In vers 8 vat Paulus dit kernachtig samen: 'Dit is een betrouwbaar woord en ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt, opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij anderen voorgaan in het doen van goede werken. Deze dingen zijn goed en nuttig voor de mensen.' Let op dat we goed blijven beseffen in welke context dit vers staat, voordat we in de valkuil van het 'sociaal evangelie' vallen waarin het geloofsleven alleen nog maar bestaat uit goede werken. Nee, juist het lezen van vers 5 laat ons zien dat er maar één weg tot zaligheid is en dat is door Jezus Christus alleen!

GEESTELIJKE ZOUTVATEN

'Als het aan mij ligt...' waar sta je dan? Zijn wij dan geestelijke azijnvaten die slechts een onwelriekende geur van liefdeloosheid en wetticisme kunnen verspreiden, omdat we zo bang zijn geworden voor de wereld om ons heen? Of zijn we de geestelijke zoutvaten die smaakmakers zijn in onze maatschappij en de zaligmakende boodschap van het Evangelie met vreugde en dankbaarheid in woord en daad zichtbaar maken? Paulus geeft ons nog twee heldere tips mee aan het einde van zijn brief aan Titus: 'Maar ontwijk dwaze vragen, geslachtsregisters en ruzies en strijdvrage over de wet, want die zijn nutteloos en zinloos. Verwerp een ketters mens na een eerste en tweede terechtwijzing. Weet dat zo iemand het spoor bijster is en dat hij zondigt en het oordeel al in zich draagt' (vers 9-11). De uitersten worden hier benoemd: wetticisme en vrijzinnigheid. Voor beide moet je waakzaam zijn. Bij wetticisme loop je het gevaar liefdeloos te worden en bij vrijzinnigheid loop je het gevaar waarheid-loos te worden.

Broeders en zusters, waarheid en liefde zijn beide zichtbaar in de Heere Jezus en kunnen niet zonder elkaar. Daarom ook niet bij ons, Zijn volgelingen, die soms heel goed denken te weten wat nodig is voor de wereld en voor andere mensen. Door het zicht op onze Zaligmaker niet te verliezen, verliezen we ook niet het zicht op liefde en waarheid. En wie de Heere Jezus mag aanschouwen in al Zijn heerlijkheid, zoals we straks mogen doen wanneer we bij Hem zijn, kan nog maar één ding bedenken:

"Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien."



“Als het aan mij ligt...'
waar sta je dan? Zijn
wij dan geestelijke azijnvaten
die slechts een onwelriekende
geur van liefdeloosheid en
wetticisme kunnen verspreiden,
omdat we zo bang zijn
geworden voor de wereld
om ons heen?

 Wietse van der Hoek



Britten beschuldigen China van mega-hack

De Britse regering houdt Chinese hackers verantwoordelijk voor een cyberaanval waarbij de gegevens zijn bemachtigd van zo'n 43 miljoen Britse kiezers.

Volgens krant The Times werd in augustus 2021 een 'complexe cyberaanval' uitgevoerd op de systemen van de Britse kiesraad waarbij hackers persoonsgegevens in handen kregen van alle geregistreerde Britse kiezers in de periode van 2014 tot 2022. De hack zou pas in oktober 2022 zijn opgemerkt. De woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken, Lin Jian, heeft het over 'besmetting zonder feitelijke basis' in een reactie op de beschuldigingen van de Britse regering. Hij zei dat China een van de 'belangrijkste slachtoffers van

cyberaanvallen is en volgens de wet altijd resoluut is geweest in het stoppen en hard aanpakken van allerlei kwaadaardige cyberactiviteiten.'

Eerder dit jaar beschuldigde Nederland de Chinese overheid dat het land aan cyberspionage doet op computernetwerken van onder andere Defensie. De woordvoerder van de Chinese ambassade liet weten dat China altijd fel gekant is tegen cyberaanvallen in welke vorm dan ook, en deze hard aanpakt. "We zullen niet toestaan dat een land of persoon illegale activiteiten



uitvoert via de Chinese infrastructuur." Verder schreef de ambassade dat 'China zich verzet tegen kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen.' (Bron: BNR en NOS)

Kerk Finland compromis homohuwelijk

In het land waar een parlamentslid en een behoudende bisschop van de Lutherse Kerk vervolgd worden om het uitdragen van Bijbelse standpunten inzake homoseksualiteit, heeft de Evangelisch-Lutherse Kerk van Finland een compromis opgesteld dat ruimte biedt aan kerkelijke huwelijken van hetzelfde geslacht.

Tien bisschoppen die samen een conferentie vormen, hebben het voorstel aangeboden aan de synode, die er dit voorjaar over gaat stemmen. Het behelst twee bepalingen. Het eerste gaat over het huwelijk tussen een man en een vrouw. Het tweede kiest voor

de formulering 'huwelijk tussen twee mensen'. Dit laatste zou dan ruimte bieden voor homoseksuele paren om in de kerkgemeenschap te trouwen. De bisschoppen spreken van het debat over het huwelijk vooruit helpen door juist deze beide posities te

beschrijven. Het lijkt ons eerder een achteruitgang. De genomen stap is tekenend voor de toestand van de Lutherse Kerk in Finland waarbij mensen die staan voor de Bijbel en die daarin willen blijven geloven, niet meer op steun kunnen rekenen, zelfs niet als ze vervolgd worden door de overheid. In plaats daarvan komt de denominatie met een voorstel tot wijziging van de kerkorde om aan de geldende normen van de overheid te voldoen (die in 2014 een huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht legaliseerde). Laat het een waarschuwing zijn, want dit is ook in veel andere Europese landen niet ondenkbaar, noch ver weg. (Reactie Zoeklicht op artikel uit RD)



Maak kennis met Het Zoeklicht



Wij geloven in de Bijbel als het volmaakte Woord van God. Zeker in een wereld die in beroering is, biedt de Bijbel ons houvast. De schrijvers van magazine Het Zoeklicht zijn hier van overtuigd. Iedere maand geven zij opinies op het wereldnieuws, bieden ze verdieping in de kennis van Gods Woord en laten ze zien dat toewijding aan de Heere nodig is voor een **leven uit verwachting**.

Laat je maandelijks bemoedigen, opbouwen en informeren.

Kies bij een jaarabonnement van € 43,50 uit een welkomstgeschenk (€ 10,- korting of een boek).

Meer informatie:

www.zoeklicht.nl/abonnee-worden

☎ 0343 - 41 33 00

 **het
Zoeklicht**



Je raakt niet uitgekeken bij Family7+

Geniet van duizenden video's uit christelijke programma's en bijbelstudie-series van Family7 via internet, on demand. Waar en wanneer je maar wilt. Maak nu een account aan en **ontdek 10 dagen gratis** het volledige aanbod.

Daarna slechts 3 euro per maand. Je kunt altijd opzeggen.

Start de gratis proefperiode op

www.family7plus.nl



Zonder MORREN

Wees gehoorzaam en onberispelijk, zonder morren (Filippenzen 2:12-16). Toch zijn morren, bedenkingen (NBG), meningsverschillen (HSV) en tegenspraak (NBV) nooit ver weg. We hebben voortdurend bedenkingen: de soep is te heet; de koffie is te koud; het is te lang, te kort, te dik, te dun, te gemakkelijk, te moeilijk, te hard, te zacht, te laat, te vroeg,... Of zijn er lezers die niet klagen? Mensen zonder bedenkingen?

Onze menselijke natuur is opstandig tegen alles wat niet naar wens verloopt, wat niet aan onze behoeften voldoet, wat ons vernedert in plaats van verhoogt, wat ons doet dienen in plaats van ons laat heersen, wat ons ontledigt in plaats van ons vervult. Wij belijden Christus als Heere en willen door de vrucht van de Geest op Hem lijken, maar dat het geestelijk leven dat daarbij hoort tot stand komt via onze eigen kruisiging en sterven aan onszelf, is een sleutel die in het hedendaags consumentenchristendom niet populair is. Wil je op Christus lijken in Zijn heerlijkheid, maar niet in Zijn dood? Meen je dat, omdat Hij jouw dood heeft gedragen, je zelf niet

gekruisigd hoeft te worden en je geestelijk leven een succesverhaal van welbevinden, gezondheid en materiële voorspoed moet zijn?

De waarheid is anders. Om met Hem te leven, moet je met Hem gekruisigd zijn, zodat er een geestelijk leven ontstaat dat niet ontspringt uit je eigen vermogen maar, ondanks je onvermogen, ontspringt uit de kracht van God. Geestelijk leven bewijst haar kracht in zwakheid die niet mort, maar knielt voor God.

 Jef De Vriese



Beziëd *leven* uit verwachting



Het is een ijskoude en gure dag. We hebben onze plaats ingenomen in de kapel van de Duitse Evangelische Marienschwesternschaft (Evangelische gemeenschap van Mariazusters) in Darmstadt-Eberstadt. De stilte valt als een warme deken over ons. Eén voor één komen de zusters binnen voor het dagelijks middaggebed met Bijbellezingen en zingen. Klokslag 15.00 uur beginnen te zusters te zingen. Tijd en omgeving verdwijnen.

RONDLEIDING

Een dagelijks uur van stilte, bidden en zingen is onderdeel van het gedisciplineerde dagritme van de zusters. Ook een uur van de blik naar binnen en buigen aan de voeten van Christus. Diezelfde dag ben ik aangekomen in Darmstadt na een hectische reis. Samen met mijn zuster Jacintha werken we in een aantal steden in Duitsland voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Eenmaal in Darmstadt-Eberstadt mag een bezoek aan de Evangelische Marienschwesternschaft natuurlijk niet ontbreken. Bij de voorbereiding van ons werk heeft één van de zusters ons uitgenodigd met elkaar thee te drinken.

Na het middaggebed krijgen we een rondleiding over het grote terrein waar de zusters wonen en werken. We zien overal borden met Bijbelteksten op lage, stenen muurtjes. De ontginning en bebouwing van dit terrein werd destijds door de plaatselijke overheid en medewerkers als onmogelijk gezien. De zusters hebben echter een andere opdrachtgever: de Heere God. 'Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God', is hun geloof. Een prachtig voorbeeld hiervan is de locatie waar volgens de oprichtsters, de zusters Klara Schlink en Erika Madaus, de waterbron moest komen.



De zusters Schlink en Madaus leidden vanaf 1935 in Darmstadt een Bijbelkring voor meisjes. Darmstadt is in de Tweede Wereldoorlog gebombardeerd en dat was voor hen de aanleiding een zustersgemeenschap te stichten. In 1947 ontstaat iets buiten Darmstadt-

Eberstadt de leefgemeenschap Kanaän. Het terrein heeft een oppervlakte van 7.000 m² en werd beschikbaar gesteld door de vader van één van de zusters. De kapel waar we het middaggebed bijwonen, is gebouwd met het puin van de verwoeste stad. Het tweetal Schlink en Madaus worden de geestelijke moeders van de, inmiddels wereldwijde, zustersgemeenschap. De naam *Mariazusters* verwijst naar Maria, de moeder van de Heer Jezus. Zuster Schlink had grote liefde voor Israël en heeft de Holocaust als een schuld, zowel als christen en als Duitse, ervaren. "Wie Gods volk aanvalt, valt God Zelf aan, want Israël is Gods oogappel", aldus Schlink. Hoe actueel zijn deze woorden anno 2024!

SCHULDVRAAG

In Duitsland ontmoet ik vaker gelovigen die worstelen met de schuldvraag als het gaat over hun houding ten opzichte van Israël. Een week later ben ik in Berlijn voor de Bijbelverspreiding onder het Joodse volk. Ik ben benieuwd hoe mijn twee Duitse zusters met wie ik werk hierover denken. 'Veel Duitse christenen worstelen hiermee en dan exact in dezelfde volgorde als zuster Schlink. Eerst als christen en dan als Duitse(r)', vertellen ze. Ook in Nederland ontmoet ik af en toe christenen die hiermee worstelen. Soms wordt het helaas als een excuus gebruikt om Joodse mensen niet hun eigen Schriften terug te geven en hen bekend te maken met hun eigen Messias.

Gods Woord is hierover duidelijk. 'Tot hen behoren de vaders en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!' (Romeinen 9:5). 'Het Evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood en ook voor de Griek' (Romeinen 1:16). 'Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd' (Romeinen 3:2). Het woord Jood betekent Godlover. Of zoals Messiaanse Joden vaak zeggen: we zijn Godlovers geworden, want we hebben de Messias leren kennen.

Deskundigen boorden dagenlang op verschillende plaatsen naar water. Ze waren overtuigd dat dit volgens hun onderzoeken de enige plaatsen zijn waar water te vinden zou zijn. Al het harde werk leverde niets op. De oprichtsters wezen vervolgens exact de plek aan waar volgens hen moet worden geboord. Tot ieders grote verbazing wordt daar een waterbron gevonden, die tot op de huidige dag operationeel is. We lopen zwijgend door de tuin van het Lijden van Jezus, een route van de stilte. We volgen de staties met bordjes met daarop de bijbehorende Bijbelteksten, een getuigenis voor de vele bezoekers van Kanaän, zoals de gemeenschap en de locatie worden genoemd.

LIEFDE VOOR ISRAËL

Het doel van het werk van de zusters is een sober leven van boetedoening, gebed en verzoening door grote liefde. Evangelisatie is hiervan onderdeel, zowel in binnen- als buitenland. De zusters hebben liefde voor Israël. De zuster met wie ik bij de voorbereiding contact heb, wil graag een aantal tweetalige Hebreeuwse Oude Testamenten hebben om aan een Joods contact in de stad te geven.



Tegelijkertijd leert de geschiedenis dat christenen de Joden gruwelijke dingen hebben aangedaan. Ook weten we, ook uit eigen ervaring, wat de vervangingstheologie (de kerk is in de plaats van Israël gekomen) aangericht heeft en nog steeds aanricht. Joden het Evangelie onthouden om welke reden dan ook is een vorm van antisemitisme. Vind je dit moeilijk? Breng het in gebed bij de Heer en vraag of Hij tot je wil spreken door Zijn Woord en Heilige Geest. Hij kan je liefde in jouw hart geven en het verlangen van de apostel Paulus over hun behoud (Romeinen 10:1-4).



Op 5 mei vindt Jom Hasjoa plaats, de internationale herdenkingsdag van de Holocaust. Jom Hasjoa is in 1951 ingesteld door de staat Israël. Deze dag van herdenken vindt in veel Joodse gemeenschappen wereldwijd plaats. De landelijke herdenking in Nederland vindt plaats in de Hollandsche Schouwburg in het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam. In het Joods Cultureel Kwartier kan ook een bezoek worden gebracht aan het onlangs geopende Nationaal Holocaustmuseum. Misschien kan je in jouw woonplaats een herdenking bijwonen. Ook online zijn er herdenkingen te volgen. Een andere mogelijkheid is zelf een gebedsbijeenkomst voor Israël te organiseren in jouw gemeente of gewoon thuis.

WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE ZUSTERS?

Het is niet voor iedereen weggelegd om in te treden in een leefgemeenschap en jezelf volledig te ontdoen van aardse bezittingen. Ik geloof dat de Heere God mensen op verschillende manieren roept, in verschillende bedieningen, fulltime of in deeltijd, met of zonder behoud van werk om in eigen levensonderhoud te voorzien (zoals de apostel Paulus deed). De zusters zijn toegewijd aan de Heer en leiden een biddend en sober leven. Ze leven uit verwachting naar de komst van Jezus Christus. Hun leven is ingericht vanuit die verwachting, vanuit dat verlangen naar Hem.

Wat kunnen we van hen leren? Hoe kunnen we dit toepassen in ons eigen leven? Hier een aantal praktische punten dat mij hierbij helpt:

- Het bewust zoeken van de stilte en stille plekken zoals de Heer Jezus deed (Mattheüs 14:13, Mattheüs 14:23, Lukas 6:12 en Psalm 65:2).
- Zelfonderzoek en buigen aan de voeten van Christus (1 Petrus 5:6 en 2 Korinthe 13:5).
- Bid zonder ophouden en op vaste momenten op de dag voor smekingen, gebeden, voorbeden en dankzeggingen (1 Thessalonicenzen 5:17, 1 Timotheüs 2:1).
- Leef doelgericht en vul je met de dingen van God.
- Vergader schatten in de hemel en niet op de aarde (Mattheüs 6:19-21).
- Richt je oog op de onzienlijke dingen en niet op de zienlijke (Kolossenzen 3:1-5, 2 Korinthe 4:18).
- Leef vanuit geloof en niet vanuit gevoelens of omstandigheden (Psalm 40:3, Hebreeënen 12:1-3).
- Doe dagelijkse Bijbellezing en -studie.
- Geef de Heilige Geest de ruimte in jouw leven.

OP DE THEE

Na de rondleiding in de ijzige kou wacht onze hartelijke zuster ons op. Samen met onze gids volgen we haar naar een kamer waar het heerlijk warm is en drinken we thee. Onze broeder is één van de vele vrijwilligers die helpt met vooral de zware klussen op het terrein. Hij vertelt dat hij regelmatig klussen doet op het terrein zoals houthakken.

We vragen onze zuster naar het gedisciplineerde dagritme in de gemeenschap. Naast gezamenlijke activiteiten, zoals de maaltijden, Bijbelstudies en het middaggebed, is er tijd voor persoonlijke invulling. Ook heeft iedere zuster haar eigen werkzaamheden. Op het grote terrein wordt gewerkt in de moestuin, op kantoor en in de drukkerij waar boeken worden herdrukt. Daarnaast ontvangen de zusters veel bezoekers en geven ze rondleidingen. Er zijn weekend- en zomerconferenties die worden bezocht door mensen uit binnen- en buitenland. Veel werk voor een kleiner wordende gemeenschap. Op dit moment wonen nog 100 zusters in het moederhuis binnen de gemeenschap, de meeste van hen op hoge leeftijd.

We zijn inmiddels weer wat opgewarmd na de heerlijke earl grey thee met lekkers erbij. We danken en bidden met elkaar voor elkaars werk voor de Heer, voor de vele oorlogen die gaande zijn, voor de vrede van Jeruzalem en voor Joodse mensen dat ze hun Messias leren kennen.

 Ira Stam

Meer informatie vindt u op deze websites:

www.kanaan.org

www.jck.nl



Woordzoeker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.

C	M	I	S	T	I	G	B	O	X	E	R
I	E	H	S	U	E	S	R	E	P	U	E
O	I	D	A	R	V	T	B	E	C	W	N
O	T	M	E	A	R	S	E	O	I	A	E
R	L	F	L	R	A	A	L	N	S	T	L
P	U	U	A	R	S	A	A	L	B	E	E
L	T	L	E	R	S	N	N	E	M	R	T
A	C	O	I	P	A	T	E	M	G	S	S
T	M	V	A	H	L	T	U	M	A	L	E
J	D	O	C	I	E	L	O	I	A	A	N
E	N	I	R	A	T	C	E	N	R	X	K
A	L	E	F	F	A	G	R	G	D	T	E

- | | | |
|---------|-----------|-----------|
| AANMAAK | GAFFEL | PERSEUS |
| AMORF | ISBOSET | PLATJE |
| BLAAS | LEMMING | PROOI |
| BOXER | LENER | RADIO |
| CEDER | LUMMEL | RUCOLA |
| CHANANI | MISTIG | TAPIOCA |
| DOCIEL | MOERAS | TELIASSAR |
| EXAMEN | NAAST | ULTIEM |
| FARATON | NECTARINE | VALUTA |
| GAARD | NESTELEN | WATERSLA |

Oplissing:

Zweedse puzzel

gebaren- spel	ont- kenning	stadium	planeet	1
open ruimte	deel v.e. roos	tennis- term	bloemen- optocht	
	3	deel v.h. lichaam	9	
regentijd		land in Z- Amerika		
pratende vogel		aanteken- boek		
	gebouw in A'dam		stoom- schip	
	enthous- iasme		bereide huid	
6				schrijf- gerei
ijdele gedachte	glorie		4	zangwijs
	bijdrage			
		pl. in Gel- derland		
		naar mens		
dichterbij komen	2			
smal weggetje	vochtig		7	slacht- offer
	schuil- hokje		dokter	
		zijde		
		kort ogenblik		
weer gezond			5	ad interim
deel v.e. ladder				
		kraan		
waan- beeld	8			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de twee oplossingswoorden in via www.zoeklicht.nl/mei. Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via de **post** (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of **telefonisch** (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek 'Op de golven van het verleden' van schrijfster Roseanna M. White.

De antwoorden van de vorige keer waren: 'gekruisigd' en 'opstanding'.



Het inzenden van de oplossingen kan tot en met vrijdag 31 mei 2024



U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties. De toegang is vrij!

Voor actuele informatie kunt u terecht op onze site: www.zoeklicht.nl/agenda

SEMINARS

Alphen aan den Rijn

Vrijdag 17 en 31 mei, 14 en 21 juni

Thema: *Bijbelse Toekomstverwachting*

Spreker: Theo Niemeijer

Vergadering van Gelovigen

Gebouw de Ontmoeting, Dillenburg 2-B

Aanvang: 20.00 uur

Zeewolde

Donderdag 2 en 16 mei

Thema: *Kleine profeten grote betekenis*

Spreker: Wim Zwitser

Christengemeente Zeewolde, Kerkplein 8

Aanvang: 19.30 uur

Zoeklichtdag 2024 zaterdag 5 oktober

Thema:

'Groot is Uw trouw, o Heer'

Locatie: De Basiliek in Veenendaal

Sprekers:

Wim Grandia

Wietse van der Hoek

Oscar Lohuis

Muziek:

Zangeres Delise en band

Meer informatie volgt later

Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

05 mei	Matthijs van der Linden
12 mei	Oscar Lohuis
19 mei	Theo Niemeijer (1e Pinksterdag)
26 mei	Hein Postma
02 juni	Dirk-Jan Jansen
09 juni	Jacco Ronhaar

Wilt u een dienst bijwonen? Dan bent u uiteraard van harte welkom op Postweg 18 in Doorn! Crèche en zondagsschool zijn aanwezig en door de week zijn er Bijbelstudiegroepen.

De kapeldiensten zijn ook online rechtstreeks of later te beluisteren via onze website www.zoeklicht.nl.

Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Rinus van Otterlo
Postbus 99, 3940 AB Doorn
0343 - 413300
r.v.otterlo@zoeklicht.nl

Ook
bij u in de
gemeente/
kerk!



**HET ZOEKLICHT
OP YOUTUBE**

Bekijk via ons kanaal verschillende toespraken en seminars terug.



Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

BESTUUR

Peter van der Weerd (voorzitter)
Arno Lam (penningmeester, secretaris)
Frits Boekhoff

UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

DIRECTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

HOOFDREDACTEUR

Roelof Ham - r.ham@zoeklicht.nl

EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - redactie@zoeklicht.nl

REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer en Roy Kloet

ADVERTENTIES

BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia
Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld
Telefoon: 06 - 54 27 42 44
E-mail: r.abraham@bdu.nl

ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn
Telefoon: 0343 - 41 33 00
E-mail: abbonementen@zoeklicht.nl

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag. Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: klanten@passendlezen.nl.

ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 43,50 per jaar, € 24,50 per half jaar
Rest van Europa/wereld: € 66,50 per jaar, € 37,50 per half jaar
Losse nummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswikkelt) vermelden.

OVERNAME ARTIKELEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

LEGATEN

(Via notaris vastleggen).
Ik legatee, vrij van rechten en kosten aan stichting Het Zoeklicht een bedrag van €...
Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888 t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.



VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren
www.drukkerij-amv.nl

FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock bureau's AdobeStock, Shutterstock of bij Wikimedia Commons.



Marsorders voor de eindstrijd

Corrie ten Boom

In haar voorwoord stelt Corrie ten Boom: Het is goed om in deze tijd de Bijbel, de grote lijnen van de Bijbelse profetieën te vergelijken met de nieuwsberichten. Dan begrijpen we dat Jezus spoedig kan komen. Er zal een zware strijd zijn voor Zijn wederkomst en het is daarom goed je daarop voor te bereiden. Maar wij weten: Jezus was Overwinnaar, Jezus is Overwinnaar, Jezus zal Overwinnaar zijn!

112 pag. paperback € 14,95



Genderdiversiteit en het Nieuwe Bijbelbezen

Ger de Koning

Er komen steeds meer variaties op ofwel vervalsingen van Gods schepping van man en vrouw. Om niet in dit woud van afwijkingen verstrikt te raken, is oriëntatie nodig. Oriëntatie vinden we in het Woord van God. Gods beoordeling is volkomen zuiver. In dat licht biedt dit boekje oriëntatie aan, zodat je niet verdwaalt...

54 pag. paperback € 6,95



Alle dingen nieuw

John Eldredge

In Openbaring 21:5 doet God ons een krachtige belofte: 'Ik maak alle dingen nieuw!' God belooft herstel. In dit boek doet Eldredge een poging dat wat Bijbels bekend is voor ons inzichtelijk te maken, vanuit een diep verlangen dat wij hoop krijgen! Hoop voor straks en vooral ook hoop voor nu! Hoop op God is geen wensdenken; hoop op God is uitzien naar belofde zekerheden!

216 pag. paperback € 22,50



Schokgolven

Jeff Kinley

In een tijd van chaos, oorlogen en politieke onrust kunnen we ons afvragen of God werkelijk de controle heeft. Maar als we de Bijbel lezen, stellen we vast dat deze gebeurtenissen daadwerkelijk een teken zijn voor de spoedige vervullingen van Bijbelse profetieën. 'Schokgolven' onthult de harde realiteit van deze laatste dagen, maar inspireert ook om met hoop te leven, een hoop die ons mag sterken!

238 pag. paperback € 11,95



Verrast door Jezus

Dane Ortlund

Toen de Zoon van God mens werd, verwierpen de religieuze leiders Hem, terwijl tollenaars en zondaren naar Hem toestroomden. Waarom? Ortlund beschrijft verrassende en revolutionaire genade zoals die op unieke wijze naar voren komt in elk van de vier Evangeliebeschrijvingen. De manier waarop wij denken, wordt door Jezus Christus radicaal omgekeerd. Die ontdekking geldt voor elke generatie!

160 pag. paperback € 19,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop:
www.zoeklichtwebshop.nl

Bestellingen: in Nederland € 3,25 portokosten,
binnen Europa € 7,95 portokosten.