

Nummer 9 | september 2022 | 98e jaargang | Verschijnt iedere maand

# het Zoeklicht

*leven uit verwachting*



## Crisissituatie boeren



Sorry dat ik besta | 11



De Israëlische zoeker | 16



# In dit nummer



4



24



11

## 4 Tijdspeigel

De boerenprotesten: geoorloofd of ondermijnen ze het gezag van de overheid?.

## 7 Spreuken

Met vallen en opstaan en met gebed kunnen er wonderen gebeuren.

## 8 Vragen

Worden lauwe christenen ook opgenomen?

## 11 Column

Is het leven waardevol? Sorry dat ik besta.

## 12 Actueel

De abortusstrijd in de Verenigde Staten.

## 15 Opmerkelijk

Basisschool genderneutraal en veel kinderen kunnen niet meer lezen.

## 16 Midden-Oosten

Het antwoord voor vermoede Israëliische zoekers.

## 21 Uit het leven

Ik zie uit naar een eeuwig, perfect georganiseerd leven, samen met Hem!.

## 22 Pastoraal

Ziek zijn is heel ingrijpend en kan mensen ontzettend diep raken.

## 24 Bijbelstudie

De verwachting van Joden is, dat de Messias aan drie kenmerken moet voldoen.

## 27 Opmerkelijk

Kassaloos betalen en geld overmaken door op iemand te richten.

## 28 Bijbel en maatschappij

Hoe in 25 jaar het systeem van het beest wordt klaargemaakt.

## 32 Nadenker

Niet bezig zijn met theorieën over de eindtijd, maar met levensvernieuwing.

## 33 Puzzel

Stuur de oplossingen in en maak kans op een prijs.

# De Heere is mijn vlag/banier

Welke kant ik ook mijn straat uitloop, zowel rechts als links word ik direct geconfronteerd met een regenboogvlag. Als ik verder loop zie ik een Nederlandse vlag op z'n kop en weer een stuk verder zie ik een vlag van een bedrijf wapperen. Allemaal hebben ze hetzelfde doel: ze willen iets communiceren.

Van kinds af aan ben ik gefascineerd door vlaggen. In elk land waar ik op vakantie ging, kocht ik een vlag van dat land. Ik had zelfs een boekje waarin de betekenissen van de vlaggen beschreven stonden en ik kende van bijna alle landen de vlag.

## NOOD EN VERZET

De afgelopen weken werd in Nederland massaal de nationale vlag op z'n kop gehangen. Op bruggen, viaducten en lantaarnpalen kwam ik ze tegen. Van oudsher is dit een teken van nood en verzet.

Het is denk ik van alle tijden dat groeperingen, organisaties en bewegingen hun eigen vlag of spandoek hebben. Zelfs wij als Zoeklicht hebben voor ons kantoor twee strandvlaggen staan die wij elke ochtend buiten

neerzetten en tegen de avond weer naar binnen halen. Alleen hebben wij daar de bedoeling mee dat gasten en bezoekers weten dat wij in dat gebouw zitten.

## NIET AFLEIDEN

Een vlag kan dus verschillende betekenissen hebben, maar één ding hebben ze gemeen. Ze willen jouw aandacht vragen. Banieren en vlaggen kunnen onze aandacht maar al te gauw van het belangrijkste afleiden: Christus!

Wat er ook gaande is in deze wereld... de identiteitscrisis of de stikstofcrisis en protesten van de boeren, laten we ons als eerste verootmoedigen voor de Heere. Gelukkig worden er in het land verschillende bidstonden gehouden voor onder andere de boeren, tuinders en vissers.

Het is mijn verlangen of ik nu moeite, strijd of verdriet heb, dat ik mijn blik alleen op de Heere Jezus richt! Als christenen mogen we in onze geestelijke strijd in Zijn naam de banier opheffen. De Heere is mijn Banier (zie ook pagina 8).



 **Joël Oosterhagen**  
Eindredacteur



# Bidden voor boeren



Sinds enige tijd mag ik betrokken zijn bij een serie gebeds- en verootmoedigingssamenkomsten verspreid over het land voor onze boeren. Veel boeren zijn de wanhoop nabij door de voor hen bedreigende kabinetsplannen over inkrimping van de veestapel. Daarom gaan ze over grenzen heen, omdat ze zich zeer bedreigd voelen in het voortbestaan van hun bedrijf. Dit is begrijpelijk, maar kan beslist niet worden getolereerd. Snelwegen sluit je niet af, daar stort je geen afval op, mensen ga je niet bedreigen. Ook zou ik zelf nooit een omgekeerde Nederlandse vlag ophangen.

Sommigen zijn zo wanhopig, dat ze nog maar één uitweg zien: zelfmoord. En dat is de afgelopen tijd al verschillende keren gebeurd. Verschrikkelijk! Mijn hart huilt! En ik hoor de woorden in mijn gedachten: Als deze boeren de Heere Jezus maar kenden...

## TOEPASSELIJKE WOORDEN

Ik heb ook een boerenhart, ik voel hun pijn, hun wanhoop, het onrecht. Daarom mochten en mogen we de nood bij de Heere te brengen. Net als ooit Hizkia, in Jesaja 37. Hij spreidde de dreigbrieven van de Assyriërs uit voor het aangezicht van de Heere. Om Hem te smeken om genade, om uitkomst. En de Heere hoorde en verhoorde.

Ik deelde deze nood van de boeren met de lezers van mijn Nieuwsbrief. Vele tientallen lezers reageerden. Op enkele uitzonderingen na gaf iedereen aan mee in gebed te gaan.

Opmerkelijk was dat verschillende mensen reageerden met toepasselijke woorden uit Habakuk 3. *'Al zal de vijgenboom niet in bloei staan en er geen vrucht aan de wijnstok zijn, al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen en zullen de velden geen voedsel voortbrengen, al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn en er geen rund in de stallen over zijn, Ik zal dan toch in de HEERE van vreugde opspringen, mij verheugen in de God van mijn heil. De HEERE Heere is mijn kracht, Hij maakt mijn voeten als die van de hinden, en Hij doet mij treden op mijn hoogten'* (vers 17-9).

Er waren echter ook mensen die mij waarschuwden voor mijn inzet voor de boeren. Ik zou mij verzetten tegen de overheid en dus ook tegen God, omdat Romeinen 13 ons oproept de overheid te gehoorzamen. Dus als de overheid plannen



# en



maakt om de natuur te beschermen en boeren te ont-eigenen, dan moeten wij ons daarbij neerleggen en het - als boeren - beschouwen als lijden dat over ons komt om ons geloof te beproeven.

## ZONDIGE HOUDING

Ik wil hierop reageren met wat er gebeurde tijdens één van de gebedsbijeenkomsten. Enkele aanwezigen beleden in het openbaar schuld over hun houding naar de overheid toe aan de Heere.

'Heere, in ons was zoveel boosheid naar en veroorde-ling van de overheid om wat ze met de boeren van plan zijn. U laat ons zien dat dit een zondige houding is. U hebt de overheid over ons gesteld, Heere, vergeef ons. We bidden voor de overheid, ook al denken we totaal anders. Schenk hun wijsheid, schenk begrip voor elkaar, schenk oplossingen.'

We worden allemaal stilgezet door deze crisissituatie. Zeker ook de boeren. Ik geloof dat het God is Die ons stilzet, om ons te bezinnen, ons te verootmoedigen

voor Hem. Ik hoop dat ook boeren zich af zullen vra-gen: Zijn wij altijd wel goed bezig? Gaan wij altijd wel goed om met de schepping, met onze dieren? Doen we dat zoals de Schepper, God Zelf, het wil? Zoals Spreuken 12 aangeeft: 'De rechtvaardige kent het leven van zijn vee' (vers 10). Kan het zijn dat we te veel gericht zijn op meer en groter? Meer dan op de Heere Jezus?

„ Sommigen zijn zo wanhopig, dat ze nog maar één uitweg zien: zelfmoord.

De afgelopen maanden heb ik met een aantal boeren gesproken. Ze hebben het gevoel dat ze worden neer-gezet als misdadigers, die de natuur verwoesten, terwijl velen van hen zich juist inzetten om goed met de na-tuur om te gaan en ook de uitstoot van allerlei stoffen al sterk hebben verminderd de afgelopen jaren.

En voor de voortdurende boodschap van D66 dat inmiddels 80 tot 90 procent van de natuur in ons land is vernietigd, is geen enkel hard bewijs te vinden. Integendeel, die beschuldiging richting boeren is aan-toonbaar onjuist.

Ze krijgen constant te horen dat ze dit moeten en dat niet meer mogen, minder uitstoot, minder dieren. De ene keer is iets goed, een jaar later moet alles weer anders, terwijl iets van perspectief voor hun toekomst nauwelijks wordt geboden. Geef hun tijd en veel meer ruimte en financiële steun voor innovatie om de uit-stoot verder te verminderen.

## ZWARE TIJDEN

Het zijn zware tijden voor onze boeren. Onze boe-ren, die zo bij ons land horen. Tegen de politiek zou ik willen zeggen: toon meer begrip voor hen. Spreek waardering voor hen uit. Drop geen plannen die hen de stuipen op het lijf jagen, maar ga met elkaar in gesprek.

Laten we om onze boeren heen gaan staan, hen be-moedigen en voor hen bidden, ook in onze kerken en gemeenten. Dat waarderen ze, dat heb ik gemerkt. Ve-len zijn echt wanhopig. Hun toekomst en de toekomst van hun familiebedrijven staat op het spel.

Veel boeren dreigen op termijn een deel tot een groot deel of hun hele bedrijf kwijt te raken. Misschien bent u zelf wel boer en voelt u zich als David. Ook hij maakte het mee dat hij alles kwijtraakte. Dat gebeurde toen zijn stad Ziklag in brand werd gestoken. De mannen die hij om zich heen had verzameld, spraken er zelfs over om hem te stenigen, te doden. Ze zagen David als de schuldige voor dit drama, omdat ze hun bezittingen en ook hun vrouwen en kinderen kwijt waren, meegevoerd door de vijand.

David was wanhopig, net zoals veel boeren nu ook wanhopig zijn. Vers 6 van 1 Samuel 30 zegt dat hij zeer benauwd werd.

Wat had David kunnen doen? Hij had kunnen vluchten, hij had zelfmoord kunnen plegen, hij had zich kunnen laten stengen.

### KRACHT VAN DE HEERE

Wat doet David om uit deze ellendige situatie te komen? Dat lezen we ook in vers 6: 'David sterkte zich in de HEERE, zijn God.' Hoe hij dat deed, wordt niet vermeld. Trok hij zich terug, riep hij tot God om genade, beled hij zijn zonden, het staat er allemaal niet. Zodat alle nadruk valt op wat hij wel deed: 'Hij sterkte zich in de HEERE, zijn God.'

Je kunt de woorden in vers 6 ook nog anders lezen: 'David werd gesterkt door de HEERE, zijn God.' Ik denk dat het allebei waar is: David sterkte zich in de Heere, zijn God en Hij werd gesterkt door Hem. De Heere hield hem vast, beschermde hem, gaf hem moed en kracht om door te gaan.

Dit is ook de weg die ons gewezen wordt, vandaag. De weg die de boeren mogen gaan, die we allemaal mogen gaan: sterk je in de Heere, je God en: laat je sterken door Hem.

” Geef boeren tijd en veel meer ruimte en financiële steun voor innovatie om de uitstoot verder te verminderen.

U mag het gerust weten. Toen ik hoorde over die boeren die al zelfmoord hebben gepleegd uit wanhoop, toen dacht ik: is er dan niemand geweest die hen nog op de Heere Jezus heeft gewezen? Hij kan redden, Hij kan nieuwe hoop geven, Hij kan rust en vrede schenken in totaal uitzichtloze situaties.

De overheid doet alsof wij, als we maar de juiste maatregelen nemen, de schepping kunnen redden. Dat is echter een grenzeloze zelfoverschatting.

De Enige Die de schepping werkelijk kan redden en vernieuwen, en ook gaat redden, is de Heere Jezus. Wij zijn zelf de oorzaak van het lijden van de schepping, van de natuur, door onze zonden. In het Oude Testament zien we dat ook telkens weer terugkeren. Lees maar in Jeremia 24 en in de eerste hoofdstukken van Jeremia.

### GEESTELIJKE CRISIS

Ik ben ervan overtuigd dat de huidige crisis in de landbouw, maar ook op tal van andere vlakken in de maatschappij, alles te maken heeft met de geestelijke crisis waar we ons in bevinden. Wanneer we als volk God de rug toekeren, komt het ook met de schepping niet goed. Bekering, verootmoediging en terugkeer naar Hem zal ook de schepping ten goede komen. 2 Kronieken 7 zegt het zo: 'En Mijn volk, waarover Mijn Naam is uitgeroepen, in ootmoed bidt en buigt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen' (vers 14). Ziet u dat: hun land genezen. En zeker, deze woorden worden in eerste instantie gesproken tot Israël, maar deze woorden en deze beloftes komen ook tot ons.

Als afsluiting een gebed. "Heere God, trouwe Vader in de hemel, dierbare Heere Jezus, vanuit onze nood roepen we tot U. We belijden onze zonden, we verootmoedigen ons voor U. Vergeef het als er haat en boosheid in ons hart is. We brengen de nood van onze boeren, tuinders en vissers voor Uw heilig aangezicht. Wij weten niet hoe we verder moeten, onze ogen zijn op U. We bidden voor boeren die wanhopig zijn, die geen uitzicht meer hebben. Heere, red hen, voor U is toch niets te wonderlijk. We bidden voor onze overheid. Wijst U alstublieft wegen om uit deze crisis te komen. Dat Uw grote Naam zal worden verheerlijkt. U regeert en in verwachting zien we uit naar Uw komst in heerlijkheid."

 Dirk van Genderen

” Wij zijn zelf de oorzaak van het lijden van de schepping, van de natuur, door onze zonden.



# Hij heeft respect nodig

*'Het gekijf van een vrouw is een aanhoudende kwelling. Maar een verstandige vrouw is een gave van de Here' (Spreuken 19:13b,14b).*

Na een gezegende evangelisatiesamenkomst kwam een vrouw naar voren voor gebed. Ze zei: "Ik heb een man die soms zo boos op mij is, dat ik overweeg om bij hem weg te gaan. Wat denkt u, mag ik dat doen?" De evangelist zei: "Hoe is je relatie met God?"

**Z**e ging boos naar huis, volgens haar had de man haar niet serieus genomen. En eigenlijk vind ik zijn reactie ook niet juist. Als er sprake is van verbaal huiselijk geweld, is dat heel ernstig en moet daar adequaat op worden gereageerd.

## TOT DE ONTDEKKING

Maar soms slaat God met een kromme stok een rechte slag. De vrouw kwam thuis en zocht de Here. De dagen erna kwam ze steeds meer tot de ontdekking dat zij vaak de oorzaak was van de boosheid van haar man. Toen ze dat inzag, veranderde ze. In plaats van een mopperende vrouw, deed ze haar best om goed voor haar man te zijn. Langzamerhand veranderde hij daardoor en ging hij zijn vrouw echt liefhebben. Later werden zij leiders van een kerk.

De vorige keer hebben we gezien dat er een grote verandering mogelijk is bij een 'kijvende' vrouw, als ze ervaart dat haar man onvoorwaardelijk van haar houdt.

” Zo kan een 'liefdeloze' man veranderen door de respectvolle houding van zijn vrouw (zie Efeze 5:23).

Het is voor een man gemakkelijker van een vrouw te houden die hem duidelijk laat merken dat zij hem waardeert. Veel vrouwen zijn echter vooral gefocust op wat hij volgens hen mist en vertellen hem waarin hij moet veranderen. Dat werkt averechts.

## CIRKEL DOORBREKEN

Moet de vrouw dan alles van haar man maar goed vinden? Nee, maar het is de toon die de muziek maakt. Als ze het zegt op een verwijtende manier, bereikt ze het omgekeerde. Hij voelt zich dan niet gerespecteerd en kan daardoor moeilijk liefde geven aan zijn vrouw. En zo blijven ze in een vicieuze cirkel ronddraaien, totdat een van hen het doorbreekt. De vorige keer heb ik de bal bij de man gelegd. Nu wil ik die bij de vrouw neerleggen:

Probeer u eens te bedenken waar uw man goed in is en vertel het aan hem. Respecteer hem, door niet zelf de touwtjes in handen te nemen, maar samen te overleggen, waarbij zijn mening voor u van groot belang is.

Als u met vallen en opstaan en met gebed, dit in praktijk gaat brengen, kunnen er wonderen gebeuren!<sup>1</sup>

Els ter Welle

<sup>1</sup> Zie ook 'Liefde en respect' van Emerson Eggerichs

# In antwoord

 Theo Niemeijer



## ? WORDEN LAUWE CHRISTENEN OOK OPGENOMEN?

**Worden bij de opname van de gemeente alleen de toegewijde en waakzame gelovigen opgenomen of alle gelovigen, dus ook zij die Hem niet verwachten en lauw geworden zijn? (H. S. te @)**

### Antwoord:

U eindigt uw vraag met 1 Korinthe 13:9 'Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele'. Inderdaad zijn er nog veel vragen die voor ons open blijven en waar we niet zomaar een sluitend en passend antwoord op kunnen geven. Iets verderop lezen we 'Want nu zien we nog door een spiegel in raadselen' (vers 12). Zo mogen we ook deze vraag benaderen. Soms lijkt het er op, dat alleen de toegewijde, verwachtingsvolle gelovigen opgenomen worden en de vleselijke, onveranderde gelovigen op aarde achterblijven en door middel van de grote verdrukking gelouterd worden om dan alsnog behouden te worden. Deze laatste gedachte is meer gebaseerd op menselijke gevoelens en overwegingen en gaat voorbij aan Gods trouw en genade, die er ook is wanneer 'wij ontrouw geworden zijn' (2 Timotheüs 2:13)! In Openbaring 3:16 lezen dan wel: 'Zo dan, omdat gij lauw zijt en noch heet, noch koud, zal Ik u uit mijn mond spuwen', maar geldt dit dan ook voor wedergeboren kinderen Gods die lauw geworden zijn? Ik denk het niet. Dit heeft meer

te maken met naamchristenen, die helemaal geen bekering en wedergeboorte meegemaakt hebben!

Wanneer iemand tot het geloof in de Heere Jezus komt, wordt zo iemand toegevoegd aan het lichaam van Christus, verzegeld met de Heilige Geest en als kind van God opnieuw geboren en opgenomen in het gezin van God. Dit wonder van wedergeboorte kan nooit meer ongedaan gemaakt worden. Dit betekent niet dat elk kind van God ook een gehoorzaam kind van God is. Ik denk zelfs, dat de Heere God meer ongehoorzame- dan gehoorzame kinderen heeft! Maar gehoorzaam of ongehoorzaam, je bent en blijft een kind van God, net zoals bij onze aardse ouders.

In Efeze 4:3-6 lezen we over de eenheid van de gemeente. Het lijkt me sterk dat we te maken hebben met een gemeente waarvan één deel opgenomen wordt en een ander deel de grote verdrukking (geheel of gedeeltelijk) mee zal moeten maken.

De gemeente vormt één lichaam en bij dat lichaam horen zowel de vleselijke- als geestelijke kinderen van God. Wanneer het lichaam van aarde weggenomen wordt en met haar Hoofd verenigd zal worden, dan zullen geen leden van het lichaam op aarde achterblijven. We moeten niet vergeten dat de gemeente in de hemelse

heerlijkheid als eerste te maken krijgt met de Rechterstoel van Christus (2 Korinthe 5:10) waarvoor we als gelovigen allemaal verantwoording moeten af leggen over ons geloofsleven op aarde. En dan gaat het inderdaad om gelovigen die geprezen en beloofd worden, maar ook om gelovigen die beschaamd staan en geen loon ontvangen, echter wel behouden worden, 'maar als door vuur heen' (1 Korinthe 3:13-15).

De voorwaarde om opgenomen te worden is: 'Indien wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is' (1 Thessalonicenzen 4:14) en 'Zij die van Christus zijn bij zijn komst' (2 Korinthe 15:23), niet meer en niet minder!

Wanneer u in de Heere Jezus gelooft als uw Verlosser en Zaligmaker Die uw zonden in Zijn lichaam meegenomen heeft naar het kruis en daar het oordeel over uw zonden gedragen heeft, na drie dagen uit de dood opgestaan is en de dood, ook voor ons, overwonnen heeft, kunt u de Heere Jezus danken voor Zijn verlossingswerk en Hem in uw hart en leven toelaten. Dan vindt het grote wonder van wedergeboorte in ons plaats waardoor we Gods Heilige Geest in ons ontvangen en we opnieuw geboren worden. Met dit wonder worden we bewaard voor de vreselijk periode van de grote verdrukking waarin de antichrist op aarde zal regeren!





## HEEFT VLOEKEN TE MAKEN MET HET IJDEL GEBRUIKEN VAN GODS NAAM?

**Helaas wordt in tv-programma's steeds meer gevloekt. Vaak gebruikt men een vloek als een soort krachtterm en denkt men helemaal niet aan één of andere God. Ik vraag me dan ook af, in hoeverre dit vloeken te maken heeft met het derde gebod uit Exodus 20:7. In de Statenvertaling wordt gesproken over het 'ijdel gebruiken van Gods Naam' terwijl in de Naardense vertaling gesproken wordt over 'de naam van God aanheffen over valse zaken'. Hoe moeten we dit zien? Is het zo dat in wezen alleen het bewust misbruiken van Gods Naam in het derde gebod bedoeld wordt? (W. J. te @)**

### Antwoord:

We zien de huidige samenleving steeds onverdraagzamer worden. Iedereen heeft het recht om te zeggen hoe je over dingen denkt en wat jij ervan vindt. Hoewel het zeker niet goed te praten is, wat bijvoorbeeld de 'dolfijnspringster' gedaan heeft, die bij Zandvoort probeerde een tochtje op de rug van een spitssnuitdolfijn te maken, wil je niet weten hoeveel verwensingen zij over zich heen gekregen heeft! En zo zijn vele voorbeelden te noemen waarin men, met name op sociale media, elkaar de huid vol scheldt. De Bijbel spreekt van 'lasterlijke-, zotte-, vuile-, losse-, onreine- en liederlijke taal', 'die geen pas geven' (Efeze 5:4). Deze taal hoort niet bij christenen. Als gelovigen spreken we een 'andere taal'! In Efeze 5:18-19 zien we dat de vervulling van de Heilige Geest invloed heeft op ons spreken. In Kolossenzen 4:6 staat: 'Uw spreken zij te allen tijde aangenaam'! Kunnen ongelovigen

uit ons spreken opmaken dat we gelovigen zijn?

In Openbaring 13:5 lezen we over de antichrist die een mond vol godslasteringen heeft en de naam van God lastert, Zijn woonplaats en ook hen die in de hemel wonen.

Nog niet zolang geleden werd de 'Wet op Godslastering' uit de Nederlandse grondwet geschrapt als niet meer van toepassing op deze tijd! Ja, de geest van de antichrist is nu al in de wereld (1 Johannes 4:3) om in onze tijd de komst van de antichrist voor te bereiden.

De meeste Bijbelvertalingen gebruiken in Exodus 20:7 de uitdrukking 'het ijdel gebruiken van de naam van God'. Luther vertaalde met het 'misbruiken van Gods naam' en de Leidse vertaling heeft het over 'Gods naam tot valsheid op de lippen nemen'. De letterlijke Hebreeuwse vertaling zegt: 'tot ijdelheid opnemen'. In wezen gaat het in dit gebod om de 'naam van God'. 'God' is op zichzelf geen naam, maar een uitdrukking. In het Oude Testamant kom je verschillende namen van God tegen, zoals: El Eljon (God de Hoogste), El Schaddai (God de almachtige), El Olam (God de eeuwige) en met betrekking tot Israël gebruikt de Here God de naam Jaweh en daar zijn er ook velen van zoals: Jaweh Jireh (De Heere zal voorzien), Jaweh Rapha (De Heere uw Heelmeester), Jaweh Nissi (De Heere mijn Banier), Jaweh Shalom (De Heere is Vrede), Jaweh Raäh (De Heere is mijn Herder), Jaweh Zidkenu (De Heere, onze gerechtigheid), Jaweh Schammah (De Heere is Hier) en Jaweh Zebaoth (De Heere der Heerscharen). In het Oude Testamant, komen we vele namen van God tegen, welke door Israël nooit

misbruikt mochten worden. Door de gehele Bijbel lezen we dat de Naam van de Heere heilig is en Zijn naam geheiligd dient te worden.

Het vloeken in tv-programma's heeft dus niet zozeer te maken met het ijdel gebruiken van Gods naam, want die kennen ze meestal niet, maar veelmeer met het lasteren van God Zelf! Het lijkt er zelfs op dat, hoe meer atheïstisch iemand is, hoe meer zo iemand de uitdrukking 'God' gebruikt! Vloeken, of vervloeken, heeft in de Bijbel niet zozeer te maken met het lasteren van Gods naam, maar veel meer met het uitspreken van een oordeel. Veel mensen vervloeken zichzelf tot een verdoemenis, zonder het zelf te weten. Het is onze opdracht om hen hiervan op de hoogte te stellen en te waarschuwen!

Verder zien we een verruwing, maar ook een verarming van de Nederlandse taal. Bij met name jongeren zijn het noemen van mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen binnen het taalgebruik heel normaal geworden, waarmee onze Nederlandse taal steeds verder verloedert. Daarnaast zien we dat de 'Godslastering' steeds verder toeneemt en daarmee de komst van de antichrist wel heel dichtbij komt. Over hen die God lasteren profeteerde Henoeh: 'Zie de Heere is gekomen met zijn heilige tienduizenden, om over allen de vierschaar te spannen en alle goddelozen te straffen voor al hun goddeloze werken, die zij goddeloos bedreven hebben, en voor alle harde taal, die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben' (Judias 14-15). Hier zien we dat de Heere niet alleen over de werken, maar ook over de 'harde taal' Zijn oordeel zal voltrekken.



Najaar conferenties voor ontmoeting, bemoediging en toerusting

Bemoedigingsweek, 10 - 17 september  
Met **Henk Schonewille, Jan Hendrik Meinema** en **Jan Boelhouwers**. Thema: 'Ontmoetingen bij de bron'

Pastorale themaweek, 24 september - 1 oktober  
Met **Gerrit & Jannie Leuvenink**  
Thema: 'Verblijven in Gods werkplaats'

Vrouwenspecial, 4 - 7 oktober  
Met **Jetty Nijveldt en Rita Meinema**  
Thema: 'Ieder einde is een nieuw begin'

Herfst themaweek, 22 - 29 oktober  
Met **Dick Wolbers** Thema: 'De Zoon uit de hemel te verwachten'

Week van Rust & Toewijding  
29 oktober - 5 november  
Met **Jack en Nel Nugter**  
Thema: 'Lessen uit het leven van Jona'

De Vriendenweek, 12 - 19 november  
Met **Cor en Nel Barten, Jan Hendrik Meinema** en **Jan Boelhouwers**  
Thema: 'God is getrouw'

Vraag ons jaarprogramma boekje aan!

www.ccc-de-ark.nl of 0599 - 58 29 84



Luister dagelijks op [gospelradioparousia.nl](http://gospelradioparousia.nl) en Mokum radio

Jezus leeft en Wij met Hem

Luister online via [Gospelradioparousia.nl](http://Gospelradioparousia.nl)



# Neem nu een abonnement

Laat je bemoedigen, opbouwen en informeren! Kies een jaarabonnement met €10,- korting of geschenk.

### MIJN GEGEVENS:

Naam

Straat

Postcode  Plaats

Telefoon

E-mail

### KIES UW WELKOMSTGESCHENK:

- Jaarabonnement (€ 41,50/jaar)\* met:
- € 10 korting (1e jaar voor € 31,50)
  - de dvd 'Een mysterie ontrafeld'
  - het boek 'Onvoorstelbaar vooruitzicht'

\* Voor onbepaalde tijd, na 1 jaar maandelijks opzegbaar



### BETALING

- Stuur mij een acceptptiro  Ik machtig Stichting Het Zoeklicht om het abonnementsgeld af te schrijven van mijn rekening:

Rekeningnummer  Bank

Datum  Handtekening

Opgeven kan ook via onze website [www.zoeklicht.nl/word-abonnee](http://www.zoeklicht.nl/word-abonnee) of telefonisch: 0343-413300. U kunt dit formulier opsturen naar Het Zoeklicht, Antwoordnummer 2020, 3940 VB Doorn.

[zoeklicht.nl/word-abonnee](http://zoeklicht.nl/word-abonnee)

0343 - 41 33 00





# Sorry

## dat ik besta

Is het leven van een mens nog wel waardevol? Die vraag houdt mij bezig. Wanneer ik het nieuws volg uit Amerika met de aangepaste abortuswetgeving (zie pagina 12), dan lijkt het erop dat de strijd alleen maar heviger wordt. Niet alleen daar, maar ook in Europa. En... er is inmiddels een nieuw argument bijgekomen om geboorte te reduceren.

**N**og voor de geboorte heeft een baby voor drie volle vuilniszakken met afval gezorgd. Dat blijkt een uit filmpje van een afvalkunstenaar. In het filmpje laat de kunstenaar een baby zien met om zich heen al het afval dat bij een 'gewone' ziekenhuisbevalling komt kijken. Haar doel is om ziekenhuizen bewust te maken van al het (onnodige) afval dat ze produceren. Op zich is daar niks mis mee, we moeten goede rentmeesters zijn van de aarde, maar de reacties die ik lees naar aanleiding van dit filmpje baren mij zorgen.

### SCHULDGEVOEL AANPRATEN

Hierbij een greep van de reacties: "Ik zeg het altijd al, het krijgen van een kind is de grootste ecologische voetafdruk die je kunt bedenken." "Kinderbijslag afschaffen en voor elk kind de ouders extra belasting laten betalen!" "En daar gaat de woke-beweging weer... lekker de kinderen nog meer schuldgevoel aanpraten." Hoewel de meeste reacties sarcastisch bedoeld zijn, merk ik toch dat door deze 'grappige' berichten iets bloot komt te liggen: om deze aarde te redden moeten er minder kinderen geboren worden.

Je doet de wereld je kinderen aan en de wereld je kinderen, is de redenatie van degenen die geen kinderen op de wereld zetten vanwege klimaatverandering. Dit wordt mij nog meer

bevestigd als ik in dezelfde week een uitspraak hoor van de Engelse antropologe Jane Goodall bij het *World Economic Forum*: "Al onze problemen zouden worden opgelost als de bevolking van de aarde met 90 procent zou worden verminderd."

### NIET DOORSLAAN

Terwijl ik dit stukje schrijf, stuurt mijn vrouw een filmpje door van ons dochtertje in een badje. Hoewel het een heel schattig gezicht is, denk ik gelijk: "Als anderen dit zien, moet ik mij verantwoorden waarom wij onnodig veel water gebruiken of misschien... waarom ik een dochter heb." Het is goed om bewuster met de aarde om te gaan en daar help ik graag aan mee. Maar het moet niet doorslaan in wat ik hierboven heb beschreven.

Is het leven waardevol? Jazeker! Daarom lees ik geregeld Psalm 139. De woorden die daar staan verzekeren mij van dit feit. *'Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben.'*



 Joël Oosterhagen

KEEP  
ABORTION  
LEGALDe  
abortus

Roe versus Wade vernietigd

Op 24 juni 2022 verklaarde het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten het abortusvonnis Roe vs. Wade uit 1973 als ongeldig. Dat betekent dat er op federaal niveau geen grondwettelijk recht op abortus bestaat. Hiermee bracht het de abortuswetgeving terug naar de kiezers van de individuele staten.

Amerika is namelijk geen democratie, maar een *grondwettelijke republiek*, met vijftig soevereine staten, elk met een eigen rechterlijke, wetgevende en uitvoerende macht. De strijd wordt voortaan dus op vijftig fronten gevoerd, maar wel door de kiezers zelf.

Hiermee oordeelde het Hof ook, dat rechters wetten moeten *'beoordelen naar de grondwet'*, en niet zelf mogen *'maken naar ideologie'*. De grondwet noemt namelijk abortus nergens, maar werd wel zo geïnterpreteerd door dit Hof in 1973, op basis van een nu niet langer van toepassing geoordeeld *'wettelijk recht op privacy'* van de aanstaande moeder. Dus op basis van *'een gevoel'*, waarbij de man, wet, moraliteit, kerk, wetenschap en kiezer werden buitengesloten. De grondwet noemt daarentegen wel het *'recht op gelijke behandeling'* van burgers, dus ook van het ongeboren kind, wat al bij conceptie alle nodige informatie (DNA, bloedgroep en geslacht) bevat.

## DE LEUGENS VAN ROE

Het is vooral als christen belangrijk te beseffen, dat Roe vs Wade inhoudelijk op een groot aantal misleidingen was gebaseerd.<sup>1</sup> De vrouw 'Roe' was niet, zoals beweerd, in verwachting, noch verkracht (verkrachting, als uiterst klein percentage van zwangerschappen, werd een van de hoofdargumenten).<sup>2</sup> Het beweerde aantal van tienduizend slachtoffers van illegale abortussen<sup>3</sup> bleek in 1972 in werkelijkheid in totaal 35 te zijn. Niet abortus redde levens van aanstaande moeders sinds de jaren '40, zoals beweerd, maar antibiotica. De Hippocratische eed (een eed waarin artsen zichzelf verplichten bepaalde beroepsregels te zullen handhaven) werd terzijde geschoven als irrelevant. Het menszijn met *'recht op leven, vrijheid en streven naar geluk'* in de onafhankelijkheidsverklaring werd de *ongeborene door geboren ontzegd*.

# strijd

in de  
enigde Staten

Het morele standpunt van de kerk in een overwegend christelijk land was van generlei betekenis. De in '73 bestaande abortuswet uit Texas, verdedigd door Wade, die moeder en kind beschermde, werd met Roe vs. Wade verworpen, zoals bestaande wetten van 49 andere staten. 'Legaal' werd voortaan opgedrongen als 'moreel'. 'Wetenschap' werd door de 'drie trimesters bepaling' van het Hof buitenspel gezet (waaronder steeds vroegere levensvatbaarheid van baby's, nu bij 22 weken, de pijngrens na al 12 weken, en het kloppen van het hartje zelfs bij 6 weken). 'Gezondheid van de moeder' werd een wassen neus, waar economische belangen (die het 'gevoel' uitbuiten) in de praktijk de overhand voerden, getuige de inmiddels 63 miljoen abortussen, waarbij alsnog veel aanstaande moeders fysiek en emotioneel slachtoffer werden van ingrijpende abortusprocedures. De kwestie van abortus, het doden van het ongeboren kind, werd echter verkocht als 'het recht van de moeder', en moest de Democratische partij, die steeds meer sociaal conservatieve arbeiders aan de tegenpartij verloor, nieuwe stemmen opleveren.

## ABORTUS ALS SPIEGELBEELD VAN SLAVERNIJ

Het zal weinigen ontgaan dat Amerika eerder een vergelijkbare strijd om mensenrechten heeft gevoerd, namelijk om de slavernij, waarop de steun van de Democratische Partij een eeuw geleden was gebaseerd. Die steun kwam van arme, afhankelijke blanken, die door het feodale karakter van de Zuidelijke samenleving, dus zonder middenstand,

economisch en politiek overgeleverd waren aan rijke, elitaire slavenhouders. Deze op macht beluste 'aristocratie' van het Zuiden had belang dit system van uitbuiting van onmondige zwarte en arme blanke bevolking in stand te houden. Deze broze situatie werd gedoogd totdat de Democratische oligarchie hun slavernij rond 1830 naar het nieuw geopende Westen probeerde uit te breiden en indianen uit het Zuiden naar het Westen dwong te verhuizen. Een verloren burgeroorlog en plotselinge afschaffing van slavernij waren echter het gevolg!

Zo gruwelijk als abortus is, zo treffend zijn de overeenkomsten tussen slavernij en abortus. Beiden zijn gebaseerd op de rechtvaardiging dat het object van hun geweld niet menselijk is. Beiden ondergraven de wet. Beiden beroepen zich op specifieke gerechtelijke uitspraken. Beiden claimen 'recht', maar zijn gebaseerd op zelfzuchtige, economische motieven. Beiden introduceren geweld in vertrouwensrelaties (werkgever/-nemer, moeder /kind). Beiden veranderen weldoeners/genezers in vervolgers. Van beiden zijn bindende uitspraken van het Hof mede door verontwaardigde christenen teruggedraaid. In beide gevallen betichten seculiere, extreem-gewelddadige voorstanders hun tegenstanders, christenen, van *onverdraagzaamheid en extremisme*. Beiden vergiftigen relaties, ze lossen niets op.

## EEN GEWELDDADIGE NASLEEP

Hoewel slavernij in 1865 ongrondwettelijk werd verklaard door de veertiende wijziging van de grondwet in de VS, duurde het een eeuw voordat de geweldsstructuur in het Zuiden werd gebroken, waaronder rassenscheiding en de door Democraten gestichte racistische KKK (de Ku Klux Klan, met gemiddeld één rassenmoord per week, een eeuw lang). Rechtsers in het Zuiden bleven racisme steunen. Zo blijft abortus voorlopig bestaan in verschillende vormen in de 50 staten, waarbij de meeste, overwegend christelijke, agrarische staten het beperken. Maar in enkele radicaal linkse, verstedelijkte staten blijven wetgevers en 'wetgevende' rechtsers in die staten het recht op het doden van kinderen juist uitbreiden tot en met de geboorte toe (in California zelfs,



<sup>1</sup> <https://www.liveaction.org/news/top-10-reasons-against-roe-v-wade/>

<sup>2</sup> 'Ook in Nederland blijkt het veelgehoorde argument van voorstanders van 'abortus bij verkrachting' in de praktijk zelden tot nooit de reden voor abortus'. Abortus hier wordt vooral vanuit 'sociale overwegingen' uitgevoerd. De top drie redenen (uit de Tweede wetsevaluatie wet afbreking zwangerschap 2020) voor de ruim 31.000 abortussen in 2020 in NL zijn: 'ik heb geen kinderwens', 'mijn gezin is compleet' en 'de zwangerschap of opvoeding gaat niet samen met mijn werk of mijn opleiding'. (Bron: NPV).

<sup>3</sup> AFR.net - Frank Turek, *I don't have enough faith to be an atheist*- Bekenenis van dr. Bernard Nathanson

<sup>4</sup> <https://thefederalist.com/2022/04/12/california-bill-openly-admits-abortion-was-always-about-killing-babies/>

volgens een recent wetsvoorstel, tot vier weken na de geboorte, met vervolging van hen die dit aan nader justitieel onderzoek willen onderwerpen!).<sup>4</sup> Het is dus zaak dat er ook een grondwettelijke bescherming van het ongeboren kind komt, maar dat is pas mogelijk na de verkiezing van het Congres in november. Intussen hopen de Democraten naartoe het recht op abortus in een federale wet te verankeren, maar lijken daar de stemmen niet voor te hebben. Nu het Hof weer conservatief in samenstelling is, na een halve eeuw progressief gerechtelijk activisme (waaronder het federaliseren van abortus in 1973, het homohuwelijk in 2015, en transgenderrechten in 2016, allen op basis van 'gevoel'), roepen Democraten nu, als een kat in het nauw, om uitbreiding van het Hof.

### DOEL VAN HET BIJBELSE HUWELIJK

Het doel van *gaat heen en vermenigvuldigt u*, door het Bijbelse huwelijk, is om een stabiele, levensvatbare samenleving te garanderen. Deze natuurwet ('natural law') wordt zelfs erkend door de meest primitieve culturen, waar de mens naar Gods beeld als man en als vrouw geschapen zijn, als basis voor beschaving, normbesef, en voortbestaan. Abortus wordt expliciet verboden in vroege christelijke geschriften, zoals van Barnabas.<sup>5</sup> De scheiding van staat en kerk in de VS, door Baptisten afgedwongen, en verankerd in de vrijheid van godsdienst in een grondwetclausule, is ooit bedoeld om de staat buiten de kerk te houden, niet andersom. Maar seculiere humanisten, zelf een religie, proberen het verbod van de staat om een specifieke godsdienst (als staatskerk) te steunen in deze clausule juist om te draaien, om het recht op godsdienstbeoefening door christenen te beperken.

Alle wetgeving is op moraliteit gebaseerd, of die van christenen of die van anderen. Waren slavernij en abortus acceptabel, omdat ze legaal waren? Nee, het waren christenen die de slavernij en abortuswetgeving afkeurden, op basis van de Bijbel. Slavernij ging van *overal toegestaan, via hier en daar toegestaan*, tot *slavernij verboden* in de grondwet. Iedereen accepteert dat vandaag als juist. Abortus ging van een halve eeuw van *overal toegestaan, via de huidige situatie naar hier en daar toegestaan*, naar een toekomst die *het verbieden van abortus via een grondwettelijke wijziging tot gevolg moet hebben*, daar het aantoonbaar moreel altijd verkeerd is en blijft om gelijk geschapen menselijk leven te knechten of te doden. Dit is ook vastgelegd door 55 protestanten en 1 katholiek in de onafhankelijkheidsverklaring van de VS van 1776.

### GOD VEROORDEELT KWAAD EN ONRECHT

Het afschaffen van de slavernij in 1865 werd gevolgd door een eeuw van rassengeweld op de zwarte bevolking door de heersende Democratische landeigenaren. Zelfs vandaag beschouwt deze partij de zwarte en Spaansprekende bevolking als haar recht-

matig 'kiezersbezit'. Zo wordt er nu, na 63 miljoen gedode baby's onder Roe vs. Wade, door handlangers uit hun partij onophoudelijk geweld gepleegd op pro-life zwangerschapsklinieken die hulp bieden aan aanstaande moeders. Ook worden opperrechters van de onafhankelijke *rechterlijke macht* bedreigd door Democratische politici van de *wetgevende en uitvoerende machten* (de Senaatvoorzitter en de president). De overheid, belast met bescherming van haar burgers ter voortbestaan van een levensvatbare samenleving, steunt tegenwoordig een *geslachtsloos* (dus kinderloos) huwelijk, en transgender *identiteitspolitiek* op aangepaard 'gevoel' (waar verwarde vrouwen 'als mannen' kunnen baren). Ze polariseert op basis van ras, geslacht, stand, leeftijd en overtuiging, en weigert kinderen noch het Bijbels huwelijk nog langer te beschermen. Met de woorden van zwarte schrijver Vince Ellison is de Democratische Partij er één van historisch geweld als 'de partij van slavernij, abortus en gedwongen castratie van kinderen'.<sup>6</sup> 'Zo doen ze het. Erger nog: zij vinden het prachtig als anderen eraan meedoen' (Romeinen 1:32, HTB). Het ontkennen van de werkelijkheid en het volgen van de leugen van deze doodscultus, leidt tot een stervende samenleving.

Net zoals radicaal linkse politici, zoeken vrijzinnige kerken steeds extremere vormen aan steun tegen de leegloop. De Paus spreekt over de 'mythe' van de schepping, de Anglicaanse Aartsbisschop verdedigt ongelooft in de kerk als 'intellectuele vrijheid', Presbyterianen bestempelen Israël als 'apartheidsstaat', Methodisten splitsen zich over LBGQTQ+ kwesties, en de Episcopale kerk vindt het nodig een resolutie aan te nemen tegen pro-life zwangerschapscentra.

'Bewerende wijs te zijn, zijn ze dwaas geworden' (Romeinen 1). In dit geestelijk barre klimaat, waar satan als leugenaar oppermachtig lijkt te regeren, wordt onverwacht de slavernij afgeschaft en wordt Roe vs Wade eensklaps teruggedraaid: 'God zit op Zijn troon en lacht, en bespot hun dwaze plannen' (Psalm 2:4). Gods Zoon, Jezus, zegt: 'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij'. Als christenen moeten we de Persoon van de 'Waarheid trouw blijven' (Efeze 4:25). De kerk heeft tot taak de cultuur te beïnvloeden, niet om erdoor beïnvloed te worden. 'Mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven' (Habakuk 2:4).

 Jan Schotanus

<sup>5</sup> <https://www.breakpoint.org/making-abortion-as-unthinkable-as-slavery/> 13jun22, Colson Center, Breakpoint, John Stonestreet

<sup>6</sup> <https://www.amazon.com/Lies-Democrats-Dangerous-Seductive-Destructive/dp/1637582471>



## Niet genderneutraal maar gendervrij



**In tegenstelling tot de basisschool die genderneutraal wil zijn, wordt deze term niet door iedereen omarmt.**

In een interview met Thorn de Vries, een non-binaire acteur (iemand die zich niet thuis voelt in de categorie man of vrouw), geeft De Vries aan zijn kind niet gender-

neutraal op te voeden, maar 'gendervrij'. "Mensen denken dat het betekent dat alles afgevlakt wordt, een grijze massa waarin niemand uniek mag zijn. Waarin mannelijk en vrouwelijk niet mag bestaan. Gendervrij klinkt positiever. Het betekent dat je je eigen keuzes mag maken." (Bron: Vrij Nederland)

## Door coronacrisis toename analfabetisme

**In twee jaar tijd misten bijna 153 miljoen kinderen meer dan de helft van alle persoonlijke scholing, schat de Organisatie der Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Unesco).**

Meer dan 60 miljoen miste driekwart. Tegen het einde van mei hadden leerlingen in 13 landen nog steeds te maken met beperkende maatregelen voor fysieke lessen, waaronder China, Irak en Rusland. In de Filipijnen en Noord-Korea waren klaslokalen nog min of meer gesloten.

Verschuillende onderzoeken geven aan dat de sluiting van scholen voor een enorme

toename heeft gezorgd in het aantal kinderen dat niet kan lezen. Sommigen spreken van 'de ergste educatieve crisis in een eeuw'. Voor de pandemie kon 57 procent van de tienjarigen in landen met lage- en middeninkomens amper een eenvoudig verhaaltje lezen. Nu wordt dat getal geschat op zo'n 70 procent. En dat gaat voor een nog grotere kloof zorgen. (Bron: The Economist)

## Basisschool is genderneutraal

**Geen 'Meester Bart, maar gewoon Bart. Geen 'jongens en meisjes', maar 'kinderen'. En: één wc-hokje voor alle leerlingen.**

De nieuwe basisschool "De Verbinding" in Nijmegen is een van de eerste genderneutrale basisscholen in Nederland. "Kinderen worden vaak té vroeg gedwongen een keuze te maken", zegt directeur Manon Prévoo. "We willen af van dat jongensmeisjes-denken en we willen op geen enkele manier onze leerlingen stigmatiseren", licht de directeur toe. (Bron: De Stentor)

## Nieuwe hoofdredacteur NOS

**Waarom nemen we als Zoeklicht dit bericht op in de rubriek 'Opmerkelijk'? Dat heeft te maken met een paar 'opmerkelijke' uitspraken in een bericht op de website van de NOS waar ze de nieuwe hoofdredacteur voorstellen.**

Vanaf september is Giselle van Cann (56) de nieuwe hoofdredacteur. "Er ligt een **volle vernieuwingsagenda** en we gaan boeien de journalistieke tijden tegemoet", laat ze weten. De NOS-directeur

vindt dat Van Cann 'scherp is en een innovatief oog heeft voor journalistieke uitdagingen. Voor de inhoud, vorm en vindplaats daarvan'.

Verder valt deze quote ons ook op: "Onze redactie is kritisch en leergierig. Het bereik van de NOS is enorm, we zijn innovatief en we zijn **in beweging op het gebied van diversiteit en inclusie.**" Wat de inhoud van de vernieuwingsagenda precies is, weten we niet. Maar wat we wel zien



is dat diversiteit en inclusie een steeds belangrijkere rol gaat spelen in de berichtgeving. Deze 'bewogenheid' is mooi en heeft een kern van waarheid, maar wat opvalt is de eenzijdigheid in de berichtgeving.



# Het antwoord voor vermoeide Israëlische zoekers

In 2018 vroegen we als *Stichting Israël en de Bijbel* uw aandacht voor het drukken van de backpackbijbel. Waarom moest de backpackbijbel er ook alweer komen en wat is er in de tussentijd gebeurd?

## DE NOOD

Elk jaar trekken zo'n 75.000 jonge Israëli's met hun rugzak de wereld in. Het is niet toevallig dat de meesten van hen kort na hun dienstitijd op reis gaan. Want in het leger krijgen jongeren van 18 jaar ineens een geweer in handen, en komen regelmatig voor moeilijke keuzes te staan. Het is dan ook een periode die diepe sporen achterlaat. Veel jongeren zoeken na hun dienstitijd een manier om hiermee om te gaan, en naar antwoorden op levensvragen die hun (traumatische) ervaringen hebben opgeroepen. Anderen reizen de wereld over als een soort ontsnappingspoging aan pijnlijke herinneringen.

Abigail is een Messiaanse gelovige, die zelf heeft gediend in het Israëlische leger. Daardoor heeft ze een groot hart voor de 'zoekers' die de wereld overtrekken, want "in Israël is er constant een fysieke en een geestelijke oorlog gaande. Israëli's verlaten het land om op zoek te gaan naar antwoorden op hun vragen.

Als wij hen niet bereiken, zullen anderen hen van 'antwoorden' voorzien. Wij moeten zorgen dat ze de waarheid vinden: het Evangelie."

Deze geestelijke nood heeft ons ertoe aangezet om de backpackbijbel te ontwikkelen: Het Nieuwe Testament in hedendaags Hebreeuws met de Psalmen. Wat deze uitgave onderscheidt, is de uitvoering. Hij is klein, licht en door de ritssluiting ook duurzaam en bestand tegen het leven van een backpacker.

## NETWERK VAN WERKERS

Direct na de publicatie zijn we begonnen met het benaderen van werkers die al onder Israëlische backpackers werken. Al snel volgden de eerste zendingen naar Australië, Nieuw-Zeeland en Mexico.

Sindsdien zijn daar nog contacten aan toegevoegd. Een echtpaar, dat in Brazilië een jeugdhotel ging opzetten, vroeg om de Bijbels. Zij brachten ons weer in contact





met werkers in onder andere Azië. En nog niet zo lang geleden kregen we van *Chosen People Ministries* in Amerika een aanvraag voor 1000 exemplaren. Zij zijn bezig met het opzetten van een netwerk van christelijke gastgezinnen voor rondreizende Israëli's.

## INDIA

Natuurlijk zijn we er ook zelf op uitgegaan. In 2019 bezoek ik samen met Hans Huijzer de Indiase deelstaat Goa. Goa is in veel opzichten anders dan de rest van India. Hier wordt rundvlees gegeten, alcohol gedronken en de meeste mensen lopen in korte broek. Dingen die elders in het land ondenkbaar zijn. De vrijheid wordt hier openlijk gevierd, maar ondertussen laat men zich binden door onzichtbare

machten. Het is deze ogenschijnlijke vrijheid die veel jonge Israëli's trekt, zo'n 50.000 per jaar. Vanwege dit grote aantal is dit ook de plek waar we beginnen met de verspreiding van de backpackbijbel.

Van tevoren hebben we nagedacht over hoe we de mensen hier moeten aanspreken. Al snel blijkt dat onnodig, want vlak bij een café waar veel Israëli's komen, stapt een jongen met donkere krullen en een baard op ons af. Het is Ido. Hij reist de hele wereld over, maar dit is al wel zijn vierde bezoek aan Goa. Helaas wil hij geen Bijbel aannemen, maar het is ons wel duidelijk dat het aanknopen van gesprekken hier niet moeilijk is.

Tijdens een strandwandeling spreek ik samen met onze Indiase gastheer Raj een breedgeschouderde Israëli. Asaf gelooft in globalisering. Volgens hem moet de hele wereld een eenheid worden, en staat religie daarbij in de weg. We vertellen dat we geloven dat het niet om religie gaat, maar om een relatie met God. We vertellen hem ook dat wij elkaar tot een week geleden nog niet in levende lijve hadden ontmoet, maar nu nauw samen optrekken. Het is 'een Boek' dat ons bij elkaar heeft gebracht. Dit Boek heeft ons afzonderlijk op dezelfde Messias gewezen. Het verbindt ons met elkaar, maar maakt ook een relatie met God mogelijk. Het Boek vertelt ook dat Jeruzalem in de toekomst zal zijn als een knoop die de hele wereld verbindt. Op een afstandje kijken zijn vrienden toe hoe de stoere Asaf verwonderd het Nieuwe Testament aanneemt.

Johny en Sharon lopen in witte gewaden als we hen tegenkomen. Op het eerste gezicht lijken ze onder invloed van drugs of alcohol. Maar als we hen spreken, is het alsof ze op een andere manier 'high' zijn. We vermoeden dat het komt door de yogales waar ze net vandaan komen. Het is moeilijk een goed gesprek met hen te voeren, maar ze sluiten zich niet af zoals de vorige jongen. De aangeboden backpackbijbel nemen ze meteen aan en laten hem in een zak van hun gewaad glijden. Ze nemen afscheid met een omhelzing.

## ISRAËL

Einmaal terug in Nederland maken we plannen om naar Peru te gaan. De tweede populaire bestemming voor backpackers. Maar dan breekt corona uit. Wij kunnen niet reizen en de Israëli's zelf ook niet. Als alternatief voor hun wereldreis besluiten veel Israëli's de 'Israël National Trail' te gaan lopen. Tot dan toe waren er weinig initiatieven om de wandelaars met het Evangelie te bereiken. Al liep John Pex, de beheerder van The Shelter in Eilat, al wel een aantal jaren met dit idee rond.

Precies in het coronajaar komen wij in contact met Paul en Sarah (gefingeerde namen). Dit jonge Israëli'sche echtpaar wil zich graag inzetten voor de Bijbelverspreiding. Ze worden de spil in een samenwerking tussen medewerkers van

verschillende organisaties en gemeenten. Van een Joodse Messiaanse organisatie mogen ze een deel van hun terrein als camping inrichten, terwijl ze van een andere organisatie twee grote tenten krijgen. De plaatsen van deze tenten lagen 'toevallig' op de route van de Trail! De tenten en The Shelter worden zo tijdens coronatijd belangrijke punten om de backpackbijbel te verspreiden!

## PERU

Afgelopen juni konden we alsnog op reis naar Peru. Peter Lange en ik bezochten Cuzco, de stad die elke backpacker in Peru aandoet. Hooggelegen in de Andes is het de toegangspoort voor het beroemde Machu Picchu en andere Inca-ruïnes. Helaas komt men hier niet alleen voor de cultuur en natuur, ook het lokale sjamanisme heeft zijn aantrekkingskracht. Hier komen we voor het eerst enkele Israëli's tegen die aangeven de backpackbijbel al te hebben. Op onze vraag waar ze hem vandaan hadden, was het antwoord: "The Shelter in Eilat!"

Dagelijks maken we een aantal keren een wandeling door de stad waarbij we Israëli's aanspreken. Meestal zijn ze verrast dat wij als Nederlanders naar Peru komen om hen op te zoeken. Nog groter is hun verbazing als we hen een geschenk in hun eigen taal aanbieden, in een uitvoering die hen aanspreekt.

Als we voor het eerst in de stad aankomen, is er juist een groot katholiek feest aan de gang. De

stad is vol mensen die de katholieke processies komen bekijken waarbij heiligenbeelden worden rondgedragen. Wanneer we even kijken, hoor ik naast mij twee jonge vrouwen

Hebreeuws spreken. Ironisch genoeg is het vlak bij zo'n processie dat we de eerste Israëli's ontmoeten. Het is namelijk juist de katholieke kerk die voor veel Joden hun verwrongen beeld van de Heere Jezus heeft bepaald. De beste manier om dat beeld weg te nemen is hen de woorden van de Heere Jezus Zelf te laten lezen. Vandaag komen die twee werelden wel heel dicht bij elkaar. Beide vrouwen nemen een Nieuw Testament aan.

Natuurlijk was onze tijd in Cuzco maar beperkt. Omdat we goed beseften dat, wanneer wij vertrekken, de backpackers blijven komen, wilden wij graag dat het werk door lokale gelovigen zou worden voortgezet. Op een zaterdagmiddag mochten we training geven aan gelovigen van twee lokale gemeenten. Tot onze verrassing kwamen er ook broeders en zusters uit twee andere gemeentes, die via anderen ervan hadden gehoord. Met als resultaat dat we met meer dan 25 man de stad in gingen. En toen volgde voor ons een bijzonder moment. Tot dan toe waren we telkens zelf actief op pad geweest. Nu moesten we wachten tot iedereen terugkwam en beschikbaar blijven voor vragen.

Opeens konden we even niets meer doen. Na anderhalf uur kwamen de eerste broeders en zusters terug. Stuk voor stuk met enthousiaste verhalen over Bijbels die ze konden weggeven. En dat niet alleen... verschillende broeders en zusters wilden dit graag vaker doen! Zo wordt het werk ook in Peru voortgezet.

## TOEKOMST

In 2018 hebben we 10.000 backpackbijbels gedrukt. Inmiddels is de bodem van onze voorraad alweer in zicht. Dat is allereerst een dankpunt! Maar ondertussen denken we natuurlijk ook na over een herdruk. Daarnaast blijven we kijken hoe we met meer werkers onder backpackers in contact kunnen komen. Onze wens is dat backpackers, waar ook ter wereld, de backpackbijbel aangeboden krijgen. Zodat ze naast alles wat de wereld hen biedt vooral het aanbod van hun eigen Messias leren kennen: 'Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven' (Mattheüs 11:28).

 **David van Wijck**  
Israël en de Bijbel

**Wilt u bijdragen aan het werk van Israël en de Bijbel?**

U kunt een gift overmaken op NL13 RABO 0141040343 (Nederland) of BE22-0689-0922-1847 (België).





# Bijbelse Toekomstverwachting

4

## Maatschappelijke ontwikkelingen in het licht van de Bijbel

Theo Niemeijer

De laatste vijftig jaar is er enorm veel veranderd. Zowel op wetenschappelijk gebied als op sociaal gebied. Hoe werken deze maatschappelijke ontwikkelingen door in ons persoonlijk leven, ons huwelijks- en gezinsleven en in de kerk?

Elke vrijdagavond om 19.30 uur te volgen bij Family7.

**DATUM:**

02 september  
09 september  
16 september  
23 september  
30 september  
07 oktober  
14 oktober  
21 oktober  
28 oktober  
04 november  
11 november  
18 november  
25 november

**ONDERWERP:**

De Bijbel en de maatschappij  
De mens als 'Schepping Gods'  
Omgaan met Gods schepping  
De schepping van man en vrouw  
De invloed van gendermainstream op huwelijk en gezin  
Identiteitscrisis aangeboren of ontwikkeld?  
Toenemende rusteloosheid  
Rusteloosheid en sociale media  
Tot rust komen  
De negatieve rol van sociale media  
Het doel van het leven  
Een betekenisvol leven  
De invulling van ons leven



## Schokgolven

*Christen zijn in een tijd van wereldwijde crisis*

**Jeff Kinley**

Kinley laat zien dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen en wereldwijde trends de climax van de eindtijd aanduiden. Zijn boek

- legt uit, hoe ons leven in de komende jaren waarschijnlijk zal veranderen
- brengt Bijbels gefundeerde wijsheid over, waardoor we zelfverzekerd en kalm op de actuele gebeurtenissen kunnen reageren
- laat zien, hoe de recente culturele schokken op deze onrustige planeet in het hemelse plan voor de aarde meespelen.

Zo onthult 'Schokgolven' de harde realiteit van de laatste dagen en inspireert het boek de lezer desondanks met hoop te leven – een hoop die ons mag sterken in het licht van de onzekerheid, goedgelovigheid én angsten die onze wereld vandaag teisteren

**234 pag. paperback € 11,95**



## De komende afval van het geloof

**Hitchcock & Kinley**

Zijn we heel dichtbij een grote geloofsafval in de gemeente gekomen? De Bijbel laat ons zien dat de laatste dagen turbulent zullen zijn. In onze tijd lijkt de wereld de controle te verliezen. Angst, verwarring en onzekerheid overheersen. Naast geweld, besmettelijke ziekten en epidemieën voorzegt de Bijbel in de eindtijd een grote afval van het geloof in God. Zien wij vandaag de dag in de gemeente bewijzen van deze enorme afwijzing van de gezonde leer?

**204 pag. paperback € 11,95**



## Een pleidooi voor geloof

**Lee Strobel**

Er zijn talloze vragen die je bij het leven kunt stellen, of bij dat ingewikkelde boek, de Bijbel. Het leven biedt genoeg omstandigheden die je doen twijfelen aan het bestaan van een liefhebbend en persoonlijk God. En de Bijbel... is dat niet een samenraapsel van onwetenschappelijke overleveringen, en onsamenhangende tegenstrijdigheden? Lee Strobel dacht ooit ook zo. In dit boek zet hij de acht grootste bezwaren tegen het christendom op een rijtje. Hij gaat in gesprek met deskundigen en zet hun reacties op deze bezwaren op een rijtje. Lees en oordeel zelf.

**382 pag. paperback € 19,95**



Bestel bij voorkeur via onze webshop:  
[www.zoeklichtwebshop.nl](http://www.zoeklichtwebshop.nl)

**Bestellingen:** in Nederland € 3,25 portokosten,  
binnen Europa € 6,95 portokosten.



TO DO :

# Dé Professional ORGANIZER

Dat ik voor onze kinderen heb kunnen zorgen toen zij nog thuis waren, heb ik als een groot voorrecht ervaren. Nu zij op zichzelf wonen, wordt mij weleens de vraag gesteld of ik weer betaald werk zou willen gaan verrichten. Hoewel ik nooit een betaalde baan had, heb ik onlangs toch overwogen om een opleiding 'Professional Organizing' te gaan volgen om daarmee ergens aan de slag te gaan.

**M**aar bij nader inzien ben ik daarop teruggekomen, omdat mijn huidige vrijwilligers- en zorgactiviteiten al veel tijd kosten. Maar ... alles wat te maken heeft met dit - nog vrij nieuwe - beroep trekt toch regelmatig mijn aandacht.

## CREËREN VAN ORDE

Voor degenen die niet weten wat dit beroep inhoudt: *Een professional organizer - ook wel opruimcoach of personal organizer genoemd - is een specialist in het aanbrengen van structuur in de breedste zin van het woord. Een professional organizer begeleidt en adviseert bij het creëren van orde en overzicht in tijd en ruimte.* Toen ik nog eens nadacht over de naam van dit beroep, vroeg ik me serieus af of je dit eigenlijk wel zo kunt noemen. Zijn wij mensen wel echt zo professioneel in het organiseren? We kunnen misschien een beetje opruimen, maar is het niet zo dat we - zonder dit beroep te kort te doen - 'maar wat doen'? Gaat het niet veel te ver om het woord 'professional' te gebruiken bij het op orde brengen van ons aardse leven? Wie of wat denken wij wel te zijn?

## ONS HELE LEVEN

De conclusie moet dus zijn: er is maar Eén 'Professional' en dat is onze Vader in de hemel. Alleen Hij weet hoe Hij ons kan helpen bij het op orde brengen van ons

leven. Door Zijn Woord wil Hij ons dagelijks hierbij helpen. In veel Bijbelgedeelten komt het terug. In Mattheüs 6:8b bijvoorbeeld staat: 'want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt'.

Wat zo mooi is, is dat Hij ons niet alleen wil helpen om ons aardse huis op orde te krijgen, maar het is Zijn wil om ons héle leven op orde en in balans te brengen. Hij maakt niet een 'plannetje' om een paar weken te komen opruimen, maar Hij wil ons Zijn plan aanbieden voor de rest van ons leven. Voor ieder mens persoonlijk heeft Hij alles uitgedacht en wanneer we de Heere Jezus mogen leren kennen en dicht bij Hem willen leven, zullen we steeds beter begrijpen wat Hij met ons leven wil. Het allermooiste is nog wel dat Hij ons uiteindelijk zelfs een compleet nieuw huis wil aanbieden waar alles opgeruimd en geordend is: Het Vaderhuis. Daar is alles perfect georganiseerd. We hoeven daar onze tijd niet te managen of iets op te ruimen, maar we kunnen ons volledig richten op de Heere Jezus. Wat mij betreft mag **Dé Professional Organizer** bij uitstek, vandaag Zijn Zoon nog sturen om ons op te halen, zodat we voor altijd bij Hem mogen zijn. Ik zie uit naar een eeuwig, perfect georganiseerd leven, samen met Hem!

Wendy Born



# God laat de **zijnen** nooit **LOS**

*'Bezwijkt mijn  
lichaam en mijn hart,  
dan is God de rots van  
mijn hart en voor  
eeuwig mijn deel'  
(Psalm 73:26).*

Ooit gebeurde er iets heel bijzonder tijdens een bidstond waaraan ik deelnam. Een broeder die dementeerde en die steeds meer zichzelf kwijtraakte in deze verschrikkelijke ziekte, bad een gebed waar alle aanwezigen diep van onder de indruk waren. Hij sprak woorden vol geestelijke diepgang, passie voor de Heer en wijsheid. Het leek of hij ineens even weer terug was als zijn oude zelf.

**N**a zijn 'amen' stonden bij mij de tranen van ontroering in de ogen. Het was zo bijzonder, mooi en puur. Extra speciaal was dat het gebeurde in een fase van zijn ziekte waarin het juist allemaal steeds moeizamer werd en steeds zwaarder om te dragen voor hemzelf en voor zijn omgeving. Dit bijzondere moment was voor ons een concreet bewijs van de waarheid dat God de zijnen nooit loslaat. Dat ervoeren we allemaal.

### DE WORSTELING VAN ZIEKTE

Ziek zijn is heel ingrijpend. Het kan mensen ontzettend diep raken en ons voor veel vragen zetten. De zieke zelf, maar ook zijn of haar omgeving. Voor velen immers is het nog moeilijker om geliefden te zien lijden dan om zelf te lijden. En als daarbij iemand van wie je houdt dan ook nog eens lijdt aan een ziekte waarbij ze zichzelf kwijtraken, waarbij wie ze altijd waren langzaam verdwijnt en ten onder gaat in het ziektebeeld, dan is dat extra zwaar. Het is alsof je al rouwt bij het leven, want je moet steeds weer opnieuw stukje bij beetje afscheid nemen, zowel de zieke van zijn of haar mogelijkheden als de naasten in het loslaten van delen van wie iemand was. Het verdwijnt voorgoed en komt niet weer terug. Dat dit vragen oproept is logisch en begrijpelijk. Waarom gebeurt dit? Waarom treft dit ons? Waarom nu? Waarom moet hij of zij deze zware weg gaan? Er kunnen ook vragen komen omtrent het geloof en soms zelfs omtrent het behoud van een persoon. Zeker als iemand niet meer zichzelf is en het persoonlijke geloof dat ze altijd hebben gehad, lijkt te zijn verdwenen. Of wanneer er sprake is van een verandering in persoonlijkheid waardoor dingen die men vroeger nooit voor mogelijk had gehouden nu opeens wel door iemand gedaan worden. Dingen soms die niet passen bij een kind van God. Hoe moet je dat duiden?

### GELOOF DOOR GENADE ALLEEN

De Bijbel leert ons dat geloven een gave van boven is en niet ons eigen werk. Romeinen 3 stelt heel duidelijk dat alle mensen zondig zijn en daarom Gods nabijheid ontberen, maar dat de liefde van God zo groot is dat Hij Zijn Zoon gaf door Wie wij gered worden. We worden 'om niet gerechtvaardigd door Zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus', zegt Romeinen 3 vers 24 even schitterend als duidelijk! Dit gegeven moet niet onderschat worden. Het betekent dat wij werkelijk part noch deel hebben aan onze verlossing. God heeft ons gekocht en betaald met het bloed van zijn Zoon. Wij zijn verlost en worden gered. In Jezus worden we aldus opnieuw geboren. Dat betekent dat daarmee het fundament van geloof is gelegd voor allen die werkelijk Gods kinderen zijn geworden. Dit is niet alleen een zekerheid voor ons als we worden aangevallen door de duivel in de geestelijke strijd, het is evenzo een zekerheid op de

rest van onze levensweg. Wat er ook gebeurt, op deze verlossing mogen we ons beroepen. Hebreeën 12 leert ons in dit verband dat Jezus de Leidsman en Grondlegger, maar ook de Voltooier en Voleinder van ons geloof is. We lezen in het tweede vers van dat hoofdstuk deze passage: '...terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof.' Wat hier met Leidsman is vertaald is in het Grieks *archegos*. Leidsman is een correcte en mogelijke vertaling, maar dit Griekse woord heeft ook de betekenis van 'grondlegger' in zich (wat bijvoorbeeld de NBV heeft). Het woord waarvan het is afgeleid betekent namelijk 'beginnen' en *archegos* duidt in die zin op degene die de eerste is, die iets begon, die het maakte en schiep en die aldus een leider is die voorgeeft.

Jezus is dus de Grondlegger van ons geloof en gaat ons voor als Eersteling en Leidsman, maar Hij is daarmee ook de Voleinder. Voleinder is in het Grieks *teleioomes*, wat tot het doel brengende betekent. Jezus zorgt als Voleinder dat ons geloof zijn doel bereikt in het eeuwige leven, de erekrans die ons wacht als wij de wedstrijd in het aardse hebben volbracht.

### OOK IN ZIEKTE

Dit geldt ook voor hen die we verliezen aan ziekte, of die ziekte nou fysiek, psychisch of mentaal mensen claimt. Het citaat uit Psalm 73 boven dit artikel, geeft daar op een schitterende manier woorden aan. Asaf schrijft in dit lied: 'Ik zal echter voortdurend bij U zijn, U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad, daarna zult U mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve U in de hemel? Naast U vind ik nergens vreugde in op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart, dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel.'

Dit is de belofte van Gods Woord. Als wij het niet meer kunnen, zal God het voor ons doen. Waar we ook door worden getroffen. De Heer is er en Hij laat nooit los wat Zijn hand is begonnen te doen, zegt Psalm 138 terecht. Dit geldt voor u in uw ziekte en lijden als ook voor degene waarom u soms zoveel verdriet heeft. Velen hebben een zware weg te gaan van ziekte en tegenslagen in hun leven, maar Jezus geeft niet op. Hij is de Grondlegger en Voleinder van ons geloof. En Hij zal voleinden, Hij zal het tot zijn doel laten komen. Daar hoeven wij nooit aan te twifelen. En soms mogen we daar ook iets van zien, zoals ik in de anekdote waarmee ik begon heb omschreven. Maar zelfs als we dat niet zien en het donker lijkt te blijven, is God onveranderlijk. Christus heeft ons gekocht, Hij heeft ons verlost en daarin zal Hij onze Leidsman blijven. Hij zal voltooien, ook als wij dat niet meer kunnen. Wees gezegend, gesterkt en bemoedigd in die Heer.

 Roelof Ham



# De verwachting van de Joodse Messias

De komst van de Messias en Zijn Koninkrijk staan centraal binnen het Jodendom. Deze hoop leefde ook sterk bij Jezus' discipelen. Want zo'n tweeduizend jaar geleden, vlak voor Zijn hemelvaart, vroegen zij Hem: *'Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?'* (Handelingen 1:6).

In Jezus' tijd leefde men in Israël in de verwachting dat de Messias hen zou bevrijden van de Romeinen. Jezus heeft dit toen niet gedaan. Hij werd gekruisigd als een misdadiger. Vervolgens in 70 n. Chr. werd de tempel verwoest en het Joodse volk ging in verstrooiing over de gehele aarde. De algemene verwachting binnen het Jodendom is, dat de Messias aan de volgende drie kenmerken moet

voldoen, namelijk: **1.** Hij zal het juk van Israëls vijanden verbreken, **2.** de twaalf stammen van Israël hereinigen (de Joden wereldwijd terughalen) en **3.** de tempel te Jeruzalem herbouwen.

#### DRIE BELANGRIJKE TYPES VAN DE MESSIAS

Jezus heeft niet gebracht wat de Messias volgens de Joden moet doen, daarom kunnen zij niet geloven dat





Hij hun beloofde Koning-Messias is. Zo zijn er volgens het Jodendom tenminste drie belangrijke types geweest die op de ware Messias lijken, namelijk Mozes, Jozua en koning David. Maar helaas is de verwachting van de komst van de Messias onder het Joodse volk wereldwijd sterk afgenomen. Ondanks dat, falen Gods beloften niet. Hij blijft getrouw (vgl. 2 Timotheüs 2:13).

### MOZES EEN TYPE VAN DE MESSIAS

Mozes was de leider van de Israëlieten. Hij heeft het Joodse volk uit Egypte geleid. De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes (de wet). De verwachting binnen het Jodendom is, dat de Messias zal uitblinken in kennis van de Thora. Ook zal Hij hun grote geleerde en een geniale leider zijn. In Deuteronomium 18 lezen we dat Mozes tot het volk heeft gezegd: *'Een Profeet uit uw midden, uit uw broederen, zoals ik ben, zal de HERE, uw God, u verwekken; naar Hem zult gij luisteren'* (vers 15; vgl. Handelingen 3:22-23).

We lezen in Lukas 2 dat de twaalfjarige Jezus in de tempel kwam en allen versteld stonden van Zijn verstand en van Zijn antwoorden. In deze huidige tijd kunnen velen niets met Jezus en de Bijbel. Tijdens Zijn koningschap zal dit geheel anders zijn. In Jesaja 2 staat: *'en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons zal onderwijzen aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem'* (vers 3). Het is bijzonder dat bij Christus' verheerlijking op de berg, God de Vader van Zijn Zoon sprak: *'luister naar Hem!'* (Mattheüs 17:5).

” Ook de ware Messias zal volgens de religieuze Joden afrekenen met Israëls vijanden en vrede brengen in Israël (en het gehele Midden-Oosten).

### JOZUA EEN TYPE VAN DE MESSIAS

In het Jodendom is Jozua een type van de Messias. Hij was de rechterhand van Mozes en werd geroepen door God om Kanaän in bezit te nemen (Jozua 1:1-9). Hij was een generaal zoals het Joodse volk nooit meer heeft gekend. Ook de ware Messias zal volgens de religieuze Joden afrekenen met Israëls vijanden en vrede brengen in Israël (en het gehele Midden-Oosten). Dit zal volgens de Bijbelgetrouwe christenen werkelijkheid worden bij de wederkomst van Christus' Jezus (Zacharia 2:8-13 en 14:1-7).

Ook de vreemdelingen, die dan in Israël woonachtig zijn, krijgen erfelijk bezit in de stam waar zij wonen (Ezechiël 47:21-23). Het komt dus uiteindelijk goed met de Arabieren en de Palestijnen in Israël. Althans, als zij Christus als hun Leidsman zullen aannemen (vgl. 2 Korinthe 1:20).

Alleen de Heere Jezus Christus heeft daadwerkelijk macht en gezag om het conflict in het Midden-Oosten op te lossen (Jesaja 2:4 en 19:23-25). Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde (Mattheüs 28:18).

## DAVID EEN TYPE VAN DE MESSIAS

Volgens de Joden komt de Messias ook uit het nageslacht van David (Jesaja 11:1). De Heere God heeft David beloofd dat zijn troon voor altijd vast zal staan. In 2 Samuel 7 lezen we: 'Uw huis en uw koningschap zullen voor immer bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vaststaan voor altijd' (vers 16). Davids troon zal voor eeuwig verankerd worden in de komst van de Messias. Zo lezen we in de aankondiging van de geboorte van Jezus het volgende: 'Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van Zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en Zijn koningschap zal geen einde nemen' (Lukas 1:32-33; vgl. Mattheüs 1:1).

In opdracht van de Messias zal de Messiaanse tempel gebouwd worden (2 Samuel 7:12-13). De Heere Jezus heeft gezegd: 'Staat er niet geschreven, dat Mijn huis een bedehuis zal heten voor alle volken?' (Markus 11:17). En in Zacharia 6 staat over de Messias: 'Ja, Hij zal de tempel des HEREN bouwen en Hij zal met majesteit bekleed zijn en als heerser zitten op Zijn troon' (vers 13).

## DE LIJDENDE KNECHT DES HEREN

We hebben gezien dat Mozes, Jozua en David types zijn van de Messias. Wat veel Joden (nog) niet zien is dat Hij ook de lijdende Knecht des Heren is, het Lam Gods. In Jesaja 53 lezen we daarover op

indrukwekkende wijze: 'Maar om onze overtredingen werd Hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden' (vers 5; vgl. Daniël 9:26a).

Deze woorden gaan niet over de Israëlsche natie, wat door veel rabbijnen en ook door sommige Bijbelleren wordt beweerd. Nee. Israël heeft zelf ook verlossing nodig. Paulus zegt namelijk in Romeinen 1, dat het Evangelie eerst voor de Jood en ook voor de Griek is (vers 17).

Hoe tragisch is dit, tweeduizend jaar geleden, de kruisiging van de Koning der Joden. Maar de apostel Petrus zegt het volgende, ter bemoediging voor alle Joden: 'En nu, broeders, ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld, gelijk ook uw oversten; maar zo heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren aangekondigd had, dat Zijn Christus moest lijden. Komt dan tot berouw en bekering, opdat uw zonden uitgedelgd worden, opdat er tijden van verademing mogen komen van het aangezicht des Heren, en Hij de Christus, Die voor u tevoren bestemd was, Jezus, zende' (Handelingen 3:17-21).

Het profetische Woord van God belooft ons, dat het goed komt met Israël. Want het getrouwe overblijfsel zal Hem aanroepen in Jakobs benauwdheid (Hosea 5:15; vgl. Mattheüs 23:39).

## MEER DAN EEN KONING

De Joodse Messias is meer dan een aardse koning. Zijn oorsprong is hemels, want Hij is de Zoon van God. De Schepper van hemel en aarde. In Hebreëen 1 staat een bijzonder tekstgedeelte. Daarin lezen wij dat God de Vader heerlijke dingen van God de Zoon zegt: 'maar van de Zoon (zegt Hij): Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van Zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, Uw God met vreugdeolie gezalfd boven Uw deelgenoten. En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk Uwer handen' (vers 8-10; vgl. Psalm 45:7-8 en 102:26-28). De Messias is in werkelijkheid niemand minder dan de Ik Ben (Jahweh), geopenbaard in het vlees (vgl. Johannes 8:58 en 14:7). Daarom moet in het Messiaanse Rijk elke knie zich voor Hem buigen en zal alle tong belijden: "Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader!"

Tijdens Zijn theocratie zal gerechtigheid over de gehele kosmos zegevieren. Laten we daarom blijven bidden: 'Uw Koninkrijk kome; Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde' (Mattheüs 6:10). Als we dit bidden, dan smeken wij Hem ten diepste om de vrede van Jeruzalem.

Beeld: Gospel Images

” De Thora bestaat uit de vijf boeken van Mozes (de wet). De verwachting binnen het Jodendom is, dat de Messias zal uitblinken in kennis van de Thora.

 Jeep van der Schoot



## Kassaloos betalen via kunstmatige intelligentie

**In Utrecht heeft de supermarkt ALDI de deuren geopend waar men kan winkelen zonder kassa's of scanapparaten. Dit is mogelijk voor een systeem van kunstmatige intelligentie.**



Klanten kunnen boodschappen doen na het installeren van de 'ALDI Shop & Go-app'. De boodschappen kunnen tijdens het winkelen direct de tas in en de klant hoeft ook niet meer naar de kassa of moeite te doen met de zelfscan. Intelligente camera's in het plafond en sensoren in de schappen detecteren de bewegingen van het door de klant gekozen product. (Bron: Fonk Magazine)

## Geld overmaken door op iemand te richten

**Iemand geld sturen zonder dat je gegevens nodig hebt. Je hoeft alleen je telefoon op de ontvanger te richten.**

Dat maakt een nieuwe draadloze techniek in telefoons mogelijk. ING en chipmaker NXP gaan de nieuwe betaalmethode in Nederland testen op Samsung-telefoons. "We wilden zo'n manier van betalen al jaren mogelijk maken, maar nu pas is de techniek goed

genoeg", laat Thijs Janssen van ING Factory weten. De nieuwe betaalmethode werkt in de app van de bank. Gebruikers zien de mensen in de buurt, met daarbij de precieze afstand tot hen. Na aanklikken van de persoon aan wie je geld wilt overmaken, krijgt de ontvanger een melding om zijn bankgegevens te delen. Na goedkeuring wordt de betaling gestuurd. (Bron: RTL Nieuws)

## Israëliërs mogen online trouwen

**Israëlsche stellen die niet voor de rabbijn, de imam of een priester willen trouwen, hebben een overwinning geboekt bij de rechter. Die oordeelde dat ook online huwelijken in het buitenland geldig zijn voor de Israëlsche wet.**

Het is een sluiproute voor de vele Israëliërs die geen religieus huwelijk kunnen of willen sluiten. In Israël hebben de religieuze autoriteiten sinds jaar en dag het monopolie op trouwerijen: een burgerlijk huwelijk bestaat niet. Het betekent dat lhbt'ers, stellen met verschillende religies of mensen die niets met het orthodoxe geloof hebben, moeten uitwijken naar het buitenland om elkaar het jawoord

te geven. Het online huwelijk is zo gepiept, zegt advocaat Vlad Finkelshtein, die honderden Israëlsche stellen bijstond: "De ceremonie duurt 10 tot 15 minuten en je doet het vanachter je computer. Ook de getuigen zijn via een videoverbinding aanwezig. Je spreekt het jawoord uit en niet veel later krijg je de huwelijkspapieren binnen en is alles rond." (Bron: NOS)

## Cybercriminelen gebruiken Nederlandse servers

**Internationale cybercriminelen voeren hun aanvallen steeds vaker uit vanaf servers in Nederland.**

Ongeveer een op de drie cyberaanvallen ter wereld wordt vanuit Nederland uitgevoerd. Maar daarvoor hoeven de digitale criminelen niet in Nederland te zijn, ze kunnen op elke plek op aarde zitten.

Nederland is heel aantrekkelijk voor cybercriminelen, onder meer omdat servercapaciteit goedkoop is en mensen gemakkelijk anoniem kunnen blijven. (Bron: De Telegraaf)





# Onderweg

naar het systeem van het

# BEEST



## Het Europese digitale identiteitsbewijs



'Ik geloof je niet. Er komt geen coronatoegangsbewijs. Hugo de Jonge heeft het zelf gezegd en het is gefactcheckt: het coronatoegangsbewijs is een complottheorie.' Dit soort reacties krijg ik begin 2021 vaak als ik aangeef dat er een coronatoegangsbewijs gaat komen. Als ik een jaar later met een paar vrienden deel dat het coronatoegangsbewijs - dat er toch kwam - een opstap is naar een digitaal identiteitsbewijs, schudden ze opnieuw met hun hoofd.

*In de afgelopen jaren zette de globalisering door met daarbij de in-trede van het internet en de totstandkoming van de Europese Unie (met haar Euro). Na de aanslagen in New York in 2001 zijn vrijheid en veiligheid niet meer hetzelfde als daarvoor.*

Ik ben verbaasd hoe bepaalde ontwikkelingen gaan. Dit hield mij jaren geleden al bezig, tijdens mijn studie.

## BRIEF

Het is midden jaren negentig als ik de deur van mijn studentenflat open en verbaasd een net bezorgde brief lees. Het is een waarschuwingsbrief van een onbekende afzender, die schrijft dat ik het Bijbelboek Openbaring hoofdstuk 13 moet lezen. 'Alle mensen krijgen binnenkort een streepjescode op hun arm of voorhoofd getatoeëerd!', schreeuwt de brief me toe. Ik schud mijn hoofd. Dit kan niet waar zijn. Toch blader ik in mijn Bijbel naar Openbaring 13 en lees over een wereldheerser aan het einde van de tijd, die aan alle mensen op de wereld een merkteken zal geven op de rechterhand of op het voorhoofd. Zonder dit teken kan niemand op de wereld nog iets kopen of verkopen. Mijn mond valt open. Thuis lezen we de Bijbel dagelijks en we gaan elke zondag naar de kerk, maar dit heb ik nog nooit gehoord. Hoe kan ik dit hebben gemist? Hoewel ik geschokt ben, bedenk ik dat deze tekst nu onmogelijk werkelijkheid kan worden. We hebben immers contant geld, er is geen wereldheerser en die lijkt er ook niet snel te komen. Maar het verhaal raakt iets bij me en voor de eerste keer in mijn leven heb ik het idee dat God mij persoonlijk iets duidelijk maakt: 'Onthoud deze tekst.' Ik ga op onderzoek uit en probeer over deze dingen te praten met gelovigen om mij heen, maar die zijn totaal niet onder de indruk. 'Je moet deze tekst niet letterlijk nemen,' is iets wat ik vaak lees of krijg te horen, gek genoeg juist van mensen die de Bijbel zeer letterlijk nemen.

## PUZZEL

In de jaren erna probeer ik zelf dan maar de puzzel van Openbaring 13 te leggen en langzaam maar zeker wordt het plaatje gelegd, stukje voor stukje: De globalisering zet door, het internet doet zijn intrede, net als de EU en de Euro. Vanaf het moment dat twee vliegtuigen de Twin Towers in New York naar de grond trekken, ruilen we massaal vrijheden in voor veiligheid. Overheden en geheime diensten krijgen bijna onbeperkte macht. Op het werk moeten we badges dragen en supermarkten, stadions en stations worden dichtgetimmerd met poortjes en scanners. Vliegvelden worden bewaakte bastions. Mobiele telefoons worden gemeengoed. Internet wordt draadloos, razendsnel en overall beschikbaar. Banken proberen contant geld te lozen en betalen doen we mobiel en contactloos. Google verandert van een simpel zoekbalkje tot 's werelds machtigste bedrijf, dat - samen met andere Big-Techbedrijven - gegevens van mensen opslaat, verkoopt en inmiddels mede bepaalt wat mensen online mogen zeggen en wat

niet. Onder het motto: 'Ik heb toch niks te verbergen,' zetten we privacy en vrijheden achteloos bij het grof vuil. De openbare ruimte wordt volgebouwd met camera's en onze mobiele camera nemen we overal mee. Internationale organisaties en bedrijven worden steeds groter en machtiger en streven steeds openlijker naar *global governance*, mooie woorden voor een wereldregering. In vijftig jaar is de wereld veranderd in een plek waarin Openbaring 13 heel goed werkelijkheid zou kunnen worden. Een wereld waarin ik mijzelf steeds minder vrij en steeds minder op mijn gemak voel. Het teken van het beest komt eraan, dat wordt me steeds duidelijker. Toch heb ik nog veel vragen, zoals: wie is het beest? En: waarom zullen vrije mensen zijn teken accepteren?

“Je moet deze tekst niet letterlijk nemen,' is iets wat ik vaak lees of krijg te horen, gek genoeg juist van mensen die de Bijbel zeer letterlijk nemen.

## CORONATOEGANGSBEWIJS

Een antwoord op de laatste vraag komt als het Covid19-puzzelstukje op zijn plek valt, met wereldwijde spoedwetten, vaccinaties en het coronapaspoort. Voor het eerst in de historie heb je een digitaal bewijs nodig om te sporten, uit te gaan of te kunnen reizen. In sommige landen zelfs om te werken en je geld te verdienen. Voor gezondheid en veiligheid blijken de meeste mensen en bedrijven van harte bereid om aan dit nieuwe systeem mee te werken en deze mensen wennen eraan om via een QR-code toegang te krijgen tot plaatsen en diensten. De corona-app is daarmee de eerste stap in de richting van een permanent digitaal paspoort, het volgende puzzelstukje dat zal worden gelegd.<sup>1</sup> Een Europees digitaal paspoort via een app op je mobiele telefoon, net als de corona-app. De techniek hiervoor is al jaren in ontwikkeling door de overheid en bedrijven als IBM, Microsoft en Mastercard in samenwerking met organisaties als ID2020 (de meest invloedrijke digitale ID-lobbyist) en gefinancierd door onder andere de Bill en Melinda Gates Foundation. Samen ontwikkelen ze een digitaal identiteitsbewijs op basis van blockchaintechnologie dat zal uitmonden in het Europese Digitale Identiteitsbewijs (eID).

<sup>1</sup> <https://www.nu.nl/tech/6185389/zorgen-over-europese-digitale-identiteit-dit-weten-we-er-nu-over.html>

## DONKERE KEERZIJD

ID2020 werd opgericht naar aanleiding van de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die onder andere als ambitie hebben voor 2030 elke persoon van een rechtsgeldige identificatie te voorzien.<sup>2</sup> Het Europese Digitale Identiteitsbewijs (eID) is een paspoortapp op je telefoon, waarin jouw unieke biometrische gegevens zijn opgeslagen en waarmee je je kunt identificeren in de hele EU. Het begint als een soort Europese DigiD, waarbij je zelf kunt bepalen met wie je welke gegevens deelt.<sup>3</sup>

Dat klinkt heel mooi en makkelijk, maar er schuilen addertjes onder het gras. Aan dit eID zullen steeds meer persoonlijke gegevens gekoppeld worden.<sup>4</sup> Zo zal bijna niemand raar opkijken dat je vaccinatiestatus aan je eID gekoppeld wordt, gevolgd door de rest van je medische gegevens. Maar ook je bankrekening zal aan deze kapstok worden opgehangen, waarbij contant geld helemaal zal verdwijnen wanneer de digitale euro wordt ingevoerd. Het eID zal de natuurlijke en digitale wereld doen samenkomen. Met je eID kun je je straks aanmelden op internet, sociale media en andere IT-systemen. Internationaal reizen zal gemakkelijker worden. Dus nooit meer lange wachtrijen op Schiphol, nooit meer pasjes op zak, nooit meer wachtwoorden onthouden. Wie kan daar nou tegen zijn? Er is echter ook een donkere keerzijde aan dit verhaal: Het internet zal nooit meer vrij zijn en anonimiteit wordt een relikwie uit het verleden. Alles wat je online doet zal gekoppeld zijn aan je digitale identiteit: sites die je hebt bezocht, dingen die je koopt en je gedrag op sociale media. Overheden en bedrijven houden bij wat je online doet en weten met wie je contact hebt.

Niet alleen online, maar ook in de fysieke wereld zullen overheden weten waar je bent en waar je bent geweest. Omdat dit digitale logboek werkt

via blockchain (een systeem voor het opslaan van data in een keten van datablokken, waarbij blokken niet gewijzigd kunnen worden) is dat permanent en onuitwisbaar. Het systeem achter het eID zal je CO<sub>2</sub>-uitstoot kunnen bijhouden en bewaken, bijvoorbeeld hoeveel vlees je eet, of hoe vaak je vliegt. Overheden kunnen je digitale identiteit gebruiken om gehoorzaamheid af te dwingen of om kritische geluiden in de kiem te smoren. Een voorbeeld hiervan zagen we kortgeleden in China. Honderden mensen wilden daar gaan demonstreren. De Chinese overheid zette vervolgens de coronastatus van deze mensen op rood, waardoor de demonstranten per direct niet meer konden reizen.<sup>5</sup> Nu al zie je dat grote platforms zoals Twitter, Facebook en Google accounts blokkeren voor het verspreiden van haat, desinformatie of nepnieuws. Het eID maakt op termijn mogelijk dat niet alleen je Twitter-account, maar jij zélf kunt worden gecancelled. Dit gebeurde bijvoorbeeld ook bij protestacties van de truckers in Canada het afgelopen jaar, toen de regering dreigde om de rijbewijzen in te trekken, bankrekeningen te bevriezen en vrachtwagens in beslag te nemen.<sup>7</sup> Met de nieuwe digitale identiteit worden dit soort maatregelen voor overheden nog gemakkelijker uit te voeren en wordt het zelfs mogelijk om te zorgen dat je nergens meer iets kan kopen of verkopen.

## OPENBARING

Dit brengt me weer terug bij Openbaring 13. In vijftig jaar is er een systeem gecreëerd dat het systeem van het beest mogelijk maakt. En met de eID komt dit systeem een stukje dichterbij. De techniek is er klaar voor en mensen worden er stapje voor stapje voor klaargestoomd. Het eID is duidelijk niet het teken van het beest, maar een aanzet ernaartoe. Op dit moment denk ik dat het teken van het beest een chip zal zijn of een ander implantaat, waarmee mensen fysiek te koppelen zijn aan internet. Zo hebben in Zweden tot eind vorig jaar zo'n 6000 mensen vrijwillig een chip in hun hand laten implanteren, waarmee ze bijvoorbeeld hun vaccinatiepaspoort kunnen tonen. Deze gechipte mensen noemen zich trots 'cyborgs' en ze zijn unaniem: 'Dit is de toekomst. Over tien jaar is iedereen gechipt.'

Ze hebben gelijk denk ik, al sluit ik niet uit dat het teken van het beest iets heel anders kan zijn. Wat ik wel zeker weet is dat de draak van Openbaring, de slang van Genesis, rondgaat als een brullende leeuw om zijn wereld te creëren. Een wereld van totale controle waarin hij alle controle en macht voor korte tijd naar zich toe zal trekken. Met behulp van internet zal hij alles weten en iedereen controleren. Zijn grote droom, door alle mensen aanbeden worden, wordt dan voor even werkelijkheid. Maar ik weet ook dat hij tweeduizend



“ Niet alleen online, maar ook ook in de fysieke wereld zullen overheden weten waar je bent en waar je bent geweest.

jaar geleden de genadeklap heeft gekregen en dat dit zijn laatste stuip trekkingen zijn. D-Day is geweest. Wat er ook gebeurt en hoe moeilijk het ook wordt, Bevrijdingsdag komt steeds dichterbij, de Heere Jezus komt spoedig om ons op te halen.

Mijn God heeft geen internet nodig, Hij had en heeft de totale controle. Mijn identiteit is niet digitaal, maar ligt in Hem.

 Albert Tolsma

**Schematische weergave van de gegevens die gekoppeld gaan worden aan het digitale ID**

Bron: artikel van follow the money



<sup>2</sup> <https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/>  
<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA\\_21\\_2664](https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_21_2664)  
<sup>4</sup> <https://www.ftm.nl/artikelen/internationale-digid-lobby>

<sup>5</sup> <https://www.banken.nl/nieuws/23861/china-voorkomt-bankrun-met-behulp-van-corona-app>  
<sup>6</sup> <https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/politie-waarschuwt-canadese-truckers-stop-protest-of-we-pakken-je-vrachtwagen-en-rijbewijs-af-beb07559/>  
<sup>7</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=vnuJgQB7kU>



# Voortdurende reiniging

**Wanneer wij deze hoop hebben, reinigen wij ons (1 Johannes 3:3). Wij maken ons klaar voor Zijn komst, door de zonde af te leggen en volkomen en onberispelijk te worden en in niets tekort te schieten (Jakobus 1:4). Het verwachten van de wederkomst van Christus moet niet gepaard gaan met spectaculaire theorieën over hoe de eindtijd zal verlopen, maar met spectaculaire levensvernieuwing.**

**D**enk daarbij aan een boer. Om te oogsten heeft hij geduld nodig. Vruchten groeien niet op één dag. Hij investeert al zijn arbeid in een product dat pas aan het einde wordt geoogst. Hij weet dat zijn zweet de moeite waard is. Hij is bereid deze inspanning te leveren, omdat hij weet dat zijn leven er van afhangt. De waarde van de oogst bepaalt de moeite die hij zich getroost. Hij komt niet in opstand tegen de last van het werk, want hij weet dat de oogst alle inspanningen ruim zal compenseren, hoewel hij zelf niets kan garanderen. Maar als hij niet werkt staat het vast dat er geen vrucht zal zijn.

Dat geldt ook voor het geestelijke leven. Wie ongeduldig, gedreven door de begeerte, op beproeving reageert, zal uit zijn vlees verderf oogsten. Maar wie op de akker van de Geest zaait, zal uit de Geest eeuwig leven oogsten. Wij moeten dus niet moe worden goed te doen, ons niet laten overweldigen door ongeduld, ons niet laten beetnemen door spotters die zeggen dat Jezus toch niet zal komen (2 Petrus 3:3-4), want, wanneer het eenmaal tijd is, zullen wij oogsten, als wij niet verslappen (Galaten 6:8-9).

 **Jef De Vriese**







## Woordzoeker

Onderstaande woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verborgen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen in de leesrichting de oplossing.



AGAVE	FAGOT	KROTEN	SOSTRATUS
ALEER	FIASCO	MATTANJA	THEATERMAN
ALLEN	GIBBETON	MEDIO	TRAAN
BIESGRAS	GROET	METAAL	VERZEKEREN
BULTIG	HOSTA	MOLOCH	ZACHT
CAESAR	IONEN	MORSIG	ZEGGE
DALMANUTA	ISLAM	PETTEN	
ERTSLAAG	KANTJE	POREUS	

Oplissing:

## Kruiswoordpuzzel



**Horizontaal:** 1 spleet 4 pers. vnw. 7 mouwloze damesmantel 11 pl. in Gelderland 12 bijbelse koning 14 dunne plank 15 actie-radius 16 gezicht 17 priem 18 Engels bier 19 treuzelaar 22 pak sigaretten 24 ervaring 26 ondergoed 27 beenderinhoud 30 pl. in Gelderland 32 getal 34 deel v.e. fiets 36 voorste 37 glorie 38 liefdevol 40 een zekere 41 koe 42 getemd 43 idee.

**Verticaal:** 1 opstandeling 2 verheven 3 vóór alles 4 hiel 5 en volgende 6 gevechtsvliegtuig 8 carnavalsgroet 9 stuk hout 10 pus 12 ambassadeur 13 participant 20 100 vierkante meter 21 inhoudsmaat 22 vistuig 23 ijzerhoudende grond 25 scherpe specerij 26 dit moment 28 zweep 29 innig samen 31 land in Zuid-Amerika 33 vulkaan op Sicilië 35 Europeaan 36 water in Utrecht 39 domina.

Elke maand maak je kans op een prijs. Los de puzzels op en stuur de twee oplossingswoorden in via [www.zoeklicht.nl/september](http://www.zoeklicht.nl/september). Het insturen van de oplossingen is uiteraard ook mogelijk via de **post** (Postbus 99 - 3940 AB Doorn) of **telefonisch** (0343 - 41 33 00).

Onder de inzenders verloten wij het nieuwe boek van Elizabeth Camden: **'Gebeiteld in steen'**.

De antwoorden van de vorige keer waren: 'godvruchtig' en 'welbehaaglijk'

WIN!



het  
**Zoeklicht**

Het inzenden van de oplossingen kan tot en met maandag 26 september 2022.



# U kunt ons verwachten in...

U bent van harte welkom op onderstaande locaties.

De toegang is vrij! Aanvang 20.00 uur, tenzij anders vermeld.

## SEMINARS

### Veenendaal

Woensdag 7, 14, 21 en 28 september

Thema: *Het koninkrijk der hemelen in vogelvlucht (deel 1)*  
(studies over de eerste vier gelijkenissen in Mattheüs 13)

Spreker: Theo Niemeijer

Evangeliegemeente de Regenboog,  
De Grote Pekken 11

### Rijssen

Donderdag 8 september, 6 oktober en 3 november

Thema: *Wanneer Christus verschijnt*  
Studies uit Openbaring 17, 18 en 19

Stichting Jeruël, ingang zaal achter woning  
Holterstraatweg 125

Of achterzijde van Heekstraat 40

Spreker: Bert van Twillert

### Noordhorn

Dinsdag 13 september, 4 en 25 oktober,  
15 november, 6 december

Thema: *Gods werk door de eeuwen heen*  
Het boek Genesis

13-09 Gezin van Izak en Rebekka (Gen. 25-26)

04-10 Jakob in Bethel (Genesis 27-28)

25-10 Gezin van Jakob (Genesis 29-31)

15-11 Jakob en Ezau (Genesis 32-36)

06-12 Jozef thuis (Genesis 37-38)

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw Dörpstee, Noorderweg 61C

### Steenwijk

Donderdag 15 en 29 september

Thema: *De hele wereld is in grote nood.*  
*De Bijbel vertelt ons waarom!*

Spreker: Rennie Schoorstra

Gebouw Bethel, Gasthuislaan 109

### Oud-Beijerland

Donderdag 22 september, 20 oktober,  
17 november, 15 december

Thema: *Geestelijke verleiding in de eindtijd*

Spreker: Theo Niemeijer

Evangeliegemeente Saron

Gebouw de Overbrugging, Margrietstraat 2

### Franeker

Donderdag 6 en 20 oktober, 3 en 17 november,  
1 december

Thema: *Wat staat de wereld te wachten?*

06-10 Het profetische Woord en de bedelingen

20-10 Wat bedoelt de Bijbel met 'eindtijd'?

03-11 Israël en de eindtijd

17-11 Tekenen van de tijd

01-12 De opname van de gemeente

Spreker: Jeep van der Schoot

Baptistengemeente Maranatha, Noord 41

Aanvang: 19.45 uur

### Baarn

Woensdag 5 en 19 oktober, 2 en 16 november

Thema: *Gods heilsplan van begin tot eind*  
(De broers in Genesis)

05-10: Christus is Overwinnaar en Bevrijder

19-10: De mensheid is verdeeld in volken

02-11: Gods verbond met Israël

16-11: Israël zal de Messias aannemen

Spreker: Wim Zwitser

Evangeliegemeente de Reddingsark, Adelheidlaan 8

### Haarlem

Woensdag 12 en 26 oktober en 9 en 23 november

Thema: *Geestelijke verleiding in de eindtijd*

Spreker: Theo Niemeijer

Evangelische Gemeente Zuiderkapel,

Kloppersingel 57

### Katwijk

Vrijdag 14 oktober en 11 november

Thema: *Het Messiaanse rijk en de lessen*  
*voor vandaag*

14-10 De Messias op weg naar de troon

11-11 De Messias regeert in Jeruzalem

Spreker: Wim Zwitser

Gebouw 'De Samenkomst', J.W.Frisodreef 146

(vervolg in 2023 op 13 januari, 10 februari

en 10 maart)

### Sint Jansklooster

Maandag 24 en 31 oktober, 14 en 28 november

Thema: *Bijbelse toekomstverwachting*

Spreker: Theo Niemeijer

Dorpshuis St. Janskamp, Monnikenweg 39

# Brandpunt kapel

Diensten iedere zondag 10.00 uur

28 augustus	Gert Blonk, Brandwijk
04 september	Wim Zwitser, Aduard
11 september	Bert van Twillert, Apeldoorn
18 september	Theo Niemeijer, Losser
25 september	Rennie Schoorstra, Ternaard
02 oktober	Ab Goldberg, Huizen

De kapeldiensten zijn rechtstreeks of later te beluisteren via onze website [www.zoeklicht.nl](http://www.zoeklicht.nl).

**Wilt u een dienst bijwonen?** U bent van harte welkom!

## SAMENKOMSTEN

### Onstwedde

Woensdag 5 oktober

Thema: *Verwachting en verwarring*

Spreker: Theo Niemeijer

Gebouw d'Ekkelkaamp, Kerklaan 7

**Aanvang: 19.30 uur**

### Haulerwijk

Vrijdag 21 oktober

Thema: *De komende wereldleider*

Spreker: Theo Niemeijer

Onafhankelijke Baptistengemeente Immanuel,  
Norgeweg 7

### Hoogeveen

Donderdag 3 november

Thema: *Het geloofsvertrouwen van Habakuk*

Spreker: Johan Schep

Baptistengemeente 'Beth-El', Boekweitlaan 65A

### HET ZOEKLICHT OP YOUTUBE

Bekijk via ons kanaal verschillende toespraken en seminars terug.



*Graag komen wij ook in uw gemeente/kerk met een seminar of samenkomst. U kunt ons altijd bellen, of mailen om de mogelijkheden te bespreken.*

**Voor meer informatie kunt u terecht bij:**

Rinus van Otterlo

Postbus 99

3940 AB Doorn

0343 - 413300

[r.v.otterlo@zoeklicht.nl](mailto:r.v.otterlo@zoeklicht.nl)

Ook  
bij u in de  
gemeente/  
kerk!

## Colofon

Het Zoeklicht is gewijd aan het onderzoek der Schriften en het letten op de tekenen der tijden. Het wordt uitgegeven onafhankelijk van enige kerk of richting. Opgericht: 1 juli 1919. Stichter: Johannes de Heer.

### BESTUUR

Henk Morren (voorzitter)

Arno Lam (penningmeester)

Peter van der Weerd (secretaris)

### UITGEVER

Stichting Het Zoeklicht

### DIRECTEUR

Frits Boekhoff - [f.boekhoff@zoeklicht.nl](mailto:f.boekhoff@zoeklicht.nl)

### HOOFDREDACTEUR

Frits Boekhoff - [f.boekhoff@zoeklicht.nl](mailto:f.boekhoff@zoeklicht.nl)

### EINDREDACTEUR

Joël Oosterhagen - [redactie@zoeklicht.nl](mailto:redactie@zoeklicht.nl)

### REDACTIE

Ds. Theo Niemeijer, Martin Penning en Roy Kloet

### ADVERTENTIES

BDUVakmedia, Vak- en Publieksmedia

Roel Abraham, Marconistraat 33, 3771 AM Barneveld

Telefoon: 06 - 54 27 42 44

E-mail: [r.abraham@bdu.nl](mailto:r.abraham@bdu.nl)

### ABONNEMENTEN EN ADMINISTRATIE

Postbus 99 - 3940 AB Doorn

Telefoon: 0343 - 41 33 00

E-mail: [abonnementen@zoeklicht.nl](mailto:abonnementen@zoeklicht.nl)

Het Zoeklicht is te verkrijgen in braille, in grootletter en in gesproken vorm bij Bibliotheekservice Passend Lezen, Postbus 84010, 2508 AA Den Haag. Tel.: 070 - 338 15 00, e-mail: [klanten@passendlezen.nl](mailto:klanten@passendlezen.nl).

### ABONNEMENTSPRIJZEN

Nederland en België: € 41,50 per jaar, € 22,50 per half jaar

Rest van Europa/wereld: € 64,50 per jaar, € 35,50 per half jaar

Losse nummers: € 4,50

Elk abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij dit abonnement tenminste één maand voor afloop is opgezegd. Na opzegging van een vast abonnement kan vervolgens niet binnen 1 jaar een actie-abonnement worden afgesloten. Het is wel mogelijk om binnen 1 jaar na opzegging een vast abonnement te nemen; binnen die termijn kan er geen aanspraak worden gemaakt op kortingen of premiums. Abonnementen kunnen ieder moment ingaan. Bij correspondentie altijd uw abonneenummer (zie adreswikkelt) vermelden.

### OVERNAME ARTIKELLEN

Overname van artikelen alleen na schriftelijke toestemming van de uitgever. Bijbelteksten komen uit de NBG-1951 of Herziene Statenvertaling, tenzij anders aangegeven.

### LEGATEN

(Via notaris vastleggen).

Ik legateer, vrij van rechten en kosten aan stichting

Het Zoeklicht een bedrag van €...

Giften voor het Zoeklichtwerk kunnen worden

overgemaakt op rekeningnr. NL19 INGB 0000 283888

t.n.v. St. Het Zoeklicht te Doorn.



### VORMGEVING

Drukkerij AMV BV, Lunteren

[www.drukkerij-amv.nl](http://www.drukkerij-amv.nl)

### FOTOVERANTWOORDING

Indien niet specifiek vermeld, berusten de fotorechten bij fotostock bureau Shutterstock, Deposit Photo of Wikimedia Commons.



## Opeens ben ik weg Steven Verhorst



Er komt een dag dat wereldwijd miljoenen mensen opeens verdwijnen. Op hetzelfde moment, we spreken over de opname. We weten niet precies wanneer dit gaat gebeuren, maar velen denken dat dit niet lang meer duurt...

30 pag. paperback € 4,95

## SERIE 'ALS DE TIJD OPRAAKT' Steven Verhorst

Behalve 'Opeens ben ik weg' schreef Steven Verhorst ook de romanserie 'Als de tijd opraaft.'

### Deel 1 Opgenomen



Mark komt bijna om bij een ernstig auto-ongeluk. Door de verhalen die hij leest op internet en hoort van de verpleegkundigen wordt hij

gedwongen om na te denken over zijn tot nu toe onsuccesvolle leven... Natasja is een geslaagd binnenhuisarchitecte. Wanneer op een dag mensen om haar heen opeens verdwijnen, denkt ze direct te weten wat dit betekent. De kerk, die ze regelmatig bezoekt, had het af en toe over de opname van gelovigen. Maar dat kon toch niet waar zijn? De ontdekkingen die ze doet, veranderen haar leven diepgaand en onomkeerbaar...

156 pag. paperback € 15,95

### Deel 2 Schijnvrede



De wereld is verenigd in tien zones die geleid worden door een charismatisch man uit Zuid-Europa. Hij krijgt een kroon en daarmee veel macht, maar al

snel gaat het fout. Twee mysterieuze mannen beginnen in Jeruzalem Gods oordeel te prediken. Hun prediking heeft grote gevolgen voor zowel hun tegenstanders als hun aanhangers... Natasja en Iris richten samen met Jesse een team op waarmee ze zichzelf en anderen proberen toe te rusten voor de gevolgen van de plagen die de wereld teisteren...

310 pag. paperback € 19,95

### Deel 3 Puntkomma



De tweede helft van de grote verdrinking is aangebroken. Het positieve getuigenis van de twee getuigen is er niet meer. De antichrist krijgt

alle ruimte om af te rekenen met de gelovigen in de wereld. Het Team dat zich inzet om Gods Woord te lezen en zijn inzichten met zoveel mogelijk anderen te delen, wordt geschokt door de dood van enkele van zijn leden. Volhouden is moeilijk. Wanneer het einde van de zeven jaren in zicht komt, lijkt het erop dat de wereldregering wint...

277 pag. paperback € 19,95



Bestel bij voorkeur via onze webshop:  
[www.zoeklichtwebshop.nl](http://www.zoeklichtwebshop.nl)

**Bestellingen:** in Nederland € 3,25 portokosten,  
binnen Europa € 6,95 portokosten.